

# De dromen van de farao

Periodethema: Jozef  
Genesis 41

## KERNTEKST

'...diezichzelf vernedert, zal verhoogd worden.'  
(Lukas 14: 11b)

## UITLEG VAN DE KERNTEKST

Hij, die zich als de minste opstelt in dit leven, zal in het hiernamaals verhoogd worden, door te mogen wonen in het Vaderhuis. Dat leren we uit de houding van Jozef; om de minste te zijn. Te leven als een vreemdeling op deze aarde.

## BEGINSITUATIE

De schenker en de bakker van Farao komen ook in de gevangenis terecht. Zij vertellen beiden hun droom aan Jozef. Jozef legt de dromen uit: de schenker zal na drie dagen vrijgelaten worden en zijn werk weer mogen doen. De bakker zal na drie dagen gedood worden. Jozef vraagt de schenker zijn naam en zaak aan Farao bekend te maken, zodat hij ook de vrijheid zal krijgen. De schenker belooft dit, maar vergeet het.

## DOELSTELLING

De kinderen leren dat mensen met Gods hulp dromen kunnen uitleggen. En dat het doel is dat de Heere aan Farao iets wil uitleggen wat er straks zal gaan gebeuren.

## INDELING

- Introductie: jouw droom.
- Brugzin naar de vertelling.
- Farao's droom.
- Angst van Farao en het halen van wijzen.
- Jozef in de gevangenis.
- Het idee van de schenker: Jozef!
- Jozef legt, met Gods hulp, de droom uit.
- Jozef wordt onderkoning.

## ZINGEN

Psalm 42: 3; 75 : 4

'Je hoeft niet bang te zijn' (OTH)

'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven' (WKK 608)

'Als je bidt, zal Hij je geven' (WKK 596)

'Jozef zoekt zijn grote broers' (H. Lam)

## UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 42: 3. Mijn ziel, wat buig je je neer, waarvoor ben je zo onrustig in mij? Breng het oude vertrouwen terug en zoek in de Hoogste lof uw genoeg. Want de goedheid van de Heere zal uw verdrukking eens verwisselen in geluk. Stel uw hoop op God en sla het oog naar boven, want ik zal Zijn Naam loven. Deze psalm geeft de diepgang van Jozef weer als hij in de gevangenis in Egypte zit, ver van huis en alleen.

## MATERIAAL

Plaat van de dromen.

## BORDPLAN

Deze dromen komen uit!

**INTRODUCTIE**

'Heb jij ook weleens eng gedroomd?' Vast wel. Ineens werd je van schrik wakker en riep je misschien wel snel 'Mama!' Gelukkig kwam je moeder toen snel naast je op je bed zitten. Ze had haar arm om je heen en toen werd je weer rustig. Gelukkig! Het was niet echt. Het was maar een droom!

**BRUGZIN OF BEGINZIN**

Vandaag gaat het in het verhaal uit de Bijbel ook over iemand die droomt. Hij wordt ook bang wakker, maar die droom was wel echt! De Heere wil aan de Farao iets uitleggen wat straks zal gaan gebeuren. Luister maar...

## Vertelling

'Hè', van schrik wordt de Farao, de koning van Egypte, wakker. Hij heeft gedroomd. Zo vreemd, zo raar! De Farao is er gewoon een beetje van geschrokken. Hij draait zich nog eens om in bed. Brrr! Het was zo'n vreemde droom. Weet je wat hij droomde? Hij droomde dat hij aan de grote, mooie rivier de Nijl stond. De mooiste rivier in heel zijn land. En toen kwamen er ineens uit die rivier zeven mooie, dikke, glanzende koeien. Prachtige koeien! Maar even later kwamen er nog zeven koeien uit de rivier. Maar heel anders dan de eerste koeien. Ze waren helemaal niet dik en mooi. Nee, helemaal niet! Ze waren mager en lelijk. En weet je wat er toen gebeurde? Farao begrijpt er nog niets van. Toen aten die magere koeien die mooie dikke koeien op. Allemaal! Alleen de magere, die dunne lelijke koeien bleven over. En ze waren nog net zo dun als daarvoor. Farao rilt nog eens. Waarom heeft hij dit toch gedroomd? Wat betekent die droom toch? Maar Farao kan er niet langer over denken, hij valt weer in slaap en droomt. Nu ziet Farao weer zo iets vreemds in zijn droom. Zeven dikke, mooie, volle korenaren, die op het land groeien. Weet je wel, van die korenaren waar een bakker brood van kan maken. En even later ziet hij weer zeven korenaren, maar die zijn helemaal niet mooi. En er zitten ook niet veel graankorrels in. Het zijn dunne aren. Door de warme wind zijn ze helemaal verdord. Je hebt er niets aan. Je kunt er helemaal geen brood van bakken. Maar dan... dan ziet Farao weer iets in zijn droom. Weer iets wat in het echt helemaal niet kan, maar in een droom wel. Die dunne korenaren eten die dikke, volle korenaren helemaal op. Weer wordt Farao wakker. Hij zweet ervan. Hij is er eigenlijk ook bang van. Waarom heeft hij deze vreemde dromen gedroomd? Wat is dit voor droom? Dit is geen gewone droom. Er moet iets bijzonders zijn. En dat is ook zo. Het is een droom van God! God wil door die droom aan Farao iets vertellen. Want toen Farao leefde hadden ze nog geen

Bijbel. Wij hebben een Bijbel, het Woord van de Heere. Door de Bijbel vertelt de Heere dingen aan ons. Maar bij Farao was de Bijbel er nog niet. En daarom praat de Heere tegen de Farao door een droom. Maar hoe weet Farao dan wat de Heere bedoelt? Er moet snel iemand komen denkt Farao die de droom kan uitleggen. Haastig laat de Farao de knappe, wijze mannen van het paleis roepen. Zij kunnen dromen uitleggen. Daar hebben ze voor geleerd. Ze kunnen de Farao vast helpen. Maar nee... als de Farao de droom aan de wijze mannen heeft verteld, weet niemand wat de droom betekent. Niemand! Maar wie moet er dan helpen? Moet de Farao dan altijd bang blijven?

Er is nog iemand die ook niet weet hoe het moet. Hij wil ook dat er iemand komt die hem kan helpen! Het is Jozef. Jozef zit nog steeds in de gevangenis. Al meer dan twee jaar. En waarom? Weet jij het nog? Het was niet eerlijk. Eigenlijk had Jozef niets gedaan. En twee jaar geleden was Jozef zo blij geweest. Toen dacht hij: Ik mag er bijna uit! Bijna uit de gevangenis. De schenker had het beloofd. 'Ik zal over jou aan de Farao vertellen hoor', had de schenker gezegd, 'ik zal vragen of je weer vrij mag!' Maar hij had het niet gedaan. Hij was het vergeten! De schenker had het beloofd, maar hij deed het niet. *Doen wij altijd wat we beloven? Dat moet wel. Mensen doen dat niet altijd. Ze zeggen dan iets, maar ze doen het niet. Maar als de Heere iets belooft, doet Hij het altijd! De Heere zal er Zelf voor zorgen dat Jozef vrij komt. Want de Heere regeert. Ook al begrijp je niet altijd waarom iets gebeurt. De Heere weet alles! Echt waar. Op de Heere mag je altijd blijven vertrouwen. Net als Jozef.* Kijk maar eens wat er gebeurt. Als Jozef zo verdrietig is en er niets van begrijpt, als Jozef bidt: 'Heere, waar bent U toch? U kunt mij toch helpen?' Dan wordt er na jaren wachten ineens op zijn deur geklopt. De deur van zijn kamertje in de gevangenis. Jozef hoort de sleutel in het slot. Wie zou daar zijn? Jozef schrikt bijna als hij ziet wie het zijn. Het zijn belangrijke knechten van de Farao. Ze hebben mooie kleren bij zich en zeep om te wassen. Wat gaat er toch gebeuren? 'Je moet met ons mee', zeggen de knechten. 'Je moet bij de Farao komen!' Bij de Farao? Hij, Jozef? Zou het dan toch waar zijn? Maar eerst moet Jozef goed gewassen worden en andere kleren aan, want zo kan hij niet bij de Farao komen in zijn oude, vieze gevangenskleren. De schenker had er ineens weer aan gedacht. Jozef! Die man die in de gevangenis de droom van hem en van de bakker had uitgelegd. En het was ook echt gebeurd! Snel had de schenker het aan de Farao verteld en daarom zijn deze belangrijke knechten nu bij Jozef in de gevangenis. De Farao had het gezegd: 'Ga naar de gevangenis en haal Jozef eruit!' Helemaal schoon komt Jozef bij de Farao. 'Jozef', zegt de Farao. 'Ik heb van de schenker gehoord dat jij dromen uit kunt leggen. Ik heb ook twee dromen

gedroomd. Niemand kon ze uitleggen. Maar jij kan het wel.' Even schrikt Jozef. Denkt de Farao dat hij dromen uit kan leggen? In de Bijbel staat dat Jozef zegt: 'het is buiten mij, Farao.' Dat betekent: 'Ik kan het niet zelf, Farao, maar God zal u uitleggen wat er gaat gebeuren.' Ja, niet Jozef, maar de Heere moet de eer krijgen. En dan gaat Jozef vertellen. Hij voelt dat de Heere hem alles vertelt wat hij tegen de Farao moet zeggen. 'De dromen, Farao, zijn eigenlijk één droom. De droom van de koeien betekent precies hetzelfde als de droom over de korenaren. U hebt de droom eigenlijk twee keer gezien, omdat de Heere u wil laten zien dat het echt waar is wat er gaat gebeuren. Daarom heeft de Heere het u nog een keer gezegd. Die zeven koeien betekenen zeven jaren. Net als de korenaren, die betekenen ook zeven jaren. Er zullen zeven jaren komen waarin u heel veel eten zult hebben van het land. Het koren zal goed groeien. En met de dieren zal het heel goed gaan. U zult lekker vlees kunnen eten. Maar na die zeven jaren komen er zeven jaren waarin u honger zult hebben en heel het land. Daarom droomde u van zeven magere koeien en zeven dunne aren. De bakkers hebben dan geen koren om brood van te bakken. Er zal honger zijn en niet genoeg om te eten. Daarom, Farao, moet u een verstandige, wijze, knappe man uitkiezen die naast u de baas is over heel het land Egypte en er moeten mensen komen die overal waar mensen wonen goed opletten als het zeven jaren heel goed zal gaan met uw land. Want dan moeten de mensen steeds een deel van het koren van het land aan die mannen geven. En die ene wijze, belangrijke man zal al het koren dan bewaren in grote schuren. De mensen mogen dus niet alles opeten, maar moeten steeds wat bewaren en aan die man geven. En dan, als de zeven jaren komen dat er geen koren of te weinig op het land is, dan zullen de mensen toch nog genoeg hebben, want dan is er koren in de schuren. Dan hoeven de mensen toch niet van honger te sterven. Farao heeft alles gehoord. Jozef heeft hem niet alleen verteld wat de droom betekent, maar ook wat Farao doen moet! Jozef is een heel wijze man. De Heere heeft Jozef veel verstand gegeven.

Farao vindt het een goed plan wat Jozef heeft verteld. Hij zegt: 'zou er wel iemand in ons land zijn net als jou, Jozef? Waar de Geest van de Heere in

woont?' De Farao bedoelt: er is niemand die het zo goed zou kunnen doen als jij. Jij moet die man zijn. Jij moet de koning zijn onder mij: de onderkoning! En dan pakt Farao zomaar zijn eigen mooie gouden ring en doet hem aan de vinger van Jozef en hij geeft hem nog mooiere kleren dan Jozef nu al aan had gekregen en hij krijgt een mooie gouden ketting om en hij mag op een wagen rijden die bijna net zo mooi is als de wagen van Farao zelf! Wat is er ineens veel veranderd! Jozef zat een paar uur geleden nog in de gevangenis en nu is hij bijna de belangrijkste man van heel zijn land. Wat is de Heere machtig. Wat zorgt Hij goed voor Jozef! Jozef mag ook nog met een vrouw trouwen die de koning hem geeft. En dan komen de zeven jaren. Overall is koren op het land. De mensen hebben niets te kort. En elke keer weer komen er mensen het koren wat over is bij Jozef brengen. Hij bewaart alles heel goed in de schuren. En als dan de honger komt, is er toch genoeg brood. Genoeg voor het hele land! Wat een wijze Jozef.

#### AFSLUITING

In de Bijbel staat dat het vrezen van de Heere het begin is van de wijsheid. Dat betekent als je de Heere vreest, als je Hem liefhebt en gehoorzaam bent, dan zorgt de Heere ervoor dat je wijs bent. Wijs, omdat je weet wat de Heere wil en omdat je dan ook mag doen wat de Heere wil. Dan ben je gelukkig en dan zal de Heere net zo voor jou zorgen zoals voor Jozef! Hoe de weg van je leven ook zal zijn.

#### VERWERKING

- Op onze website staan verschillende kleurplaten die de kinderen kunnen kleuren.
- Zing Psalm 75: 4. Dit vers past goed bij de vertelling. De Heere is Rechter, Hij beslist. Hij verhoogt deze en de andere vernedert Hij.
- Zing het lied 'Jozef zoekt zijn grote broers'. Vooral de laatste twee coupletten gaan over het verhaal van vandaag.
- Afhankelijk van hoe oud de kinderen in uw groep zijn, kunt u een gesprekje proberen te hebben met de kinderen over Jozef als type van de Heere Jezus.
- Maak het vervolgverhaal verder met passende kerntekst. Zie de vorige vertellingen.

