

Petrus en Johannes

Periodethema: na Pinksteren
Handelingen 4

KERNTEKST

'En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden.' (Hand. 4: 12)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

De prediking van Johannes en Petrus bevat Christus, alleen door Zijn Naam kunnen we zalig worden. Die zaligheid is in geen ander te vinden dan in Christus alleen, waardoor wij moeten zalig worden.

BEGINSITUATIE

Een man die al meer dan veertig jaar kreupel is geweest, kan weer lopen. Dat wonder is gebeurd bij de tempel als Petrus hem in de Naam van Christus gebiedt op te staan. Het kan natuurlijk niet verborgen blijven en er stromen van alle kanten nieuwsgierige mensen toe. Het duurt dan ook niet lang of het tempelplein waar de genezen kreupele man rondloopt, ziet zwart van de mensen. Petrus grijpt deze van God gegeven gelegenheid met beide handen aan om tot het volk te spreken. Indringend, vermanend en getuigend begint hij Christus te verkondigen aan de vele mensen die bijeengekomen zijn op het tempelplein.

DOELSTELLINGEN

Gods Woord gaat geleid door de Heilige Geest de wereld door en Hij zet Zijn discipelen op onverwachte momenten en plaatsen daarvoor in.

INDELING

- Een nacht in de gevangenis.
- De arrestatie na een toespraak.
- Voor het gerecht van de Joodse raad.
- De uitspraak van de raad: een spreekverbod.
- Toch nog vrijgelaten.
- De ontmoeting met de broeders.
- Gebed voor de doorgang van het werk en de vervulling met de Heilige Geest.

ZINGEN

Psalm 86: 3; 126: 1; 118: 11; 141: 1.

'Je hoeft niet bang te zijn' (OTH)

'Als g' in nood gezeten' (JdH 7)

'Gij die gelooft, verheug u samen' (WKK 238)

'Door de wereld gaat een woord' (OTH 225)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 86: 3. Heere, door goedheid aangedreven, U bent toegeeflijk in het schuld vergeven. Wie U aanroeft in de nood, zal Uw genade ontzettend groot vinden. Als Petrus en Johannes bedreigd worden en verboden wordt om te prediken, smeken ze God om kracht en hulp. God verhoort hun gebed.

BORDPLAN

Niet kunnen zwijgen

INTRODUCTIE

Je hebt iets bijzonders meegemaakt. Iedereen moet het weten. Je kunt niet zwijgen. Je praat overal doorheen, dit moet iedereen weten.

BRUGZIN OF BEGINZIN

In het verhaal van vandaag hebben Petrus en Johannes dit ook. Zij moeten vertellen, luister maar...

Vertelling

Het is wel een heel bijzondere dag. Vanmorgen zat hij nog aan de poort van de tempel. Al meer dan veertig jaar kon hij niet lopen. Kreupel! En nu is hij genezen, maar zit in de gevangenis. Ja, er is zoveel gebeurd deze dag dat de genezen kreupele man er nog veel over na moet denken. Eerst kon hij niet lopen, was hij afhankelijk van zijn vrienden en familie en nu zit hij met Petrus en Johannes in de gevangenis. Petrus en Johannes? Ja, ook deze zijn gevangen genomen en zitten nu met hem in de gevangenis. De omstandigheden in de gevangenis van die tijd waren niet zo goed als tegenwoordig. Vaak zat men in een erker, een koude, stenen ruimte. Uit andere verhalen van Petrus weten we dat hij psalmen zong in de gevangenis. Of hij dat nu weer heeft gedaan, lezen we nu niet in dit hoofdstuk. Maar we kunnen er wel vanuit gaan dat Petrus en Johannes veel gebeden zullen hebben tot de Heere. Of Hij hen uit deze benarde situatie wilde verlossen. Maar wat is er dan gebeurd dat ze nu zijn opgesloten in de gevangenis? Op het tempelplein was het een drukte van belang geworden. Een man die al meer dan veertig jaar kreupel is geweest, kan weer lopen. Dat wonder is gebeurd als Petrus hem in de Naam van Christus gebiedt op te staan. Het kan natuurlijk niet verborgen blijven en er stromen van alle kanten nieuwsgierige mensen toe. Het duurt dan ook niet lang of de zuilengang van Salomo waar de genezen kreupele man rondloopt, ziet zwart van de mensen. Iedereen wil er natuurlijk meer van weten. Wat is hier nu gebeurd? En wie zijn die mannen die dit hebben gedaan. Petrus grijpt deze van God gegeven gelegenheid met beide handen aan om tot het volk te spreken. Direct vermanend en getuigend begint hij Christus te verkondigen aan de vele mensen die bijeen gekomen zijn. Als Petrus nog aan het spreken is, komen er ook priesters, de hoofdman van de tempel en de Sadduceeën op de toeloop af. Tussen de vele mensen in zoeken ze ook een plaatsje. Waar heeft deze man het nu toch over? Al snel horen ze het. Petrus vertelt over Jezus. Dat Hij is opgestaan uit de doden. Ja, maar dat kunnen ze niet toestaan. Dachten ze er eindelijk vanaf te zijn. Was de rust in de stad bijna weer teruggekeerd. Begint het nu weer opnieuw? Nee, dat kunnen ze niet toestaan.

Verontwaardigd worden Petrus en Johannes en de kreupele man gevangengenomen. Ja, maar dat gaat toch zomaar niet, wat hebben ze dan gedaan? Voor een rechtspraak is nu geen tijd. Het is al laat in de avond en daarom worden Petrus, Johannes en de genezen kreupele man zonder pardon opgesloten in de gevangenis. Morgen zullen de priesters wel eens verder gaan kijken hoe het nu verder moet.

Langzamerhand is het weer rustiger geworden op het tempelplein. Het wordt donker en vele mensen zoeken hun huis weer op. Maar ondertussen is er wel iets bijzonders gebeurd. Want we lezen in de Bijbel dat maar liefst ongeveer vijfduizend mannen het woord gehoord hebben. Nee, dat zeg ik niet goed, er staat dat ze het woord gehoord hebben en tot geloof gekomen zijn. Door de toespraak van Petrus zijn dus opnieuw ongelovige mensen in aanraking gekomen met Gods Woord. En niet zonder resultaat. De nog maar jonge gemeente groeit dan ook al snel van de eerste driehonderd mensen op de eerste pinksterdag naar vijfduizend mensen nu, na de toespraak van Petrus. Gods werk gaat door. Hij zet daar apostelen voor in. En Petrus' werk mag zo gezegend worden. De Heilige Geest past het woord toe. Laat het licht op Christus schijnen. En mensen mogen daardoor tot geloof komen. *Wat een mooi werk, om te spreken van de Heere. Op zendingsvelden ver weg, maar ook gewoon heel dichtbij, misschien wel met je vriendje of buurmeisje. Doen hoor!*

De volgende dag, al vroeg in de morgen, is het opnieuw een drukte van belang bij de tempel. Petrus en Johannes en de genezen kreupele moeten voor het gerecht komen. De Joodse raad, zeg maar de rechtbank, wordt voorgezeten door Annas de hogepriester, maar ook Kajafas die we nog wel kennen van de gevangenneming van de Heere Jezus is aanwezig. Samen met andere mannen van de Joodse raad moet hij rechtspreken over wat er gebeurd is gisteren in de tempel. Al snel krijgt Petrus de vraag: 'door welke kracht of door welke naam hebt gij dit gedaan?' Met andere woorden: hoe is het mogelijk dat deze man die al jarenlang kreupel is, nu genezen is? Petrus twijfelt geen moment. Nee nu niet meer, eerder had hij Zijn Meester verloochend en had hij nog geroepen dat de Heere Jezus nooit gevangengenomen zou worden. Daar zou hij, Petrus, wel voor zorgen. Maar dat is nu verleden tijd en vervuld met de Heilige Geest begint hij tot hen te spreken. Hij spreekt zijn verbazing er over uit dat hij nu ter verantwoording wordt geroepen, omdat hij een mens genezen heeft van zijn jarenlange kreupelheid. Hij wordt dus niet beschuldigd van een misdrijf, maar van een genezing. Al snel komt Petrus tot een kernachtig antwoord op de vraag van de Joodse raad. Hij zegt: 'iedereen mag het weten, deze kreupele is genezen in den

Naam van Jezus Christus, den Nazarener.' En hij vervolgt: 'Deze Jezus Die gij gekruisigd hebt, Welken God van de doden heeft opgewekt, door Hem, staat deze kreupele hier voor u gezond.' Petrus laat er dus geen enkel misverstand over bestaan. Het is niet zijn werk of het werk van Johannes. Nee, de kreupele is weer genezen door het werk van Jezus Christus. Hij citeert ook een bekende regel uit Psalm 118: 'Deze is de Steen, Die van u, de bouwlieden, veracht is, Welke tot een hoofd des hoeks geworden is.' Deze Steen verwijst naar de Heere Jezus, Die door de mensen is veracht en ter dood veroordeeld. Maar de Heere Jezus is opgestaan en zit nu aan de rechterhand van God. 'Onder de hemel is geen andere Naam door Welken wij moeten zalig worden', zegt Petrus vervolgens. Kort en kernachtig wijst hij van zichzelf af. Niet Petrus zelf is belangrijk. Nee, dat heeft hij ondertussen wel afgeleerd. Hij mag getuigen dat Jezus Christus alleen de weg van behoud is. En dat er niets en niemand op deze aarde is door welke wij behouden kunnen worden, dan alleen Hij. De Joodse raad reageert verbaasd op zoveel vrijmoedigheid van deze eenvoudige mensen. Petrus en Johannes waren geen geleerde mensen. Integendeel, Petrus was als visser geroepen om visser der mensen te worden. Merk je trouwens hoe deze uitspraak van de Heere is uitgekomen? De Joodse raad kan ondertussen niet ontkennen dat Petrus de waarheid spreekt, de genezen kreupele man staat er immers als stille getuige bij. Hij, die jaren bij de tempelpoort had gezeten, is nu genezen en kan lopen en staan.

Er blijft ook niets anders over dan om geheim overleg te hebben. Petrus, Johannes en de genezen kreupele moeten buiten de raadszaal wachten. Binnen wordt door de Joodse raad de vraag behandeld: 'wat moeten wij met deze mensen beginnen?' We kunnen niet zeggen dat de kreupele niet is genezen. En er zijn ook geen strafbare feiten gepleegd.

Maar wat dan wel? Eén ding wil de Joodse raad voorkomen, dat verhaal van die kruisiging en opstanding moet niet verder verteld worden. En de christelijke gemeente mag ook niet groter worden. Dat is alleen maar een bedreiging van hun eigen positie en zorgt voor onrust onder het volk. Hoe gaan we dat voorkomen, daar moet een oplossing voor komen, vindt men. Nadat Petrus en Johannes weer zijn binnengelaten in de raadszaal volgt de uitspraak: 'jullie mogen nergens meer spreken of leren in de Naam van Jezus.' Een spreekverbod dus voor de apostelen van de Heere Jezus. Nergens mogen ze meer over Hem vertellen. Een onmogelijk verbod voor Petrus en Johannes en zij zeggen dan ook tot de Joodse raad: 'beslis zelf, of het recht is voor God, meer aan u als Joodse raad dan aan God gehoor te geven.' Ja, voor Petrus en Johannes is het geen keus. Zij hebben Jezus gevolgd op Zijn

rondwandeling hier op aarde. Ze hebben de wonderen en tekenen gezien. Ze waren erbij op de dag van de opstanding. Ze hebben Hem na de opstanding opnieuw ontmoet. En zouden ze nu dan moeten zwijgen over het werk van hun Meester hier op aarde en in hun eigen leven? Nee, dat is een onmogelijke opdracht voor hen. Ook al blijft de Joodse raad aanhouden en wordt de dreiging opgevoerd. Petrus en Johannes zullen deze uitspraak nooit opvolgen. Ook de Joodse raad ziet wel dat ze geen enkele grip hebben op de beide apostelen. Men besluit dan ook om de apostelen vrij te laten om verder oproer in Jeruzalem te voorkomen. Want overal wordt God groot gemaakt. Hij alleen heeft de kreupele genezen. Hem zij daarvoor alle eer.

Na een lange nacht in de gevangenis en een verhoor door de Joodse raad zijn ze weer vrij. Dankbaar en blij gaan ze snel naar hun broeders en zusters. Alles wordt verteld wat ze meegemaakt hebben. De gevangenneming, de nacht in de gevangenis, het verhoor, de eerste uitspraak maar ook de einduitspraak, van de Joodse raad. Gespannen luisteren de broeders en zusters naar het verhaal van Petrus en Johannes. Aan het einde ervan kunnen ze alleen maar instemmen met hen: 'Wat heeft de Heere voor hen gezorgd.' Ze mogen met Gods hulp doorgaan met het vertellen van het evangelie. De Heere, Die hemel en aarde, de zee en al wat erin is gemaakt heeft. Hem mogen ze alleen maar de lof brengen en toezingen. Koningen en oversten kunnen dan wel proberen het Evangelie tegen te houden, maar het zal ze niet gelukken. De Heilige Geest is uitgestort. Hij geeft de discipelen de kracht om het Evangelie de wereld in te brengen. Hij zorgt dat ze de juiste woorden gebruiken. Zo mag ook vandaag bij jouw in de kerk en op school het Woord verteld worden. En niet alleen bij jouw in de stad of dorp maar ook wereldwijd mag het Evangelie verbreid worden. In China, Rusland, Korea en Kenia. De Heere gaat nog steeds door gaat met Zijn werk en laat Zich niet belemmeren door mensen hier op aarde.

AFSLUITING

In de ruimte, waar de broeders en zusters met Petrus en Johannes bij elkaar zijn, gaat een gebed op tot God. Opnieuw bidden ze om vrijmoedig dit Evangelie de wereld in te mogen brengen. Niet in eigen kracht, want dan zijn ze tot niets in staat, maar vertrouwend op de hulp van de Heere. Terwijl zij bidden wordt de ruimte vervuld met de Heilige Geest. Er is geen belemmering meer. Ieder die het maar horen wil, vertellen ze blij en dankbaar van Jezus. Wat een prachtige dag. De dag begon zo donker in de gevangenis, maar nu is het licht in hun leven en in hun hart. Ze behoeven niet meer bezorgd te zijn. God zorgt Zelf dat Zijn Woord doorgaat over de gehele wereld.

VERWERKING

- Denk met elkaar eens na over de geschiedenis van Petrus. Zijn roeping als discipel, de wandeling op zee, de verloochening, de preek op de pinksterdag. Wat kunnen we hiervan leren.
- Wat heeft de tekst van deze zondag (Hand. 4:12a) met het verhaal te maken?
- U kunt ook kiezen voor een gesprekje over bidden. Hoe weten we dat God ons hoort, verhoort? Mogen we overal om bidden? Krijgen we alles waar we om bidden? Welk gebed verhoort God altijd? Laten we niet vergeten te bidden voor anderen, bijvoorbeeld voor christenen die vervolgd worden in Korea.
- Verzamel blaadjes en krantjes over zending en evangelisatie en maak een muurkrant.
- Gebruik materiaal van Open Doers of neem de 'gebedskalender' mee. Bespreek met elkaar wat er in die landen gebeurt.