

# Bekering van Saulus

Periodethema: na Pinksteren  
Handelingen 9: 1-19

## KERNTEKST

'En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt Gij, dat ik doen zal?' (Hand. 9: 6a)

## UITLEG VAN DE KERNTEKST

Saulus' verzet is gebroken. Het is de noodkreet van een radeloos mens, die plotseling beseft wat hij aan het doen is en dat hij met God te maken heeft. Van het ene op het andere moment wordt hij overwonnen en geeft hij zich onvoorwaardelijk aan de Heere Jezus over. Het is niet langer: ik wil...; maar: wat wilt U, Heere Jezus? Leven wij ook zo, niet wat wij willen, maar wat wil God?

## BEGINSITUATIE

Petrus en Johannes worden gevangengenomen, omdat ze in Jezus de opstanding uit de doden verkondigen. Omdat ze een kreupele man genezen hebben, vraagt het Sanhedrin hoe ze dit konden doen. Vervuld met de Heilige Geest antwoordt Petrus dat dat door de Naam van de Heere Jezus gedaan is. Niet alleen Petrus en Johannes worden vervolgd, nee, ook andere christenen zijn niet veilig. Er worden zelfs ook volgelingen gedood. Denk aan diaken Stefanus. Paulus is één van de mensen die vele christenen vervolgden.

## DOELSTELLINGEN

- Kinderen zien dat Paulus de grote zending eerst bekeerd moest worden voordat hij echt in dienst van de Heere werkzaam kon zijn.
- Ze leren dat we iedere dag ons moeten afvragen of we de Heere volgen of onszelf. Ze worden net als Saulus opgeroepen om zich te bekeren en om gelovig op te zien naar Hem (Joh. 3: 14-15).-

## INDELING

- Saulus.
- Op weg om zijn eigen wil te doen.
- Stilgezet door de Heere.
- Blind en afhankelijk.
- In het huis van Ananias.

## OPMERKING

Voor de kinderen een redelijk bekend verhaal, al hebben we het op de zondagsschool in de afgelopen jaren niet verteld. Aan ons de opdracht om de kinderen duidelijk te maken hoe groot een verschil is als we door de Heere zijn stilgezet in ons leven. Dat geeft een echte omkeer.

## ZINGEN

Psalm 86: 3; 17: 3; 22: 14.

'Heer', wees mijn Gids' (WKK 440)

'Neem mijn leven laat het Heer' (WKK 267)

'k Stel mijn vertrouwen' (Opwekking 42)

## UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 86: 3. Heere, door goedheid aangedreven, u bent toegeeflijk in het schuld vergeven. Wie U aanroept in de nood, zal Uw genade ontzettend groot vinden. Heere, hoor mijn gebed, wil naar mijn smekend gebed horen. Merk naar Uw goedheid op de stem van mijn gebed. De Heere wilde Saulus zijn grote zonden vergeven.

## MATERIALEN

Zendingsblaadjes/krantje en materiaal van Open Doors

## BORDPLAN

Stil gezet!

**INTRODUCTIE**

Er zijn heel veel boeken die gaan over christenvervolgingen in Korea en het Midden-Oosten.

O.a. de stichting Open Doors doet veel werk voor deze christenen door hen aan Bijbels te helpen. Aangrijpend is hoe fel de vervolging van jonge christenen is als zij bewust hebben gekozen om Christus te volgen. Door iedereen, zelfs hun familie, worden ze vervolgd. Steun vinden ze bij elkaar in de kleine gemeenten die in het geheim bij elkaar moeten komen. Bang voor soldaten die de dienst komt verstoren en de mensen meenemen voor verhoor.

**BRUGZIN OF BEGINZIN**

In het verhaal van vandaag horen we ook over christenen die worden vervolgd. Maar ook over een vervolger die een volger wordt. Hoe kan dat?

## Vertelling

Na de uitstorting van de Heilige Geest groeien de christelijke gemeenten. God stuurt Zijn discipelen en apostelen over grote delen van de wereld. In het begin van het boek Handelingen lezen we dan heel mooie geschiedenissen van mensen die tot geloof komen, nadat hun het Evangelie van Jezus Christus is verkondigd. Er komt echter ook al snel tegenstand. Christenen worden vervolgd door de boodschap die ze brengen. Een van de voorbeelden is de geschiedenis van Stefanus. Deze diaken werd door het werpen met vele stenen ter dood gebracht. Getuigend en verlangend naar de hemel en de Heere Jezus stierf deze volgeling. Bij deze geschiedenis komen we ook de hoofdpersoon van het verhaal voor vandaag tegen. Toen was hij nog niet zo oud en zijn rol nog niet zo belangrijk. Hij moest op de jassen van de mensen passen die Stefanus moesten doden.

Later is deze Saulus – ja over hem hebben we het – een fanatiek vervolger van de christenen in Jeruzalem. Als zijn vreselijke werk in Jeruzalem klaar is, wil hij naar een volgende plaats. Hij heeft gehoord dat ook in Damascus veel mensen tot geloof zijn gekomen. Daarom wil hij snel naar deze plaats toe om veel van de christenen gevangen te nemen. Hij denkt door deze daden goed werk te doen. Hij is streng gelovig en kan niet uitstaan dat anderen een heel ander geloof hebben. Mannen en vrouwen waren in Jeruzalem als gevangenen in een cel geplaatst. En dat wilde Saulus nu ook gaan doen in Damascus. Hij heeft echter dan wel toestemming van de hogepriester nodig om in Damascus aan het werk te gaan. Nu was ook de hogepriester een felle tegenstander van de christelijke leer. Hij moest niets weten van de opgestane Christus. Nee, Saulus kan die brief wel krijgen en om hem

een beetje te helpen met zijn werk, kan hij ook wel een stel soldaten meekrijgen. Niets houdt Saulus meer tegen om zijn werk in Damascus voort te zetten. 'Niets', zei ik. Maar is dat echt zo?

Saulus vertrekt vol van zijn moordlustige plannen naar Damascus. Hij zal die volgelingen van Jezus wel eens even. Echter op de weg naar Damascus gebeurt er iets bijzonders. Iets waardoor zijn hele leven verandert. Hij ziet een lichtflits die heel de omgeving van Saulus in het licht zet. Ook de meegewonnen soldaten staan met handen voor hun ogen machteloos toe te kijken. Wat is dit nu? Waar komt dit vandaan? Saulus kan niet eens meer kijken door het felle licht. Hij valt op de grond en hoort een stem uit de hemel die zegt: 'b Hand. 22:6; c 1 Kor. 15:8; 2 Kor. 12:2; d Hand. 26:13

Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij?' Saulus is overrompeld en geschrokken vraagt hij: 'wie bent U, Heere?' En de Heere zegt: 'Ik ben Jezus, Die u vervolgt.' e Hand. 5:39

Bevend zegt Saulus : 'Heere, wat wilt U dat ik doen zal? Hoor je dat? Saulus, die eerst niet anders wilden dan de christenen vervolgen, die de opstanding van Jezus weersprak, vraagt nu angstig en verbaasd aan deze zelfde Jezus 'wat wilt U dat ik ga doen?' Heel de wereld van Saulus staat op zijn kop. Hij kan niets meer zien, hij hoort de stem uit de hemel en weet niet meer wat hij moet doen! Daar ligt hij blind op de weg! Helemaal afhankelijk geworden van een ander. Beter gezegd van de Ander, de Heere. Hij krijgt dan ook als antwoord: 'sta op en ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u doen moet.' f Luk. 3:10; Hand. 2:37; 16:30.

Ook de mannen die met hem meereizen, staan sprakeloos, want zij horen wel de stem maar zien niemand. g Dan. 10:7

Maar ze zullen nog meer meemaken. Als Saulus opstaat van de grond is alles donker en zwart om hem heen. De vervolger op zoek naar christenen kan zelf niemand meer vinden. Op verzoek nemen ze Saulus bij de hand en brengen hem naar Damascus. Hij is aangekomen in de plaats waar hij naar op reis was. Maar wat is alles anders. Hij zou de christenen gevangen gaan nemen. En nu moet hij zelf als een blinde geholpen worden naar een huis in Damascus. In de Bijbel lezen we er niet over, maar ik kan me wel voorstellen dat de binnenkomst van Saulus in Damascus een heel wonderlijk moet zijn geweest. Een gezelschap van soldaten en een man die niets kan zien. Dat zal best opgemerkt zijn door verschillende inwoners van Damascus. Drie dagen kan Saulus niet zien, blijft het pikgedonker om hem heen, eet en drinkt hij niet. Hij kan alleen maar bidden tot de Heere. Echt bidden tot de Heere, dat was hij niet gewend. Hij dacht dat hij wel wist wat goed was. Nu gaat hij de Heere vragen om hulp. Maar ook vragen om verge-

ving over alles wat hij tot nu toe in zijn leven heeft gedaan. Hij was druk geweest met zijn eigen plannen, zonder de Heere te volgen, terwijl hij dacht dat hij juist het goede deed. Hij was een ijverige leraar van de wet en hij zou die volgelingen van Jezus wel eens uitroeien. Zou de Heere hem willen vergeven? Als Saulus aan het bidden is, werkt de Heere al aan een verhooring van zijn gebed. Luister maar hoe de Heere op een wonderlijke wijze het gebed van Saulus verhoort en daar andere mensen voor inzet.

In Damascus woont een discipel van Heere Jezus, zijn naam is Ananias. In een droom wordt deze volgeling van Jezus geroepen: 'Ananias!' Ananias antwoordt 'zie, hier ben ik, Heere.' En de Heere zegt tegen hem: 'sta op en ga naar de straat die de Rechte genoemd wordt en vraag in het huis van Judas naar iemand die Saulus van Tarsen heet, want deze Saulus bidt tot Mij. In een visioen heb ik hem verteld dat jij Hand. 21:39; 22:3

Ananias binnenkomt en hem de hand oplegt, zodat hij weer kan zien.' Ananias fronst zijn gezicht. Moet hij naar Saulus, die grote christenvervolger? Ja, daar heeft hij al meer van gehoord. Nee, Ananias staat nu niet direct blij te kijken als hij deze opdracht ontvangt. Is hij daar wel veilig? Dat is toch die man die van de overpriesters toestemming heeft gekregen om alle christenen in Damascus gevangen te nemen? En moet hij daar nu naar toe? Dat is toch bewust je eigen leven in gevaar brengen.

Maar de Heere zegt tegen hem: 'ga, want deze Saulus heb ik uitverkoren om Mijn Naam te brengen naar de heidenen over de gehele wereld en de koningen en de Israëlieten. j Hand. 13:2; 22:21; Rom. 1:1; Gal. 1:15; 2:8; Efez. 3:8; 1 Tim. 2:7; 2 Tim. 1:11. Want Ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden om Mijn Naam.' Dan begrijpt Ananias dat er iets heel moois met Saulus is gebeurd. Hij is tot bekering gekomen en zal voortaan niet meer de christenen vervolgen. Daarom gaat k Hand. 21:11; 2 Kor. 11:23 Ananias op weg en gaat het huis van Judas binnen. Hij legt hem de handen op – zegent hem – en zegt tegen hem: 'Saul, broeder, de Heere heeft mij gestuurd, namelijk Jezus, Die u verschenen is onderweg, opdat u weer zou kunnen zien en met de Heilige Geest vervuld zou worden.' I Hand. 22:12

En onmiddellijk vallen als het ware de schellen van Saulus' ogen, meteen kan hij weer zien. Hij staat op en wordt gedoopt. Een teken dat God Saulus echt als Zijn volgeling wil gebruiken en in wil zetten in Zijn Koninkrijk. En als Saulus voedsel genomen heeft, sterkt hij aan. Saulus blijft nog enige dagen

bij de discipelen in Damascus. Dan heeft de Heere andere plannen met hem.

### AFSLUITING

Saulus had grote plannen toen hij op weg was naar Damascus. Maar onderweg werd hij stilgezet. Hij komt tot bekering en in plaats van vervolger wordt hij een volgeling van de Heere Jezus. In Zijn dienst mag Saulus grote daden doen later en gemeenten bemoedigen.

Saulus moest eerst leren om iedere dag opnieuw te vragen 'Heere, wat wilt Gij, dat ik doen zal.'

Zullen wij hem daarin ook maar trouw volgen. Niet vertrouwend op onze eigen kracht en gedachten, maar echt als een volgeling van de Heere Hem trouw volgen. 'Heere, leer mij volgen, zonder vragen, want wat U doet dat is goed.' De Heere hoort naar ons gebed. Zeker weten! Dat mochten we ook vandaag in dit verhaal horen.

### VERWERKING

- Groepsgesprek
- Moet iedereen een Paulus-bekering hebben? Hoe worden wij geroepen? Wanneer hoor je Gods stem? Wat wil je Heere dat wij doen? Op welke manier mogen wij van de Heere Jezus vertellen?
- Wie zijn verkondigers van een zeer blijde boodschap?
- Wat is de zeer blijde boodschap?
- Wie zijn door God geroepen om de blijde boodschap te vertellen?
- Wat is het verschil tussen bijvoorbeeld een dominee en tussen ons. Bespreek het volgende citaat uit onze belijdenisgeschriften. 'En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wien Hij wil en wanneer Hij wil; door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus, den Gekruisigde.'
- Wat heeft het ons te zeggen dat wij iedere zondag in vrijheid samen mogen komen, denk ook aan landen waar dat niet mag. Laat de kaart van Open Doors zien. Wat kunnen wij doen voor deze mensen?
- Maak een blad met aan de ene kant vragen over de vertelling en aan de andere kant de antwoorden. Zet deze door elkaar. Laat een lijn trekken naar de goede antwoorden. Eenvoudiger: zet aan de ene kant plaatjes en aan de andere kant kernwoorden. Het niveau kun je wisselen door de antwoorden Bijbelteksten te laten zijn.

