

Cornelius

Periodethema: na Pinksteren
Handelingen 10

KERNTEKST

'Ik verneem in der waarheid, dat God geen aanne-mer des persoons is.' (Hand. 10: 34b)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

God let niet meer op de Joodse of heidense afkomst van een mens, maar vraagt alleen of hij God dient.

BEGINSITUATIE

Deze geschiedenis sluit direct aan bij de geschiedenis van vorige week, de bekering van Saulus. Het is daarom wel belangrijk om even terug te vragen.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen laten zien dat het Evangelie aan de hele wereld verkondigd moet worden.
- De kinderen duidelijk maken zij in hun omgeving ook een taak hebben om het Evangelie te verkondigen.

INDELING

- Petrus bidt.
- Petrus ontvangt een visioen: een laken met onreine en reine dieren. Hij begrijpt er niets van.
- Drie mannen komen Petrus halen om naar Cornelius te gaan.
- De Heilige Geest gebiedt Petrus mee te gaan naar Cornelius.
- Petrus begrijpt het visioen: het Evangelie moet verkondigd worden aan Jood en heiden.
- Cornelius vertelt Petrus hoe hij bij hem gekomen is.
- Petrus verkondigt het Evangelie aan de mensen in het huis van Cornelius.
- De Heilige Geest wordt uitgestort op hen die het Evangelie horen.

ZINGEN

Psalm 98: 1; 87: 1 en 4.

'Roept uit aan alle stranden' (WKK 269)

'Heer', ik hoor van rijke zegen' (WKK 194)

'Heere Jezus, in Uw Naam zijn wij hier gekomen' (WKK 592)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 87: 4. God zal ze Zelf bevestigen en ondersteunen en op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft, tellen alsof ze in Israël zijn ingelijfd. Ja, hen de naam van Sions kinderen laten dragen. Ook de heidenen mogen delen in Gods beloften, dat wordt wel duidelijk na de bekering van de Romeinse hoofdman Cornelius die Petrus ontbindt uit de gevangenis. Waarna Petrus hen Jezus verkondigt. Ook de heidenen loven dan God, het Evangelie is voor Jood en heiden.

MATERIAAL

Plaat van huis met een plat dak.

BORDPLAN

Bidden is...

INTRODUCTIE

Iedereen zou eigenlijk een stil plekje voor zich zelf moeten hebben. Dat is natuurlijk niet voor te stellen in onze drukke wereld. Waar is het nu nog echt stil en kun je met God alleen praten?

BRUGZIN OF BEGINZIN

In dit verhaal gaat het over iemand die zo'n stil plekje wel heeft. En dat levert heel bijzondere ontmoetingen op. Luister maar...

Vertelling

Het is twaalf uur in de middag. Petrus zit op het dak van het huis van Simon, een lederbereider in Joppe aan de zee. Petrus zit daar om op een rustige plek te kunnen bidden. Heb jij ook een plek waar je rustig kunt bidden? Waar je stille tijd kunt houden, zonder gestoord te worden door andere mensen. Terwijl Petrus aan het bidden is, gebeurt er iets heel bijzonders. Petrus ziet plotseling de hemel opengaan en uit de hemel daalt iets naar beneden wat op een groot laken lijkt. De hoeken van het laken zijn aan elkaar gebonden. Petrus kijkt in het laken om te zien wat er allemaal in zit. Hij ziet viervoetige dieren, wilde dieren, kruipende dieren en vogels. Dan hoort Petrus opeens een stem uit de hemel: 'sta op, Petrus! Slacht en eet.' Petrus schrikt, want dat kan hij niet doen. Er zitten onreine dieren tussen en het is verboden om onreine dieren te eten, dat had de HEERE Zelf verboden (zie Deut. 14 en Lev. 11). Als hij dit zou eten, dan zou hij zijn lichaam verontreinigen. Petrus zegt dan ook: 'Geenzins Heere, want ik heb nooit iets onreins gegeten.' Petrus is een echte Jood, dat kunnen we hieruit wel opmaken. Hij wil precies doen wat God in Zijn geboden zegt, maar dan zegt de stem uit de hemel: 'dat wat God gereinigd heeft, mag je niet onrein noemen.' Het is niet de enigste keer dat Petrus dit verzoek krijgt. Nee, Petrus krijgt nog twee keer het verzoek om te eten van de dieren, maar Petrus durft het niet aan. Voor Petrus is het duidelijk: de wetten uit Gods Woord (het Oude Testament) verbieden het om onreine dieren te eten. Petrus vindt het visioen maar vreemd en begrijpt er niets van. Wat zal de Heere hier nu mee bedoelen? Wat heeft dit visioen voor betekenis? Petrus zit nog steeds op het dak en terwijl hij nadenkt over het visioen spreekt Gods Geest tot Petrus. De Geest zegt hem dat er beneden in het huis drie mensen zijn om hem te komen halen en dat Petrus met deze mannen mee moet gaan, omdat ze door God zijn gezonden.

Petrus doet wat hem gezegd wordt. Hij gaat naar beneden en daar staan inderdaad drie mannen. Petrus vraagt hen waarom ze komen. Dan vertellen de mannen dat ze gekomen zijn vanuit Caesarea

en dat ze zijn gestuurd door Cornelius, een hoofdman over honderd, een godvrezend man. Deze Cornelius heeft van een engel gehoord dat Petrus hier was en dat hij Petrus moest vragen om bij hem te komen om het evangelie te verkondigen. De mannen hebben er een lange reis van ongeveer tien uur op zitten en daarom krijgen ze onderdak in huis van Simon om uit te rusten. Een dag later vertrekken de mannen met Petrus naar Cornelius. Na een dag komen Petrus en de mannen aan bij Cornelius in Caesarea. Cornelius ziet de mannen aankomen en hij knielt voor Petrus neer en aanbidt hem, maar Petrus pakt Cornelius vast om hem weer te laten staan. Petrus weet dat hij net zo'n mens is als Cornelius, daarom hoeft Cornelius niet voor hem te knielen.

Ze gaan het huis van Cornelius binnen en daar begint Petrus te spreken. Hij vertelt de mensen over het visioen wat hij heeft gezien en dat hij daarom meegegaan is naar Cornelius. Zonder dat visioen was hij zeker niet meegegaan naar Cornelius, want Petrus dacht dat hij, als Jood, niet het huis van een heiden in mocht gaan. Maar het is Petrus inmiddels duidelijk geworden wat het visioen te betekenen had. Hij dacht altijd dat het Evangelie voor de Joden bestemd was. Maar na de komst van de Heere Jezus is de scheiding tussen de Joden en de heidenen er niet meer. Het Evangelie moet verkondigd worden aan alle mensen, Joden en heidenen. Dat heeft Petrus geleerd van het visioen. Al die reine en onreine dieren in het doek betekenen dat Jood en heiden gelijk zijn. Maar het wordt nog duidelijker voor Petrus als hij hoort wat Cornelius meegemaakt heeft. Cornelius vertelt hem wat hem zo'n vier dagen geleden is overkomen. Hij was aan het bidden. Toen kwam er plotseling een engel die zei dat zijn gebed was verhoord en dat Cornelius knechten moest sturen naar Joppe, om daar Petrus te halen. De verwondering is groot: God heeft Petrus en Cornelius bij elkaar gebracht. Het Evangelie moet verkondigd worden aan alle mensen. Wat een les voor Petrus. Vroeger was er een verschil tussen het volk Israël en de andere volken, maar nu de Heere Jezus gekomen is en gestorven en opgestaan is, is er geen verschil meer. Aan iedereen moet het Evangelie worden verkondigd, aan Jood en heiden. *Het is voor iedereen noodzakelijk te weten dat ze bij de Heere Jezus moeten behoren. Weet jij al of je van de Heere Jezus bent? Ken jij de Heere Jezus al?*

Nadat Petrus het verhaal van Cornelius heeft gehoord, weet hij het zeker dat God hem hier wil hebben en dan gaat Petrus in het huis van Cornelius preken. Het Evangelie verkondigen aan de vele mensen die in het huis zijn. Petrus vertelt over de Heere Jezus. Over Zijn komst naar deze aarde, over de vele wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan, over de genezingen die de Hij gedaan heeft, over

de duivelen die de Heere Jezus heeft uitgeworpen. Petrus vertelt over de Heere Jezus die niemand kwaad heeft gedaan. Petrus vertelt hoe het Joodse volk de Heere Jezus aan het kruis heeft gehangen en heeft gedood, maar hij vertelt ook hoe de Heere Jezus na drie dagen weer is opgestaan uit de dood. Dat Hij de dood heeft overwonnen en dat Hij Zijn discipelen heeft geboden om de wereld te vertellen dat Hij, de Heere Jezus, de Rechter is van de levenden en de doden. Door Hem, de Heere Jezus Christus, kunnen de mensen vergeving van zonden ontvangen. Petrus mag hier het Evangelie verkondigen aan de heidenen, wat een wonder. Maar het wonder wordt nog groter, want de Heilige Geest wordt over hen uitgestort. Terwijl Petrus nog aan het spreken is, worden de aanwezigen in het huis van Cornelius vervuld met de Heilige Geest. Zoals de Joden op Pinksteren de Heilige Geest hadden ontvangen, zo stort God Zijn Heilige Geest nu uit over de heidenen.

AFSLUITING

Het Evangelie van genade moet verkondigd worden aan Jood en heiden. Wat een wonder! Want dat betekent dat jij ook nu nog mag horen van dit Evangelie. Jij mag op de zondagsschool nog iedere zondag horen dat de Heere Jezus gekomen is om zondaren hun zonden te vergeven. God wil dat je dit Evangelie hoort, daarom zit je hier. Wanneer je

in de Heere Jezus gelooft, dan mag je weten dat je zonden vergeven zijn. En als je dat weet dan ga je God groot maken. Hem loven en prijzen, omdat Hij jou heeft verlost van jouw zonden. In het huis van Cornelius zien we dit ook gebeuren. De mensen zijn vol van het evangelie en spreken groot van God, om wat Hij gedaan heeft.

VERWERKING

- Spreek met de kinderen over het doel van zending bedrijven en evangeliseren.
- Bespreek met de kinderen hoe ze zelf het Evangelie uit kunnen dragen in hun omgeving. Laat kinderen eigen voorbeelden noemen. Wat vinden ze lastig?
- Goed om vandaag aandacht te geven aan de jaarlijkse actie van onze bond.
- Gesprekje over bidden. Bid je weleens? Wanneer bid je dan? En waar? Heb je een stil plekje? Kun je al zelf iets vragen of bid je een gebed wat je hebt geleerd? Laat kinderen het elkaar vertellen. Ze leren zo ook van elkaar.
- Vertel of lees een kort verhaal voor over hoe het Evangelie in Nederland gekomen is.
- Zoek een paar foto's van het huis in van Simon de leerlooier in Jaffa, dat bestaat nog volgens zeggen en anders is het iets dergelijks geweest.
- Gebruik de kleurplaat en laat de puzzel eronder maken.

