

De broers opnieuw in Egypte

Periodethema: Jozef
Genesis 43

KERNTEKST

'De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid.'
(Psalm 111: 10a)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

De Heere dienen en eren is het begin van wijsheid (een verstandige keuze). Jozef diende de Heere en probeerde God te eren. De Heere maakte dat tot rijke zegen in zijn leven. Uiteindelijk ontmoet hij zijn broers weer en krijgt hij te horen dat zelfs zijn vader nog leeft.

BEGINSITUATIE

Vandaag wordt verteld hoe de zonen van Jakob opnieuw naar Egypte gaan om koren te kopen. Om het verhaal goed te kunnen volgen, is het belangrijk dat een samenvatting wordt gegeven van de eerste reis naar Egypte. Dit kan eventueel door vragen te stellen over de vertelling van vorige week.

DOELSTELLING

De kinderen horen hoe Juda borg is voor zijn broer Benjamin.

INDELING

- Voor de tweede keer gaan de broers naar Egypte.
- Benjamin mag mee, nadat Juda zich borg heeft gesteld.
- Aangekomen in Egypte worden ze direct naar het huis van Jozef gebracht.
- De huismeester besteedt goede zorg aan hen.
- Ze bieden Jozef hun geschenken aan en buigen voor hem.

- Jozef vraagt hoe het met hen en vader Jakob gaat en begroet Benjamin.
- Jozef vlucht weg om zijn emoties voor zijn broers te verbergen.
- Ze gebruiken de maaltijd.

ZINGEN

Psalm 147: 1 en 3; 91: 1; 119: 17

'Je hoeft niet bang te zijn' (OTH)

'Zegen ons Algoede' (WKK 477)

'Als je bidt, zal Hij je geven' (WKK 596)

'Jozef zoekt zijn grote broers' (WKK531)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 147: 1. Laat de lof aan de Heere ten hemel rijzen, het is goed om onze God te prijzen. Het past ons psalmen aan te heffen, die liefdevol zijn en harten weten te raken. De Heere wil ons in genade aanzien, Hij wil Jeruzalem (het Jeruzalem) herbouwen, verzamelen en in vrede doen leven, zij, die uit Israël zijn verdreven. God is het Die zorgt en Zijn volk wil verzamelen uit deze wereld om straks in vrede te mogen leven.

MATERIALEN

Op de website staan extra kleurplaten om te laten kleuren door de kinderen.

BORDPLAN

Op reis naar Egypte!

INTRODUCTIE

Alle spullen zijn weer bij elkaar gezocht. De ezels zijn goed verzorgd. Tijd om op reis te gaan. Nee, geen vakantiereis. Vol spanning hebben de broers ernaar uitgekeken. Zullen ze gaan of niet?

BRUGZIN OF BEGINZIN

Nog even. Dan vertrekken ze. Een groepje ezels staat geduldig te wachten. Ze dragen grote pakken op hun rug. Bij die ezels lopen tien sterke, gebruide mannen. Het zijn herders. Weet jij wie het zijn? Het zijn de broers van Jozef. Maar één is er niet bij. Dat is Simeon. Waar is hij? Hij zit gevangen in Egypte. Hij moest bij de onderkoning blijven.

Vertelling

Vandaag gaan de broers nog een keer naar Egypte. Nee, ze vinden het helemaal niet leuk om te gaan. Ze blijven veel liever thuis. Maar ze moeten wel. Er is bijna niets meer om te eten. Toen ze terugkwamen uit Egypte, hadden ze genoeg. Hun zakken zaten vol met koren. Maar langzaam raakte het koren op. En nu? Nu zijn de zakken helemaal leeg. Het koren is op. En op het land groeit bijna niets. De grond is dor en droog. Er moet snel eten komen. Als de mannen niet naar Egypte gaan, zullen ze sterven van honger. Allemaal. Vader Jakob, de mannen, hun vrouwen en de kinderen. Daarom gaan ze naar Egypte. Want daar is eten genoeg. Daar zijn nog heel veel zakken graan te koop. Weet je waarom de broers niet naar Egypte willen? Ze zijn bang. Die stoere, sterke mannen? Bang? Ja! Voor wie dan? Voor de onderkoning. Maar waarom dan? Hij keek zo streng en hij sprak van die boze woorden. Hij zei: 'jullie zijn spionnen. Jullie zijn gekomen om ons kwaad te doen.' Wat waren ze toen geschrokken. Deze keer gaat hun jongste broer ook mee, Benjamin. Nee, eigenlijk wil vader Jakob niet dat hij meegaat. Vader Jakob houdt zoveel van Benjamin. Hij is zo bang dat er iets met Benjamin gebeurt. Maar het moet. De onderkoning heeft gezegd dat ook Benjamin moet komen. Als ze Benjamin niet bij zich hebben, zal de onderkoning niet naar hen willen luisteren. Hij zal Simeon niet uit de gevangenis halen en hen waarschijnlijk allemaal doden, dat had hij gezegd. Daarom moet Benjamin mee. Gelukkig heeft Juda gezegd dat hij extra goed voor Benjamin zal zorgen. Hij wil borg zijn, zijn leven geven als het niet goed gaat. Dat is fijn voor vader Jakob. De broers hebben de spullen gepakt die ze nodig hebben voor de reis. Nu zijn ze helemaal klaar. Ze kunnen gaan. Naar Egypte. Naar de onderkoning. Naar... Jozef! Hun eigen broer! Maar dat weten ze niet. Nog niet. De ezels dragen grote pakken op hun rug. Weet je wat daar in zit? Geld, zelfs dubbel geld om het koren te kopen en het geld van de vorige keer gaat ook weer mee. De koning mocht

eens denken dat ze dieven zijn. Ze nemen ook cadeaus mee voor de onderkoning. Heerlijke olie, kruiden, honing en lekkere noten. De onderkoning krijgt het allemaal. Misschien dat hij dan wat vriendelijker voor hen is. *Kunnen ze nog meer doen? Weet jij het misschien? Alles vertellen aan de Heere. Dat is het beste wat je kunt doen. God kan ervoor zorgen dat alles goed komt. Dat weet vader Jakob wel. Daarom zegt vader Jakob tegen zijn zonen. 'God, de Almachtige geve u barmhartigheid.'* Dat moeten ze onthouden. *God is almachtig. Hij kan alles anders maken. Hij kan ervoor zorgen dat de onderkoning hen vriendelijk zal ontvangen. God is de Almachtige. Ook vandaag kan Hij helpen. In alles. Vergeet dat nooit!*

Het is een lange reis. Eindelijk komen ze in Egypte aan, bij de onderkoning. Jozef ziet zijn broers komen. Hij kijkt eens goed. Jawel hoor, Benjamin is er ook bij! Dat maakt Jozef blij. Jozef roept één van zijn knechten bij zich en zegt tegen hem: 'Je moet wat vee slachten en een maaltijd klaarmaken. Vanmiddag wil ik met deze mannen eten. Breng ze maar vast naar mijn huis.' De broers begrijpen er niets van. Waarom worden ze naar het mooie huis van de onderkoning gebracht? Wil de onderkoning hen ergens over spreken? Over het geld misschien? Denkt hij soms dat ze de vorige keer het geld stiekem hebben meegenomen naar huis? O, wat zijn ze bang. Maar de knecht stelt hen gerust: 'Jullie hoeven helemaal niet bang te zijn!' De broers horen dat ze vanmiddag met de onderkoning gaan eten. Het lijkt erop dat de onderkoning dit keer helemaal niet boos op hen is. Valt het dan allemaal toch nog mee? Wat is de knecht van de koning toch vriendelijk tegen hen. En wat zorgt hij goed voor hen. Zij krijgen een schaal met water, zodat ze hun voeten kunnen wassen. De ezels krijgen te eten. Maar het mooiste van alles is wel dat hij Simeon weer bij hen heeft gebracht. Wat is het fijn om elkaar weer te zien. Wat is het fijn om weer met elkaar te kunnen praten. Eindelijk komt de onderkoning thuis. Je kunt wel zien dat hij heel belangrijk is. Hij woont in een prachtig huis en wat draagt hij mooie kleren! Ze pakken hun cadeaus en leggen die voor hem neer. En dan buigen ze zich voor hem neer. Nee, ze maken niet snel een kleine buiging. Diep buigen ze voorover. Helemaal tot op de grond. Weer gebeurt wat Jozef lang geleden heeft gedroomd. Zijn broers buigen voor hem! De dromen worden waar... Vriendelijk klinkt de stem van Jozef: 'hoe gaat het met u?' Ook vraagt hij: 'hoe gaat het met uw vader? Leeft hij nog?' Wat is hij blij als hij hoort dat vader Jakob nog leeft. Maar hij laat niets merken. Hij kijkt op en kijkt speciaal naar Benjamin. Zijn eigen lieve broer. 'Mijn zoon, God zij u genadig.' Wat klinkt dat liefdevol. Je kunt wel horen dat Jozef veel van Benjamin houdt. Wat is Jozef blij. Zo blij dat hij moet huilen. Maar zijn broers mogen zijn tranen niet zien. Dan zouden zijn broers

kunnen ontdekken dat hij Jozef is. Dat mogen ze niet weten. Snel staat hij op en loopt naar een andere kamer. Daar laat hij zijn tranen lopen. Dan wast hij zijn gezicht en gaat weer terug. Hij doet net of er niets bijzonders aan de hand is. Hij zegt tegen zijn knechten dat het eten binnen moet worden gebracht. De broers krijgen ook een plekje aange-wezen waar ze moeten gaan zitten. Ze komen precies in de goede volgorde te zitten. Ruben, de oudste als eerste en Benjamin, de jongste als laatste. Hoe kan die knecht nu weten wie van hen het oudste is en wie daarna? Ze begrijpen er niets van. Er gebeurt nog iets bijzonders. Ze krijgen allemaal te eten. Maar Benjamin krijgt wel vijf keer zoveel.

AFSLUITING

Wat is dit een blijde dag. Ze mogen zomaar van al dat heerlijke eten nemen en van de wijn drinken. Simeon is weer bij hen. Het is feest. Komt alles dan toch nog goed? Ja, daar zorgt de Heere Zelf voor. Hij is de Almachtige. Hij maakt alles anders!

VERWERKING

Gespreksvragen naar aanleiding van de vertelling:

- Wat geeft vader Jakob mee naar Egypte? Wat vind jij het mooiste? Waarom vind je dat?
- Vader Jakob is bang dat er iets gebeurt met Benjamin. Wat zegt Juda dan tegen zijn vader? Wat vind jij daarvan?
- In de vertelling heb ik het borgschap wat summier gelaten. Eventueel kan het in een nagesprek aan de orde worden gesteld. Leg aan de hand van Jesaja 53 uit wat het betekent dat Jezus onze Borg is.
- Maak twee kolommen op het bord: Juda en Jezus. Wat zijn de overeenkomsten? Wat de verschillen?
- Vraag aan de kinderen of zij het verschil zien tussen hoe de broers vroeger waren en hoe zij nu zijn. Hoe komt dat?
- Praat met de kinderen over jaloers zijn. Wat moet je doen als je merkt dat je jaloers bent?
- Maak het vervolgverhaal verder.

