

Jozef maakt zich bekend

Periodethema: Jozef
Genesis 44 en 45

KERNTekST

'Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde; met eer de een den ander voorgaande.' (Romeinen 12: 10)

UITLEG VAN DE KERNTekST

Heb elkaar hartelijk lief zoals de liefde van broeders onderling. Als Jozef zich bekendmaakt, verzoent hij zich met zijn broers, daarin zien we een zorgende en broederlijke liefde. Jozef is niet boos over wat zijn broers hem hebben aangedaan. Kunnen ook wij anderen vergeven die ons iets kwaads hebben aangedaan?

BEGINSITUATIE

Dit verhaal sluit naadloos aan bij het vorige verhaal. Toen gingen de broers opnieuw naar Egypte. In het verhaal van vandaag ontmoeten Jozef en Jakob elkaar.

DOELSTELLING

De kinderen horen dat Gods plan uitkomt. Het gezin van Jakob wordt herenigd.

INDELING

- Jozef maakt zich bekend.
- Jozef vertelt van Gods plan en stelt de broers gerust.
- Jozef nodigt zijn familie uit om in Gosen te komen wonen.

OPMERKINGEN

Neem eventueel een krantenartikel mee van een hereniging tussen ouders en kinderen. Op de website is een artikel te vinden van vijfduizend kinderen die de afgelopen jaren zijn herenigd met hun ouders.

ZINGEN

Psalm 32: 3; 133: 3; 99 : 1 en 2
'Je hoeft niet bang te zijn' (OTH)
'Zegen ons Algoede' (WKK 477)
'Als je bidt, zal Hij je geven' (WKK 596)
'Jozef zoekt zijn grote broers' (WKK531)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 99: 2a. God Die helpt in de nood, is bekend en groot in Sion. Al de macht van andere volken is niets vergeleken bij de hoogachting van de Heere.

MATERIALEN

Op de website staan kleurplaten passend bij deze vertelling.

BORDPLAN

Ik ben Jozef!

INTRODUCTIE

Jozef heeft zijn zilveren beker in de zak van Benjamin laten stoppen. De 'diefstal' is ontdekt. Voor Benjamin dreigt een grote straf, maar Juda werpt zich op als borg in plaats van Benjamin. Hoe zal de onderkoning reageren?

BRUGZIN OF BEGINZIN

In het verhaal dat ik jullie ga vertellen, gaat het ook over bidden. Luister maar.

Vertelling

Daar staan ze dan, die grote, stoere kerels. Nee, nu hebben ze geen praatjes meer. Ze kijken naar de grond en dan weer voorzichtig naar die machtige onderkoning. Wat zal hij met Benjamin doen? Zal hij hem doden of in de gevangenis laten gooien? Of moet Benjamin slaaf worden aan het hof van de onderkoning? Hoe is het toch mogelijk dat ze de zilveren beker van de onderkoning in de zak met koren van Benjamin hebben gevonden? Benjamin is toch geen dief? Hoe moeten ze het vader vertellen? Ze zouden het verschrikkelijk vinden om vader Jakob te moeten vertellen dat Benjamin niet mee terug is gekomen. En toen was Juda naar voren gestapt. Hij zei tegen die machtige onderkoning: 'laat mij maar hier achterblijven en laat Benjamin weer mee gaan naar huis. Anders zal mijn vader sterven van verdriet!' Juda bood zich aan als borg, omdat hij in de plaats van Benjamin de straf wilde dragen. 'Laat mij, uw dienaar, toch slaaf worden van u in plaats van deze jongen! Hoe zou ik bij mijn vader terug kunnen komen, als Benjamin er niet bij is? Nee koning, laat mij hier blijven en laat hem gaan.' *Wat lijkt Juda hier op de Heere Jezus, Die Borg wil zijn voor zondaren. Hij wilde sterven aan het kruis met het doel dat jij en ik niet de eeuwige dood sterven maar – dankzij Christus' offer en alleen uit genade – eeuwig zullen leven.*

Jozef maakt zich bekend. Hoor, daar klinkt de stem van de onderkoning. Zal hij de straf uitspreken? Nee, hij zegt wat anders: 'jullie moeten allemaal weggaan, nu meteen.' Hij wijst naar zijn knechten, de wijze mannen die de onderkoning advies geven, de rechter die de schuldige moest aanwijzen en alle anderen om hem heen. Als iedereen weg is, staan daar alleen nog de broers en de onderkoning. Wat zal er toch gebeuren? Wat zullen de broers zenuwachtig zijn geweest. Ze hebben helemaal geen grip meer op de situatie. Ze zijn overgeleverd aan de onderkoning. En dan, de broers kijken elkaar aan. De één krijgt een rode kleur, de ander slaat van schrik een hand voor zijn mond, een andere broer wordt heel bang, want de onderkoning snikt en roept het uit: 'ik ben Jozef! Leeft mijn vader nog?' En de onderkoning, Jozef, kan niet

meer stoppen met huilen. Hij snikt het uit met grote uithalen. In de Bijbel staat dat de Egyptenaren het kunnen horen, zelfs in heel het paleis van de Farao. Zo hard huilt Jozef. Want Jozef kan zich niet meer inhouden. Hij ziet zijn broers, de ellende ziet hij in hun ogen. Wat zijn ze veranderd. Ze komen op voor hun broer Benjamin. Hij ziet aan zijn broers dat ze weten dat zij zelf schuldig zijn aan wat hen overkomt. Door hun eigen zonde. 'Ik ben Jozef! Leeft mijn vader nog?' De broers horen die onderkoning ineens in hun eigen taal spreken. Vind je het gek dat de broers Jozef niet eens antwoord kunnen geven? Zo zijn ze van slag. Het is voor hen alsof een dode Jozef weer levend is geworden. Wat een schrik. Wat zal Jozef met hen doen? Hij kan wraak nemen... Maar Jozef is blij. Hij hoopt zijn vader weer te zien. Jozef vertelt van Gods plan en stelt de broers gerust. 'Kom toch dichterbij', zegt Jozef tegen zijn broers. Bedeesd komen de broers dichterbij. Ze kunnen het gewoon niet bevatten. 'Ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben! Maar jullie hoeven niet bang te zijn hoor. Ik ben niet boos dat jullie mij verkocht hebben, want dat moest gebeuren! God heeft daarvoor gezorgd. Hij heeft mij willen gebruiken als een middel in Zijn hand om mensen tijdens de hongersnood in leven te houden. Het is nu pas het tweede jaar dat er hongersnood is, maar er volgen nog vijf jaren dat er niets zal groeien op het land. Maar gelukkig heeft de Heere mij naar Egypte gestuurd om ook voor jullie, mijn eigen broers en vader te kunnen zorgen. Dus jullie hebben mij eigenlijk niet naar Egypte verkocht en gestuurd, het was God Zelf Die me hier gebracht heeft en ervoor gezorgd heeft dat ik hier onderkoning mag zijn van de Farao. Zo mag ik over het hele land Egypte regeren.' Die Jozef. Wat geweldig dat hij zo mag getuigen van Gods leiding in Zijn leven. *Jij en ik hadden misschien liever wraak genomen en wat had Jozef een kans om dat te doen, maar Jozef stelt zijn broers op hun gemak.* Ze hoeven niet boos te zijn op zichzelf, omdat ze Jozef verkocht hebben. Jozef wil zijn broers vergeven. Ook de Heere wil die zonden vergeven. God heeft geen lust in de dood van de broers en ook niet in jouw en mijn dood, maar daarin dat zij en wij ons bekeren en leven! Jozef werd door God Zelf gezonden. Jozef mocht zo een redder van levens zijn. Anders zouden veel mensen van honger gestorven zijn, maar nu mogen ze leven. Nu begrijpt Jozef waarom alles zo moest gaan. Wat heeft de Heere hem toch wonderlijk geleid. De Naam des Heeren zij geloofd! *Jij en ik begrijpen ook lang niet altijd waarom iets gebeurt. Achteraf mogen we het soms wel zien en de Heere danken voor Zijn trouw en nabijheid. Jozef is hier een voorbeeld voor ons. Weet je wie het allemaal vreselijk vindt wat hier gebeurt? De satan. Hij heeft geprobeerd het nageslacht van Abraham uit te roeien door de hongers-*

nood. Als dat gelukt was, dan zou de Messias, de Heere Jezus, later niet geboren kunnen worden uit de familie van Abraham. En dat had de Heere toch beloofd? Hier zie je weer dat God altijd doet wat Hij belooft. Hij zorgt en Hij is veel sterker dan de satan. Gelukkig wel. Alleen door het offer van de Heere Jezus Christus is er hoop voor de toekomst, is er vergeving van zonden mogelijk. Voor grote zondaren zoals de broers van Jozef en Jozef zelf, maar ook voor grote zondaren zoals jij en ik. Vind je dat geen wonder? De dood verdiend, maar de Heere wil genadig zijn, om Jezus' wil. Daarom, leg al je zonden maar aan Zijn voeten neer. Laat je wassen door Zijn bloed en je zult witter zijn dan sneeuw!

Jozef nodigt zijn familie uit om in Gosen te komen wonen. Jozef heeft nog meer te zeggen: 'haast u en ga terug naar huis, naar mijn vader Jakob en zeg tegen hem: also zegt uw zoon Jozef...' Ja, die boodschap moeten de broers nog wel brengen. Ze zullen hun vader eerlijk moeten belijden wat ze hebben gedaan, want Jozef leeft en is niet omgekomen door een wild dier. Dan zal hun bedrog uitkomen. Ze moeten vader alles vertellen van Jozef, ook dat hij nu onderkoning is in Egypte. De broers moeten vader Jakob vragen om met de hele familie in het land Gosen te komen wonen. Daar is plek genoeg voor de familie, de dieren en alle andere bezittingen. Jozef waarschuwt dat er nog vijf jaren hongersnood komen, maar in Egypte is eten genoeg. Dankzij de HEERE. 'Ga nu maar en vertel vader alle goede dingen die jullie gezien hebben en breng vader hier.' Het kan Jozef niet snel genoeg gaan. Hij wil zijn oude vader weer in zijn armen sluiten. Dan valt Jozef Benjamin om de hals en ze huilen opnieuw. Kun je het je voorstellen? Als je elkaar zolang niet hebt gezien en je denkt dat je elkaar nooit weer zult zien en dan ineens die ontmoeting. Wie zou niet huilen, tranen van dankbaarheid en geluk. Jozef kust al zijn broers en eindelijk zijn ze van de schrik bekomen, zodat ze normaal met elkaar kunnen praten. Zelfs Farao heeft het grote nieuws gehoord. Hij is blij voor Jozef. De knechten van Farao ook. Zo zie je maar dat Jozef goed aangeschreven staat in Egypte. Ze hebben veel aan hem te danken. Eigenlijk moet ik zeggen: ze hebben alles aan de Heere te danken, maar Jozef mag het middel zijn in Gods hand. Farao vindt het goed dat de familie van Jozef in het land Gosen komt wonen. 'Laat ze maar snel komen, er is ruimte genoeg en ik zal ze het beste van Egypte geven.' Farao geeft de broers zelfs wagens mee van zijn koninklijke wagens. Wagens met twee grote wielen die getrokken worden door osen. Zo kunnen de oude Jakob, de vrouwen en kin-

deren makkelijker meekomen naar Egypte. Wat zorgt de Farao goed voor Jozefs familie. 'En', zegt Farao nog, 'het is echt niet erg als je niet alles kunt meenemen hoor. Het beste dat we hebben in Egypte, is voor jullie.' Dan komt iedereen in actie. De wagens worden voorgereden. Eten voor onderweg wordt ingeladen en de broers krijgen nieuwe kleren van Jozef. Maar let eens op Benjamin. Hij krijgt vijf paar nieuwe kleren en ook nog driehonderd zilverlingen. De broers zien het, maar ze zeggen niets. In de Bijbel lezen we niet dat ze jaloers zijn op Benjamin. Zo ziet Jozef nog eens dat zijn broers echt veranderd zijn. Kijk, daar komen nog twintig ezinnen aan. Helemaal bepakt met de beste dat Egypte heeft. De ezinnen zijn beladen met koren, brood en eten, zodat vader Jakob en de hele familie zonder honger en zonder zorgen de reis naar Egypte kunnen maken. En eindelijk zijn de broers helemaal klaar voor de reis. Jozef zwaait ze uit. Denk erom hoor: niet treuzelen, maar snel doorrijden. En zo vertrekt de karavaan naar Kanaän. Wat zullen de broers verwonderd zijn geweest. Wat zullen ze het eerste stuk hard gereden hebben, helemaal opgewonden om vader Jakob het goede nieuws te mogen vertellen. Dat Jozef nog leeft en dat ze eten genoeg zullen hebben de komende jaren. Maar ik denk ook dat ze steeds langzamer gingen rijden toen ze dicht in de buurt van het tentenkamp van vader Jakob kwamen. Ze hebben heel wat uit te leggen en goed te maken. Hun bedrog moeten ze eerlijk belijden.

AFSLUITING

Dat moeten jij en ik ook doen. In het gebed tot onze Vader in de hemel. Aan Hem mogen we al onze verkeerde dingen vertellen, al onze zonden belijden. En we mogen pleiten op de Borg, niet Juda, maar de Heere Jezus, Die in onze plaats wilde hangen aan het kruis op Golgotha om de straf die wij verdiend hebben, te dragen. Hij wil genadig zijn en onze zonden vergeven. Hij wil ons ook helpen om meer en meer te leven naar Gods wil en wet.

VERWERKING

- Een gesprek met de kinderen proberen aan te gaan over artikel 13 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis over de voorzienigheid van God. Hij bestuurt en regeert.
- De vraag of je een ander kunt/moet vergeven als die heel slecht voor je geweest is. Denk ook aan de bede: 'en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.'
- Maak het vervolgverhaal over Jozef verder. Zie de vorige verhalen.

