

# Farao en Mozes

Periodethema: Mozes  
Exodus 1 en 2: 1-15

## BIJBELGEDEELTE

Exodus 1 en 2: 1-15

## KERNTEKST

‘Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao’s dochter genoemd te worden.’ (Hebr. 11: 24)

## UITLEG VAN DE KERNTEKST

Hij ontving van God de kracht de heerlijkheid van het Egyptische hof prijs te geven en de zijde van het verachte volk van God, Israël, te kiezen.

## BEGINSITUATIE

We beginnen vandaag een verhalen serie over Mozes. In de vorige lessen hebben we gehoord aan de hand van de geschiedenis van Jozef hoe het volk Israël in Egypte is gekomen.

## DOELSTELLING

De kinderen leren dat God Zijn volk op soms heel wonderlijke manieren beschermt en redt.

## INDELING

- De nieuwe Farao schrikt van het grote, vreemde volk van Israël, dat in Gosen woont.
- Hij is bang dat zij tegen de Egyptenaren gaan vechten en winnen.
- Hij laat het volk hard werken om zo hun groei tegen te gaan. Dit plan mislukt.
- Hij geeft de vroedvrouwen de opdracht alle jongetjes te doden tijdens of kort na de geboorte.
- De vroedvrouwen vrezen de Heere en zijn Hem meer gehoorzaam dan de Farao. De jongetjes laten zij leven. Hiervoor worden zij door de Heere gezegend.

- Wanneer de Farao hen vraagt om uitleg, liegen zij tegen hem.
- De Farao geeft een nieuw bevel. Dit geldt voor heel zijn volk. Alle jongetjes van de Israëlieten moeten in de rivier de Nijl gegooid worden.

## OPMERKING

De nadruk in dit verhaal ligt op Exodus 1. De geboorte van Mozes zal dus in dit verhaal iets minder aandacht krijgen.

## ZINGEN

Psalm 99: 2; 105: 1, 2 en 5  
‘Klein, klein kindje’ (WKK 532)

## UITLEG VAN DE PSALM

Psalm: 99: 2. God die helpt in de nood, is bekend en groot in Sion. Al de macht van andere volken is niets vergeleken bij de hoogachting van de Heere. Buigt u dan voor Hem en verhef met lof het heilig Opperwezen. Wil het eeuwig vrezen.

## MATERIALEN

Op de website zijn ook een aantal verwerkingstips opgenomen.

## BORDPLAN

Verstopt en gevonden!

**INTRODUCTIE**

Praat met de kinderen over liegen. Wie van hen heeft er wel eens gelogen/gejokt? Wanneer was dat? Waarom deed je dat? Wat vond mama/de juf/... ervan? Wat vindt de Heere van liegen? Vind je het moeilijk om eerlijk te zijn en niet te liegen? Wie kan en wil je helpen eerlijk te zijn?

**BRUGZIN OF BEGINZIN**

In het verhaal dat ik jullie ga vertellen gaat het ook over liegen. Luister maar.

## Vertelling

Ergens in het grote land Egypte staat een prachtig paleis. Het paleis staat er nog maar een klein poosje, want niet zo heel lang geleden is er een nieuwe Farao, een nieuwe koning in Egypte gekomen. In dit mooie, nieuwe paleis woont de nieuwe Farao. Binnen in het paleis ziet het er prachtig uit. De Farao zit op zijn gouden troon in de grote zaal. Maar wat raar; hij kijkt niet blij en tevreden om zich heen. Nee, hij kijkt peinzend naar de grond. In zijn voorhoofd staan diepe rimpels. Hij denkt diep na. Hij is geschrokken en weet nu niet zo goed wat hij moet doen. Hij is geschrokken van dat grote, vreemde volk wat hij in zijn land, in Egypte tegenkwam. Ergens in zijn land, in Gosen, wonen mensen die geen Egyptenaar zijn. Het zijn Israëlieten, maar het zijn er geen tien of twintig. Daar wonen duizenden van die vreemde mensen. Farao weet niet hoe ze in zijn land gekomen zijn. Hij heeft nooit gehoord van Jozef, die onderkoning was en zijn vader Jakob en broers naar Egypte heeft laten komen. Alle broers zijn toen met hun vrouwen en kinderen gekomen en in Egypte blijven wonen. Maar deze Farao weet daar niks van. Farao heeft wel gezien met hoeveel ze zijn en hij is bang geworden. Over dat vreemde en grote volk zit hij nu op zijn troon te piekeren, want misschien wil dat volk wel tegen de Egyptenaren gaan vechten. Straks roepen ze misschien alle sterke mannen bij elkaar en gaan ze de Egyptenaren weggagen uit Egypte. Dat wil de Farao niet. Hij wil de baas blijven en in Egypte blijven wonen. Alleen kan hij geen oplossing bedenken, daarom praat hij er over met andere wijze mannen in zijn paleis. 'Hebben jullie dat grote volk van de Israëlieten ook gezien? Hebben jullie gezien met hoeveel ze zijn? Misschien gaan ze wel tegen ons vechten, dan zijn ze vast sterker dan wij. Hoe moeten wij hen tegenhouden?' Als ze er een poosje over gepraat hebben, hebben ze een idee! 'Weet je wat we doen? We laten hen heel hard werken. We maken slaven van hen. Wij hebben nog wel genoeg werk voor hen. Ze kunnen mooi meehelpen bij het bouwen van onze nieuwe steden Raämses en Pitom. We laten ze ontzettend hard werken, zodat

ze zo moe worden dat ze geen plannen meer kunnen bedenken. En als ze moe zijn, kunnen ze ook niet goed vechten. We laten ze zo hard werken dat ze van moeheid sterven. Dan wordt het volk kleiner in plaats van groter.' Het boze plan van de Farao en zijn mannen wordt aan iedereen verteld. Ook de Israëlieten horen het. Zij moeten wel gehoorzamen. Al de Israëlitische mannen zijn vanaf nu slaaf van de Farao en moeten meehelpen bij het bouwen van de nieuwe steden. Maar hoe hard hij het volk ook laat werken, telkens hoort hij van zijn knechten: 'het volk van Israël wordt niet kleiner, maar het groeit juist nog veel harder. Er worden juist heel veel baby's geboren.' Het boze plan van de Farao om het volk van God, het volk Israël, uit te roeien, mislukt. God Zelf zorgt voor Zijn volk en Zijn kinderen. Wat de boze Farao ook probeert en welke gemene plannen hij bedenkt, de Heere vergeet Zijn kinderen niet. *Ook nu vergeet de Heere Zijn kinderen op de aarde niet. Hij woont in de hemel, maar zorgt voor alle mensen. Hij ziet en weet wat er voor nare dingen gebeuren. Hij hoort de mensen op de aarde die tot Hem bidden en wil hen zeker helpen.* Maar Farao heeft ondertussen nog een plan bedacht. Hij laat de twee vroedvrouwen, Sifra en Pua, vrouwen die de Israëlitische moeders en baby's helpen als de baby's net geboren zijn, roepen. Zij moeten in zijn mooie paleis komen. Daar staan zij voor zijn gouden troon. 'Luister eens', zegt de Farao, jullie helpen de vrouwen van de Israëlieten altijd als er een baby geboren wordt. Vanaf nu moeten jullie goed opletten, want als de baby een jongetje is, moeten jullie er voor zorgen dat het direct sterft. Meisjes mogen jullie laten leven.' De twee vrouwen luisteren goed naar de Farao en begrijpen goed wat hij bedoelt. De babyjongens moeten zij doden. De Farao heeft genoeg gezegd en de vrouwen mogen weer weggaan. Zij gaan weer terug naar hun werk, maar de koning gehoorzamen zij niet. Dát willen ze niet! Hoe kunnen zij die kleine babyjongetjes doden? De Heere heeft die baby's gemaakt en deze twee Egyptische vrouwen hebben de Heere, de God van de Israëlieten, lief. Zij willen Hem dienen en eren. Zij weten heel goed dat de Heere niet wil dat je iemand doodt. Stiekem doen zij niet wat de Farao wil. De jongetjes en de meisjes die geboren worden laten zij leven. Het is nog maar een klein poosje later als de vroedvrouwen weer bij de Farao moeten komen. Weer staan ze voor zijn troon. 'Wat heb ik gehoord? Waarom laten jullie de babyjongetjes leven en doden jullie ze niet?' 'Ja, weet u, Farao', zeggen zij tegen de Farao. 'De kleine jongetjes zijn al geboren voordat wij bij de moeders zijn en de jongetjes stiekem kunnen doden. De Israëlitische moeders passen heel goed op hun baby's.' De twee vroedvrouwen vertellen niet de waarheid. Zij liegen tegen de Farao, want zij willen de baby's helemaal niet doden. Toch

strafte de Heere de vrouwen niet voor hun liegen. In de Bijbel staat dat de Heere hen zegent. De Heere zorgt er voor dat het heel goed met hen gaat en met hun gezin. Dit doet de Heere, omdat die twee vrouwen Hem liefhebben. Zij doen wat Hij tegen hen zegt. Zij luisteren niet naar de Farao met zijn gemene plan, maar gehoorzamen de Heere, Die zegt dat je niemand mag doden. *Luister jij ook naar de Heere? De Heere wil graag dat je van Hem houdt met heel je hart, dat je vecht tegen de zonden. Hij wil dat je geen lelijke woorden zegt, dat je andere kinderen helpt en geen ruzie maakt. Hij wil graag dat je naar je vader en moeder luistert. Doe jij dat? Dan leef je tot eer van God!*

Ook dit tweede plan van de Farao is mislukt, maar hij heeft zijn derde goddeloze plan al klaar. Dit keer zal zijn plan lukken. De Farao laat de volgende dag boodschappers door zijn hele land gaan. Alle mensen, mannen, vrouwen, kinderen, iedereen moet het weten. Vanaf nu moet iedereen helpen het volk van Israël uit te roeien. Iedereen moet helpen de kleine babyjongetjes van de Israëlieten te doden. De boodschappers van Farao vertellen aan iedereen dat alle kleine jongetjes van de Israëlieten in de rivier de Nijl gegooid moeten worden, maar alle meisjes moeten blijven leven.

### AFSLUITING

Zal het plan lukken? Nee, natuurlijk niet. Niet lang hierna wordt Mozes geboren. Hij wordt verstopt in een biezen mandje in de rivier de Nijl, maar gevonden door de dochter van de Farao. En zijn moeder mag voor hem gaan zorgen! Zo gaat God door met Zijn plan.

### VERWERKING

- Praat met de kinderen over de tekst die zij voor vandaag geleerd hebben. Wat betekent die?
- Praat met de kinderen over de boze plannen van de Farao. Welke drie gemene plannen had hij bedacht? Waarom wilde hij dit? Is het de Farao gelukt om het volk van Israël uit te roeien? Waarom lukte dat niet?
- Bedenk situaties waarin je 'ongehoorzaam' moet zijn om de Heere te kunnen gehoorzamen, net als Sifra en Pua.
- Het volk van Israël is al heel vaak bedreigd met uitroeiing. Denk maar eens aan de Tweede Wereldoorlog. Wordt Israël nog steeds bedreigd? Hoe komt dat toch?
- Gebruik een kleurplaat van Mozes in het biezen mandje en laat het mandje beplakken met strootjes.
- Gebruik de platen van de site en leg een beeldverhaal midden in de kring neer.

