

# Mozes en Aäron bij farao

Periodethema: Mozes  
Exodus 5-6 en 7: 1-13

## KERNTEKST

'Alleenlijk wees sterk en heb goeden moed!'  
(Joz. 1: 18b)

## UITLEG VAN DE KERNTEKST

Wees sterk in de Heere en hebt goede moed, heb vertrouwen. Dat is wat het volk Israël in de verdrukking nodig heeft. God zal uiteindelijk Zijn volk uitleiden. Vertrouwen ook wij zo op de Heere, dat Hij het zal maken?

## BEGINSITUATIE

Wat weten de kinderen nog van de vertelling van de vorige keer? Mozes krijgt een opdracht van de Heere. Hij moet naar Farao... Een moeilijke opdracht! Mozes wordt versterkt door de tekenen. Welke tekenen? Mozes maakt 'bezwaar' tegen zijn uitzending. Aäron zal meegaan... De leiders van het volk horen het verlossingsplan en geloven de woorden van de Heere gesproken door Zijn knecht.

## DOELSTELLING

De kinderen leren dat Gods weg soms anders gaat dan wij denken en ook soms door diepten moet gaan.

## INDELING

- Mozes ontvangt de opdracht.
- Mozes en Aäron naar het paleis.
- Geen gehoor... de reactie van Farao.
- Het resultaat: harder werken.
- De reactie van het volk.
- Mozes in gebed.
- Opnieuw een opdracht voor Mozes.
- De Heere belooft mee te gaan.

## ZINGEN

Psalm 95: 4; 99; 105: 14 en 15  
'Ik zal er zijn' (WKK 443)  
'Ik bouw op U' (WKK 445)

## UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 95: 4a. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn machtig arm, de schapen die Zijn hand wil hoeden. God wil Zijn volk behoeden en uiteindelijk uitleiden uit Egypteland.

## MATERIAAL

Plaat met biddende handen.

## BORDPLAN

Tegenslag

## INTRODUCTIE

Soms moet je een opdracht uitvoeren die je eigenlijk niet wilt doen. Helaas kun je er niet onderuit. Je moet het doen. Als het dan ook nog niet goed lukt, dan heb je helemaal het gevoel om er direct mee te stoppen.

## BRUGZIN

In deze geschiedenis moet Mozes een bijna onmogelijke opdracht uitvoeren! Hoe doet hij dat?

## Vertelling

Mozes heeft het geprobeerd. Hij wil graag onder de opdracht uit. Hij ziet het niet zitten. Moet hij naar Farao, de koning van Egypte? Laat een ander maar gaan. Hij wil liever niet. Hij ziet er als een berg tegenop. Hij zegt het niet te kunnen... Toch moet hij. De Heere heeft hem de opdracht gegeven en heeft beloofd mee te zullen gaan. Aäron zal ook meegaan, hij zal het woord voeren. Het is eigenlijk een onmogelijke opdracht, maar als de Heere meegaat dan zal het gaan, tenminste... Dat kunnen we nu wel zeggen, maar zo gemakkelijk gaat het ook niet. We moeten niet denken dat de Heere het voor Zijn knechten altijd even gemakkelijk maakt. Toch gaan de beide mannen. Ze kunnen de opdracht van de Heere niet naast zich neerleggen. Mozes gaat met Aäron naar het paleis van Farao. Ze worden binnengelaten en komen in de kamer van de machtige Farao. Nu kunnen ze zeggen waar ze voor komen. Ze komen niet met hun eigen woorden. Ze spreken precies na wat de Heere hen heeft gezegd. Dat is goed. Nazeggen wat de Heere voor heeft gezegd. 'De Heere, de God van Israël zegt: 'laat Mijn volk gaan, dat het een feest -een plechtige eredienst- kan houden in de woestijn.' Farao zal wel vreemd gekeken hebben. Wie zijn die twee mannen die het paleis binnen zijn gekomen en nu hun boodschap komen vertellen? Waar hebben ze het over? 'Wie is de Heere? Moet ik naar Zijn stem luisteren en het volk laten gaan? Ik ken de Heere niet en ik zal het volk Israël dus ook niet laten gaan.' Farao is eerlijk. Hij kent de God van de Israëlieten niet. Hij wil ook niet naar Hem luisteren. Hij maakt zelf de dienst wel uit. *Ken jij de Heere en luister jij naar Zijn stem?* Mozes en Aäron vertellen dat de God van de Hebreëen is gekomen en heeft gezegd dat het volk drie dagen de woestijn in moet gaan en moet gaan offeren. Offeren bij de berg Horeb, drie dagreizen van Egypte vandaan. Het is precies wat de Heere heeft gezegd, maar daar heeft Farao geen boodschap aan. De koning van Egypte zal zijn hoofd hebben geschud. Hij geeft geen toestemming. Hij vraagt aan Mozes en Aäron waarom zij het volk van het werk houden. Ze moeten gewoon doen wat hen wordt opgedragen.

'Nee, er zijn al te veel Israëlieten en als we ze rust geven dan komen er alleen nog maar meer. Ze moeten gewoon hard werken. Het volk mag niet te groot worden. Werken, werken, werken...'

Farao bedenkt zich verder niet. Hij geeft opdracht aan de Egyptische drijvers, de Egyptische opzichters. Zij moeten de Israëlieten nog harder laten werken. De Israëlitische opzichters zullen hun eigen volksgenoten nog meer moeten laten presteren. Het stro voor het maken van de stenen zal door de Israëlieten zelf op het land moeten worden verzameld. Eerst kregen ze dat aangevoerd, maar nu moeten ze er zelf op uit. Het aantal stenen uit klei en stro zal hetzelfde blijven. De opzichters zullen de Israëlieten die verantwoordelijk zijn, aanvuren en gaat het niet hard genoeg dan krijgen ze met de zweep. Werken zullen ze! Ze mogen niet rusten en er zal zeker geen tijd zijn om te luieren en hun God te offeren. Het is een duivels plan van Farao. Geen tijd om God te dienen. *Zo doet hij het nog. Geen tijd om God te dienen. Hard werken en je vrije tijd is voor andere dingen. God dienen dat kan misschien nog wel op zondag, maar de rest van de week mag je het zelf wel weten.*

De Israëlieten moeten keihard werken. Zij zijn slaven van de Egyptenaren. Soms moeten ze zo hard werken, dat ze er dood bij neervallen. In plaats van een paar vrije dagen om te offeren, gaat de zweep erover en krijgt het volk het nog zwaarder. De woorden van God, die Mozes en Aäron namens de God van Israël hebben gesproken, zijn leugens en Farao heeft daar geen boodschap aan. Hij zal laten merken wie de baas is en wie het voor het zeggen heeft. De Egyptische aandrijvers en Israëlitische opzichters vertellen het volk wat Farao heeft gezegd. Ze moeten nu zelf ook voor het stro zorgen. In plaats van een paar dagen vrij om God te dienen, moeten ze extra hard werken. Zelf voor stro zorgen en dan stenen maken. Klei en stro. Samen in een vorm doen en dan laten drogen in de zon en dan heb je stenen. Stenen om te bouwen. Grote steden, grote muren, stevige gebouwen. De Israëlieten moeten doorwerken, in de brandende zon. Elke dag moet er weer een stapel stenen liggen. En als er te weinig liggen dan wordt er geslagen. Met de zweep over de rug. Harder werken, doorwerken. De Israëlitische opzichters worden door de Egyptische drijvers geslagen en moeten de slaven, hun eigen volksgenoten nog meer onder druk zetten. Er moet worden gepresteerd. Er is geen tijd om te luieren, geen tijd om te rusten en geen tijd om God te offeren. Dat kunnen ze wel vergeten... Wie bedenkt zoiets? Het wordt de ambtlieden van de Israëlieten teveel. Zij gaan naar Farao en vragen om aandacht, schreeuwen om medelijden. Ze vragen waarom ze geen stro meer krijgen en waarom ze worden geslagen... Zo is het niet vol te houden. Onmenselijk. Als Farao dat hoort, vertelt hij dat ze

wel wat harder kunnen werken. Ze hebben gevraagd om God te offeren. Als ze daar tijd voor hebben, dan hebben ze ook tijd om harder te werken... Nee, Farao is niet van plan zijn eisen te veranderen. Het blijft zoals hij wil. Zelf stro zoeken, stenen maken en niet minder. Iedere dag evenveel. Hij zegt eigenlijk dat ze niet moeten zeuren... Is hij dan zo hard? Heeft hij dan helemaal geen gevoel? Hij hoort de mensen klagen en zuchten, maar verandert de opdracht niet. Nee, hij wil laten zien dat het volk van Israël niets te vertellen heeft.

Als de opzichters van de Israëlieten Mozes en Aäron tegenkomen, zijn ze teleurgesteld en boos. Ze vertrouwen de beide mannen niet meer. 'Jullie hebben Farao en zijn knechten boos gemaakt. Zij zullen ons doden.' Eerst moesten de Israëlieten hard werken, maar nu moeten ze nog harder werken. Onbarmhartige slavendienst. Farao is hun vijand geworden. Er is onbegrip. Mozes krijgt de schuld. Ook Mozes vraagt zich af hoe dit zo heeft kunnen gebeuren... Is de Heere hem en het volk dan vergeten? Of is Mozes vergeten wat de Heere heeft gezegd? Farao zal het volk niet laten gaan, nog niet... Het geduld wordt wel op de proef gesteld. Mozes zoekt een stille plaats op en zegt alles aan de Heere. Hij bidt en legt zijn zorgen bij de Heere neer. Ook vraagt Mozes waarom de Heere hem heeft gestuurd. 'Van de tijd toen ik bij Farao was, heeft Uw volk het alleen maar slechter gekregen', zegt Mozes. 'Ze moeten harder werken. U hebt Uw volk helemaal niet verlost.' Is Mozes teleurgesteld? Snapt hij Gods plannen niet? Soms zijn de plannen van de Heere voor ons niet te vatten. Ons verstand schiet tekort. *Misschien heb jij wel een groot verdriet bij je en vraag je je dikwijls af: 'Waarom Heere, waarom moest het mij overkomen?' Soms hebben we geen antwoord op de vragen. God doet wat goed is. Ook als wij dat zo niet zien... 'Heere, wilt U mij helpen om te zeggen: 'Uw wil geschiede.' Heb jij zorgen of verdriet? Leg het dan bij de Heere neer. Hij hoort je bidden, je smeken, je vragen...*

### AFSLUITING

'Luister Mozes! Nu zul je gaan zien dat Ik door Mijn kracht, door Mijn machtige hand zal verlossen. Farao zal Mijn volk laten trekken.' Mozes hoort wat de Heere belooft. De Heere zegt nog meer: 'Ik heb

Mijn verbond opgericht met Abraham, Izak en Jakob. Ik heb beloofd dat Ik hen het land Kanaän zou geven. Ik zal hen verlossen! Dat zal Ik zeker doen! Ik heb gehoord hoe de kinderen van Israël zuchten onder de Egyptenaren en Ik heb aan Mijn verbond gedacht...'

### VERWERKING

*Groepsgesprek:*

- 1 Waarom is de opdracht van Mozes moeilijk?
- 2 Waarom heeft God juist Mozes uitgekozen?
- 3 Heb jij wel eens een moeilijke opdracht moeten uitvoeren?
- 4 Hoe deed je dat?
- 5 Wat betekent de zin: 'Heere, geef me wat U van mij vraagt?'
- 6 Wat betekent de zin: 'Heere, vraagt U wat U mij geeft.'
  - Praat met de kinderen over een moeilijke opdracht. Misschien kennen ze een passende situatie. Spreek ook over de Heere Die altijd bij je wil zijn. Toch is het in het leven niet altijd even eenvoudig. De Heere beproeft Zijn kinderen (Mozes). Wat deed Mozes met zijn vragen? Is het ons gebed: 'Heere, geef me wat U van me vraagt en vraagt U wat U me geeft.'
  - Namen. Schrijf de twee namen van de Heere op het bord: HEERE en Heere. Wat zie je? Hoe kan dat dan? Leg dan het verschil uit. Trek een streep van de naam naar je antwoord, Koning, regeerder en Heere, de God Die belooft. Trek nog een lijn naar beneden. Hoe regeert de Heere? Wat belooft de HEERE? Nu krijg je dus de naam met daaronder de uitleg met daaronder de betekenis.
  - Spreek over Gods beloften. De Heere staat in voor Zijn Woord. Hij maakt Zijn Woord waar.
  - Het verlossingsplan: slaven worden in vrijheid gesteld. Verlost uit Egypte en gezet in Kanaän. Zien we ook het verlossingsplan van de Verlosser? Geen slaaf van de duivel meer, maar in vrijheid. Verlost uit de slavernij en vrij van de dienst, gezet in Kanaän. Praat ook over het eeuwig Kanaän.
  - Iedere zondag horen: 'Ik ben de Heere, Uw God... uit het diensthuis uitgeleid...' Wat wil dat zeggen?

