

Samuël geroepen

Periodethema: Richters
1 Samuël 3

KERNTEKST

‘Spreek, HEERE, want uw knecht hoort’ (1 Sam. 3: 9b).

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Luisteren naar God is zo moeilijk voor een mens. We horen zoveel stemmen en hebben zelf vaak het hoogste woord. Samuël heeft leren luisteren. Hij vraagt de Heere te spreken, terwijl hij zijn mond houdt. Laten we maar vaak stil zijn en luisteren naar de stem van de Heere in Zijn Woord.

BEGINSITUATIE

Elk jaar gaat Elkana met zijn vrouwen naar Silo om te offeren. Peninna bespot Hanna, omdat zij geen kinderen heeft. In Silo bidt Hanna vurig om een kind en zij belooft dat zij, als ze een zoon krijgt, hem aan de Heere zal geven. De priester Eli vermoedt dat ze dronken is en spreekt haar daar op aan. Als hij hoort hoe het met Hanna gesteld is, zegt hij haar in de Naam van de Heere dat haar gebed verhoord zal worden. Samuël wordt geboren en als hij ongeveer drie jaar is, lost Hanna haar belofte in en brengt hem bij Eli.

Het is droevig gesteld in Israël: het lijkt wel of God niet meer in Israël werkt. En toch is de HEERE er. En de HEERE gebruikt de jonge Samuël om dat duidelijk te maken. De vorige keer hoorden we van zijn wonderlijke geboorte.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen laten weten dat God voor Zijn volk zorgt, ook al denkt het volk niet aan God.
- De kinderen leren dat God de zonde niet ongestraft laat, maar ook moeten de kinderen weten dat God een weg tot behoud geeft, de weg van bekering en geloof.
- De kinderen leren luisteren naar de HEERE.

INDELING

- Het is donker in Israël.
- Een stem in de nacht.
- Luisteren naar de stem van de Heere.
- Een moeilijk gesprek.
- Vergeving is mogelijk, maar...
- De Heere is met Samuël.

ZINGEN

Psalm 62: 8; 25: 2, 6 en 7.

‘Samuël hoort nachts een stem’ (WKK 538).

‘Spreek Heer’, spreek want ik luister’ (HZB 156).

‘k Stel mijn vertrouwen’ (HZB 157, WKK 615).

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm: 62:8. De Heere de lof toezingen is geen kwestie van een bepaald moment, maar loopt als een rode draad door je leven heen. Zijn genadige zegeningen geven stof genoeg om Hem met psalmen en liederen blijvend groot te maken.

MATERIALEN

Met behulp van een kaart van Israël kunt u Silo aanwijzen, maar ook Dan (noorden) en Berséba (zuiden).

- In de map zitten passende platen over Samuël.
- Meer materialen en informatie op de website.

BORDPLAN

Luisteren naar de stem van de Heere!

INTRODUCTIE

Stel de volgende tien vragen over de geschiedenis van vorige week:

1. Wie ging er ieder jaar om te offeren naar de tempel in Silo? Elkana met zijn twee vrouwen.
2. Wie was de hogepriester in die tijd? Eli
3. Wat zijn de namen van zijn twee zonen? Hofni en Pinehas.
4. Wat deden deze beide zonen? Ze luisterden niet naar hun vader en de Heere.
5. Wat dacht Eli toen Hanna aan het bidden was? Dat ze dronken was.
6. Het gebed van Hanna werd verhoord! Wat kreeg ze? Ze kreeg een zoon en hoe noemde ze hem? Samuel, dat betekent van de Heere gebeden.
7. Wat deed Hanna toen haar gebed verhoord was? Ze zong een lofzang.
8. Wie deden dat nog meer in de Bijbel? Maria, Zacharias en Simeon.
9. Wanneer werd Samuël naar de tempel gebracht? Toen hij niet meer bij zijn moeder dronk, toen hij ongeveer 3-5 jaar oud was.
10. Vanaf toen bleef hij in de tempel. Wat was zijn taak? Hij deed eenvoudig werk wat ook de Levieten deden.

De vorige keer is verteld van de geboorte van Samuël. Het gebed van zijn moeder Hanna is verhoord op een wonderlijke manier.

BRUGZIN OF BEGINZIN

Nu mag Samuël al heel jong in de tempel dienen, dicht bij de HEERE in Zijn heiligdom. En opnieuw gebeuren er wonderen, luister maar goed!

Vertelling

HET IS DONKER IN ISRAËL

Nee, niet alleen omdat de zon niet schijnt en omdat het nacht is. Nee, het is ook een donkere tijd, omdat het wel lijkt alsof de Heere niet meer spreekt. Anders gezegd, er schijnt geen licht meer vanuit Gods Woord. Heel veel mensen leven net alsof God er niet is. Er zijn ook maar weinig mensen die van God horen. En kinderen horen ook geen mensen in het openbaar goed over de Heere spreken. Dan is het echt donker als je niet meer hoort hoe bijzonder God is en wat Hij in het leven van ouderen en jongeren betekent. Je hoort niemand zeggen hoe groot de Heere is en een lofzang zoals vorige week bij Hanna wordt ook niet meer gehoord. De mensen denken niet meer aan God. Ze zijn druk bezig met zichzelf. Zelfs in de plaats Silo, rondom de tempel, daar waar de ark van het verbond met de HEERE is, zijn de mensen niet onder de indruk van God. In de ark, een heel mooie

houten kist van 125 cm lang, 75 cm breed en 75 cm hoog en aan de binnen- en buitenkant bekleed met laagjes zuiver goud, liggen de twee stenen tafels met de Tien Geboden. Op het deksel van de ark staan twee gouden engelen. Deze ark is toch het teken van Gods aanwezigheid? De mensen leven er maar op los en doen van alles wat tegen de geboden van God is. Ja, zelfs de priesters doen wat God verboden heeft. Heel het volk ziet dat en weet dat en ja, als zelfs de priesters zoveel zonden doen, waarom zouden zij dat dan niet mogen doen? Anderen denken er helemaal niet meer over na en zondigen steeds meer en meer.

Wat erg hè, als de mensen zo weinig meer aan God denken. Als de mensen alleen maar doen wat ze zelf leuk vinden en de Heere vergeten. Denk eens goed na. Is dat alleen in Israël in de tijd van toen? Of zie je dat vandaag in ons land ook? Hoeveel mensen gaan niet meer naar de kerk en leven hun eigen leven zonder aan God te denken en in Hem te geloven? En denk jij altijd als eerste aan de Heere God?

EEN STEM IN DE NACHT

In deze donkere tijd in Israël ligt een kleine jongen op zijn bed in de tempel. Die kleine jongen is Samuël. De hele dag heeft hij Eli, de hogepriester, geholpen met allerlei klusjes in de tempel. Eli is namelijk niet alleen oud geworden, hij kan heel slecht zien en moet de hele dag geholpen worden. Samuël is zijn hulp. Juist nu Eli blind is. Er is altijd wel werk rondom het heiligdom van de HEERE. Maar nu in de nacht is het tijd om te rusten, ook voor Samuël, tenminste als Eli hem niet nodig heeft.

Dan klinkt er plotseling midden in de nacht een stem die Samuël roept. 'Samuël, Samuël.' Samuël loopt meteen naar Eli en zegt: 'Hier ben ik, want u hebt mij geroepen.' Maar Eli heeft hem helemaal niet geroepen en stuurt hem terug naar zijn bed. Samuël doet gehoorzaam wat Eli hem zegt. Even later als Samuël weer in bed ligt, hoort hij opnieuw een stem die hem roept. Weer staat Samuël meteen op en gaat naar Eli. 'Zie hier ben ik, want u hebt mij geroepen.' Maar nee, ook deze keer heeft Eli hem niet geroepen. Hij stuurt hem opnieuw terug naar zijn bed.

Als de stem Samuël voor de derde keer roept en hij naar Eli gaat, wordt het Eli een beetje duidelijk. Eli begrijpt namelijk dat het niet een mens is die roept, maar dat het de HEERE is Die roept. 'Ga naar bed', zegt Eli, 'en als de stem je roept, dan zeg je: Spreek, HEERE, want uw knecht hoort.'

Mooi als je zo van een ouder iemand de opdracht krijgt om naar de HEERE te luisteren. Heb jij ook ie-

mand die je zo naar de HEERE wijst? En luister jij dan ook? Dat is heel belangrijk!

LUISTEREN NAAR DE STEM VAN DE HEERE

Samuël gehoorzaamt Eli meteen. Hij ligt in bed en luistert nu extra goed en is ook wel een beetje gespannen. Dan klinkt de stem weer: 'Samuël, Samuël.' En Samuël zegt: 'Spreek, HEERE, want uw knecht hoort.' En dan spreekt de HEERE tegen Samuël midden in de nacht. Maar het is geen mooie boodschap. Het is een boodschap van straf op de zonde die Eli en zijn zonen Hofni en Pinehas en ook het volk van Israël hebben gedaan. Die boodschap heeft Eli al eerder via een profeet gekregen, maar hij heeft niets met deze boodschap van God gedaan. Ze zijn doorgedaan met de zonde. Zijn zonen heeft hij niet eens boos aangekeken. Eli is een slappe vader, hij had zijn zonen moeten straffen. Maar hij heeft Hofni en Pinehas maar laten zondigen zonder ze te straffen voor hun verkeerde dingen. Daarom zal de HEERE het huis van Eli, dat is Eli zelf en zijn beide zonen, straffen. En die straf is verschrikkelijk. Ook voor het volk van Israël, dat ook blijft zondigen, is de straf vreselijk.

EEN MOEILIK GESPREK

Samuël heeft er vast wakker van gelegen. Hij bleef wel tot de morgen in zijn bed liggen. Uit bed gekomen, doet hij de deuren van de tempel van de HEERE open. Hij doet zijn werk trouw en netjes, maar hij ziet er heel erg tegenop om de boodschap van de HEERE aan Eli te vertellen. Eli roept hem 's morgens bij zich en vraagt aan Samuël wat de HEERE tot hem gezegd heeft. Hij mag niets verbergen of achterhouden, hij moet alles vertellen. Ja, Eli stelt Samuël onder ede. Dat betekent dat God hem zal straffen als hij niet de waarheid, de hele waarheid zal vertellen. En dan vertelt Samuël alles wat de HEERE hem gezegd heeft. O, wat een verschrikkelijke boodschap. En dat allemaal om de verschrikkelijke zonden die Eli en zijn zonen Hofni en Pinehas gedaan hebben. Dat kan niet doorgaan zo. Dat kan God niet toelaten. God is rechtvaardig, eerlijk en wijs. Hofni en Pinehas, maar ook Eli, zullen op één dag sterven. Ook het volk zal gestraft worden, dat kunnen we verder in de Bijbel lezen.

VERGEVING IS MOGELIJK, MAAR...

Eli, ga toch op je knieën en bidt tot God. Vraag vergeving aan de HEERE. Ga naar je zoons en straf ze om hun ongerechtigheden, hun vuile zonden. Wijs ze op de verkeerdheid van hun daden in de tempel. Wijs ze ook op de HEERE en vertel dat er bij Hem vergeving is. Zeg toch dat ze zich moeten bekeren tot God en dat God genade wil schenken. Maar Eli doet dit niet. Hij zegt wel vroom: 'Hij is de HEERE, Hij doe wat goed is in Zijn ogen.' Eli had bijna net zo goed kunnen zeggen:

'HEERE, U doet maar.' Immers, Eli doet verder niets. Hij laat alles over zich heen komen en straft zijn zoons niet.

Als jullie straf krijgen van je vader of moeder, dan vinden jullie dat vast niet fijn. Maar als je eerlijk bent, dan zal je moeten erkennen dat het (bijna) altijd terecht is. De straf die je van je vader of moeder krijgt, is dan ook bedoeld om je niet meer die verkeerde dingen te laten doen. Zo straft ook de HEERE. Ga jij nog door met zondigen en verkeerde dingen doen? Je doet er de HEERE heel veel verdriet mee.

De HEERE spreekt in deze nacht tegen Samuël en daarmee ook tegen Eli, Hofni en Pinehas, en tegen het volk van Israël. Op zich is dat al een wonder, maar het is ook een wonder van genade. Genade die Hij aan Samuël wil geven.

DE HEERE IS MET SAMUËL

In de Bijbel staat dat Samuël groot werd. Dat betekent niet alleen dat Samuël van een jongen groeide tot een man. Het betekent ook dat Samuël belangrijk werd. En de HEERE is met Samuël. Dat is mooi als de HEERE met je is. Dan ben je rijk, heel erg rijk zelfs. Alles wat de HEERE heeft gezegd, heeft Hij ook gedaan. En Samuël heeft het mogen horen, mogen zien en mogen doorgeven. Heel het volk van Israël heeft moeten erkennen dat Samuël de profeet van de HEERE is geworden. Een profeet krijgt de woorden van de HEERE en geeft die door aan de mensen. Heel het volk van Israël, van Dan tot Berséba – *in Nederland zouden we zeggen: heel het land van Groningen tot Maastricht* – weet dat er een God is Die spreekt.

En de HEERE is blijven verschijnen in Silo aan Samuël, Zijn profeet. Want de HEERE gaf Zijn woord door aan Samuël in de tempel.

En nu, hoe is dat nu? Spreekt de HEERE nog? Vandaag klinkt het Woord van de HEERE nog, jazeker! Vanmorgen nog in de kerk. Heb je het gehoord? Heb je goed geluisterd? En nu? Nu op de zondagsschool, heb je het weer gehoord? Ben jij gehoorzaam aan de HEERE?

AFSLUITING

Als je gehoorzaam bent aan de HEERE, dan kun je van harte meezingen psalm 95: 4. Aan het einde zingen we dan: 'Zo gij Zijn (de stem van God) stem dan heden hoort, gelooft Zijn heil- en troostrijk woord, verhardt u niet, maar laat u leiden.' Blijf niet in de zonden leven, maar bekeer je tot de Heere.

Er gebeuren grote wonderen in het leven van Samuël. De Heere spreekt tot hem en wil hem gebruiken als Zijn profeet in Israël. Wat is Samuël dank-

baar dat hij zo de Heere mag dienen met heel zijn leven!

VERWERKING

Klassengesprek. Maak een keuze uit de volgende vragen:

- Hoe zou Samuël het gevonden hebben om eerlijk de boodschap van de Heere aan Eli te moeten vertellen? Wat denk je?
- Kun je een voorbeeld noemen uit de klas waaruit blijkt dat het best wel lastig is om altijd eerlijk te zijn? Eli krijgt een straf die hij heeft verdiend. Dat is eerlijk, maar niet gemakkelijk. Soms is het goed dat mensen gestraft worden. Maar als jij het bent die gestraft wordt, is dat niet eenvoudig. Wat vind je van de reactie van Eli?
- Hoe ontdekt Samuël dat het God is Die spreekt?
- Hoe kunnen wij de stem van God herkennen?
- Spreekt God ook tot ons? Hoe dan? Als we Zijn Woord lezen, als we tot Hem bidden. Als we in de kerk zijn en het wel lijkt of de preek of een

gedeelte van de preek speciaal voor jou bedoeld is.

- Wat is heel belangrijk als we de stem van de Heere willen horen? Dat we heel goed luisteren. Dat we niet afgeleid worden of met andere dingen bezig zijn.
- Het was een heel donkere tijd toen in Israël. Zie je ook in onze tijd dat het donker is? Waaraan zie je dat dan?
- God wil onze zonden vergeven als we daarover ook echt en eerlijk berouw hebben. Het liefste wat Hij had, Zijn eigen Zoon, gaf Hij om voor onze zonden te betalen.

Spelvorm met bovenstaande vragen. Kies vier vragen uit. Schrijf deze op een gekleurd papier. Verdeel je groep in vier groepjes. Laat ze nu langs de vragen gaan en de antwoorden opschrijven. Vouw elke keer het antwoord van de vorige groep weg. Haal de papieren op en vergelijk de antwoorden.

- Gebruik de kleurplaat uit de map, laat er tekstwolken bij maken.