

Saul tot koning gezalfd

Periodethema: Koningen
1 Samuël 9 en 10: 1-16

KERNTekST

'Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel' (2 Kor. 5: 17a).

UITLEG VAN DE KERNTekST

'In Christus zijn' is door het geloof Hem kennen en aan Hem verbonden zijn. 'Een nieuwe schepping': God ziet ons in Christus als een totaal nieuw mens. En Hij vernieuwt ons ook door de Heilige Geest. Een wedergeboren mens is door genade een nieuw schepsel geworden.

BEGINSITUATIE

De ark is terug in Israël. In Israël is grote vreugde. Offers worden gebracht om de Heere te danken. Toch vergeten de Israëlieten wat de Heere gezegd heeft. Veel mensen worden gestraft, omdat ze in de ark gekeken hebben.

Nadat de ark des Heeren zeven maanden in het land der Filistijnen is geweest, is de ark op een nieuwe wagen met twee zogende koeien, die nog nooit een juk gedragen hadden, aangekomen te Beth-Sémes. Dat is een groot wonder geweest. De Heere woont en troont weer bij Zijn eigen volk.

DOELSTELLINGEN

- Het volk van Israël en wij moeten het in de eerste plaats van de Heere verwachten.
- Onze hoop moet op de Heere gericht zijn en niet op een koning.
- Wij moeten luisteren naar wat de Heere wil. Hij leidt het leven van Zijn volk en van ons. Wij moeten geen dingen doen buiten de Heere om.

INDELING

- Het volk wil een koning.

- De opdracht van vader Kis.
- De zoektocht naar de ezalinnen.
- De ontmoeting met de profeet Samuël.
- Saul wordt tot koning gezalfd.

ZINGEN

Psalm 72: 1a; 21: 1.

'Een koning hebben wij' (WKK 425)

'God is tegenwoordig' (WKK 431)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm: 72: 1. De tekst is een gebed van David voor zijn zoon Salomo. Hij vraagt de Heere of Hij Salomo geeft dat hij rechtvaardig, overeenkomstig de rechten van God in Zijn wet, zal regeren. Salomo is hier een type van Christus, de ware Koningszoon.

MATERIALEN

Een foto van een recente inhuldiging van koning of koningin.

Kaart van Israël.

BORDPLAN

Ook een koning heeft de hulp van God nodig!

INTRODUCTIE

In ieder koninkrijk is het regelmatig feest. Waarom? Dan wordt er een nieuwe koning of koningin ingehuldigd. Wie is nu onze koning? Vaak is het een feest met veel pracht en praal, met veel buitenlandse gasten en natuurlijk hebben alle inwoners van het land vrij. Want dat wil je zien. Nog dagen wordt er over nagepraat op school en in de familie.

BRUGZIN OF BEGINZIN

Vandaag zien wij hoe Samuël een jongeman tot koning zalft. Een bijzonder gebeuren voor de profeet, maar ook tot grote vreugde van het volk van Israël. Eindelijk krijgt het volk een koning waar men veel vertrouwen in heeft.

Vertelling

Samuël is oud geworden. Zijn haren zijn grijs geworden. Vele jaren heeft hij het volk geleid. Hij is tot grote zegen geweest. De profeet heeft het volk altijd voorgehouden dat ze de Heere moeten zoeken en gehoorzamen. Wie op God vertrouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Maar de krachten van de profeet worden minder. Hij is oud en wil graag dat zijn zonen zijn taak overnemen. Hij stelt ze aan tot richters, zodat zij het volk kunnen leiden. Maar de zonen van de profeet Samuël dienen de Heere helaas niet. Wat een verdriet zal Samuël daarvan gehad hebben. Hij die altijd zo trouw vanaf jonge leeftijd de Heere heeft mogen dienen. Zijn zonen volgen hem niet daarin. Ze zijn niet eerlijk en laten zich regelmatig omkopen. Dat heeft het volk ook gezien.

HET VOLK WIL EEN KONING

De oudsten van het volk vragen Samuël daarom om een koning. Andere volken hebben ook een koning en dus willen zij ook een koning. Maar Samuël is het daar niet mee eens. Samuël gaat ermee op de knieën en legt het voor de Heere neer. Samuël moet aan het verzoek van het volk voldoen, maar de Heere is er wel boos over. Het is heel erg dat het volk Samuël en zijn zonen aan de kant zet, maar nog veel erger is het dat ze de Heere aan de kant zetten.

Het komt het volk goed uit dat de zonen van de profeet de Heere niet dienen. Maar eigenlijk heeft het volk ook de Heere verworpen, ze willen Hem niet meer als Koning. Ze gaan ook niet naar de Heere met hun verzoek. Daar gaat het al fout. Maar de Heere zegt tot Samuël: 'Je moet het volk ernstig waarschuwen. Ze krijgen een koning zoals zij die willen. Vertel hun hoe een koning zijn zal.' De profeet brengt de boodschap over aan het volk: 'Iedereen zal de koning moeten dienen om zijn naam groot te maken. De koning zal zijn eigen eer zoeken. Een gewaarschuwd volk geldt voor

twee! Als het fout gaat met hun koning zal de Heere het volk niet helpen. De zonen van het volk moeten in het leger dienen met alle gevolgen van dien. Hun dochters zullen voor de koning moeten werken als kooksters, keukenmeisjes en zalfbereidsters. Van hun land en hun knechten zal de koning het beste nemen. Een tiende van de kudde is voor de koning. Ga zo maar door!' Maar al deze bezwaren worden aan de kant geschoven. Men ziet meer voordelen dan nadelen. Men heeft maar één doel: er moet een koning komen. En dat gebeurt.

Jongens en meisjes, het volk is te vroeg geweest. De Heere wilde het volk best een koning geven, maar op Zijn tijd en wijze. Ze hebben met hun begeerde koning een ander doel voor ogen dan de Heere. Ze willen net zo groot of liever nog groter worden dan andere volken. Bovendien moet er een koning komen om andere volken te verslaan. Ze kunnen dan oorlog voeren buiten de Heere om. Ze denken dat een koning met een leger meer veiligheid biedt.

DE OPDRACHT VAN VADER KIS

Wij gaan met z'n allen een kijkje nemen bij de boerderij van Kis. Kis is een man uit de stam van Benjamin, een zoon van Afiah, een dappere held. Kis heeft een zoon, een heel knappe jongen. Er staat in de Bijbel: 'Er is geen knappere man in heel Israël.' Hij is erg lang. Hij steekt met kop en schouders boven een ieder uit. Hij heet Saul en heeft met zijn postuur en uiterlijk alles mee. Ik kom daar straks nog op terug.

DE ZOEKTOCHT NAAR DE EZELINNEN

Maar Kis heeft een probleem. De ezalinnen zijn weggelopen en daarom moet Saul met een knecht op zoek gaan naar de ezalinnen. De ezels werden gebruikt om allerlei goederen te vervoeren en worden dus erg gemist. Saul gaat met de knecht op zoektocht. Dat wordt een heel eind lopen. Ze gaan door het gebergte van Efraïm en door het land Salisa. Maar nergens zien ze de ezalinnen. Vervolgens lopen ze door het land van Jemini, ook daar geen ezalinnen. Als ze in het land van Zuf komen, stelt Saul voor om terug te keren. Zijn vader zal meer zorgen hebben over hem en zijn knecht dan over de ezalinnen. De knecht stelt voor om naar Rama te lopen. In Rama woont de profeet Samuël. De profeet weet misschien wel waar de ezalinnen zijn. Hij is de man Gods. Maar als Samuël wil helpen, moet hij ook een geschenk hebben en Saul heeft niets bij zich. Maar de knecht heeft vier gram zilver bij zich. Muntstukken had men toen nog niet. Zilver dat als betaalmiddel kon gelden, werd uitgewogen. Dat zullen ze aan de profeet geven. Het voorstel van de knecht valt in goede aarde bij Saul. Saul zegt tot de jongen: 'Uw woord is goed, laat ons

gaan.' En ze gaan naar de stad waar de profeet is. Als Saul en de knecht bij de waterput komen, staan daar enkele meisjes water te putten. Ze horen van hen dat de profeet juist in de stad is. 'Haast u, want hij is nu in de stad gekomen, terwijl het volk offert op de hoogte. Als u in de stad komt, zult u hem vinden, voordat hij de hoogte opgaat om aan te zitten aan de offermaaltijd. Want het volk zal niet eten, totdat hij komt, want Samuël zegent het offer, daarna eten de genodigden. Daarom ga nu vlug naar de stad voordat hij boven op de berg is.' Samuël wist dat hij Saul zou ontmoeten. Gisteren heeft de Heere dat aan hem geopenbaard. De Heere heeft tegen de profeet gezegd: 'Morgen omtrent deze tijd zal Ik tot u zenden een man uit het land van Benjamin. Die zult gij ten voorganger zalven over Mijn volk Israël en hij zal Mijn volk verlossen uit der Filistijnen hand, want ik heb Mijn volk aangezien, en hun geroep is tot Mij gekomen.'

Jongens en meisjes, wat is de Heere toch goed. Terwijl het volk eigen wegen gaat, zegt de Heere nog steeds 'Mijn volk' en de Heere zal hen verlossen uit de hand van de Filistijnen. Zo is de Heere nu. Ze hebben Hem als koning aan de kant gezet en toch schenkt Hij nog genade en blijft het Zijn volk.

DE ONTMOETING MET DE PROFEET SAMUËL

Als Saul de stad binnengaat, komt daar juist Samuël aanlopen. Snel loopt Saul naar Samuël toe. Als Samuël Saul aankijkt, antwoordt de Heere: 'Ziet, dit is de man, van wie ik u gezegd heb: Deze zal over Mijn volk koning zijn.' Saul vraagt: 'Wijs mij toch waar de ziener, de profeet woont.' Dan antwoordt Samuël: 'Ik ben de ziener, ga met mij mee op de hoogte, eet vandaag met mij mee, zo zal ik u morgen vroeg laten gaan, en alles wat in uw hart is, zal ik u bekendmaken.' De profeet spreekt in bedekte termen, omdat de knecht van Saul erbij is. Bescheiden en verwonderd vraagt Saul wat Samuël met zijn woorden bedoelt. Maar Samuël gaat hier niet verder op in. Hij neemt Saul mee naar de maaltijd. Daar krijgt Saul een ereplaats en het beste stuk vlees. Het is normaal dat de priester de schouder of de schenkel van het vlees kreeg, maar dit keer is het voor de toekomstige koning. Na de maaltijd gaat Samuël met Saul en de knecht naar het huis van de profeet. Vannacht slapen ze bij de profeet, wie had dat gedacht.

SAUL WORDT TOT KONING GEZALFD

Vroeg in de morgen staan ze op. De knecht wordt weggestuurd, Samuël wil alleen met Saul praten. De profeet vertelt alles wat de Heere tot hem gesproken heeft. Dan pakt hij onder zijn kleed een klein kruikje vandaan. Hij breekt de hals van het flesje eraf. Saul ziet het allemaal gebeuren. 'Hoe is dit mogelijk?' Dan knielt Saul voor Samuël neer en

heel eerbiedig giet Samuël het kruikje met zalfolie leeg over Sauls hoofd. Het druipt van zijn hoofd op zijn kleren, zo naar beneden. 'Zo heeft de Heere u, Saul, tot koning over Zijn volk gezalfd', zegt Samuël. Niet Samuël koos uit, de Heere kiest!

Als Samuël klaar is, vertelt hij aan Saul hoe hij kan weten dat dit allemaal echt waar is. Straks als hij op weg zal gaan naar huis, zal hij bij het graf van Rachel, tussen Bethel en Jeruzalem, twee boodschappers vinden van zijn vader om te zeggen dat de ezalinnen gevonden zijn en dat Kis zich zorgen maakt over zijn zoon. Bij Elon-Thabor, de eik van Tabor, zal hij drie mannen tegen komen, de één zal drie bokjes dragen, de ander drie bollen brood en de derde een fles wijn. Deze mannen gaan op naar het heiligdom te Bethel om te offeren. Zij zullen Saul vragen hoe het met hem is en zij zullen twee broden geven die hij van hen moet aannemen. Tenslotte zal hij bij Gibeon-Gods komen. Dat wordt zo genoemd, omdat daar een heiligdom ter ere van God moet zijn geweest. Bovendien was daar een gedenkteken van de Filistijnen. Het herinnerde aan de macht van dat volk. Daar zal Saul een groep profeten ontmoeten die muziek maken. Ze spelen op luiten, trommels, pijpen en harpen en ze profeteren. Ze eren en loven God. Ook Saul zal profeteren. Hij zal een ander mens worden. De Heilige Geest zal zijn hart veranderen zodat hij alles krijgt wat hij nodig heeft om een goede koning te zijn.

Al de tekenen komen uit. De Geest des Heeren wordt vaardig over Saul en hij profeteert te midden van vele profeten. Hier is iets bijzonders gebeurd met Saul en heel veel mensen merken dat. Wat is er met de zoon van Kis gebeurd? Is Saul ook een profeet? Vandaar dat gezegd: 'Saul is onder de profeten.' Hierna heeft Saul vermoedelijk een offer gebracht op de hoogte van de berg. Daar is ook de oom van Saul, hij vraagt aan zijn neef wat de profeet heeft gezegd. Saul zegt tegen zijn oom: 'Hij heeft ons verteld dat de ezalinnen gevonden waren.' Maar over zijn zalving als koning zegt hij niets.

AFSLUITING

Saul is op een wonderlijke wijze koning geworden. De tekenen kwamen van de Heere. Van zichzelf kan Saul geen goede koning zijn. Daar heeft hij de Heilige Geest bij nodig. Ja, Saul zag er wel uit als koning. Hij was knap en stak boven een iedereen uit. Maar de Heere ziet niet naar de buitenkant, maar kijkt naar het hart. Later zal blijken dat Saul de Heere kwijt is geraakt en dat hij ook niet meer naar de Heere wil luisteren. Alle waarschuwingen, gegeven aan het volk, zijn uitgekomen.

De boerenzoon Saul wordt koning. Wie had dat kunnen denken? Gods wegen zijn niet altijd te be-

grijpen. Maar de Heere geeft het volk hun zin. Ze krijgen wat ze hebben willen, maar ze zullen ook de gevolgen hiervan zien. Ze zijn gewaarschuwd!

VERWERKING

- De kinderen zelf de 'toepassing' laten maken. Mondeling, schrijvend of door middel van een tekening. Laat ze bedenken wat ze willen onthouden van de geschiedenis, wat ze ervan geleerd hebben. Waar ze verwonderd over waren.
- Groeps gesprek. Uit dit verhaal leren we dat we geen belangrijke beslissingen moeten nemen zonder de Heere.
 - Wie nemen er in dit verhaal beslissingen zonder de Heere?
 - Wie neemt er een beslissing met de Heere?
 - Op welke manier kun je een beslissing nemen met de Heere?
 - Waarom vond de Heere het zo erg dat het volk een aardse koning wilde?
 - Waarom vindt de Heere het erg als wij meer op geld vertrouwen dan op Hem?
 - Wanneer heeft de Heere aan ons gezegd dat Hij onze Koning wil zijn?
 - Haal de kleurplaat 'Saul wordt koning' van onze website met materialen. Schrijf langs de weg die Saul moet lopen allemaal getallen. Bij elk getal maak je een vraag over het Bijbelverhaal.