

# De geboorte van Johannes aangekondigd

Periodethema: Geboorte  
Lukas 1: 5-25

## KERNTEKST

'Vrees niet Zacharias, want uw gebed is verhoord, en uw vrouw Elizabeth zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Johannes' (Lukas 1: 13).

## UITLEG VAN DE KERNTEKST

Zacharias hoeft niet bang te zijn. Zijn gebed is verhoord: hij zal een zoon krijgen die de naam Johannes zal dragen.

## BEGINSITUATIE

Vandaag beginnen we met een nieuw periodethema en horen de kinderen dat de geboorte van Johannes, de voorloper van de Heere Jezus, wordt aangekondigd.

## DOELSTELLINGEN

- Vertel de kinderen over het leven van Zacharias en Elizabeth, dichtbij de Heere. Maak ze daar ja-loers op!
- Vertel de kinderen dat de Heere ook hun gebeden hoort.
- Wijs de kinderen op de grote zonde van het ongelooft.

## INDELING

- Zacharias en Elizabeth leven dichtbij de Heere. Ondanks hun gebed zijn ze kinderloos gebleven.
- Zacharias doet dienst in de tempel, waar een engel aan hem verschijnt.
- De engel vertelt dat Zacharias een zoon zal krijgen, die de voorloper van de Messias zal zijn.
- Zacharias gelooft het niet en vraagt een teken.
- Zacharias gaat weer naar huis.

## ZINGEN

Psalm 84: 6.

Lofzang van Zacharias

'Zoek eerst het koninkrijk van God'

'Als je bidt zal Hij je geven'

'De Heere zegent jou' (OTH 485)

## UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 141: 3. Met onze lippen (deuren) en onze mond spreken wij. Zomaar kunnen daar verkeerde, zondige woorden uit komen. De dichter is daar bang voor. Hij bidt dat God hem daar van moment tot moment voor zal bewaren.

## MATERIALEN

Plaat met de afbeelding van een priester (zie map of website).

## BORDPLAN

'Uw gebed is verhoord.'

## INTRODUCTIE

Laat een plaat van een priester zien en vraag de kinderen hoe ze kunnen zien dat dit een priester is en vraag ook wat de taken van een priester zijn.

## Vertelling

### ZACHARIAS EN ELIZABETH LEVEN DICHTBIJ DE HEERE. ONDANKS HUN GEBED ZIJN ZE KINDERLOOS GEBLEVEN

Je kunt zo wel zien dat die man een priester is! Kijk maar naar zijn kleren. Priester Zacharias heeft een lang, wit kleed aan. Op zijn hoofd draagt hij een witte muts. Zijn kleren zijn dus helemaal wit. Wit is de kleur van de reinheid en heiligheid.

Zacharias is een oude man en ook zijn vrouw Elizabeth is oud. Samen dragen ze een groot verdriet met zich mee. Andere mensen kregen toen ze getrouwd waren kinderen, maar zij niet. Wat is dat verdrietig. Zeker omdat de mensen in deze tijd dat als een straf van God zagen. Maar er is ook iets heel moois. In de Bijbel staat dat Zacharias en Elizabeth 'rechtvaardig zijn voor God'. Dat zegt de Heere van hen! Zacharias en Elizabeth zijn ook zondige mensen, net als jij. Maar ze weten dat, ze als ze hun zonden belijden, de Heere ze wil vergeven. Ze hebben samen heel vaak gebeden om een kindje en ook om hulp en kracht om het zware kruis van kinderloosheid te dragen. Samen hebben ze ook veel gebeden of de Zaligmaker geboren mag worden. Dat gebed bidden ze nog steeds. Zelf zijn ze oud geworden. Bij oude mensen worden geen kinderen meer geboren.

Vanmorgen heeft Zacharias zijn vrouw gedag gezegd en hij is op weg naar Jeruzalem gegaan. Nog één heuveltop... Zacharias rust even uit. In de verte ziet hij de tempel. Voor de tempel is het grote plein en daaromheen een muur. Op het plein staat het brandofferaltaar. Daar worden de offers gebracht. In de tempel mogen de mensen niet komen. Daar mogen alleen de priesters zijn. Ze zijn knechten van God.

### ZACHARIAS DOET DIENST IN DE TEMPEL, WAAR EEN ENGEL AAN HEM VERSCHIJNT

Als Zacharias bij de tempel komt, wordt het werk verdeeld. Er wordt ook geloot wie de tempel mag binnengaan om het reukoffer te brengen, de kandelaar te verzorgen en de toonbroden te verwisselen. Deze keer wordt Zacharias aangewezen! Wat is hij blij en dankbaar! Zacharias mag twee keer het heilige ingaan om daar het reukoffer te brengen, om 09.00 uur en om 15.00 uur.

Daar gaat Zacharias het heilige van de tempel binnen. De mensen zien hem niet meer, maar straks

zal hij weer komen en het volk zegenen: 'De Heere zegene u en behoede u! De Heere doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.'

Zacharias kijkt rond. De gouden kandelaar geeft licht. Het altaar is ook van goud. Zacharias heeft geen lam om te offeren. Hij brengt een ander offer. Kijk maar, er staat een gouden schaal met vuur erin (brandende stukjes hout). Zacharias strooit daar wierookkorreltjes op. Het begint heerlijk te ruiken. Dit altaar heet: reukofferaltaar.

Terwijl Zacharias dit doet, bidt hij zachtjes voor de mensen die buiten staan te wachten. Buiten bidden de mensen ook. De gebeden en de geur van wierook stijgen op naar de hemel.

In de hemel bidt de Heere Jezus voor Zijn kinderen, die Hij liefheeft. Zijn Vader verhoort Zijn gebed altijd. Kan de Heere het gebed van zondige mensen ook verhoren? Ja! Omdat de Heere Jezus voor al de zonden van Zijn volk betaald heeft. Daarom wordt het gebed verhoord.

### DE ENGEL VERTELT DAT ZACHARIAS EEN ZON ZAL KRIJGEN, DIE DE VOORLOPER VAN DE MESIAS ZAL ZIJN

Ineens schrikt Zacharias. Rechts van het altaar staat iemand, in witte kleren! Het is geen priester, maar een engel uit de hemel. Een boodschapper van God. Een hemelse ambtsdrager. Wat schrikt Zacharias! We lezen in de Bijbel vaker dat mensen schrikken van een engel. Dat komt door de zonde. Omdat wij mensen weten dat op de zonde straf moet volgen. Daarom zegt de engel ook: 'Vreest niet!' en dan: 'Uw gebed is verhoord.'

De engel gaat verder: 'U zult een zoontje krijgen, hij zal Johannes heten. Hij zal een knecht van de Heere zijn. Hij zal de zonden aanwijzen en het volk oproepen tot geloof en bekering. Hij zal de mensen vertellen dat de Heere Jezus geboren zal worden. Dan zullen heel veel mensen bekeerd worden tot de Heere. Hij zal een voorloper, een heraut worden van de Heere Jezus.' Wat een mooie boodschap! Wat een wonder van God dat Hij Zijn belofte gaat vervullen! Wat zal Zacharias blij zijn! Wat krijgt zijn zoon een mooie naam, Johannes. Dat betekent: God is genadig. Nu Zacharias en Elizabeth het niet meer verwachten, krijgen ze toch nog een kindje.

### ZACHARIAS GELOOFT HET NIET EN VRAAGT EEN TEKEN

Kijk eens naar Zacharias. Hij schudt zijn hoofd. Elizabeth en hij, ze zijn al zó oud. Dan krijg je toch geen kinderen meer? Hij zegt dit ook tegen de engel: 'Wij zijn al zo oud. Wij kunnen geen kinderen meer krijgen. Hoe kan ik weten of het echt waar is

wat God zegt? Wat erg! De Heere kan toch alles? Zacharias is ongelovig.

*Dat ongelooft woont ook in ons hart. Soms zegt een boos stemmetje in je: 'De Heere wil mij niet bekeren.' Of: 'Ik ben daar nog te jong voor.' Maar wat zegt de Heere? Ik kán het wel en Ik wil het wel! Vraag of de Heere het ongelooft uit je hart wegneemt!*

Zacharias wil dus een teken hebben dat het echt waar is dat hij een zoon krijgt. Dat teken heeft hij al gekregen. Er kwam toch een boodschapper uit de hemel om het hem te vertellen! De engel zegt: 'Ik ben Gabriël. Ik ben altijd bij God in de hemel. De Heere heeft mij naar u gestuurd. Voor straf zult u niet kunnen spreken totdat het kindje geboren is, omdat u niet luisterde naar de boodschap van God.'

### ZACHARIAS GAAT WEER NAAR HUIS

Buiten staat het volk te wachten. Zo meteen zal de priester komen en hen zegenen, net zoals de dominee bij ons in de kerk doet. Daar is Zacharias al. De mensen buigen hun hoofd. Maar het blijft stil... De lippen van Zacharias bewegen wel, maar ze horen niets. Zacharias wenkt met zijn hand dat de mensen weg moeten gaan. De mensen begrijpen dat er iets bijzonders is gebeurd in de tempel, maar ze weten niet wát.

Zacharias gaat weer naar huis. Maar hij kan niet vertellen wat er gebeurd is. Dat God hun gebed

heeft verhoord. Misschien heeft hij het opgeschreven voor Elizabeth. Ook zij mag horen hoe hun kindje moet heten: Johannes, de Heere is genadig.

Het wonder gebeurt: Elizabeth wordt zwanger. In de Bijbel staat dat ze zich vijf maanden verbergt. Waarom ze dat doet, staat er niet bij. Om praatjes van de mensen te voorkomen, omdat ze nu nog een kindje zal krijgen? Of om zich te verwonderen over het werk van de Heere?

### AFSLUITING

Wat een groot wonder dat Zacharias en Elizabeth Johannes mogen verwachten. Maar er zal nog een veel groter wonder gebeuren: de Heere Jezus zal naar de aarde komen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is!

### VERWERKING

- Kringgesprek.

Vraag aan de kinderen of ze weleens ervaren hebben dat God hun gebed verhoorde en probeer hierover door te praten.

Bespreek met de kinderen nog meer voorbeelden van wonderlijke geboortes in de Bijbel.

Op welke manier kan er ook in ons hart ongelooft zijn?

- Zing het lied 'Zoek eerst het koninkrijk van God.'
- Waarom past dit lied bij Zacharias en Elizabeth?
- Creatieve verwerking (zie website).

