

Jezus geboren

Periodethema: geboorte
Lukas 2: 1-20b

KERNTEKST

'Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, Welke is Christus de Heere, in de stad Davids' (Luk. 2: 11).

UITLEG VAN DE KERNTEKST

De engel vertelt dat het geboren Kind in Bethlehem, de stad van David, de Zaligmaker is.

BEGINSITUATIE

Vorige week luisterden de kinderen naar de vertelling waarin de geboorte van de Heere Jezus werd aangekondigd.

DOELSTELLINGEN

- God vervult Zijn belofte die Hij al in het paradijs gegeven heeft: de Zaligmaker wordt geboren!
- Leg de vraag aan het hart van de kinderen of Hij door het geloof en het werk van de Heilige Geest ook hun Zaligmaker geworden is.

INDELING

- Jozef en Maria moeten voor de grondbeschrijving naar Bethlehem.
- Door plaatsgebrek wordt hun Kind geboren in de stal.
- God kiest herders uit om het nieuws als eerste te horen.
- Een menigte van engelen prijst en looft de Heere.
- De herders gaan naar Bethlehem.

ZINGEN

- Psalm 98: 2
- 'Ere zij God' (OTH 78).
- 'Jezus is geboren' (OTH 413).

- 'In Bethlehem stal' (OTH 84)
- 'Wijs mij de weg naar Bethlehem' (OTH 105).

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 98: 2. De hele wereld zou de Heere al moeten loven en prijzen vanwege het feit dat Hij door middel van de prediking in de kerk en via evangelisatie en zending de verheugende boodschap van verlossing en vernieuwing laat verkondigen. En als je door het geloof in dat heil mag gaan delen, zou je dan niet van blijdschap Hem de lof toezingen?

MATERIALEN

Kaart om de afstand van Nazareth naar Bethlehem aan te wijzen.

BORDPLAN

Al was Christus duizendmaal in Bethlehem geboren en niet in mijn hart, dan ben ik nog verloren.

INTRODUCTIE

Vraag aan de kinderen of ze de zin op het bord begrijpen en geef aan dat je er na de vertelling op terugkomt.

Vertelling

'We moeten op reis, Maria.' Maria knikt. 'Ja, Jozef. Dat heeft keizer Augustus besloten hè.' De keizer is de baas over Nazareth, Bethlehem, Jeruzalem en over het hele land Israël. Hij heeft bedacht dat hij wil weten hoeveel mensen er in zijn grote rijk wonen. De knechten moeten het vertellen. 'Ga naar de stad van je voorouders. In de stad waaruit je familie komt, moet je geregistreerd worden.'

Voor Maria en Jozef komt dit nieuws niet onverwacht. Maria is goed thuis in het Woord van de Heere. Ze weet dat de profeet Micha iets gezegd heeft over de geboorte van haar Kind. Misschien ken jij die tekst wel uit je hoofd! 'En gij, Bethlehem Efratha, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een heerser zal zijn in Israël.' Jozef en Maria wonen nu in Nazareth. Dat is niet de plaats waar de voorouders van Maria en Jozef vandaan komen. Zij zijn familie van koning David en David kwam uit Bethlehem.

Zie je dat zelfs goddeloze Romeinse keizers aan Gods plan moeten meewerken? En dat het de Heere is Die keizer Augustus deze gedachte in zijn hart geeft?

JOZEF EN MARIA MOETEN VOOR DE GRONDBESCHRIJVING NAAR BETHLEHEM

De reis is lang. Er zijn geen auto's of fietsen. Jozef en Maria moeten ongeveer 140 kilometer lopen. Na een kleine week komen ze aan in Bethlehem. Wat is het er druk! Heel veel andere mensen zijn ook naar de plaats van hun voorouders gekomen. Voor de mensen in Bethlehem zijn Maria en Jozef gewone mensen. Ze zien aan Maria dat ze een kind verwacht. Maar dat dit kind de Redder van de wereld zal zijn, de langverwachte Zaligmaker, dat weten alleen Jozef en Maria. Als Maria het verteld zou hebben, zouden de meeste mensen moeten lachen. Iedere vrouw wilde wel in verwachting zijn van de Messias. En sommige mannen hadden al beweerd dat ze de Messias waren. De Koning komt! Maar wie verwacht Hem nog?

Jozef klopt aan bij een herberg. Beleefd vraagt hij om onderdak. De herbergier kijkt naar Maria's buik. Hij schudt zijn hoofd. Nee, een aparte plaats voor een vrouw die een kind zal krijgen, heeft hij niet. Er zijn hooguit nog wat bedden in de gemeenschappelijke slaapzaal vrij. Maar daar kun je geen zwangere vrouw en haar man laten slapen ...

Er is geen plaats in de herberg. Geen plaats om een kind te krijgen. Geen plaats voor hét Kind. Geen plaats voor de Koning.

Is er in jouw hart plaats voor de Heere Jezus? Het 'geen plaats in de herberg' gaat ook over de Heere Jezus Zelf. Ons hart zit boordevol. We denken aan school, aan leuke dingen, aan vakantie, aan mooi speelgoed, een verjaardag... O, en op zondag denken we ook nog eventjes aan de Heere. Natuurlijk, we lezen uit de Bijbel, we bidden. Maar is jouw hart er echt bij? Denk je steeds aan de Heere? Omdat je Hem lief gekregen hebt?

Een hart dat vol is met allerlei andere dingen moet leeggemaakt worden. Dat kun je niet zelf. Het is het mooie werk van de Heilige Geest. Hij maakt jouw hart leeg. Om 'een woning te maken' voor de Heere Jezus. Dan pas is er plaats voor Hem. Dan is Hij Koning in je hart en leven.

DOOR PLAATSGEBREK WORDT HUN KIND GEBOREN IN DE STAL

Maria en Jozef vinden een slaapplek in een ruimte achter de herberg. Er staat een voerbak voor de beesten. Er is warmte en veiligheid, rust. Het is er niet vies. De schapen zijn in deze tijd van het jaar buiten.

Op deze plaats komt de Koning. Op de tijd van de Heere. Hier wordt Maria's Kind geboren. Wat een heel groot wonder! Maria wikkelt haar Zoon voorzichtig in doeken. Dat is de gewoonte in Israël. Pas later krijgen pasgeboren kinderen kleertjes aan. 'Deze zal groot zijn', had de engel gezegd. Je ziet het niet. Maar Jozef en Maria geloven het. Wat zullen ze Zijn Naam eerbiedig genoemd hebben. Jezus: Zaligmaker.

Maria legt Jezus in de kribbe, de voerbak. Dat is geen mooie plaats voor een baby. Maar dit Kind móet arm zijn. Om zondaren rijk te maken. *Want wij zijn door de zonden arm, straatarm geworden. Ook al heb je nog zoveel geld op de bank staan. Zonder God ben je arm. Als je zonder God sterft, kun je niet naar de hemel, omdat je geen koningskleed hebt. De toegang wordt je dan geweigerd.*

En met deze Jezus, de Zaligmaker? Met Hem ben je rijk, oneindig rijk. Hij wil ook jouw zonden vergeven. Omdat Hij voor zondaren in Bethlehem geboren wilde worden.

Wat houdt Maria veel van haar Kind, zoals een moeder van haar baby houdt. Maar Maria's liefde gaat nog dieper. Ze heeft Hem ook lief als haar Zaligmaker. Ze mag voor Gods Zoon zorgen.

GOD Kiest herders uit om het nieuws als eerste te horen

Buiten is het donker. Zie je dat vuur branden? De herders hebben het gemaakt. Vuur geeft licht en warmte. Vlakbij de herders liggen de schapen. Ze slapen rustig. Het vuur jaagt de wilde dieren weg. En als ze toch komen... De herders zijn wakker. Zij slapen niet. Ze zorgen voor de schapen. Ze zullen de wilde dieren weggagen of doden!

Ineens schrikken ze! Het was toch donker? Maar nu is het licht! Overal om hen heen straalt een groot licht! De herders kijken verschrikt om zich heen. Wat gebeurt er? Dan zien ze het. Er staat een engel bij hen! Een engel... bij hen? Ze zijn maar herders! Het waren in die tijd de onbelangrijkste mensen die er waren.

De engel zegt: 'Vreest niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus de Heere, in de stad Davids.'

De herders luisteren stil. De Zaligmaker is geboren! Wat een wonder! De herders weten het: niemand anders kan ons verlossen. Alleen de Zaligmaker! In het paradijs was zo iets ergs gebeurd! Adam en Eva waren ongehoorzaam aan God. *Wij ook, want wij zijn hun kinderen. Wij zijn ook ongehoorzaam. We hebben de Zaligmaker, de Herder, niet nodig. We zijn zo verdwaald. We weten de weg terug naar God niet meer. We zijn precies als een schaap. Die komt ook nooit uit zichzelf terug. De Herder moet er Zelf achteraan. Zonder de Herder zijn we verloren.*

De engel is nog bij de herders. Hij zegt: 'En dit zal u het teken zijn; Gij zult het Kindeken vinden, in doeken gewonden, en liggende in de kribbe.' De grote Zoon van David is geboren. In een stal. Hij ligt in een kribbe, een voerbak voor dieren.

EEN MENIGTE VAN ENGELen PRIJST EN LOOFT DE HEERE

Dan gebeurt er nog iets wonderlijks. Uit de hemel komen heel veel engelen. Ze zingen: 'Ere zij God en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.' Ze zingen allereerst om God te eren en ook van God, Die mensen zalig wil maken. Omdat het zo'n groot wonder is dat de Zaligmaker naar deze zondige aarde komt. Dat het Kind in de kribbe gekomen is om vrede te brengen aan mensen die die vrede niet hebben verdiend. De herders luisteren eerbiedig en stil. Dan gaan de engelen weer terug naar de hemel. Het wordt weer donker.

DE HERDERS GAAN NAAR BETHLEHEM

Kijk, daar gaan de herders. Moeten er niet een paar herders bij de schapen blijven? Nee, de herders gaan met 'haast!' Ze lopen hard door de donkere nacht. Ze hebben zo'n groot verlangen in hun hart naar de Heere Jezus!

Dan zijn ze in Bethlehem. Voorzichtig gaan ze de stal binnen. Ze kijken rond. Ze zoeken met hun ogen. Ze zien Maria. En Jozef. En dan... o, daar is de kribbe. Zachtjes gaan ze ernaar toe. Heel eerbiedig. Ze knielen neer. Daar is de Heere Jezus. De Zaligmaker. De goede Herder. De herders van Bethlehem weten het. De Heere is *mijn* Herder. De Heere Jezus is voor hen geboren. Ook voor hen is hij naar deze aarde gekomen. Wat een groot wonder. Eerbiedig knielen ze voor het Kind neer. Zij zijn herders. Maar dit Kind is de *goede* Herder.

Verwonderd kijken de herders naar de Zaligmaker. Ze praten met Jozef en Maria over het grote wonder. Over de engel. Over het engelenkoor dat zong in de donkere nacht. Dan gaan de herders weer terug. Ze gaan weer naar hun schapen. Onderweg vertellen ze tegen iedereen wat er gebeurd is. Ze kunnen er niet over zwijgen! Ze zeggen: 'Ga ook naar de stal! De Heere Jezus wil ook jullie zalig maken!'

AFSLUITING

De Heere zegt: 'Ik wil je Herder zijn, Ik wil voor je zorgen'. Hij heeft veel liefde voor verloren schapen. Toen je nog heel klein was, heeft Hij naar jou gevraagd. Toen je gedoopt werd. Toen heeft Hij gezegd dat Hij jouw Herder, jouw Zaligmaker wil zijn. Wat ben je gelukkig en veilig als Hij jouw Herder is, als je dichtbij Hem mag leven en naar Hem luistert.

VERWERKING

- Spreek met de kinderen over de betekenis van de geboorte van de Heere Jezus en gebruik daarbij de uitspraak die je op het bord hebt geschreven.
- Vraag aan de kinderen hoe het kerstfeest op een Bijbelse manier gevierd kan worden.
- Zing kerstliederen met elkaar.
 - 'Voor u een vraag voor ons een weet, het staat in Micha de profeet'
 - 'Hij kwam bij ons heel gewoon' (OTH 114)
 - 'Zijn Naam is Jezus' (OTH 422)
 - 'God zal met ons zijn' (OTH 408)
 - 'Alzo lief had God de wereld' (OTH 426)

