

Bezig zijn met de dingen van Zijn Vader

Thema: De rondwandeling
Lukas 2:40-52

Periodethema: de rondwandeling
Lukas 2: 40-52

KERNTKST

'Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders?' (Luk. 2: 49b)

UITLEG VAN DE KERNTKST

Jezus zegt dat Hij bezig moet zijn met de dingen van Zijn Vader.

BEGINSITUATIE

Vorige week hoorden de kinderen over de geboorte van Jezus. In de vertelling van vandaag is Jezus twaalf jaar oud.

DOELSTELLINGEN

- Jezus is voor de kinderen een voorbeeld in het bezig zijn met de dingen van het Koninkrijk van God.
- Leer de kinderen dat zij gehoorzaam moeten zijn aan hun ouders, zoals Jezus dat ook was.

INDELING

- Als Jezus twaalf jaar is, mag hij mee naar Jeruzalem om het Pascha te vieren.
- Na afloop van het feest zijn de ouders van Jezus hun Zoon kwijt.
- Na twee dagen vinden ze Hem in de tempel bij de Schriftgeleerden.
- Hij gaat gewillig mee en gehoorzaamt hen.

ZINGEN

Psalm 121: 1.

Tien Geboden : 6 en 9.

'Zoek eerst het koninkrijk van God' (OTH 238)

'De twaalfjarige Jezus, In Jeruzalem staat een huis'
(Hanna Lam, bundel 3, lied 15)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 134: 1. In de tempel had God Zijn knechten, Zijn dienaren. 's Nachts bewaakten ze het tempelgebouw tegen diefstal. Overdags dienden ze Hem met hart en ziel door te offeren, voor het volk te bidden en het te zegenen. Ook in de kerk hebben we dienstknechten, de ambtsdragers. Samen met de gemeente mogen ze de Heere eren en loven.

BORDPLAN

'Gehoorzaam'

INTRODUCTIE

Vraag aan de kinderen wat er in de wet over 'gehoorzaamheid' staat (vijfde gebod).

Vertelling

In Nazareth wordt hard gewerkt. Veel mensen maken zich klaar voor een lange reis naar Jeruzalem. Er worden kleren gewassen en de vrouwen zijn druk om eten klaar te maken. Dat moet mee op de lange reis! Het is ongeveer vijf dagen lopen naar Jeruzalem. Wat is er dan te doen? Waarom gaan er zoveel mensen naar Jeruzalem?

In Jeruzalem wordt bijna het Pascha gevierd. De mensen denken dan terug aan de tijd in Egypte. Dat was een heel moeilijke tijd. Het volk moest hard werken voor Farao. Stenen bakken, muren en huizen bouwen en als ze niet hard genoeg werkten, werden ze geslagen met de zweep. De laatste nacht moest een lammetje geslacht worden. Het bloed van het lammetje moest aan de deurposten gesmeerd worden. Alleen dan ging de engel voorbij. Waar de engel geen bloed zag, werd het oudste kind of dier gedood. Pascha betekent 'voorbijgang'. De Heere heeft het volk van Israël veilig gebracht in het land waar ze nu wonen. Dat mogen ze nooit vergeten. Daarom moeten ze elk jaar een lammetje slachten, op het paasfeest in Jeruzalem. Dat feest duurt zeven dagen.

Heel veel mensen lopen over de weg. Hoor je dat? Dat is mooi! Ze zingen met elkaar. De mensen en kinderen zingen de liederen Hammaäloth. Dat zijn de psalmen 120 tot en met 134. Wat klinkt dat mooi in de bergen en dalen! *Houd je ook van zingen? Schaam je er niet voor om de Heere met je stem te loven!* Steeds meer mensen sluiten aan in de stoet. In ieder dorpje gaan deuren open en komen er meer mensen en kinderen bij.

ALS JEZUS TWAALF JAAR IS, MAG HIJ MEE NAAR JERUZALEM OM HET PASCHA TE VIEREN

Jozef en Maria sluiten zich ook bij de mensen aan, samen met hun Kind Jezus. Hij is nu twaalf jaar oud. Nee, Jezus moppert niet omdat Hij met Zijn ouders mee moet naar het huis van God. Zijn hart is blij. Hij kan en wil niet anders dan God dienen. *Hoe is dat bij jou? Vind jij het ook fijn om de Heere te dienen?*

De mensen lopen richting Jeruzalem. Wat moeten er veel bergen beklommen worden! Maar eindelijk, daar ligt die prachtige stad. Jezus ziet de tempel met het gouden dak. Door de poorten van Jeruzalem gaat de grote stoet de stad binnen. De mensen zingen: 'Jeruzalem dat ik bemin. Wij treden uwe poorten in.'

Bij de tempel is er ook veel te zien. De Heere Jezus kijkt naar alle lammetjes die geslacht worden. Hij

weet: Ik ben naar de aarde gekomen om net als die lammetjes te sterven. Ik zal sterven om mensen die in Mij geloven te redden. *Wat een wonder dat de Heere Jezus daar niet voor weglucht. Vrijwillig wil Hij deze weg gaan. Omdat Hij zoveel van Zijn kinderen houdt. Voor de eer van Zijn Vader en voor hen is Hij naar deze aarde gekomen.*

NA AFLOOP VAN HET FEEST ZIJN DE OUDERS VAN JEZUS HUN ZOON KWIJT

Wat vindt de Heere Jezus het fijn om in Jeruzalem te zijn! De dagen gaan snel voorbij. Na zeven dagen komt er een einde aan het feest. De mensen gaan weer naar huis. Jozef en Maria ook. Jezus loopt niet bij hen, maar dat is niet erg. Er zijn zoveel mensen die in de stoet meelopen. Hij zal wel ergens anders lopen, bij vrienden of familie.

Maar ... Jozef en Maria worden toch wel wat ongerust. Het wordt al donker! Ze hebben Jezus al zo lang niet gezien. Zou Hij hen kwijt zijn? Jozef en Maria vragen het aan iedereen: 'Hebben jullie onze Zoon ergens gezien?' Maar niemand heeft Jezus gezien. Jozef en Maria zijn zo bezorgd! Het is al snel donker geworden. Ze kunnen nu niet meer terug naar Jeruzalem. Morgen, als het licht wordt, zullen ze weer verder gaan zoeken. Ze begrijpen er niets van. Altijd was Hij gehoorzaam en nu is Hij kwijt!

NA TWEE DAGEN VINDEN ZE HEM IN DE TEMPEL BIJ DE SCHRIFTGELEERDEN

Wat zijn Jozef en Maria ongerust. Als het weer licht is geworden, lopen ze zo snel ze kunnen terug naar Jeruzalem. Onderweg letten ze heel goed op. Overal zoeken ze naar Jezus! Maar niet op de plaats waar Hij is. In de tempel, het huis van God. Dáár voelt Jezus zich thuis. De tempel is de plaats waar God, Zijn hemelse Vader, wil wonen.

Daar vinden Jozef en Maria na twee dagen eindelijk hun Zoon, helemaal achterin de tempel. De Heere Jezus is bij de Schriftgeleerden, de leraars in de tempel. Zij geven gratis onderwijs uit de Bijbel aan iedereen die dat wil. Ze doen dat in vraag- en antwoordvorm. De leraren kunnen de kennis van hun leerlingen dan testen en de leerlingen kunnen vragen wat ze nog niet weten. Voor elke godsdienstige vraag kun je bij hen terecht.

De Heere Jezus luistert en stelt vragen. De leraren hebben nog nooit zo'n wijze jongen gezien! Wat heeft Hij een goed verstand en wat bezit Hij een grote wijsheid. De Heere Jezus heeft op deze jonge leeftijd heel veel kennis en inzicht in de Bijbel.

HIJ GAAT GEWILLIG MEE EN GEHOORZAAMT HEN

Jozef en Maria zijn verbaasd en verdrietig als ze Jezus zien. Ze zijn zo ongerust geweest en het lijkt als-

of Hij hen helemaal niet heeft gemist. Maria zegt: 'Waarom heb je ons dit aangedaan?' De Heere Jezus antwoordt: 'Wist gij niet dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders?' Hij zegt eigenlijk: Ik moet in het huis van Mijn Vader zijn. Hij heeft alles lief wat te maken heeft met de dienst van God. Nee, de Heere Jezus was niet ongehoorzaam aan Zijn ouders, maar luisterde naar Zijn hemelse Vader. Hij is niet alleen de Zoon van Jozef en Maria, maar ook Gods Zoon.

Wat een moeilijke les! Jozef en Maria moeten leren dat Jezus niet in de eerste plaats hun Kind is, maar dat Hij de Zoon van God is. Jezus moet de wil van Zijn hemelse Vader doen. En ook al is de Heere Jezus nog jong, Hij is toch met deze dingen bezig. *En jij? Waar ben jij druk mee? Met computerspelletjes, je vrienden en vriendinnen? Dat hoeft niet verkeerd te zijn. Maar wie of wat heeft de belangrijkste plaats in je hart? Alles van deze wereld, of de Heere en Zijn dienst?*

Maria bewaart dit alles in haar hart. Dat deed ze ook toen de herders op bezoek waren gekomen in de stal. Ze onthoudt het en denkt erover na.

Samen met Jozef en Maria gaat Jezus terug naar Nazareth. In de Bijbel staat dat Hij Zijn ouders onderdanig is. Zo heeft de Heere het geboden in het vijfde gebod: 'Eert uw vader en uw moeder.'

AFSLUITING

De Heere wil dat je naar je ouders luistert. Dat je ze liefhebt. Net zoals de Heere Jezus naar Zijn ouders luisterde en hen liefhad. Op school moet je naar de meester of juf luisteren. Vaders moeten op het werk

naar de directeur luisteren. In de kerk luisteren we naar de dominee en de ouderlingen. Dat wil de Heere.

Ons hart wil dat niet. We willen zo graag onze eigen zin doen. Soms zijn we heel bewust ongehoorzaam. Eigenlijk ben je dan wel aan iemand gehoorzaam: aan de duivel. Die maakt je niet gelukkig! Alleen de Heere Jezus maakt je echt gelukkig. Hij kwam op deze aarde om de straf te dragen die mensen verdiend hadden, zodat wij gehoorzame kinderen van God kunnen worden.

VERWERKING

- Maak op het bord twee kolommen en schrijf boven de ene kolom 'Jezus' en boven de andere kolom 'andere kinderen'. Laat de kinderen het onderscheid noemen tussen het kind Jezus en andere, zondige kinderen.
- Groepsgesprek. Bespreek met de kinderen hoe zij bezig kunnen zijn in de dingen van God (denk aan het lezen van de Bijbel, een dagboek, naar de kerk en naar de zondagsschool gaan) en benadruk het belang van persoonlijk gebed.
- Op welke manier kan de zondag een fijne dag worden tot eer van God?
- Wat vind jij fijn in de kerkdienst?
- Gebruik de platen van de website. Verdeel de platen over de kinderen en laat ze met elkaar de goede volgorde leggen. Laat ze nu de belangrijkste eruit kiezen en laat ze zeggen waarom zij dat de belangrijkste vinden.
- Verwerking over het vijfde gebod, zie les B3.21.
- Creatieve verwerking, zie website.

