

# Johannes de dooper en Herodes

Periodethema: de rondwandeling  
Lukas 3:19-20, Mattheüs 14:1-20

## KERNTekST

'Hij was een brandende en lichtende kaars' (Joh. 5: 35).

## UITLEG VAN DE KERNTekST

Johannes was een brandende kaars, die de mensen op de Heere Jezus wees, Die na hem komen zal.

## BEGINSITUATIE

Johannes is de voorloper van de Heere Jezus. Aan zijn prediking komt een einde als Herodes Johannes in de gevangenis zet.

## DOELSTELLINGEN

- Johannes is een getrouwe dienstknecht van God en is bereid te lijden omwille van het evangelie. Bij het volgen van Jezus hoort lijden. Laat de kinderen horen dat Hij, Die roept getrouw is en dan ook alles geeft wat nodig is.
- De kinderen horen over een verjaardag die niet tot eer van de Heere is en over een moeder en dochter die niet tot Gods eer leven. Laat in de vertelling doorklinken wat de Heere hierin van ons vraagt.

## INDELING

- Herodes laat Johannes gevangennemen.
- De verjaardag van de koning.
- Johannes wordt onthoofd.
- Zijn discipelen begraven zijn lichaam.

## OPMERKINGEN

Deze vertelling heeft een flashback in zich. Herodes hoort van Jezus en denkt dan terug aan de profeet Johannes de Dooper die hij tijdens zijn verjaardagsfeest heeft laten doden. Het is best lastig vertellen.

Je zou het van te voren duidelijk kunnen maken door het eerste stukje al in de introductie mee te nemen.

## ZINGEN

Psalm 73: 12 en 14; 84: 6; 130: 1.

'Johannes de Dooper die stond in de Jordaan'  
'Wees ook jij een discipel, een discipel van de Heer'  
'Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht'

## UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 84: 6a De Heere is goed en welwillend, vriendelijk. Altijd een Zon Die licht en warmte geeft aan mensen die in donker en kou dwalen. Ook een Schild, waarachter je veilig kunt schuilen als gevaar en vijanden je bedreigen. Kortom, Hij geef je Zijn genade en ere (= aanzien, waarde).

## BORDPLAN

Tekening van een brandende kaars of de kerntekst.

## INTRODUCTIE

- Wat is het leuk om je verjaardagsfeestje te vieren! Je mag verschillende jongens of meisjes uit je klas uitnodigen, je krijgt cadeautjes en iedereen is blij.
- Gesprek. Kennen jullie koning Herodes nog? Wat had hij ook alweer gedaan? Kort daarna is hij zelf gestorven. Maar er kwam een nieuwe koning, die heette ook Herodes. Ook hij is een zondige koning. Hij leefde in de tijd dat Johannes de Doper doopte bij de Jordaan en in de tijd van de Heere Jezus.
- Wat heeft die brandende kaars te maken met de vertelling van vandaag? Na de vertelling ga ik vragen of jullie dat begrijpen.

## BRUGZIN OF BEGINZIN

Vandaag gaat de vertelling ook over een verjaardag. Maar het is geen goede verjaardag...

## Vertelling

Peinzend kijkt Johannes de Doper voor zich uit. Wat is het moeilijk om naar koning Herodes te gaan. Maar het moet toch. Die machtige koning Herodes Antipas! Hij is vorst over een vierde deel van het land. Maar wat de koning nu gedaan heeft, mag niet van de Heere. De koning is getrouwd, maar hij heeft zijn vrouw weggestuurd en is getrouwd met zijn schoonzus. De Heere heeft dat in Zijn wet verboden. Je mag niet trouwen met de broer van je vrouw. Johannes voelt het. Hij moet naar de koning gaan om hem te bestraffen om zijn zondige levenswijze. Ook al is deze man koning, hij moet toch naar de Heere luisteren! Ook de koning moet breken met zijn zonden en zich bekeren tot de Heere. *Het Woord van de Heere is voor alle mensen bestemd.*

## HERODES LAAT JOHANNES GEVANGENNEMEN

Maar koning Herodes luistert niet naar Johannes. Hij vertelt wel alles aan zijn vrouw, die eigenlijk zijn vrouw niet is. *Luister jij wel als je gewaarschuwd wordt? Wij zijn van die zondige mensen. Wij willen zo graag onze eigen wil en zin doen. Er is genade nodig om te luisteren als de Heere ons waarschuwt.*

O, wat wordt ze boos op Johannes. Hoe durft hij zo te spreken! 'Zet hem in de gevangenis!' zegt ze tegen haar man. Dat gebeurt. De stem van Johannes waarschuwt niet meer. Hij wordt gedood door koning Herodes. Nu kan hij de mensen niet meer wijzen op het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.

Een knecht van God doet altijd maar een poosje zijn werk. Dat geldt ook voor Johannes. Maar gelukkig zorgt de Heere er Zelf voor dat Zijn Woord verkondigd wordt over de hele wereld. Ook al zwijgt de stem van Johannes de Doper!

Maar op een dag hoort koning Herodes dat er weer een profeet door het land gaat. Hij wordt bang, vreselijk bang. Tegen zijn knechten zegt hij: 'Johannes de Doper is vast opgewekt uit de doden!' Uit de doden? Ja, er is iets vreselijks gebeurd. Herodes durfde Johannes niet te doden. Hij durfde het niet, omdat het volk zei dat Johannes een belangrijke profeet was, maar uiteindelijk heeft hij het toch gedaan. Luister maar hoe dat is gegaan.

## DE VERJAARDAG VAN DE KONING

Herodes is jarig! Een verjaardag is altijd een blijde dag. Een dag waarop je de Heere mag danken dat je een nieuw levensjaar van Hem gekregen hebt. Een dag om te bidden om Gods zegen voor het nieuwe levensjaar. *Want je kunt toch geen dag zonder de Heere leven?*

De Joden vierden hun verjaardag niet. De heidenen deden dat wel. Herodes doet het ook. Hij dient de Heere niet. Hij maakt er een groot feest van. Er komen veel gasten, er is heel veel wijn en er wordt gedanst. *Je begrijpt wel dat dit geen verjaardag tot eer van de Heere is! De Heere wordt niet gedankt en er wordt niet tot eer van Hem gezongen. Er wordt juist gezondigd! Je mag je verjaardag wel vieren, maar dan zoals de Heere het wil. Tot eer van Hem!*

Het feest wordt steeds groter. Er wordt steeds meer wijn gedronken. Veel mannen zijn dronken. Wat erg. Wat een goddeloos feest. Als je dronken bent, weet je niet meer wat je doet.

Ineens gaat de deur open. Wat is dat? Daar komt Salome binnen! Kijk nu toch eens. Verschrikkelijk! Salome gaat voor al deze mannen dansen! In Israël dansten de vrouwen bijna nooit. Zeker niet bij zoveel mannen. Je merkt het wel. Ook Salome dient de Heere niet, maar de duivel. De duivel vindt het prachtig wat Salome doet. En Herodes ook. Hij geniet van het dansen en van het lichaam van zijn dochter. Dat wil de Heere zo niet!

'Je hebt zo prachtig gedanst!' zegt de koning. 'Wat zou je graag willen hebben? Ik zal aan je geven wat je maar wilt.' De koning legt er zelfs een eed op af. Dat komt vast omdat hij ook teveel wijn gedronken heeft. Hij wil zijn macht aan de gasten laten zien. Zomaar een eed afleggen heeft God ook verboden in Zijn wet. Zie je dat het feest steeds zondiger wordt?

Wat zou jij kiezen, als je van de koning alles mag hebben wat je maar wilt? De moeder van Salome dacht al wel dat de koning iets zou beloven. Ze heeft daarom al gezegd wat Salome moet vragen. Salome luistert naar haar moeder. *Dat wil de Heere ook, dat jij naar je ouders luistert. Maar niet als ze iets doen of*

*zeggen wat ingaat tegen het woord van de Heere! O, had Salome maar níét naar haar moeder geluisterd...*

‘Geef mij hier in een schotel het hoofd van Johannes de Doper.’ Vreselijk. Wat heeft de moeder van Salome toch een grote hekel aan Johannes, omdat hij heeft gezegd dat hun huwelijk zondig is. ‘Geef mij hier’, zegt ze. Herodes kan het dus niet uitstellen. Hij kan er niet nog een paar maanden over nadenken. Salome wacht op het hoofd van Johannes. De gasten van de koning hebben de eed gehoord. De koning móet het wel doen!

En koning Herodes? In gedachten zien we hem. Hij is geschokt. Wil Salome het hoofd van Johannes de Doper? Johannes! Hij luisterde graag naar hem. Hij wil hem juist niet doden. Maar de koning heeft het beloofd. Wat je belooft, moet je doen. Er is niemand in de zaal die het voor Johannes opneemt.

### **JOHANNES WORDT ONTHOOFD**

In de gevangenis zit Johannes, de voorloper van de Heere Jezus. De deur van de cel gaat open. Eén slag... en Johannes is er niet meer. Zijn lichaam is op aarde, maar zijn ziel is bij de Heere Jezus, van Wie hij zoveel heeft mogen getuigen: ‘Zie, het Lam van God, Dat de zonden van de wereld wegneemt!’ Het Lam van God zal straks ook voor zijn zonden sterven aan het kruis. Het Lam van God zal zijn schuld betalen. Daarom is er voor Johannes léven. Eeuwig leven. Johannes mag altijd bij de Heere zijn. Hij mag het altijd zingen: ‘U al mijn liefde waardig schatten, wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.’ *Nee, met Johannes hoeven we geen medelijden te hebben. Hij is eeuwig gelukkig en mag de Heere altijd loven en prijzen. Zeg, jij zult ook eens moeten sterven. Is de Heere Jezus jouw Borg, Redder en Zaligmaker? Alleen dan ben je gelukkig! Zoek Hem, want Hij is te vinden!*

Salome krijgt de schotel waar ze om vroeg. Op de schotel ligt het hoofd van Johannes. Salome brengt het hoofd naar haar moeder. Ze heeft haar zin gekregen.

### **ZIJN DISCIPELEN BEGRAVEN ZIJN LICHAAM**

De discipelen van Johannes de Doper horen wat er

gebeurd is. Misschien hebben ze gehoord over zijn dood en hebben ze om zijn lichaam gevraagd. Het kan ook dat ze zijn lichaam hebben gevonden. Het lichaam van iemand die onthoofd was, werd ook wel over de muur gegooid. De discipelen begraven het lichaam van Johannes. Daar rust het lichaam in het graf, tot op de dag dat Jezus terugkomt en Johannes met ziel én lichaam altijd bij de Heere zal zijn.

### **AFSLUITING**

Misschien maakt deze vertelling jou een beetje verdrietig. Zacharias en Elizabeth kregen toen ze al oud waren hun zoon Johannes en nu is hij onthoofd. Wat een vreselijke dood! De stem van Johannes klinkt niet meer. Dat hoeft ook niet. Want Jezus is nu Zélf gekomen. Hij is het Lam van God waar Johannes op wees. Het werk van Johannes is klaar. Hij is gehoorzaam geweest aan zijn Meester. Nu werd hij afgelost van zijn vaak moeilijke taak op aarde. Zijn werk wordt door anderen voortgezet, omdat er nog steeds mensen en kinderen toegebracht worden tot de gemeente die zalig wordt. Er worden nog steeds mensen en kinderen, uit alle volken op deze aarde, bekeerd tot de Heere. Voor jou blijft er één vraag over. Is de Heere Jezus jouw Redder, jouw Zaligmaker?

### **VERWERKING**

- De Heere vraagt aan Zijn kinderen om Zijn getuige te zijn. Maak dit concreet voor de kinderen. Hoe kunnen we aan anderen laten zien dat we de Heere lief hebben?
- Lees een verhaal voor over christenvervolgning (eventueel te downloaden op de website van de SDOK).
- Stuur een bemoedigingskaart naar vervolgde christenen (zie ook de website van de SDOK).
- Kringgesprek: Waarom lijkt Johannes op een kaars?
- Wat geeft een kaars?
- Als het licht ergens op schijnt, zie je alles heel goed. Wat wilde Johannes de Doper aanwijzen?
- Naar Wie wijst Johannes de Doper altijd?
- Wanneer ging de kaars uit?
- Hoe zouden wij op Johannes de Doper kunnen lijken?

