

De wonderbare visvangst

Periodethema: de rondwandeling
Lukas 5: 1-11

KERNTekST

'Doch op Uw woord zal ik het net uitwerpen' (Luk. 5: 5b)

UITLEG VAN DE KERNTekST

Omdat Jezus het zegt, gaan de discipelen toch vissen.

BEGINSITUATIE

Vorige week hoorden de kinderen over de dood van Johannes de Doper. Hij wil de discipelen leren om Hem altijd te gehoorzamen en te volgen. Vanaf deze week gaan de geschiedenissen over de rondwandeling van de Heere Jezus.

VOORAF

Een aantal verhalen over het begin van de rondwandeling van de Heere Jezus wordt in deze cyclus niet verteld. Maak de kinderen duidelijk dat we een sprong maken in de tijd. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een tijdbalk met daarop de bekende verhalen over het begin van de rondwandeling.

DOELSTELLINGEN

- De discipelen moeten Jezus gehoorzamen. Zo moeten de kinderen elke dag opnieuw leren om Jezus te volgen en Hem te vertrouwen. Dat is geloven!
- Bemoedig de kinderen om in hun omgeving een evangelist te zijn.

INDELING

- Jezus gaat in het schip en leert de mensen op de kant over Gods Koninkrijk.
- Simon Petrus moet van Jezus naar dieper water gaan om te vissen.

- Het net zit boordevol met vis.
- Simon Petrus valt voor Jezus neer en bekent zijn onwaardigheid.
- Jezus zegt dat Hij van hen vissers van mensen zal maken.

ZINGEN

- Psalm 75: 1; 84: 6.
- Morgenzang: 2-4
- 'Petrus was een visser, gooide netten overboord'
- 'De vissers visten heel de nacht' (OMK 59)
- 'Simon en Andreas'

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 84: 6. God geeft het goede, Zijn genade en Geest, in de nood en zelfs in dood aan hen die oprecht voor Hem leven. Die op Hem bouwen en zich helemaal aan Hem toevertrouwen. Dan ben je echt gelukkig.

MATERIALEN

Plaat van een vissersboot met de netten.

BORDPLAN

Schrijf op het bord: leer mij volgen zonder vragen.

INTRODUCTIE

Je kent dat lied wel, waarin die mooie regels staan. 'Leer mij volgen zonder vragen. Vader, wat Gij doet is goed.' Maar wat als de Heere Jezus een opdracht aan je geeft die eigenlijk onmogelijk is?

BRUGZIN OF BEGINZIN

De Heere Jezus leert Zijn discipelen en al Zijn kinderen om Hem te vertrouwen en Hem te volgen. Luister maar.

Vertelling

Wat is er toch aan de hand bij het meer Gennésaret! In onze gedachten zien we dat er heel veel mensen aan de oever van het meer staan. Het zijn de inwoners van Kapernaüm en andere plaatsen die rondom het meer liggen. De mensen hebben gehoord over de tekenen en wonderen die de Heere Jezus doet. Het laat zien hoe machtig Hij is. Dat merken de mensen ook als Hij het Woord van God spreekt. Ze luisteren graag naar de Heere Jezus. Daarom zijn ze allemaal naar de oever van het meer gekomen. Het is voor de Heere Jezus moeilijk om tegen hen te praten. Ze dringen steeds dichterbij Jezus aan, om maar niets te hoeven missen. Er zijn ook zoveel mensen! Ja, daarvoor is de Heere Jezus naar de aarde gekomen. Hij wil de mensen leren, onderwijs geven. *Dat doet Hij vandaag ook, in de kerk en op de zondagsschool. Luister jij ook zo graag naar Hem?*

JEZUS GAAT IN HET SCHIP EN LEERT DE MENSEN OP DE KANT OVER GODS KONINKRIJK

Aan de oever van het meer zijn de vissers aan het werk. We kennen ze wel. Het zijn Simon Petrus, Andreas, Johannes en Jakobus. Ze hebben 's nachts gevist en zijn nu hun netten aan het spoelen. Nu het zo warm is, zwemmen de vissen naar de diepe plekken in het meer. 's Nachts kun je daarom veel beter vissen vangen. De Heere Jezus kijkt naar de vissers en naar de twee schepen die op het strand liggen. 'Simon Petrus', zegt Hij tegen één van de vissers, 'mag ik het schip gebruiken?' Simon Petrus knikt. Natuurlijk mag Jezus het schip gebruiken! Moet Simon Petrus het schip dan zelf niet gebruiken? Misschien wel, maar Simon Petrus vindt de verkondiging van het evangelie veel belangrijker dan zijn werk. *En jij? Als de Heere jou vraagt om een deel van je tijd aan Hem te geven om anderen te helpen? Wil jij dat dan ook voor Hem doen?* De Heere Jezus stapt in het schip. Simon Petrus vaart met de Heere Jezus een eindje het water op. Nu kan de Heere Jezus verder tot het volk spreken. Eigenlijk is het scheepje nu een preekstoel!

SIMON PETRUS MOET VAN JEZUS NAAR DIEPER WATER GAAN OM TE VISSEN

De Heere Jezus heeft de mensen onderwijs gegeven. Dan zegt Hij tegen Simon Petrus: 'Steek af naar

de diepte en werp uw netten uit om te vangen.' Wat zegt de Heere Jezus nu? Dat is toch wel een heel wonderlijk bevel. Juist nu, terwijl de zon al hoger en hoger klimt, moet Simon Petrus naar het diepe water gaan en de netten uitzetten om te vissen. Dat doet geen enkele visser. Je vist niet in de diepte, maar juist aan de kant, waar het niet zo diep is. De netten zijn verzwaard met lood, maar blijven op kurken drijven. Anders zouden ze over de bodem schuren en door scherpe voorwerpen die daar kunnen liggen, kapot getrokken worden.

Simon Petrus heeft veel ervaring met vissen. Het is heel onverstandig om op klaarlichte dag te gaan vissen. De vissen zwemmen dan diep in de zee.

Simon Petrus begint dan ook te protesteren: 'Meester, wij hebben de hele nacht gewerkt en niets gevangen.' Simon Petrus en de andere vissers hebben de hele nacht hun best gedaan, maar het was tevergeefs. Het heeft hen moedeloos gemaakt. Een hele nacht gezwoegd en niets gevangen! Dat valt niet mee! Maar hoorde je ook dat Simon Petrus 'meester' zei? Simon Petrus is een discipel van Jezus. Hij moet nog veel leren. Maar hij weet ook dat hij moet doen wat Jezus zegt. Simon Petrus vertrouwt Jezus. Door alles wat hij tot nu toe met de Heere Jezus heeft meegemaakt, is er in zijn hart een groot vertrouwen gekomen in Hem. Ook al gaat het tegen alle visserservaring in! Daarom zegt Simon Petrus: 'Op Uw woord zal ik het net uitwerpen.' *Wat heeft Simon Petrus een groot vertrouwen in de Heere Jezus. Hij volgt niet zijn eigen gevoel of verstand, hij vertrouwt niet op zijn visserservaring, maar op wat de Heere zegt. De Heilige Geest heeft in zijn hart geloof en bekering gewerkt. Daarom vertrouwt Hij op de Heere. Vertrouw jij de Heere ook?*

HET NET ZIT BOORDEVOL MET VIS

De mensen op de oever luisteren vol verbazing naar de opdracht van Jezus. Zou de Heere ook macht hebben over de vissen van de zee? Ja! In het net komen zoveel vissen dat het net dreigt te scheuren! Er zitten zoveel vissen in het net dat Simon Petrus en de andere vissers het met elkaar niet kunnen redden. Ze seinen naar andere vissers, zodat die hen kunnen helpen. Er blijkt dan vis gevangen te zijn voor twee boten. De scheepjes zinken bijna, zoveel vis zit er in de netten!

De Heere bestuurt zelfs de vissen in de zee. Zo laat Hij zien dat Hij Koning is, ook over de schepping. Over de vissen in de zee, over de wind in de lucht, over de dieren op het veld, ja over heel de schepping. De Heere Jezus is immers God Zelf. *Wij hoeven nooit te denken dat de Heere iets niet kan. We mogen alles aan Hem vragen. Want de Heere zorgt voor de discipelen en voor al Zijn kinderen.*

SIMON PETRUS VALT VOOR JEZUS NEER EN BEKENT ZIJN ONWAARDIGHEID

Simon Petrus kijkt in verwondering naar de overvolle netten. Naar de grote visvangst. Hij valt voor Jezus op de grond. O, wat voelt hij zich klein. Wat is Jezus macht groot! 'Heere!' zegt hij, 'ga uit van mij; want ik ben een zondig mens.' Simon Petrus belijdt dat hij een zondige man is. Eigenlijk durft hij niet meer in de buurt van Jezus te zijn, omdat hij zo'n grote zondaar is. Hij is maar zo'n gewone man. Een zondaar, een nakomeling van Adam. Hij past toch niet bij de almachtige, grote, heilige God? Ook de andere vissers staan stil en verwonderd naar de grote visvangst te kijken.

JEZUS ZEGT DAT HIJ VAN HEN VISSERS VAN MENSEN ZAL MAKEN

'Vrees niet', zegt de Heere Jezus. Hij wil Zijn discipelen nu iets leren. Simon Petrus is het niet waard om Jezus te volgen. Dat is waar. Maar de Heere Jezus heeft hem in Zijn dienst geroepen. Hij is geroepen om mensen te vangen! Een vis wordt in het net gevangen en daarna wordt de vis opgegeten. Maar als een mens in het net van het evangelie wordt gevangen, betekent dat leven! Als Simon Petrus en de andere discipelen gaan preken, zal het lijken alsof het zinloos is. Net zoals die moeilijke nacht, waarin geen vis werd gevangen. Maar de discipelen moeten leren om Jezus te gehoorzamen en Hem te volgen. Dan zullen ze ontdekken dat Hij wonderen doet. Er zullen mensen tot geloof en bekering komen, waarvan de discipelen het niet verwacht hadden.

Kijk eens wat er gebeurt... De vissers brengen hun vissersboten aan land. En ze volgen Jezus! De grote visvangst laten ze achter. Ze verlaten alles. Want er is een ándere vangst. Er is ander werk voor deze vissers. Werk in Gods Koninkrijk.

AFSLUITING

De Heere gebruikt mensen om Zijn koninkrijk te bouwen. Is dat verlangen ook in jouw hart, om gebruikt te worden in de dienst van de Heere? Dan wil je dicht bij de Heere leven. Dat zien de mensen en kinderen om je heen. Dan is je leven eigenlijk ook een preek. Een preek die je kunt zien. Misschien mag jij in de nieuwe week andere kinderen vertellen over de Heere Jezus. Over wat je op zondagsschool hebt gehoord. De Heere zal Zelf voor de vrucht zorgen. Want Hij geeft volle netten! Of ... ben je zelf nog niet gevangen in het net van het evangelie? O, zoek dan de Heere! Hij is te vinden. Nog steeds zoekt hij zondaren op. Maar maak wel haast. Want Jezus komt terug!

VERWERKING

- Vraag of de kinderen weleens een Ichthussymbool hebben gezien. Het is een bekend symbool in de oude kerk. Door de afbeelding van een vis beleden christenen hun geloof. Elke letter van ICHTHUS is de beginletter van een ander woord in de Griekse taal:
 - I Jezus
 - CH Christus
 - TH Theou (van God)
 - U Uios (Zoon)
 - S Sotèr (Heiland)
- Laat de kinderen het Ichthussymbool maken. Christenen beleden daarmee dat Jezus Christus de Zoon van God is, de Heiland.
- Lees een zendingsverhaal voor (gzb.org).
- Denk met de kinderen na hoe ze in hun omgeving een evangelist kunnen zijn. Misschien is er tijd over om met elkaar te oefenen!

