

De barmhartige Samaritaan

Thema: De rondwandeling
Lukas 10:25-37

KERNTEKST

'Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende, werd met innerlijke ontferming bewogen' (Luk. 10: 33).

BEGINSITUATIE

Het gaat vandaag ook over iemand die medelijden heeft met zijn naaste. Vorige keer hebben jullie gehoord dat de Heere ook met innerlijke ontferming (met veel medelijden) bewogen was over een moeder die haar zoon naar het graf moest brengen. Maar de Heere zei: 'Ween niet.' De Heere raakte de baar aan en zei tegen de jongen: 'Sta op.' De jongen ging zitten en praatte vervolgens. De moeder was blij en God werd verheerlijkt.

DOELSTELLINGEN

- Wij zijn vaak niet zo bewogen over onze naaste.
- Wij moeten zelf onze vijanden liefhebben.
- De Heere is altijd met ontferming bewogen.
- Denk maar aan de zending van Zijn Zoon.

INDELING

- De vraag van de wetgeleerde.
- Jezus geeft onderwijs.
- Jezus vertelt een gelijkenis.
- Het antwoord op deze gelijkenis door de wetgeleerde.
- Jezus' slotwoord en opdracht.

ZINGEN

Psalm 135: 3

UITLEG VAN DE PSALM

Dit psalmvers vertelt ons dat er geen groter en machtiger God is dan de Heere in de hemel. De

Heere houdt alles in Zijn hand. Hij regeert hemel en aarde. De Heere is alle eer en lof waard.

MATERIALEN

Zie de website.

INTRODUCTIE

Jongelui, jullie zien op straat een jongen liggen die met zijn fiets is gevallen. Hij heeft een behoorlijke hoofdwond. Je hebt nog veel huiswerk en eigenlijk geen tijd. Loop je door of help je die jongen door bijvoorbeeld 112 te bellen of mensen te roepen om zijn hoofdwond te verbinden? Dat wordt eigenlijk wel van jullie verwacht als je de Heere wil dienen. Je moet omzien naar je naaste in nood!

BEGINZIN

Toen de Heere Jezus op aarde was, hebben de mensen hem dikwijls allerlei vragen gesteld. Nu weer. Luister maar goed.

Vertelling

De Heere Jezus moet elke dag wel vragen beantwoorden. Vragen om genezing. Vragen om hulp en raad. Maar er worden ook vragen gesteld om de Heiland te verzoeken. Of anders gezegd: om de Heere op de proef te stellen. Er komt een wetgeleerde bij de Heere Jezus. Hij stelt de Heiland een belangrijke vraag. Hij zegt: 'Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?' Weet de wetgeleerde daar geen antwoord op? Natuurlijk wel, hij kent de wet op zijn duimpje. De man wil het eeuwige leven zelf verdienen. Maar dat is niet meer mogelijk sinds wij als mensen gezondigd hebben in het paradijs. Wij zijn alleen nog maar in staat om verkeerde dingen te doen. Wij kunnen alleen uit genade het eeuwige leven beërven.

De Heere Jezus heeft de wetgeleerde door en geeft hem vervolgens onderwijs. 'Wel', zegt Jezus. 'Wat staat er in de wet? Wat lees je daar?' De wetgeleerde geeft zonder enige moeite het antwoord: 'Gij zult de Heere, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand en uw naaste als uzelf.' *Ik denk dat jullie die woorden wel herkennen. Je hoort ze vaak zondagmorgen in de kerk. Nadat de dominee de wet heeft gelezen, geeft hij een samenvatting van de wet.* Let maar eens goed op. De Heere heeft rustig geluisterd naar het antwoord van de wetgeleerde. Instemmend knikt de Heere Jezus hem toe en zegt dan: 'U hebt heel goed geantwoord; doe dat en u zult leven.' Doe dat! God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf.

Op het antwoord van de Heere Jezus heeft die wetgeleerde niet gerekend. Ja, zo denkt hij er zelf ook over. Maar de praktijk is anders. De wetgeleerde kan niet een gebod van de wet houden. Dagelijks zondigt hij, maar daar wil hij niets van weten. Intussen is zijn boze opzet om de Heere Jezus te betrappen mislukt. Dat voelt hij goed aan. Eigenlijk staat hij behoorlijk voor schut. Toch geeft de wetgeleer-

de het niet op. Hij wil zichzelf nog proberen te redden. Hij stelt nog een vraag aan de Heere Jezus: 'Wie is mijn naaste?' De Heere Jezus geeft antwoord door een gelijkenis te vertellen. Luister maar eens goed wat de Heere Jezus de wetgeleerde en ons te vertellen heeft.

Een zeker mens reist van Jeruzalem naar Jericho. De weg loopt tussen rotsen en woestijnen en is ook een zeer gevaarlijke en onveilige weg. Onderweg wordt deze reiziger overvallen door moordenaars. Ze trekken zijn kleren van zijn lichaam, nemen zijn geld af. Ze slaan hem in elkaar en laten hem half dood liggen. Als er niemand langskomt om de man mee te nemen, zal hij sterven. De man is in grote nood. *Als je de man ziet liggen, zou je direct 112 bellen!*

Maar dan komt er een priester uit Jeruzalem. Een dienstknecht van God. Die zal de man zeker helpen. Hij ziet die zwaargewonde man liggen en loopt aan de overkant van de weg voorbij. Hij doet helemaal niets. Er komt weer iemand uit de richting van Jeruzalem. Het is een Leviet. Hij helpt dagelijks de priester bij het werk in de tempel en is dus ook een dienstknecht van God. Hij kijkt in de richting van de overvallen man, maar gaat ook aan de overkant van de weg lopen en helpt de zwaargewonde man niet. Zowel de priester als de Leviet trekken zich niets aan van hun medemens in nood. Ze denken alleen maar aan zichzelf. Er komt weer een man aan. Het is een Samaritaan. *Ik zie de wetgeleerde denken. Een Samaritaan is een vijand van de Joden. Het liefst spuwen de Joden op de grond als ze langs een Samaritaan lopen.* Deze Samaritaan is op zakenreis. Hij rijdt op een ezel, want tijd kost geld. Maar als die man het slachtoffer van de overval ziet liggen, krijgt hij medelijden met hem. Hij wordt met innerlijke ontferming bewogen staat er in de Bijbel. Hij ziet een mens in nood. Niet een volksgenoot, niet een Jood, maar een mens. Daar geeft hij alle belang voor op. De Samaritaan loopt naar gewonde man toe en giet olie en wijn in de wonden om de pijn te verzachten en de wonden schoon te maken. Hierna verbindt hij ze. Hij zet de gewonde man met veel moeite op zijn ezel. Hij gaat met de man naar een herberg. Daar verzorgt hij hem verder. Maar de volgende dag moet de Samaritaan weer weg voor zaken en betaalt de eigenaar van de herberg twee penningen (dat is twee daglonen) als vergoeding voor de gemaakte kosten. Hij vraagt de herbergier goed voor de man te zorgen. Als het nog meer moet kosten, zal hij als hij terugkomt, alles betalen.

Dan zwijgt de Heiland. De wetgeleerde heeft stil geluisterd naar de Heere Jezus. De Heere Jezus kijkt de wetgeleerde ernstig aan en vraagt hem:

'Wie van deze drie denkt u dat de naaste is van de zwaargewonde man?' De wetgeleerde zegt tegen de Heere Jezus: 'Die barmhartigheid aan hem heeft gedaan.' Weer goed geantwoord. De Heere Jezus zegt tegen de wetgeleerde: 'Ga heen en doe hetzelfde!'

AFSLUITING

Hoe gaan wij om met onze naaste in nood om? Denk nog even aan die jongen die van zijn fiets is gevallen. Een jongen in nood. Eigenlijk komt het niet goed uit vanwege het vele huiswerk. Helpen of niet helpen? Vul het zelf maar in. Als wij leven naar de wil van God dan zullen wij onze naaste liefhebben als onszelf. Dan helpen wij altijd. Ook als ze ons pesten. De Heere Jezus heeft het de mensen niet alleen geleerd, maar heeft het ons ook voorge-

leefd. Hij zag en ziet met veel medelijden en ontferming neer op mensen die Zijn hulp nodig hadden en hebben. Hij gaf Zijn leven aan het kruis voor verloren zondaren. De Heere heeft verzoening gebracht en Zijn bloed gestort voor mensen die de dood hebben verdiend. Maar in Hem is het leven. Wie de Heere te voet valt en in Hem geloofd, zal zalig worden.

VERWERKING

Zijn er uitzonderingen dat je je naaste niet hoeft te helpen?

Bidden jullie ook voor je zieke vriendjes en vriendinnetjes?

Wie weet het nog? God liefhebben boven alles en je ... als jezelf. Aan deze twee ... hangt de hele wet. Kijk ook nog eens in het verwerkingsboekje.

