

De onbeschaamde vriend

Thema: De rondwandeling
Lukas 11: 5-13

KERNTekST

‘Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt en u zult vinden, klopt, en u zal opengedaan worden’ (Luk. 11: 9b).

UITLEG VAN DE KERNTekST

Aansporing en belofte gaan bij God hand in hand. Hij spoort aan om Hem te bidden en belooft te verhoren. Bijvoorbeeld het gebed om een nieuw hart, om vergeving van de zonde. Hij spoort aan Christus te zoeken en belooft dat je Hem dan vindt. En dat geldt in het bijzonder de belofte van het ontvangen van de Heilige Geest, vers 13.

BEGINSITUATIE

Weten jullie nog wat er vorige week is verteld?
Welke personen spelen hierin een belangrijke rol?
Wat kunnen wij hiervan leren?

DOELSTELLING

- Probeer de kinderen duidelijk te maken wat de belofte inhoudt.
- Een aardse zondige vader geeft veel waar zijn zoon om vraagt.
- De hemelse Vader geeft alles wat goed voor ons is.

INDELING

- Gelijkenis van de onbeschaamde vriend.
- Gebed en belofte.
- Hoe gaan we om met onverhoorde gebeden.
- Het zicht op de aardse vader.
- Het zicht op de hemelse Vader.

ZINGEN

Psalm 103: 7; 105: 3.

UITLEG VAN DE PSALM

In psalm 103 wordt gesproken over Gods barmhartigheid en Zijn ontfermende ogen over Zijn kinderen. Maar Hij wil gevreesd (gediend) worden.

In psalm 105 worden wij gewezen op een bidvertrek en dat wij dagelijks de Heere moeten zoeken. We moeten ook Zijn grote daden niet vergeten.

MATERIALEN

Zie website.

BORDPLAN

Worden alle gebeden verhoord?

INTRODUCTIE

Bidden jullie elke dag wel tot de Heere? Wordt je gebed dan altijd verhoord? Ik denk het niet. Maar in het Bijbelgedeelte van vandaag staat dat wanneer je bidt het je gegeven zal worden. Hoe kan dat dan? Dat is Gods grote geheim. Hij geeft ons heel veel, maar niet alles is goed voor ons.

BEGINZIN

Ik moet denken aan de Heere Jezus. Hij heeft elke dag tot Zijn Vader gebeden toen Hij op aarde was. Hij is ons tot een groot voorbeeld geweest.

Vertelling

Wat zie ik veel mensen om de Heere Jezus heen staan. Wat zal er aan de hand zijn? Luister maar. De Heiland vertelt een verhaal.

Stel je voor dat er midden in de nacht een vriend aan de deur klopt. Hij vraagt aan zijn vriend: 'Leen me drie broden.' Die vriend heeft namelijk onverwachts bezoek gekregen, maar kan deze geen eten geven omdat de broodtrommel leeg is. Dat is de reden dat hij nu om die drie broden vraagt, zodat hij straks zijn gast eten kan voorzetten. Wat zou de vriend doen? Helpen! Inderdaad, de vriend zou hem helpen, ook al is dit lastig, want in de tijd dat de Heere Jezus op aarde was, sliep iedereen in een grote kamer en wanneer de man dan naar de deur moest lopen, zou zeker iedereen wakker worden. Maar ondanks dat, doet de man toch de deur open. Maar de Heiland gaat nog een stapje verder. 'Zelfs al zou hij het op dat moment niet voor zijn vriend willen doen, om wat voor reden ook, hij zal toch op opendoen, omdat hij zich er later voor zou schamen.'

Op een nacht wordt er aan de voordeur van jullie huis gebeld. Ik denk dat iedereen in huis schrikt. Er is kennelijk iets bijzonders aan de hand. Er wordt 's nachts nooit gebeld. Vader gaat naar beneden. Hij doet de deur open en ziet een goede vriend staan. Die vriend zegt tegen je vader: 'Ik heb dringend je hulp nodig.' Wat zou je vader doen? Natuurlijk zal hij zijn vriend helpen, al is het midden in de nacht. Al heeft je vader nog zoveel bedenkingen en was hij liever in bed gebleven, hij gaat toch helpen.

De Heere Jezus hoort altijd. Hij stuurt niemand zomaar weg. Ga tot Hem in gebed en de Heere zal je geven wat je nodig hebt. Luister maar, de Heere zegt tegen iedereen, niet één uitgezonderd: 'Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en u zal vinden; klopt en u zal opengedaan worden.'

De Heere doet wat Hij belooft. Het is niet bidt en misschien verhoort de Heere het en ook niet zoekt,

maar wat je zoekt, ligt er toch niet of klopt, maar de Heere luistert niet naar je geklop. De Heere maakt waar wat Hij zegt. Zeker weten!

Toch is het niet altijd gemakkelijk. Want er zullen kinderen zeggen: 'Ik heb al zo lang gebeden, maar het gebed is niet verhoord.' Dat is ook moeilijk. Maar de Heere geeft het alleen als het goed voor je is. Vertrouw daar maar op. De Heere heeft het beste met je voor. Je kan bijvoorbeeld wel bidden of je elke dag pannenkoeken mag eten. Maar dat is niet goed voor je, dat gebed zal de Heere niet verhoren.

Het belangrijkste in het leven is dat je de Heere mag leren kennen. Dat je Hem mag dienen. Dat je vervuld mag worden met de Heilige Geest. Bid maar of de Heere je voor de zonden wil bewaren. En dat je je ouders in alles gehoorzaam bent. Denk nog even aan die belofte over dat bidden, zoeken en kloppen. Die belofte schenkt de Heere je als je er om vraagt.

De Heere Jezus geeft ons zelfs nog een prachtig voorbeeld. Hij zegt tegen de mensen: 'Zelfs een vader die boos (zondig) is, zal zijn zoontje die hem om een brood vraagt, toch geen steen geven? En als dat jongetje om een vis vraagt dan geeft hij hem toch geen giftige slang en als hij om een ei vraagt geeft zijn vader toch geen gevaarlijke giftige spin? Natuurlijk zal geen goede vader dat doen. Als een zondige vader al zo goed is voor zijn zoontje dan zal de Heere God ons toch helemaal alles geven wat goed voor ons is. Daarom moet je blijven bidden! De Heere heeft jullie en mijn behoud op het oog. Hij wil dat Zijn huis vol wordt. Daarom roept Hij ons om bij Hem te komen en Hem te volgen hoe jong we ook zijn.'

AFSLUITING

Dus nogmaals zeg ik jullie de belofte van God: Bidt en je zult ontvangen; zoekt en je zult vinden; klopt en je zult worden opengedaan. Daar staat de Heere voor in. Hij verhoort ons gebed misschien niet altijd zoals wij het willen, maar Hij verhoort ons gebed wanneer het nuttig voor ons is.

VERWERKING

Ga nog eens in op het bidden. Hoe vaak bidden jullie? Wanneer is jullie gebed verhoord? Wanneer niet? Probeer dat uit te leggen. Bidden is het machtigste wapen van een christen.

Er was eens een prins die werd gekroond tot koning over Engeland, Ierland en Schotland. Een lakei gaf hem drie zwaarden met het wapen er op van de drie landen. De koning vroeg aan de lakei of hij het zwaard van de Geest wilde halen. Dat begreep de lakei niet. De koning zei: 'Dat is de Bijbel en

daarin leer ik bidden en de Heere dienen. Zonder dat zwaard kan ik niet regeren.' Leg dat de kinderen maar eens uit. Zonder het Woord kan ik niet bidden en leven tot Gods eer!

