

De rijke dwaas

Thema: De rondwandeling
Lukas 12:13-34

KERNTEKST

'En Hij zeide tot hen: Ziet toe en wacht u van de gierigheid' (Luk. 12: 15a).

BEGINSITUATIE

We hebben het de vorige keer gehad over de onbeschaamde vriend. We moeten altijd bereid zijn om onze naaste in nood te helpen. Of we zin hebben of niet, er moet hulp geboden worden. Doe je het niet, dan zul je je er later voor schamen. Dat zie je ook in het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Ook hier werd geholpen in nood. Alleen met dit verschil dat de priester en Leviet niet geholpen hebben en zich niet hebben geschaamd.

DOELSTELLING

- De kinderen laten zien dat gierigheid een grote zonde is waar je zo maar niet vanaf komt.
- We worden opgeroepen om eerst het Koninkrijk der hemelen te zoeken.
- Dat we ons vertrouwen niet moeten stellen op de aardse bezittingen.

INDELING

- De Heere Jezus is teleurgesteld.
- Plotseling vraagt een man Hem om een erfenis te regelen.
- Jezus zegt dat Hij hier niet voor gekomen is.
- Jezus waarschuwt tegen gierigheid.
- De gelijkenis van de rijke dwaas.
- Wanneer we alleen druk zijn met onze aardse bezittingen, gaan we verloren.

ZINGEN

Psalm 103: 7; 17: 7.

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 103: 7 geeft aan dat de Heere weet dat we zondige mensen zijn. Hoe zwak we zijn en hoe weinig kracht wij hebben en dat wij mensen zijn die moeten sterven.

Psalm 17: 7 geeft aan dat wij de mensen van deze wereld moeten mijden. Mensen die van hun buik hun god maken. Het draait bij hen allemaal om geld en goed. Maar ook zij moeten sterven en hun kinderen achterlaten.

MATERIALEN

Zie website.

INTRODUCTIE

Jongens en meisjes, in het formulier van het Heilig Avondmaal staat dat gierigaards niet aan de tafel des Heeren mogen. Ook zegt Paulus dat geldgierigheid een wortel is van alle kwaad. Gierigheid is een grote zonde.

Joop heeft op een markt gestaan met oude spullen die hij van moeder heeft gekregen. Hij heeft die spullen voor honderd euro verkocht. Joop geeft niets aan een goed doel. Hij houdt alles zelf en koopt er een bestuurbare auto voor. Zouden jullie ook al dat geld zelf hebben gehouden? Praat daar eens over door.

BEGINZIN

De mensen krijgen de meeste ruzie met elkaar als een erfenis verdeeld moet worden.

Vertelling

In Perea, een landstreek aan de overzijde van de Jordaan, is de Heere Jezus aangekomen. Hij is erg teleurgesteld. In Jeruzalem waren er wel mensen die in Hem geloofden, maar er waren ook veel mensen van het volk die de valse leraars achterna liepen. De Heere Jezus kreeg veel verzet van blinde leidlieden en de rabbi's. Zijn volk heeft het daar ook erg moeilijk mee. Hij heeft medelijden met hen en de Heere kan het niet hebben dat ze in verkeerde handen vallen. Ze zijn alleen maar veilig in Zijn handen.

Op Zijn rondreis komt er een man naar Hem toe en die man vraagt aan de Heiland: 'Meester, zeg aan mijn broeder, dat hij de erfenis met mij deelt.' Jongens en meisjes, deze man heeft problemen met zijn broer gekregen nadat hun vader is gestorven. Ze kunnen het niet eens worden over de verdeling van de erfenis. Dat komt helaas erg vaak voor, ook in onze tijd. Er zijn veel ruzies over erfenissen. En het wordt bijna nooit opgelost. Die man uit Perea denkt dat de Heere Jezus de geschikte man is om het probleem op te lossen. Jezus moet zijn broer maar eens flink toespreken en dan komt alles wel in orde. Maar wat valt het hem tegen dat Jezus kortweg antwoordt: 'Mens, wie heeft Mij tot een scheidsrechter over u beiden aangesteld?' Met andere woorden: 'Ik ben in de eerste plaats niet gekomen om Me bezig te houden met de aardse dingen.' De Heere Jezus weigert om die man te helpen. Hij bemoeit Zich nooit met geld. Dat vindt de Heere van ondergeschikt belang. De man uit Perea zwijgt.

De Heere Jezus gebruikt dit voorval om zijn omstanders een les te leren. 'Ziet toe', roept Hij uit, 'wacht u voor gierigheid!' Dat betekent: kijk uit voor hebzucht, want het zit niet in de veelheid van de goederen dat je er van kunt leven. Jezus zegt hier:

'Je kunt wel veel bezit hebben, maar wie zegt dat je daarvan kunt leven? Morgen kun je gestorven zijn.'

De Heere Jezus vertelt hierna een korte gelijkenis. Van het land van een rijke man is veel gewas gekomen. We zouden zeggen een rijke oogst. De opbrengst is behoorlijk hoog. De man denkt goed na over zijn gewas. Wat moet ik doen? Ik heb niet voldoende plaats om de oogst op te bergen. Ik weet het al. Ik ga mijn oude schuren afbreken en ik zet er grotere schuren voor in de plaats. Als ik klaar ben, kan ik al mijn gewas en goederen daarin kwijt. Ik heb dan voor jaren genoeg. Ik kan iedereen laten zien hoe rijk ik ben. Ik hoef niet meer te werken en kan lekker luieren. Die man zegt tegen zichzelf: 'Jongen, je hebt vele goederen. Je kunt er jaren tegen. Eet, drink en wees vrolijk.'

Mag dat dan niet? Wij zouden zeggen: 'Die man heeft het nog eens goed voor elkaar.' Er is misschien een meisje dat droomt van veel geld om later leuke dingen te doen. Er zit misschien wel een jongen die veel geld wil verdienen om een dure auto te kopen en een prachtig huis te bouwen en dure reizen te maken. Vullen jullie het zelf maar in... We willen toch allemaal wel rijk zijn om te kopen wat we hebben willen? Rijk zijn op zichzelf is niet verkeerd, maar het is niet goed dat je je hart erop zet zodat het je leven gaat beheersen.

Ik moet denken aan die rijke jongeling. Hij zei tegen de Heere: 'Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?' 'Je moet de geboden hebben onderhouden.' Dat heeft hij vanaf zijn jeugd gedaan. Wat mankeert er nog aan? Hij was een voorbeeld voor ons allemaal, maar wilde zijn goederen niet verkopen en Jezus volgen. Zo ging die jongen verloren! Er is een gebed dat zegt: *'Leer ons voor overdaad ons wachten. Dat wij ons gedragen zoals het behoort. Doe ons het hemelse betrachten, sterk onze zielen door Uw Woord.'* Je mag ook eten en drinken en vrolijk zijn. Maar niet zoals het hier wordt bedoeld. Die man houdt geen rekening met de Heere. Eten, drinken en feest vieren is de invulling van zijn leven.

Die rijke man heeft een arm leven geleid. Een leven zonder God. Die man speelt met vuur. Zijn leven hangt boven de afgrond. God zegt: 'Gij dwaas, want in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen, dan zul je sterven. En alles wat je verzameld hebt, van wie zal dat zijn?'

Wat een waarschuwing voor die man in Perea. Hij was alleen maar vol van de erfenis. Geld was het belangrijkste in zijn leven geworden. Je kunt rijk zijn in deze wereld, maar leven zonder God. Denk maar aan die rijke man die zich nooit heeft

ontfermd over de arme Lazarus. Die rijke man ging verloren en de arme Lazarus werd opgenomen in de hemel. Zijn leven was een leven met de Heere.

AFSLUITING

Wat een waarschuwing voor ons. Je bent misschien al bezig met je toekomst. Dat mag ook. Maar doe het in afhankelijkheid van de Heere. Het is toch niet belangrijk om erg rijk te zijn en veel bezittingen te hebben? Dat houdt een mens vaak van de Heere af. Ik hoop dat de Heere Jezus het belangrijkste in je leven is geworden. Wie de Heere vroeg zoekt, zal Hem vinden. De Heere wil je zegenen en je voor altijd gelukkig maken. Als je de Heere mag kennen, ben je pas echt rijk. Later als je gaat ster-

ven, ontvang je de eeuwige erfenis. Wie wil dat nu niet? Vraag het maar veel aan de Heere. Hij is het zo waard! Wie op de Heere vertrouwt, is geen dwaas, maar is een jongen of een meisje die zijn of haar huis op de rots bouwt.

VERWERKING

Gesprekje:

- Wat is het belangrijkste in je leven? Is rijkdom dan zo verkeerd?
- Mag je als christen rijk zijn en alles voor jezelf houden?
- Een stelling: Beter arm zijn in deze wereld en rijk zijn in de Heere.
- Wanneer gaat het fout met eten, drinken en vrolijk zijn?

