

Verloren schaap en verloren penning

Thema: De rondwandeling
Lukas 15: 1-10

KERNTEKST

'Weest blijde met mij' (Luk. 15: 6 en 7).

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Tegenover de kwade herder, de leiders van het volk Israël, wijst Jezus naar Zichzelf als de enige echte Herder Die hart heeft voor Zijn schapen. Hij heeft aan het kruis Zijn leven gegeven tot in de dood om de Zijnen van het verderf te verlossen.

BEGINSITUATIE

Vorige keer hebben wij een gelijkenis gehoord over de rijke dwaas. Er kwam een man bij Jezus die vroeg of de Heere wilde bemiddelen met een erfenis. Maar daar wilde de Heere Zich niet mee bezig houden. Hij waarschuwt tegen gierigheid en vertelt dan de gelijkenis van de rijke dwaas. Die man had een rijke oogst. Zijn oude schuren waren te klein en hij bouwde toen veel grotere schuren. Toen hij al de schuren volgestopt had met gewassen heeft hij niets meer gedaan dan eten, drinken en vrolijk zijn. De man stierf en had niets om voor de Heere te verschijnen. Hij had alleen geleefd voor zijn rijkdom.

DOELSTELLING

- Vertel waarom de Heere Jezus omgaat met tollenaars en zondaren.
- Laat zien hoe de Farizeeën en Schriftgeleerden omgaan met Jezus.
- We moeten altijd bij de Heere Jezus blijven, want we dwalen zo af.

INDELING

- Jezus gaat met tollenaars en zondaren om.
- Daar hebben de Farizeeën en Schriftgeleerden geen begrip voor.

- Jezus vertelt een gelijkenis over een weggelopen schaap.
- Er wordt gezocht en gevonden.
- Er is blijdschap bij de Heere. Zijn huis moet vol worden.
- De gelijkenis van de verloren penning.
- Ook blijdschap als de penning wordt gevonden.

ZINGEN

Psalm 119: 88; 23: 1.

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 119: 88a. Wanneer U mijn hart verandert, dan loof ik U met mijn mond. Wanneer U mij helpt, dan blijf ik in het rechte spoor. Maar ik heb net als een schaap gedwaald.

Psalm 23: 1. In de tweede psalm gaat het over God als herder. Wanneer ik mij door Hem laat leiden, heb ik geen gebrek, geen gevaar te vrezen en heb ik ook voedsel in overvloed. De Heere geeft in alle opzichten kracht.

MATERIALEN

Een plaat van een schaap en een herder. Zie de website.

BORDPLAN

Gezocht en gevonden

INTRODUCTIE

Stel je voor dat je vader zijn portemonnee met een groot geldbedrag kwijt is, dan gaat hij overal zoeken waar hij geweest is en onderneemt alles om de portemonnee weer te vinden. Als moeder haar gouden ketting is verloren, gaat ze overal zoeken. Voorwerpen met een grote waarde gaan we altijd zoeken en we doen er alles aan om ze weer te vinden. Zo gaan we vandaag luisteren naar de Heere Jezus. Hij is ook wat kwijt en gaat op zoek.

BRUGZIN OF BEGINZIN

Weet je wat erg is? Als mensen denken dat ze gezond zijn en toch met de dood in hun schoenen lopen. Ik zal het zo duidelijk maken.

Vertelling

De Heere Jezus is weer aan het preken. Dat is Zijn liefste werk. Als Hij even tijd heeft, vertelt hij weer over Zichzelf en het Koninkrijk der hemelen. Het is niet alleen een heerlijk werk, maar ook een voortreffelijk werk. Want mensen kunnen tijdens het preken door de knieën gaan voor de Heere Jezus en dat wil Hij zo graag. Je snapt niet waar al die mensen vandaag weer vandaan komen. Maar er staan niet alleen voor het oog keurige mensen bij de Heiland. We zien er ook zondaren en tollenaars bij staan. Mensen die vaak oneerlijk en gemeen zijn. Jullie weten toch wel wat tollenaars zijn? Ze innen belastinggeld voor de Romeinse overheid. Ze vragen vaak meer geld aan mensen dan dat de mensen werkelijk moeten betalen. Wat ze meer krijgen, steken ze zelf in de zak. Tollenaars staan slecht bekend. Iedereen trekt zijn of haar neus voor hen op. Het zijn gewoon dieven. We kijken ook nog even naar die zondaren. De een heeft nog grotere zonden gedaan dan de ander. Met zulke mensen gaat de Heiland om. Hij eet en spreekt met ze. Daar spreken de Schriftgeleerden en de Farizeeën schande van. Hoe kun je met zulke slechte mensen omgang hebben?

Weet de Heere Jezus niet wie Hij voor Zich heeft? O, zeker. Hij kent iedereen. Hij kent alle mensen die bij Hem staan. Hij kent de tollenaars en de zondaren. Hij kent hun zonden. Maar Hij kent ook de Farizeeën en de Schriftgeleerden. Hij weet hoe boos hun hart is. Hij weet dat ze godsdienstig en vroom zijn. Maar ze denken zalig te worden door goede werken en door vroom te leven. En de Heere Jezus kent jullie en mij ook. Hij kijkt dwars door ons heen en ziet elke dag wat we verkeerd doen. Laten wij dat nooit vergeten! De Farizeeën en Schriftgeleerden zijn ook vijanden van de Heiland. Ten diepste haten ze de Heere. Dat is heel erg. Ze denken dat ze gezond zijn, maar ze zijn dodelijk ziek. Ze leven zonder de Heere Jezus. De tollenaars en zondaren

luisteren met veel aandacht naar de preek van de Heiland. Ze drinken de woorden van de Heiland op als water.

Die zondaren en tollenaars hebben de Heere Jezus nodig gekregen. Ze kunnen niet meer buiten Hem leven en ook niet sterven. Dat is een groot wonder. Ze zijn voor de Heere Jezus door de knieën gegaan. Dat is niet hun werk, maar Gods werk!

De Heere Jezus kijkt de Farizeeën en Schriftgeleerden aan en Hij spreekt een gelijkenis uit. 'Er is iemand die honderd schapen heeft. Maar op een dag merkt hij dat er een schaap weg is. Weet je wat die man doet? Hij laat de negenennegentig achter en gaat op zoek naar dat ene schaap. Hij zoekt op de bergen en in de dalen, bij de rotsen en de beekjes totdat hij het verloren schaap weer heeft gevonden tussen een struik dichtbij een beek. De man tilt het schaap op en draagt het op zijn schouder naar huis. Hij is zo blij dat de man zijn vrienden en buren roept. Ze zijn allemaal blij dat het ene schaap weer gevonden is. Zo is er ook blijdschap', zegt Jezus, 'over een zondaar die zich bekeert, meer dan negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet van node hebben.'

Jongens en meisjes, horen jullie het goed? Er zijn mensen die denken dat ze goed zijn en goed leven en ze hoeven niet bekeerd te worden. Maar er zijn ook mensen die niet meer zonder de Heere Jezus kunnen leven, omdat ze door de Heilige Geest hebben gezien dat ze zonder de Heiland verloren zijn. Bij wie horen jullie? Luister goed, de Heere Jezus spreekt verder: 'Er is een vrouw die tien penningen heeft. Ze verliest er één van de tien en dat vindt ze verschrikkelijk. Die ene penning kan ze beslist niet missen. Ze steekt een kaars aan, pakt een bezem en keert het huis ondersteboven. Alle hoeken en gaatjes worden doorzocht. Ze zoekt net zolang tot ze die penning ziet liggen. Ze roept haar vriendinnen en buren en zegt: 'Wees blij met mij; want ik heb de penning gevonden, die ik kwijt was.' Er is blijdschap in de hemel al een zondaar tot geloof komt.'

Dit vertelt de Heere Jezus niet voor niets. Hij wil dat iedereen ervan doordrongen is dat de zaligheid te vinden is in Hem. God heeft Zijn enige Zoon gegeven om zondige mensen te behouden. Een druppel bloed maakt ons zalig. De Heere zoekt ons net zolang totdat Hij ons vindt. Hij legt ons zondige hart tegen Zijn hart en als we goed luisteren, horen wij Zijn hart kloppen van liefde.

AFSLUITING

Jongens en meisjes, jullie zijn allemaal zondaren. Daarom liggen jullie ook verloren. Maar zoals ik al

gezegd heb, is er een mogelijkheid om behouden te worden. Vraag maar veel om een nieuw hart. Een hart dat verlangt naar de Heere en Zijn dienst. De Heere is te vinden in Zijn Woord. Als je in de Bijbel leest, zie je dat de Heere Jezus op zoek is naar jou!

VERWERKING

Wat is de overeenkomst tussen de gelijkenis van het verloren schaap en de verloren penning?

Wat is het liefste werk van de Heere Jezus?
Wie ontvangen het eeuwige leven?

U kunt ook de puzzel over de verloren penning laten maken door de kinderen. Kopieer het vel op stevig papier of plak de twee plaatjes op stevig karton. Knip de puzzel precies op de lijnen in twaalf stukken. Leg de puzzelstukjes op z'n kop en maak in tweetallen te puzzel.

