

De koperen slang

Periodethema: Naar het beloofde land
Numeri 21: 1-9

KERNTEKST

'En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, also moet de Zoon des mensen verhoogd worden; opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe' (Joh. 3: 14-15).

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Hier wordt de verhoging van de Heere Jezus vergeleken met de verhoging van de koperen slang. De slang op een stang, de Heere Jezus aan het kruis. Wie naar de slang keek, werd genezen. Wie op Jezus ziet, zal voor eeuwig leven.

BEGINSITUATIE

Het volk heeft al bijna veertig jaar door de woestijn gezworven en nu zijn de Israëlieten niet ver meer bij de grens met Kanaän vandaan. Inmiddels is ook Aäron gestorven op de berg Hor. Er doen zich verschillende problemen voor, koning Harad van het Zuiderland voert plotseling een aanval uit, Edom laat Israël niet door zijn land trekken, ze moeten er omheen.

DOELSTELLINGEN

- We leren in deze geschiedenis hoe erg het is als we op de Heere mopperen, ontevreden zijn.
- We zien Mozes weer optreden als middelaar en voorbidder.
- De kinderen zien het verband tussen de koperen slang en de Heere Jezus.

INDELING

- De Kanaänieten verslagen.
- De reis langs Edom.
- Het volk moppert.

- De straf, giftige slangen.
- Mozes bidt.
- De koperen slang.
- Afsluiting.

OPMERKINGEN

De geschiedenis van de koperen slang is in de methode omgeruild met de geschiedenis van Mozes mag het land Kanaän niet in. In die vertelling wordt zowel Num. 20 alsook Deut. 34 verteld, waar Mozes sterft. Voor de chronologie in de vertelling is het daarom beter de twee geschiedenissen om te draaien.

ZINGEN

Psalm 6: 9; 2: 7; 68: 17.

'Genade groot, oneindig groot' (OTH 147).

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 68:17. Hoe vreeslijk, hoe ontzagwekkend zijn de daden van God op aarde, die Hij vanuit Zijn hoge hemel verricht. Hij is als de Allerhoogste, verheven boven alles en iedereen, alle aanbidding waard.

MATERIALEN

- Kaart.
- Plaat van artsenteken.
- Plaat van koperen slang en kruis.

BORDPLAN

Wat heeft een slang met de Heere Jezus te maken?

INTRODUCTIE

- Woordweb maken over 'Ik zou graag willen dat...'
- Neem een plaatje mee met het 'artsenteken' Luistervraag. Probeer er achter te komen wat dit plaatje te maken heeft met de geschiedenis van vandaag.
- Bespreek de vraag op het bord. Schrijf alles wat de kinderen zeggen eronder, maar ga nog niet uitleggen. Doe dat na de vertelling.

BRUGZIN OF BEGINZIN

We zijn er bijna...

Vertelling

Dat liedje ken jij toch ook wel? We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Dat is nu precies zo met het volk Israël. Ze zijn er bijna. Ze staan op bijna dezelfde plaats als vroeger de twaalf verspieders stonden. Vlakbij het Zuiderland. En er is toch veel gebeurd in de afgelopen veertig jaren. Fijne dingen, maar ook verschrikkelijke dingen. Ze zien het nog voor zich hoe de aarde scheurde en Korach, Dathan en Abiram met tenten en al zomaar verdwenen in de aarde. Wat was de Heere boos op hen geweest. Er zijn ook ontzettend veel mensen gestorven in de woestijn. Ook Mirjam, de zus van Mozes en Aäron de hogepriester. Dertig dagen hebben ze om Aäron getreurd bij de berg Hor, maar nu moeten ze verder. Ze wachten tot de wolkkolom opstijgt boven de tabernakel. Dan kunnen ze hun tenten opbreken en zal de wolkkolom, de Heere, hen de weg wijzen naar het beloofde land.

DE KANAÄNIETEN VERSLAGEN

Maar wat is dat? Een rumoer, een krijgsgeschal, een geschreeuw! Koning Harad van het Zuiderland heeft het volk van Israël gezien en gedacht: dit wil ik voor zijn! Door mijn land zal dat volk niet trekken, ik zal ze weggagen. Met een groep soldaten voert hij een korte, felle aanval uit en neemt een aantal Israëlitische mannen gevangen. Wat een verdriet in de tenten van Israël! Wat nu? In plaats van op weg te gaan naar het beloofde land nu dit. Oorlog, strijd en geroofde mannen. Er is maar één oplossing, Israël bidt! 'Heere, wij willen onze mannen terug, als u dit volk in onze hand geeft, zullen wij alles wat wij buit maken aan u geven.' En de Heere hoort. Het volk wint de strijd en het gebeurt zoals beloofd is.

DE REIS LANGS EDMOM

Maar dan volgt de volgende tegenslag. Ze zijn bijna in Kanaän, maar nu wil de koning van Edom hen niet door zijn land laten gaan. Hij weigert! Dat betekent dat ze om het land van Edom heen moeten

reizen. Ze moeten zelfs een stuk terug reizen richting de Schelfzee om zo om het land Edom heen te komen. Dat betekent nog uren, dagen, weken, maanden lopen door het mulle, droge, hete zand langs de kale rotsachtige vlakten van de woestijn. Dat betekent nog lang niet bij de grens van Kanaän.

HET VOLK MOPPERT

De mensen zeuren, ze kunnen het bijna niet meer verdragen. Er lijkt geen eind aan deze reis te komen. Zeg nu eerlijk, wat eten ze nu al de veertig jaar lang. Manna, vies, zoetig manna. De meeste mensen hebben hun hele leven niet anders gegeten dan manna. En wie zegt dat ze ooit aankomen in het land vloeiende van melk en honing? Al mopperend zwoegen ze verder. Tot ze voor de zoveelste keer weer mopperend bij Mozes komen. 'Waarom heeft u ons eigenlijk uit Egypte laten gaan? Om te sterven in deze woestijn? En het brood wat wij eten, we walgen ervan.'

DE STRAF, GIFTIGE SLAGEN

Walgelijk! Dat is wat de Heere hoort! 'Uw zorg, Heere, is walgelijk!' Walgelijk? Toen de Heere hen uit Egypte verlostte, toen God een pad door de Schelfzee maakte? Walgelijk toen God water gaf, toen God manna, hemels brood gaf? Dit kan de Heere niet verdragen. Plotseling schieten er overal slangen tussen de stenen, struiken en rotsspleten vandaan. Precies daar waar de Israëlieten lopen. Hier een beet, daar een schreeuw. Mensen grijpen naar hun voet. O, die brandende pijn, ze weten dat het van het gif is. Het gif van deze vreselijke slangen. Het zal niet lang meer duren of dat gif is door hun hele lichaam getrokken en dan is er de dood. Nooit zullen zij meer aankomen in het beloofde land. Dit is nog veel erger dan de reis door de hete woestijn, dan het dagelijks eten van manna. Dit betekent de dood!

MOZES BIDT

Hoe zal hier een einde aan komen? Er is maar één oplossing. Naar Mozes, hij moet voor hen bidden. Zo snel als de benen van de gezonde mannen hen dragen kunnen, rennen ze naar Mozes. 'Mozes, wij hebben gezondigd. Wij hebben tegen u en tegen de Heere lelijk gesproken. Alstublieft Mozes, bid voor ons! Bid tot de Heere dat Hij de slangen wegneemt.' Ze weten: als dit zo doorgaat, blijft er niemand in leven. Vrouwen, kinderen, mannen... één slangenbeet en het leven is voorbij. Eigen schuld? Ja, dat wel. En toch gaat Mozes bidden. Mozes gaat bidden voor zijn volk, het volk dat altijd maar moppert. Mozes gaat weer op zijn knieën en praat voor zijn volk met God. Eigenlijk staat Mozes er tussen in. Tussen de mopperende mensen, die smeken om redding en tussen een heilige en trouwe God.

DE KOPEREN SLANG

Trouw? Ja, luister maar wat de Heere tegen Mozes zegt. 'Mozes, ga aan de slag. Maak een slang in de vorm van de giftige slang waardoor de mensen gebeten zijn. Zet die op een hoge stok en zeg tegen heel Israël: 'Wie gebeten is door een slang, moet kijken naar de koperen slang en zal in leven blijven.' Zo snel als Mozes kan, gaat hij aan de slag. Een slang van koper maken is niet zo één twee drie voor elkaar. Toch lukt het Mozes om de slang te maken. Een lange stang ligt al klaar. En daar gaat de slang de lucht in. Hij schittert in de zon. En iedereen die gebeten is, moet weten dat deze slang leven geeft. Boodschappers gaan rond en overall roepen ze: 'Kijk naar de koperen slang van Mozes en je zult genezen.' Echt waar? Genezen van een giftige slangenbeet door alleen maar te kijken naar een beeld van een slang? Onmogelijk! En toch, kijk eens naar die jongen daar! Daar ligt hij. Zijn been is dik en rood van de slangenbeet. Maar dan hoort hij de boodschap: 'Kijk naar de koperen slang van Mozes en je zult genezen.' Zal dat echt zo zijn? Hij kan het toch proberen. Zo zal hij langzaam maar zeker sterven. Heel langzaam draait hij zijn hoofd... en wonder boven wonder, hij voelt de pijn uit zijn lichaam wegtrekken. Het gif stopt met door zijn lichaam te gaan en voor het avond is, is hij weer gezond, kan hij weer lopen. Genezen gaat hij naar zijn tent van zijn vader en moeder. Of hij nog moppert? Nee, zeker niet. Hij was bijna dood, maar nu leeft hij en straks zal hij meereizen naar het beloofde land.

AFSLUITING

De koperen slang is er niet meer. Veel later moest koning Hizkia de slang vernietigen, want de mensen gingen de slang aanbidden in plaats van God.

Toch komt de koperen slang nog een keer voor in de Bijbel. De Heere Jezus vertelt Zelf van de koperen slang. Hij zegt: 'Weet je nog van de koperen slang in de woestijn. Hij moest hoog op een stok worden gestoken zodat iedereen hem kon zien. Zo zal ik ook verhoogd worden.' Niet op een stok maar aan een kruis. En alle mensen die naar Jezus kijken en in Hem geloven, zullen niet voor altijd sterven maar leven. Zij mogen meereizen naar het Beloofde Land, naar het hemelse Kanaän en zullen daar eeuwig leven. Reis je mee?

VERWERKING

- Start een groepsgesprek aan de hand van de vraag op het bord en de twee platen uit de map. Waarom hangen die twee platen hier? Wat deed Mozes met de slang? Wat gebeurde er met de Heere Jezus aan het kruis? Wat gebeurde er toen de mensen keken naar de slang? Wat gebeurde er als ze niet keken? Kun jij bedenken hoe dat te maken heeft met jou en het kruis van de Heere Jezus? Kunnen wij het kruis van de Heere Jezus nu nog echt zien? Hoe kun je dan toch naar het kruis van de Heere Jezus kijken?
- Start een gesprek n.a.v. het 'artsenteken'.
- Laat de kinderen de drie Bijbelgedeelten opzoeken waarin geschreven is over de koperen slang. Num. 21; 2 Kon. 18 en Joh. 3. Maak op het bord drie kolommen en schrijf daar het volgende in: Bijbelboek. Welk deel van de Bijbel, Oude Testament of Nieuwe Testament. Wie is de hoofdpersoon in dit gedeelte. Stel als laatste de vraag: Wat kun je hiervan leren?
- Creatieve verwerking. Neem de kleurplaat uit de map en laat de stok en de slang er met materiaal opmaken. Laat de leertekst eronder schrijven of plakken.

