

# Barabbas, naar Golgotha

Thema: Lijden, sterven en opstanding  
Lukas 23: 13-32

## KERNTEKST

'Doch al de menigte riep gelijk, zeggende: Weg met Dezen, en laat ons Barábbas los' (Luk. 23: 18).

'En hij (Pilatus) zeide ten derde male tot hen: Wat heeft Deze dan kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in Hem gevonden. Zo zal ik Hem dan kastijden en loslaten' (Luk.23: 22).

## UITLEG VAN DE KERNTEKST

In de tempel werden lammeren geslacht en geofferd om de zonden van het volk te verzoenen. Jesaja wijst hier al heen naar Christus als het Lam van God dat Zichzelf gewillig als een offer van verzoening voor de Zijnen aan het kruis laat spijkeren.

## BEGINSITUATIE

Vorige keer hebben jullie gehoord dat de Heere Jezus door een groep mensen in Gethsémané gevangen is genomen. Judas heeft Hem met een kus verraden. Petrus heeft Zijn Meester verloochend. Een verdrietig gebeuren voor de Heere Jezus. Hoe kon Petrus dat nu doen?

## DOELSTELLINGEN

- Laat zien dat de Heere Jezus tot vier keer toe onschuldig is verklaard.
- Vertel dat de schuldige wordt losgelaten.
- Maak duidelijk dat we allemaal schuldig zijn aan Zijn lijden.
- Vertel dat de Heere moest sterven opdat wij kunnen leven.

## INDELING

- Door Pilatus op een dubbeltal gezet.
- De schuldige wordt verkozen.
- Op weg naar Golgotha.

## ZINGEN

Psalm 31: 5; 22: 1.

## UITLEG VAN DE PSALM

De Heere maakt ons blij door Zijn goedheid. Hij heeft me geholpen in mijn zorgen en lijden en toen ik verdriet had. Psalm 22 heeft David geschreven en is ook van toepassing op het lijden van de Heere Jezus.

## MATERIALEN

Je kunt een aantal vragen maken die op het lijden van de Heiland betrekking hebben.

Waarom werd de Heere Jezus gekruisigd en was Hij zonder zonde?

Moeten wij niet sterven vanwege onze zonden?

Wie hadden wij gekozen: de Heere Jezus of Barábbas?

## BORDPLAN

(on)schuldig

**INTRODUCTIE**

Wij kunnen ons nooit voorstellen dat de Heere Jezus schuldig is verklaard. Daar heeft de Heere Jezus aan geleden. Dat zouden wij ook doen. Stel je voor dat er drie getuigen zijn die zeggen dat je een ruit hebt ingegooid, terwijl je het niet hebt gedaan. Die drie geven jou de schuld, omdat ze een hekel aan je hebben, maar ze weten heel goed wie het wel heeft gedaan. Maar omdat drie het zeggen dat jij het hebt gedaan, worden zij geloofd en word jij aangewezen als de schuldige. Hoe zou jij je voelen?

**BRUGZIN OF BEGINZIN**

Er is heel wat gebeurd nadat de Heere Jezus is gearresteerd in de hof van Gethsémané.

## Vertelling

Judas is vastgelopen in zijn leven. Hij heeft de Heere Jezus verraden met een kus. Daar kan hij niet mee leven en hij heeft zich van het leven beroofd. Ondertussen wordt de Heere Jezus van Kajafas naar Pilatus gebracht. Hij is de stadhouder van de keizer. Hij heeft nu de opdracht het Joodse vonnis te bekrachtigen en uit te voeren.

De Heere Jezus wordt voor het Sanhedrin (de Joodse raad) geleid. Hij wordt ter dood veroordeeld. Maar zij hebben de macht niet om Hem te veroordelen. De Joden staan onder de Romeinse heerschappij. Ze kunnen niets doen zonder toestemming van de Romeinse stadhouder. Vandaar dat de Heere Jezus weer naar Pilatus gebracht wordt. En Pilatus is tot de conclusie gekomen dat in deze Mens geen schuld te vinden is. Keizer Herodes wil de Heere Jezus ook graag ontmoeten. Hij hoopt een teken van Hem te zien, maar dat valt ook tegen. Hij vraagt de Heere Jezus veel, maar Herodes krijgt geen antwoorden. Hij veracht en bespot de Heere Jezus en doet Hem een blinkend kleed aan en stuurt Hem weer naar Pilatus.

Jullie begrijpen wel dat Pilatus verschrikkelijk in zijn maag zit met de Heere Jezus. Pilatus roept de overpriesters en het volk weer bij elkaar. Dan gaat Pilatus spreken: 'Gij hebt deze Mens tot mij gebracht. U beschuldigt Hem van vele dingen, maar ik heb in deze Mens geen kwaad gevonden. Ik kan niet zeggen dat Hij een verleider van het volk is.' Pilatus vindt geen bewijs. Pilatus zegt ook tegen het volk dat hij niet de enige is die vindt dat Jezus onschuldig is. Herodes is die mening ook toegedaan. Pilatus doet een voorstel. Hij zal Jezus kastijden en loslaten.

Dat komt ook nog goed uit, want met Pasen wordt er altijd een gevangene losgelaten. Het volk begint te schreeuwen. Ze nemen de leiding over. Pilatus is

ten einde raad en stelt een dubbeltal voor. Barábbas of Jezus? Hier gaat Pilatus de fout in. Hij moet de Heere Jezus loslaten. Hij vindt toch geen schuld in Hem? Maar het volk is nu de baas. Naar Pilatus wordt niet meer geluisterd. De menigte schreeuwt dat Barábbas moet worden losgelaten. Deze Barábbas was voor oproer en moord in de gevangenis geworpen.

Pilatus roept weer dat hij Jezus wil loslaten, maar het wordt niet eens meer gehoord. De menigte roept massaal: 'Kruis Hem, kruis Hem.' Weer probeert Pilatus Jezus los te laten. Hij zegt tot het volk: 'Wat heeft Deze dan voor kwaad gedaan? Ik heb geen schuld in Hem gevonden om Hem te doden. Zo zal ik Hem kastijden en loslaten.' Goed geprobeerd Pilatus, maar het lukt je niet meer om de Heere Jezus vrij te krijgen. De menigte begint nog harder te schreeuwen en eist dat Hij gekruisigd zal worden. De menigte en de overpriesters worden steeds feller. En hun geschreeuw wordt steeds geweldiger. Pilatus doet nu de uitspraak. Luister goed, jongens en meisjes. Daar komt de uitspraak. Hun eis wordt ingewilligd terwijl Hij **ONSchuldig** is. Jezus wordt niet vrijgelaten, maar Barábbas. Dat kan niet waar zijn. Maar het is wel waar. De Heere Jezus vecht het niet aan. Hij gaat vrijwillig Zijn lijdensweg op weg naar het kruis.

Jullie zien dat de Heere Jezus tot vier keer toe onschuldig wordt verklaard. Pilatus heeft geen schuld in de Heere Jezus gevonden. Zijn Vader vond ook geen schuld in Hem. Hier zien we het smetteloos Lam. Het lijkt nergens op wat Pilatus heeft gedaan. Hij is bang voor de keizer en het volk. Het kan zijn baantje kosten. Pilatus is een grote lafaard en een waardeloze rechter. Maar de Heere laat zien dat Hij wil lijden en sterven voor mensen die verloren zijn in zichzelf. Laten wij onze handen leggen op dat Lam, want in Hem ligt onze zaligheid.

Vanuit het gezicht van het volk wordt Jezus weggevoerd naar de binnenplaats waar de soldaten zijn. Naar Romeins gebruik wordt iemand die veroordeeld is tot de kruisdood eerst gezeseld.

De soldaten weten wat ze met Jezus mogen doen. Lachend ontvangen ze Hem. Ze trekken de kleding van het lichaam van de Heere Jezus. Hij wordt aan een paal gebonden en vervolgens gezeseld. Elke slag is vijf, zes striemen en elke striem is een wond in het stukgeslagen lichaam. Na de geseling worden de kleren weer bij de Heere Jezus aangedaan. Hierna wordt de Heere Jezus weggeleid naar de heuvel van Golgoltha. We zien dat de Heiland door de geopende poorten van het huis van Pilatus naar buiten komt. Hij draagt het kruis op Zijn kapotte rug. De Heere Jezus wordt begeleid door een tie-

rend volk. De soldaten houden toezicht. Er kan niets meer fout gaan. Maar het valt op dat de Heere Jezus met moeite het kruis achter Zich aansleept. Wie moet dat kruis nu van Jezus overnemen? De soldaten begrijpen wel dat niemand zin heeft om het kruis te dragen. Daar komt een man aan. Het is een buitenlandse Jood. Hij heet Simon van Cyrene. Cyrene is een stad aan de noordkust van Afrika, in het huidige Libië. Daar heeft hij gewoond en nu woont hij in Jeruzalem. Hij komt van zijn akker. Ze leggen onder dwang het kruis van Jezus op zijn rug. We zien dat de Heere Jezus uitgeput lijkt van al dat lijden. De vermoedheid zal Hem mogelijk parten hebben gespeeld. We zien nu dat een zondig mens het kruis van de Heere Jezus draagt. Dat kruis ligt op goede schouders net als bij die andere twee. *Laten wij eerlijk wezen: wij hebben ook de kruisdood verdiend. Waarom dan? Omdat wij door en door zondige mensen zijn die geen recht hebben om te leven.*

De Heere Jezus aanvaardt de smaad van deze gedwongen hulp. De Heere mag niet bezwijken voordat Hij Zijn bloed heeft gestort en voordat alles ten einde is volbracht. Doch Hij aanvaardt niet het geklaag van de vrouwen in Jeruzalem die Hem op de voet volgen. De vrouwen wenen (wat letterlijk betekent: ze sloegen zich op de borst). De Heere zegt tot de vrouwen: 'Gij dochters van Jeruzalem! Weent niet over Mij, maar weent om uzelf en over uw kinderen.' Het is begrijpelijk dat ze Hem beklagen. Dat ze medelijden met Hem hebben. Maar medelijden kun je hebben terwijl je nog geen nieuw leven mag kennen in de Heere Jezus. De Heere Jezus wijst hen op de verschrikkelijke gevolgen van de afwijzing van Hem als Verlosser. De vrouwen, die geen kinderen hebben gebaard, zijn beter af dan degenen die kinderen hebben gekregen. Er zullen ook geen schuilplaatsen meer zijn. Degenen die het bloed van de Heere niet nodig hebben, zullen zeggen tot de bergen: 'Valt op ons.' Ze zullen geen bedekking vinden in de heuvels en op de bergen. De Heere Jezus zegt ook: 'Als zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden?' Hier spreekt de Heere Jezus over Zichzelf, als de afge-

houwen tronk van Isai. Wie is dat dorre hout? Dat zijn alle mensen die niet ingeplant zijn in die afgehouwen tronk (de Heere Jezus). Het dorre hout gaat verloren, omdat ze niet door de knieën zijn gegaan bij het kruis op Golgotha. Ze willen zich niet laten zaligen door de Heere Jezus, Die het Leven is. Tot slot kijken we nog even naar die andere twee kruisen. Daar hangen twee bandieten, die de kruisdood wel hebben verdiend. Er kwam geen protest van de aarde. Er kwam geen protest uit de hemel. Deze twee misdaders hangen hier terecht. De Heere Jezus, Die daar ook hangt, is tot zonde geworden en daarom buiten de poort geworpen en aan het vloekhout gespijkerd en daarom als ergste zondaar in het midden gehangen. Ten aanzien van ons allemaal zien wij Hem daar hangen. Hij heeft de vloek van ons op Zich genomen en hierdoor zijn wij bevrijd van het kruis, wat onze plek behoorde te zijn.

### AFSLUITING

Wij kijken nog een keer naar dat Lam dat ter slachting is geleid. Jongens en meisjes, niemand kan leven en sterven zonder dit Lam. Ik hoor het Johannes de Doper zeggen: 'Zie het Lam van God.' We kunnen veel hebben, maar als wij dat Lam missen, missen wij alles. Ga daarom vandaag nog op je knieën en vraag aan de Heere Jezus of Hij ook jouw Lam wil zijn.

### VERWERKING

Wat vond je moeilijk aan het verhaal en wat was voor jou heel duidelijk?

Spel:

Bij de verwerkingen vindt u het tweede deel van een memoryspel (zie uitleg vertelling B3.41). Het is leuk om alle kinderen een vel te geven, zodat ze na de vier vertellingen (tot en met het paasverhaal) zelf een compleet memoryspel over het lijden, het sterven en de opstanding van de Heere Jezus hebben.

Tip: als u het spel zelf meerdere keren wilt gebruiken, is het aan te raden om de kaartjes te lamineren.

