

# Gekruisigd en begraven

Thema: Lijden, sterven en opstanding  
Lukas 23: 33-56

## KERNTEKST

'En zij stelden boven Zijn hoofd Zijn beschuldiging geschreven: Deze is Jezus, de Koning der Joden' (Matth.27: 37b).

'En Jezus zeide tot hem (een moordenaar):Voorwaar zeg ik u: heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.'(Luk. 23: 43).

## UITLEG VAN DE KERNTEKST

Pilatus wil de spot drijven met Jezus. Daarom dat opschrift boven Jezus zijn hoofd: Deze is de Koning der Joden. Alsof hij zeggen wil: hoe kan iemand die zo met zich laat sollen en zich aan een kruis laat spijkeren, iemand die dus zo machteloos is, jullie koning zijn? Tegelijk zegt hij de waarheid, want Jezus is de Koning van Zijn volk, ja de Koning van hemel en aarde. Straks zal Hem door zijn Vader alle macht worden gegeven in hemel en op aarde. Ook over Zijn vijanden en spotters.

## BEGINSITUATIE

Vorige week hebben jullie gehoord dat Barábbas, die in de gevangenis zat voor doodslag, werd vrijgelaten en dat de Heere Jezus, Die onschuldig was, tot de dood werd veroordeeld. De Heere Jezus werd vervolgens weggeleid om gekruisigd te worden.

## DOELSTELLINGEN

- De kinderen duidelijk maken dat de Heere Jezus, Die zonder zonden was, de weg van lijden en sterven voor ons zondaren moest afleggen.
- Vertellen dat de Heere Jezus aan het kruis moest hangen, opdat wij gereinigd kunnen worden door Zijn vergoten bloed.

- Laten zien dat de Heere de weg naar God de Vader opent, die wij door de zonde hebben afgesloten.

## INDELING

- De kruisiging.
- Een misdadiger wordt zalig.
- Jezus sterft.
- De begrafenis van Jezus.

## ZINGEN

Psalm 31: 12; 22: 1.

## UITLEG VAN DE PSALM

David vertrouwt zich helemaal toe aan de Heere. Want de Heere weet wat ik moet lijden... Verlos mij uit de hand van de vijanden. Voor David kun je ook de Heere Jezus invullen. Dat geldt ook voor psalm 22: 1. David heeft de psalm gemaakt, maar de Heere Jezus heeft ook gezegd: 'Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij Mij, en redt Mij niet, terwijl het lijden zo zwaar is.' God antwoordt niet. Het lijkt wel of de hemel gesloten is.

## MATERIALEN

Zie de website.

## BORDPLAN

De weg is open!

**INTRODUCTIE**

Als je iets fout hebt gedaan, dan heb je straf verdiend. De juf geeft je echter geen straf als je de klas voor haar hebt opgeruimd. De Heere Jezus is zonder zonden. Hij heeft nooit iets verkeerd gedaan en nu moet Hij sterven, omdat wij verkeerde en slechte dingen hebben gedaan. Wie kan vertellen hoe dat mogelijk is?

**BRUGZIN OF BEGINZIN**

De Heere Jezus is ter dood veroordeeld en gaat nu op weg naar Golgotha om gekruisigd te worden.

## Vertelling

Een droevige stoet: mannen en vrouwen volgen de Heere Jezus op weg naar het kruis. Veel vrouwen huilen van verdriet. Het is niet om aan te zien. De Heere Jezus is gegeseld. Zijn rug is een grote open wond. Het is een en al bloed wat je ziet. Het lopen gaat de Heiland steeds moeilijker af. Zijn kruis wordt gedragen door Simon van Cyrene die van de akker komt. De Heere Jezus heeft gezelschap. Naast Hem lopen nog twee mannen met een kruis op hun rug. Het zijn moordenaars, die ook tot de kruisdood veroordeeld zijn. Heeft de Heere Jezus ook een misdrijf begaan, omdat Hij gekruisigd moet worden? De Heere Jezus is onschuldig, maar Hij moet sterven voor onze zonden. In Jes. 53: 12 staat: 'Hij is met de overtreders geteld geweest.' De Heere Jezus staat hier op een lijn met de andere mannen. Ze krijgen alle drie de meest zware straf die er is. Zij worden als vervloekten gestraft. Deze straf wordt meestal toegepast bij slaven. Als je werd gekruisigd, stierf je meestal een langzame verschrikkelijke dood.

Op Golgotha, de hoofdschedelplaats, wordt de Heere Jezus met de andere misdadigers aan het kruis gehangen. Spijkers worden door hun handen en voeten geslagen. Daar hangt de Heiland nu tussen hemel en aarde. De Vader heeft de hemel voor Zijn Zoon dichtgedaan. Op de aarde hoor ik gekrijs en gegil: 'Kruis Hem. kruis Hem.' Wat moet dat erg voor de Heere Jezus zijn geweest. Dieper kan het lijden haast niet gaan. Kunnen jullie dat begrijpen? We kijken nog even naar het middelste kruis. De Heere Jezus zegt wat, luister maar goed. 'Vader, vergeef het hun; want ze weten niet wat ze doen.' Dit is het eerste kruiswoord wat de Heere Jezus hier uitsprekt. De Heere bidt de Vader of Hij vergeving wil schenken aan de soldaten, de oversten en de overpriesters, die Hem hebben gekruisigd. Het tweede gedeelte van dit kruiswoord geeft aan dat de soldaten niet hebben begrepen dat Hij onschuldig is. Ze weten niet wat ze doen, zegt de Heere. Maar ze blijven wel verantwoordelijk voor hun daden. Ondertussen worden door vier soldaten de

kleren van de Heiland verdeeld. Zijn onderkleed, dat uit één stuk was geweven, wordt heel gelaten en verloot. Zo gaat Psalm 22: 19 in vervulling. 'Zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad.'

Er is veel volk op de been. De kruisiging van de Koning der Joden maak je ook niet elke dag mee. Er wordt naar de Heere Jezus geschreeuwd. Hij wordt bespot door de oversten en een groot deel van het volk. Er wordt naar de Heiland geroepen: 'Anderen heeft Hij verlost, dat Hij nu Zichzelve verlosse, zo Hij is de Christus, de Uitverkorene Gods.' Ze dagen de Heiland uit, maar Hij zwijgt en ondergaat dit gemene spel van Zijn vijanden. De Heere Jezus moet deze lijdensweg gaan om het weer goed te maken tussen God en zondige mensen. De Heere Jezus moet onze zonden wegdoen aan het kruis. Dat heet verzoenen. Hij laat al het gespot over Zich heen komen. Het lijden en de vernedering hebben hun hoogtepunt nog niet bereikt. Hierna bieden ze Hem een spons met edik aan. Edik is een zure wijn en smaakt naar azijn. Dat ze Hem dit te drinken geven, is een vervulling van Psalm 69: 22: 'En in Mijn dorst hebben ze Mij edik te drinken gegeven.' Als de Heere Jezus de edik heeft geproefd, weigert Hij het te drinken, omdat het een verdovende en pijnstillende werking heeft en de Heere wil ten volle lijden.

De soldaten beginnen weer te spotten. Ze zeggen: 'Indien U de Koning der Joden bent, zo verlos U.' De Heiland laat deze woorden over Zich heengaan. Hij reageert niet. Hij wordt beschuldigd van godslastering. Hij noemt Zich Koning der Joden. Hoe durft Hij. De aanklacht staat op een bordje boven het kruis. Dit is gebruikelijk. Iedereen kan zien waarom de Heere aan het kruis hangt.

Ook een van de gekruisigde misdadigers lastert de Heere Jezus. Hij zegt: 'Indien U de Christus bent, verlos Uzelf en ons.' Hij speelt een hoog spel, maar dat beseft hij niet. De Heere moet hen alle drie verlossen. De andere misdadiger vindt dit te ver gaan en bestraft hem. Hij zegt tot de ene moordenaar: 'Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt?' Het is bijna eeuwigheid voor die twee moordenaars. Dan zullen ze onbekeerd God ontmoeten. Hoe durft die man zo te spotten. De moordenaar wordt vervuld met de Heilige Geest. Er is een groot wonder gebeurd aan het kruis. Die moordenaar zegt dat hij straf heeft verdiend, maar dat de Heere Jezus daar onschuldig hangt. Die moordenaar ziet op zichzelf en dan is het een verloren zaak. Maar als hij op Jezus ziet, is het een gewonnen zaak. De man vraagt om genade en hij krijgt genade. Hij roept naar Jezus: 'Heere, gedenk mij als U in Uw Koninkrijk gekomen bent.' De Heere

gedenkt aan deze verloren zondaar. De Heere zegt tot die man: 'Voorwaar zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.' Dit is het tweede kruiswoord van de Heiland. Met het woordje 'voorwaar' bedoelt de Heere dat de man zeker in de hemel komt! Als de beide misdadigers sterven, is de ene in de hemel en de andere in de hel. De andere man had ook zalig kunnen worden. Eén roep tot Jezus en hij was behouden geweest. Maar hij heeft zijn gezicht van Jezus afgewend en dat was zijn ondergang.

*Jullie zien hier dat er geen hopeloze gevallen zijn voor de Heere Jezus. Die grote misdadiger aan het kruis is zalig geworden en kwam de hemel in onder het lofgezing van de engelen.*

We blijven nog even bij die drie kruisen staan. Twee moordenaars hebben gespot. Eén komt er tot inkeer. Hij ziet zichzelf als een schuldige die straf heeft verdiend. De andere moordenaar blijft onbekeerd, nadat hij gewaarschuwd is. De Heere Jezus hoort daar niet te hangen. *Wij horen daar te hangen, omdat wij ook de vloek en de dood hebben verdiend. Begrijpen jullie dat? Er moest een offer gebracht worden om aan de eis van God te voldoen. Maar er was maar een offer dat aan de eis van de Vader voldeed en dat was Zijn enige Zoon. Hij is Zijn Vader gehoorzaam geweest. Ja, tot de dood toe. Hij werd verdrukt, doch deed Zijn mond niet open. Hij is de lijdensweg in stilte gegaan. Geen mens had dat op kunnen brengen. Zie op dat Lam! In Hem ligt onze zaligheid. Belijd je schuld en je zult zalig worden.*

Zullen wij nog even bij het kruis blijven staan? Het is de zesde ure, midden op de dag. Omgerekend naar onze tijd is het twaalf uur in de middag. Op eens wordt het heel donker. Zo donker dat men kan spreken over duisternis. Ze zeggen wel eens: 'Je kunt geen hand voor je gezicht zien.' Op de hele aarde is het duister. Dat is iets wat van de Heere overkomt. Die duisternis duurt drie uur. Het is angstaanjagend. Wat betekent die duisternis? Het is een teken van Gods toorn over de zonden.

Ik kan niet vertellen hoe zwaar het lijden van de Heere Jezus is geweest. Het is in geen woorden uit te drukken. Die duisternis is de laatste druppel uit de drinkbeker van de Vader! God is niet meer bij Zijn Zoon. Hij heeft Zijn geliefde Zoon verlaten. De Heere Jezus is helemaal alleen. Dat is het ergste wat de Heere kan overkomen. Dat is sterven. Maar Hij blijft Zijn Vader liefhebben en op Hem vertrouwen. En rond de negende ure roept Jezus met grote stem: 'Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten?' Dit woord wordt gehoord over de hele heuvel van Golgotha. Maar er gebeurt meer. Ze blijven Hem bespotten. Jezus roept opnieuw met

een luide stem: 'Vader, in Uw handen beveel ik Mijn geest.' Hierna sterft onze Koning, van Israëls God gegeven.

Zijn laatste woorden vind ik terug in Psalm 31: 6. Het offer is gebracht. De offerdienst is niet meer nodig. Het bloed van het volkomen Lam heeft gevloeid en dat is meer dan voldoende voor de zaligheid van de hele wereld. Maar er gebeuren nog meer wonderen. Het voorhangsel van de tempel scheurt middendoor. Steenrotsen scheuren en de aarde beweegt. Er komen mensen uit de graven en een Romeinse hoofdman over honderd, de verantwoordelijke man van de kruisiging, heeft alles gezien en gehoord en verheerlijkt God en zegt: 'Deze Mens was rechtvaardig.'

Nadat ook het volk getuige is geweest van het lijden en sterven van de Heere Jezus, zijn ze erg in de war. Is er een Onschuldige gedood? Hebben de oversten zich misschien toch vergist? Dat zou verschrikkelijk zijn. Ze worden er opgewonden van. Ze slaan zich op hun borsten. Voor hen blijft het voorlopig nog een vraag!

Zijn moeder, de vrouwen, de discipelen en degenen die Hem gevolgd waren, staan van verre. Ze zijn misschien wel bang dat ze ook nog gevangen worden genomen. Ze hebben alles laten gebeuren zonder actie te ondernemen. Jakobus, Johannes en Petrus konden geen uur bij Hem waken. De discipelen waren allemaal gevluucht. Petrus heeft de Heere verloochend en Judas heeft de Heere verraden. Je moet het maar van je volgelingen hebben. *Wat zouden wij gedaan hebben, jongens en meisjes? Denk daar maar eens over na.*

De Heere Jezus hangt nog aan het kruis. Hij is gestorven. Jozef van Arimathéa gaat naar Pilatus en vraagt om het lichaam van de Heiland. We lezen dat Jozef een raadsheer is en bovendien goed en rechtvaardig. Hij is dus ook een volgeling van de Heere. Hij is er geen voorstander van geweest dat de Heere werd gekruisigd, evenals Nicodemus die ook meegeholpen heeft met de begrafenis van de Heere Jezus. Jozef krijgt toestemming van Pilatus om de Heere Jezus te begraven.

Ze halen vlug het lichaam van de Heere van het kruis. Vervolgens wordt het lichaam gewikkeld in fijn lijnwaad en daarna in een graf gelegd. Het graf was in een rots gehouwen, waar nog nooit iemand in had gelegen. Het graf kan best van Jozef van Arimathéa zijn geweest. Het graf wordt afgesloten met een grote steen. Het is de dag van de voorbereiding. Dit kan zowel de voorbereiding op het Pascha alsook op de sabbat betekenen. De begrafenis wordt ook bijgewoond door de vrouwen uit

Galilea. Nadat de plechtigheid voorbij is, gaan de vrouwen weer terug naar Jeruzalem. Ze gaan speerijen maken om het lichaam van de Heiland na de sabbat te zalven. Eerst wordt er naar het gebod gerust op de sabbat.

### **AFSLUITING**

Er zal nog lang zijn nagepraat over het gebeuren op de heuvel van Gogoltha. Er zullen ook veel vragen zijn, maar die worden pas beantwoord nadat het graf is geopend.

### **VERWERKING**

Enkele vragen aan jullie, jongens en meisjes:  
Hebben jullie de diepte van het lijden van de Heere Jezus wel begrepen?

Probeer eens zoveel mogelijk kruiswoorden op te zoeken.

Waarom moest de Heere Jezus de kruisiging ondergaan?

Spel:

Bij de verwerkingen vindt u het derde deel van een memoryspel (zie uitleg vertelling B3.41). Het is leuk om alle kinderen een vel te geven, zodat ze na de vier vertellingen (tot en met het paasverhaal) zelf een compleet memoryspel over het lijden, het sterven en de opstanding van de Heere Jezus hebben.

Tip: als u het spel zelf meerdere keren wilt gebruiken, is het aan te raden om de kaartjes te lamineren.