

Opstanding; Emmaüsgangers

Thema: Lijden, sterven en opstanding
Lukas 24: 1-35

KERNTekST

'Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan. Gedenkt, hoe Hij tot u gesproken heeft, als Hij nog in Galilea was' (Luk. 24: 6).

UITLEG VAN DE KERNTekST

De Heere Jezus had in Galilea verteld dat Hij na drie dagen zou opstaan uit het graf.

BEGINSITUATIE

Jullie weten nog wel dat de Heere Jezus aan het kruis was gestorven. Jozef van Arimathéa, een rechtvaardig raadsheer, heeft de Heere Jezus in een fijn lijnwaad gewonden en in een nieuw graf gelegd. Dit gebeurde onder getuige van de vrouwen.

DOELSTELLINGEN

- Duidelijk maken waarom de Heere Jezus na drie dagen is opgestaan.
- De kinderen laten zien hoe belangrijk het is de Bijbel in het geheel te lezen.
- De kinderen jaloers maken voor de Heere Jezus.

INDELING

- De vrouwen gaan naar het graf.
- Twee mannen vertellen een belangrijke boodschap.
- Zij herinneren Zijn woorden.
- Zij worden getuigen.
- De ongelovige Petrus.
- Twee mannen uit Emmaüs in gesprek met elkaar.
- De Heere Jezus voegt Zich bij de mannen.
- De grote Onbekende eet met hen.

ZINGEN

Psalm 21: 4; 25: 2.

MATERIALEN

Zie de website.

Plaat van een geopend graf.

INTRODUCTIE

Waarom moeten mensen sterven?

Zijn er verhalen bekend dat mensen opgestaan zijn uit hun graf?

Worden er tegenwoordig nog mensen levend gemaakt?

Weten jullie ook waarom het zo belangrijk is de hele Bijbel door te lezen?

BEGINZIN

Op zondagmorgen, als bijna iedereen in de stad nog slaapt en nog niemand weet wat er gebeurd is, lopen enkele vrouwen naar het graf in de tuin van Jozef van Arimathéa.

Vertelling

Zullen wij eens goed kijken wie die vrouwen zijn? Een van die vrouwen is Maria Magdalena, de twee anderen zijn Maria, de moeder van Jakobus, en Salome. Ze hebben wat afgehuild de laatste dagen. Nu hebben ze specerijen bij zich om het lichaam van de Heere Jezus te zalven.

Als ze bij het graf komen, snappen ze er niets meer van. Ze zien dat de steen van het graf is afgewenteld. De vrouwen gaan het graf in, maar hun lieve Meester is weg. Hoe kan dat nu? Ze gaan twijfelen. Ze begrijpen er niets meer van. Wie heeft de Meester weggenomen? Vrienden of vijanden? Waar is Hij nu? Allemaal vragen waar misschien nooit een antwoord op komt. Maar als de vrouwen uit het graf gaan, zien ze twee mannen, die blinkende kleding dragen. Nu worden de vrouwen ook nog verschrikkelijk bang. Het zijn engelen en wat is hun boodschap? Luister maar goed.

‘Wat zoeken jullie de Levende bij de doden? Hij is hier niet maar Hij is opgestaan. Denken jullie maar eens goed na, wat Hij jullie in Galilea heeft verteld.’ De engelen gaan verder. Blijf goed luisteren. De Heere Jezus heeft gezegd: ‘De Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen van zondige mensen, en gekruisigd worden en ten derde dage zal Ik opstaan.’ Nu kunnen ze zich de woorden van hun Meester weer herinneren.

De vrouwen zullen wel blij zijn geweest, maar het is nog steeds niet duidelijk wat er allemaal is gebeurd. Twijfel en ontroering spelen hierin een belangrijke rol. Er staat in een ander evangelie dat de Heere Jezus een ontmoeting heeft met de vrouwen. Ze vallen voor Hem neer en grijpen Zijn voeten en aanbidden Hem. Ze hebben hun Meester weer terug. Wat een bijzondere ontmoeting. Ik denk dat ze hard lopend naar de discipelen en de bekenden zijn gegaan. Als ze daar zijn aangekomen, vertellen ze aan iedereen wat ze hebben be-

leefd. Maar de discipelen, vrienden en kennissen geloven hen niet. Ze vinden het maar vreemd gepraat!

Petrus gaat toch naar het graf. We zien dat Petrus in het graf loopt. Als hij bukt, ziet hij de linnen doeken en gaat verwonderd weg om nu ook een getuige te zijn. Jullie hebben het grote nieuws gehoord! De Heere is waarlijk opgestaan. De steen is van het graf gewenteld. Je kunt er met je verstand niet bij. Maar je moet het geloven. Het is en blijft een wonder. Luister goed, nu heeft de Heere Jezus weer een ontmoeting.

Ik zie twee mensen die Jeruzalem verlaten. Het zijn volgelingen van de Heere Jezus. De ene man heet Kleopas en hoe de andere man heet, weten we niet. Zijn naam wordt niet genoemd.

Ze hebben het paasfeest gevierd en zijn nu op weg naar een dorpje in de buurt. Het dorpje heet Emmaüs. Het is ongeveer elf kilometer vanaf Jeruzalem. De wandeling duurt ongeveer drie uur. Maar daar hebben ze geen erg in. Ze zijn zo druk met elkaar aan het praten over alles wat er gebeurd is. Waarom hun Meester zo moest lijden en waarom Hij moest sterven aan het kruis. Ze geloven echt niet dat Hij uit het graf is opgestaan. Ze begrijpen er niets van. Ze zagen de Heere Jezus als hun Koning Die het volk zou redden uit de handen van de Romeinen.

Jongens en meisjes ik hoop dat jullie de Heere Jezus zien als jullie Redder en Zaligmaker.

Toch praten ze nog met eerbied en ontzag over hun Meester. Hoe dikwijls heeft Zijn woord hun getroost en bemoedigd en nu is alles verleden tijd. Dat gaat je niet in je koude kleren zitten.

Terwijl ze druk aan het praten zijn, komt de Heere Jezus bij hen lopen. Ze herkennen Hem niet. Er staat in de Bijbel: ‘En hun ogen werden gehouden, dat ze Hem niet kenden.’ De onbekende Man vraagt waar het gesprek over gaat en waarom ze zo verdrietig zijn. Wat een vreemde vraag. Iedereen weet toch wat er de afgelopen dagen is gebeurd? Iedereen is er vol van en deze Man weet van niets. Kleopas antwoordt Hem: ‘Bent U een vreemdeling in Jeruzalem, en weet niet de dingen, die deze dagen zijn geschied?’ De Heere Jezus doet net of Hij het niet weet en vraagt aan de twee mannen wat er gebeurd is. De mannen gaan vertellen: ‘De dingen aangaande Jezus de Nazarener, Welke een Profeet was, krachtig in werken en woorden, voor God en voor het volk.’

Jongens en meisjes, hieruit blijkt dat deze twee mannen niet hebben begrepen dat de Heere Jezus de Zoon van God is en dat Hij voor hen en voor onze zonden aan het kruis is gestorven. Hier noemen ze Hem een Profeet en geen Zoon van God.

Ze vertellen verder aan de grote Onbekende dat de overpriesters en de oversten van het volk Hem ter dood hebben veroordeeld en Hem hebben gekruisigd. O, wat zijn ze verdrietig en teleurgesteld. 'Wij hadden gehoopt dat Hij Israël zou verlossen van de boze machten.' Ze vertellen de Man dat ze sommige vrouwen hebben gesproken. Die waren op zondagmorgen vroeg bij het graf geweest. Het graf was leeg en ze hebben Hem niet gevonden. Ze hebben met engelen gesproken en die hebben verteld dat Hij leeft. Er zijn meer mensen bij het graf geweest die dezelfde ervaring hadden als de vrouwen.

Nu vindt de Heere Jezus het genoeg. Hij neemt nu het woord: 'O, onverstandigen en tragen van hart om te geloven al wat de profeten hebben gesproken.' De Heere Jezus opent het Woord, omdat de mannen dat Woord niet begrepen hebben. De Heere Jezus heeft het over de wet van Mozes, de profeten en geschriften. Van die laatsten zijn de Psalmen het meest bekend. Ze luisteren tijdens de hele wandeling, terwijl ze de heuvels bestijgen en weer afdalen en door de korenvelden en wijngaarden lopen, tot ze komen in Emmaüs. De Heere doet hen geen verrassende verhalen van reizen of wonderlijke avonturen, maar Hij legt op een eenvoudige manier het Woord uit. Wie kan beter onderwijs geven dan de Heere Jezus? Een lange tijd is Jezus aan het woord, maar de tijd lijkt kort. Moest Christus niet lijden en ingaan in heerlijkheid?

Jullie weten toch wel dat zonder het offer van de Heere Jezus niemand zalig kan worden? We kunnen alleen zalig worden door het vergoten bloed van het Lam. Jongens en meisjes, lees maar veel in de Bijbel en vraag of de Heilige Geest je het Woord laat verstaan.

De mannen zijn bijna thuis, maar de Onbekende heeft Zich nog steeds niet bekend gemaakt. De Heere Jezus laat de Emmaüsgangers merken dat Hij verder wil gaan. Maar de mannen dwingen Hem om mee in huis te gaan. Het is avond en ze vinden het onverantwoord dat de Man alleen verder gaat.

De Heere Jezus stemt er in toe en gaat met de mannen het huis in. De maaltijd wordt klaargemaakt en ze gaan aan tafel. Dan zien we dat de Heere Jezus het brood neemt en het zegent en als Hij het brood geeft aan de mannen gaan hun ogen open en zien ze Jezus. Daarna verdwijnt de Heere

Jezus. De mannen blijven alleen achter. Ze zeggen tegen elkaar: 'Was ons hart niet brandende in ons als Hij tot ons sprak op de weg, en al Hij ons de Schriften opende?'

Er is iets bij die mannen veranderd. Ze staan nu in vuur en vlam voor de Heere Jezus. Hij is hun alles geworden.

Kunnen jullie ook al zeggen dat de Heere Jezus de belangrijkste is geworden in jullie leven? Wat gaan die mannen nu doen? Ze worden ook getuigen van de Heiland. Ze gaan naar Jeruzalem. Iedereen moet het grote nieuws horen. Ze gaan naar het huis van de elf discipelen. Ze komen binnen en de discipelen zeggen het al: 'De Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien.' Dit wordt de mooiste dag van hun leven. Ze vertellen alles aan de discipelen. Van de wandeling en de maaltijd met Jezus. Ze kunnen het niet op. Nu is het ook voor die mannen paasfeest geworden.

AFSLUITING

Jullie hebben ook gehoord dat de Heere Jezus wil dat je zalig wordt. Hij wil ook dat jullie bij Hem komen en je laat zegenen. Hij nam de tijd voor die Emmaüsgangers. Hij liet het Woord spreken en Hij openbaarde Zich als de opgestane Heere en Heiland. Ik hoop dat jullie ook paasfeest hebben gevierd. De Heere is waarlijk opgestaan. Laat dat duidelijk zijn!

VERWERKING

Vragen:

- Konden de volgelingen van de Heere Jezus weten dat Hij zou sterven en na drie dagen zou opstaan?
- Waarom is het zo belangrijk om de Bijbel bidvend te lezen?
- Hoe heet die ene Emmaüsganger?

Spel:

Bij de verwerkingen vindt u het vierde deel van een memoryspel (zie uitleg vertelling B3.41). Het is leuk om alle kinderen de vier vellen te geven, zodat ze na de vier vertellingen (tot en met het paasverhaal) zelf een compleet memoryspel over het lijden, het sterven en de opstanding van de Heere Jezus hebben. Bij de verwerkingen is ook het totaal toegevoegd.

Tip: als u het spel zelf meerdere keren wilt gebruiken, is het aan te raden om de kaartjes te lamineren.

