

Matthias gekozen

Periodethema: Hemelvaart en Pinksteren
Handelingen 1: 15-26

KERNTekST

'Gij Heere! Gij Kenner der harten van allen, wijs van deze twee een aan, dien Gij uitverkoren hebt' (Hand. 1: 24b).

UITLEG VAN DE KERNTekST

Hand. 1: 24b. De Heere kijkt niet naar het uiterlijk van iemand. Hij kijkt naar het hart en weet wat er in het hart van iemand leeft. Hij weet ook welke persoon Hij uitkiest om apostel te worden in de plaats van Judas.

BEGINSITUATIE

Vorige week is verteld over de hemelvaart van de Heere Jezus. Vraag het verhaal zo concreet mogelijk terug:

- Wat vragen de discipelen aan hun Meester?
- Welke opdracht krijgen de discipelen van de Heere Jezus?
- Wat zien de discipelen?
- Welke boodschap brengt de engel?
- Wat doet de Heere Jezus in de hemel en welke troost geeft dit?
- Wat gaan de discipelen in Jeruzalem doen?

DOELSTELLINGEN

- De kinderen laten merken hoe erg het is om te leven en te sterven zonder dat we God kennen.
- De kinderen in de vertelling laten zien dat de Schrift vervuld wordt en dat we mogen geloven dat God Zijn beloften ook in deze tijd nog vervult.
- De kinderen duidelijk maken dat God doorgaat met Zijn werk en dat Hij ervoor zorgt dat de juiste mensen op de juiste plaats hun werk kunnen doen.

INDELING

- Het einde van Judas.
- Het bijzondere ambt van apostel.
- De verkiezing door God.

OPMERKINGEN

Vertel het einde van Judas in sobere bewoordingen. Het kan zijn dat kinderen in hun omgeving met het sterven van iemand op deze manier te maken hebben gehad. Zoiets heeft veel impact op het kinderenleven.

ZINGEN

Psalm 24: 5; 135: 1; Morgenzang: 3.

Voor de kinderen uit groep 5 en 6: Psalm 75: 2.

'Heere Jezus in Uw Naam' (OMK, deel 3, nr. 89).

'God is getrouw, Zijn plannen falen niet' (UAM, nr. 119).

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 24: 5. De Heere Jezus gaat als Koning de hemel binnen. De engelen brengen Hem de eer en de dankzegging. Ook wij moeten Hem met onze lofzangen (psalmen en liederen) eren.

MATERIALEN

Een kaartje van Jeruzalem in de tijd van discipelen of een plaatje van de tempel.

BORDPLAN

U kunt de namen van de twaalf discipelen op het bord zetten en deze herhalen met de kinderen.

INTRODUCTIE

Soms is het heel moeilijk als je een keuze moet maken, bijv. ga je met je moeder mee naar oma of ga je met je vriendje spelen? Je wilt het allebei heel graag, daarom weet je niet wat je kiezen wil. Nog moeilijker wordt het als je straks een vervolgschool en een beroep moet kiezen. Praat met de kinderen over de mogelijkheden: wat doe je op zo'n moment? Hoe kies je? Welke argumenten heb je om iets wel/niet te kiezen? Mogelijk vertellen de kinderen zelf dat het gebed in zo'n situatie heel belangrijk is. Stuur anders het vraaggesprek in die richting.

BRUGZIN OF BEGINZIN

Er is iets ergs gebeurd in Jeruzalem.

Vertelling

Iedereen in Jeruzalem weet het. Judas, de discipel van de Heere Jezus, leeft niet meer. Hij is gestorven. Nu zijn er nog maar elf discipelen over. Wat is er dan gebeurd? Is hij ziek geweest? Heeft hij een ongeluk gehad?

HET EINDE VAN JUDAS

Weet je nog dat Judas dertig zilverlingen gekregen had? Hij had de Heere Jezus verraden en het geld gekregen. Maar hij was er niet blij mee. Het maakte hem erg onrustig en bang. Hij had ervoor gezorgd dat de Heere Jezus gevangengenomen was. Drie jaar lang was hij bij Hem geweest. Hij had de wonderen gezien en de woorden van de Heere Jezus gehoord. Hij had zelf ook het evangelie gepreikt samen met de andere discipelen. Maar hij had de Heere Jezus niet echt lief. Hij wilde zelf beter worden en een belangrijke plaats krijgen in het Koninkrijk van de Heere Jezus. Maar het was allemaal anders gegaan dan hij verwacht had. Hij had geen echte liefde tot de Heere Jezus. Het was donker in zijn hart. *Hoe is dat bij jou? Wie woont er in jouw hart? Ken jij de Heere Jezus of is het nog donker?*

Judas had spijt van zijn daad gekregen. Hij wilde het geld niet meer hebben. Het brandde in zijn zak. Daarom was hij naar de tempel gegaan. Daar zaten de overpriesters en de ouderlingen. Zij hadden geen spijt van de gevangenneming van de Heere Jezus. Eindelijk zou gebeuren wat zij al zo lang wilden: Jezus zou sterven. Judas was naar hen toegegend en had geschreeuwd: 'Ik heb gezondigd. Ik heb onschuldig bloed verraden.' Maar de mannen in de tempel waren niet onder de indruk van zijn woorden. Ze hadden gezegd: 'Daar hebben wij niet mee te maken.' Judas was zo bang dat hij het geld, de dertig zilverlingen, met een zwaai de tempel ingesmeten had. Daarna was hij weggerend: doodsbang en helemaal hopeloos. Daarna had hij zelf een eind aan zijn leven gemaakt.

Wat erg was dat! De Heere zegt in Zijn wet: 'Gij zult niet doodslaan.' Judas had beter, net als Petrus, kunnen huilen over zijn zonde. Hij had beter naar de Heere Jezus kunnen gaan om zijn schuld te belijden.

De genade van God is zo groot dat Hij vergeving wil geven, ook aan mensen als Judas. Vergeet dat nooit! Soms kan het heel verdrietig en moeilijk zijn in je leven. Je weet niet meer hoe het moet. Je ziet het niet meer zitten. Ga dan met alle dingen naar de Heere. Vraag Hem om raad en hulp. Je mag ook aan andere mensen vragen of die je willen helpen.

De overpriesters en ouderlingen wilden het geld niet gebruiken in de tempel. Het was immers verradersgeld? Zo vroom waren ze dat het geld niet in de schatkist mocht. Maar ze vergaten dat ze zelf het geld gegeven hadden. Ze wisten dat een pottenbakker net buiten Jeruzalem nog een stuk grond had. Van de dertig zilverlingen kochten ze deze grond. Ze maakten er een begraafplaats van voor mensen die in Jeruzalem op bezoek waren en stierven. Een begraafplaats voor vreemdelingen. 'Akeldama', noemden ze die plaats. Dat betekent 'akker des bloeds', omdat er bloed kleefde aan het verradersgeld. De overpriesters en ouderlingen dachten er niet bij na dat hier een profetie vervuld werd. In Psalm 41, 69 en 109 kun je al lezen dat dit gebeuren zou. *De woorden die God spreekt, komen altijd uit. De Heere doet altijd wat Hij zegt. Dat geldt voor beloften, maar ook voor straffen. Denk daar altijd aan.*

HET BIJZONDERE AMBT VAN APOSTEL

De elf discipelen zijn met veel andere mensen bij elkaar na de hemelvaart van de Heere Jezus. Het sterven van Judas was dus al ongeveer veertig dagen geleden. Ze bidden met elkaar om de vervulling van de belofte. Ze verlangen naar de komst van de Heilige Geest. Petrus gaat staan en zegt: 'Jullie weten alles wat rond Judas gebeurd is. Maar dit moest allemaal zo gebeuren. Het staat zo in de Schrift. Maar er staat nog meer: de lege plaats van Judas moet opgevuld worden. Iemand moet de plaats van Judas innemen.' Dit staat in Psalm 109: 8. Wie moet dan de opvolger van Judas worden? Daarover zegt Petrus ook iets: 'Het moet iemand zijn die altijd met ons opgetrokken is. Iemand die al vanaf de tijd van Johannes de Doper alles meegemaakt heeft. Dus iemand die de wonderen gehoord en gezien heeft. Hij moet ook getuige zijn van de dood en de opstanding van de Heere Jezus.' In het kort gezegd: hij moet een oor- en ooggetuige zijn van alles in de tijd van de Heere Jezus op de aarde. Hij moet geloven dat Jezus de Christus, de Messias is.

Petrus weet hoe moeilijk het zal zijn als ze straks de wereld ingaan om het evangelie te vertellen. Je kunt iets pas goed vertellen als je het zelf meegemaakt

hebt. Daarom is het zo belangrijk dat de nieuwe discipel een getuige is.

DE VERKIEZING DOOR GOD

De mensen (ongeveer 120 bij elkaar) komen met twee namen: Jozef, die ook wel Barsabas of Justus genoemd wordt. Justus betekent de rechtvaardige. Een man die dus goed geschikt is. De andere man heet Matthias. Wie moet de nieuwe apostel worden? De discipelen worden vanaf dit moment geen discipelen meer genoemd, maar apostelen. Discipel betekent 'leerling' en apostel betekent 'gezondene, om een boodschap over te brengen'. De boodschap van het evangelie moet aan de mensen verteld worden. Het is erg belangrijk dat er een goede keuze gemaakt wordt.

De mensen beseffen dat ze zelf die keuze niet goed kunnen maken. Daarom bidden ze met elkaar. God moet Zelf een man aanwijzen die de plaats van Judas mag vervullen en deze moeilijke taak op zich kan nemen. Ze vragen: 'Heere, U kent het hart van alle mensen. U weet dat we bij elkaar zijn gekomen om iemand in de plaats van Judas te kiezen. Wilt U één van deze mannen aanwijzen als apostel? Welke man wilt U dat gekozen wordt?'

Na het bidden wordt het lot geworpen. Dat gebeurde in die tijd vaker als er een belangrijke keuze gemaakt moest worden. Je moet niet denken aan een lootje zoals bij ons. Dan kun je geluk hebben of pech. Maar daar bidden we niet voor. In de Bijbel hoort bidden er altijd bij; God maakt dan bekend wat Hij wil. Het lot valt op Matthias. God Zelf wijst hem aan als apostel in Judas' plaats. Zo zorgt God ervoor dat Zijn werk doorgaat.

In onze gemeente worden ook mensen gekozen: denk maar aan de ouderlingen en de diakenen. Meestal

worden er dan twee namen genoemd waaruit je mag kiezen. Maar ook dan is het gebed belangrijk. Er wordt gebeden of God iemand aan wil wijzen die ouderling of diaken moet worden.

AFSLUITING

Zo zorgt de Heere ervoor dat de blijde boodschap van het evangelie overal verteld wordt. Niet alleen in de tijd van Petrus en de apostelen, maar ook in onze tijd. Er moet overal in deze wereld over de Heere Jezus verteld worden. Tot Hij terugkomt op aarde op de jongste dag. Wat belangrijk is het om deze boodschap te horen, maar ook te geloven in je hart.

VERWERKING

- Praat met de kinderen over de ambten in onze gemeenten. Welke ambten kennen wij en wat is hun taak? Maak er een bordschema van zodat de kinderen het kunnen zien.
- Vraag aan de kinderen of ze weten hoe ambtsdragers gekozen worden en praat erover. Laat vooral ook uitkomen hoe belangrijk het gebed bij de verkiezing van kerkenraadsleden is.
- Als er openheid in de groep is, kunt u ook praten over de leiding van God in het leven van de kinderen. Mogelijk kunnen sommige kinderen iets concreets vertellen.
- U kunt het dominospel over de discipelen kopiëren op stevig papier of op karton laten plakken. Lamineren is ook een optie: dan hebt u verschillende jaren plezier van dit spel en kunt u de namen van de discipelen ook op andere momenten oefenen. Speel het spel in een grotere groep. Als u twaalf discipelnamen teveel vindt, neem dan het dominospel van zes bekende discipelen of het dominospel met zes minder bekende discipelen. Deze laatste twee spelen kunt u met een kleinere groep spelen.

