

Achan en Israël verslagen

Periodethema: Naar het beloofde land
Jozua 7

KERNTekST

'Geef toch de Heere, de God van Israël, de eer en doe voor Hem belijdenis' (Joz. 7: 19b).

UITLEG VAN DE KERNTekST

Doe voor de Heere belijdenis van je schuld. Voor Hem kun je niets verborgen houden.

BEGINSITUATIE

Deze keer de laatste van de acht vertellingen rond het thema 'naar het beloofde land.' Jericho is op een wonderlijke manier gevallen en de buit is voor de Heere! Dat had de Heere uitdrukkelijk bevolen (Joz. 6: 18). Zonder dat het volk het weet, zondigt één man tegen dit bevel met alle gevolgen van dien.

DOELSTELLINGEN

- We horen in deze geschiedenis hoe de Heere Zich afkeert van Israël, omdat iemand expres gezondigd heeft tegen het gebod van de Heere.
- We leren dat, als we zondigen, we de Heere tekort doen en anderen meeslepen in de zonden.
- We zien hoe Jozua zich wendt tot God!
- We leren ook hoe belangrijk het is om aan de Heere onze zonden te bekennen. Hij is heilig en wij onheilig.
- We zien ook dat de Heere de zonden niet ongestraft kan laten, omdat Hij rechtvaardig is en niet liegen kan.
- We mogen ook zien dat de Heere weer terugkomt bij Israël nadat de straf voltrokken is. Zo wil de Heere ook ons weer in genade aannemen, omdat de straf voltrokken is aan de Heere Jezus.

INDELING

- Nederlaag bij Ai.
- Jozua's gebed.
- Gods antwoord.

- Achan aangewezen.
- Achan bekent.
- Achan gestraft.
- Afsluiting.

OPMERKINGEN

Wees erop bedacht dat dit voor kinderen een moeilijke geschiedenis is, omdat niet alleen Achan maar het hele volk lijdt onder zijn zonden en zelfs zijn gezin meegenomen wordt in de straf. Maak in de vertelling goed duidelijk dat Achan wist van het bevel en de gevolgen daarvan en toch zondigde! Probeer ook zo goed mogelijk duidelijk te maken dat Achan nog genadetijd geboden werd, maar hij bekende pas toen hij als schuldige aangewezen werd. Maak ook duidelijk dat zondigen niet iets is wat alleen jezelf aangaat, maar dat het ook altijd gevolgen heeft voor anderen. Als laatste zullen wij erop moeten letten dat we aan de kinderen laten zien dat ook wij eerrovers van God zijn!

ZINGEN

Psalm 6: 2; 139: 1 en 14; Tien geboden: 9.
'Bewaar je oog' (Timotheüs, lied 73).

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 139: 14. De dichter bidt dat de Heere helemaal door hem heen kijkt en hem laat zien of zijn hart en gedachten wel tot Zijn eer zijn. Zelf zijn we daar blijkbaar blind voor. Dit gebed is ook voor ons noodzakelijk.

MATERIAAL

Kaart van Israël.
Plaat van de buit uit Jericho.

BORDPLAN

Hoe kan dat?

INTRODUCTIE

Inleidend groeps gesprek

Heb je het al gehoord? Als een lopend vuurtje gaat het door het dorp. Het staat in de krant en het komt op het nieuws. De geschiedenis die we vorige week hoorden, is ook als een lopend vuurtje door het land Kanaän gegaan. De mensen vertellen het aan iedereen door. Wie weet ook alweer waar het over ging? Waarom denk je dat het zo snel aan iedereen werd doorverteld? Als jij zo'n verhaal zou horen, dat dikke muren zomaar instorten, wat zou je dan doen? En als jij nu eens bij het volk van Israël gehoord zou hebben. Als jij nu eens meegelopen was rond de stad Jericho en op de zevende dag storten de muren in, wat zou je dan voelen en wat zou je dan denken? Het volk Israël was natuurlijk ook heel blij, blij met hun God Die voor hen wonderen deed. Die voor hen de dikke muren van Jericho deed instorten, Die hen kracht gaf om de stad in te nemen. Weet je ook nog wat de Heere over deze stad gezegd had? Juist, niemand mocht iets van de spullen uit deze stad meenemen als buit, want niet de Israëlieten maar de Heere had de stad ingenomen. Alle spullen moesten verbrand worden en alle zilveren, gouden, koperen en ijzeren spullen moesten verzameld worden, die waren voor de Heere. Later zouden deze spullen gebruikt worden in het huis van de Heere, de tempel. Zo moest het gaan! 'Want', had de Heere gezegd, 'als er ook maar iemand is die iets neemt van de spullen van Jericho, Ik zal heel Israël niet meer helpen. Er zal een vloek op hen rusten en die man zal heel Israël in het ongeluk storten.' Als dat niet duidelijk is? Net zo duidelijk als de woorden van God in het paradijs. 'Als je van die ene boom eet, zal je de dood sterven!'

BRUGZIN OF BEGINZIN

En toch...

Vertelling

Zo, dat is klaar, dat zit goed verstopt. Niemand heeft het gezien en zijn kinderen moeten hun mond maar houden! Moe en bezweet wist Achan het stof van zijn gezicht. Dat was me een dag zeg. De hele dag zoeken tussen de stoffige puinhopen. Wat een spullen. Zoveel goud, zoveel zilver, zoveel geld, zoveel mooie dingen. Enorm! De hoop spullen bij Jozua wordt steeds groter! Nee, Jozua zal het echt niet merken dat hij, Achan, een paar dingetjes heeft meegenomen. Een paar dingetjes maar van die grote hoop. Trouwens, hij had het toch zelf gevonden! Straks, als hij op zijn stukje land woont, kan hij mooie dingen kopen van die grote goudstaaf en hij zal misschien wel een mooie jas voor zichzelf kunnen laten maken van die prachtige

mantel. Hij zal misschien wel voor al zijn kinderen een stuk grond kunnen kopen of iets anders. Nu zit het in ieder geval goed verstopt en niemand zal die paar dingetjes missen! Niemand?

NEDERLAAG BIJ AI

De rust is weergekeerd. Jericho is gevallen, de buit is binnen en de stad is verbrand. Maar Jericho is nog niet heel Kanaän. Er moeten nog veel meer steden veroverd worden. Daarom stuurt Jozua verkenners op pad. Mannen, ga hier vandaan en loop naar het westen totdat je bij het stadje Ai komt. Kijk goed om je heen, verken het land en kijk hoe sterk de stad is en let goed op waar de zwakke plekken zitten. Dat willen de mannen wel. Op naar de volgende stad! Ze kijken goed om zich heen en als ze vlak bij Ai komen, zien ze het al. Dit wordt een makkie. Deze stad is niet half zo sterk als Jericho en er wonen niet half zoveel mensen. Nee, als ze Jericho in konden nemen met de hulp van de Heere, moet Ai zeker gaan! Vol goede moed komen ze bij Jozua terug. 'Jozua', zeggen ze, 'voor deze stad hoeft niet het hele volk mee hoor. Er wonen niet half zoveel mensen als in Jericho. Zo'n twee- of drieduizend man moet genoeg zijn.' Dat is een goed bericht. Jericho was een sterke stad en zonder de Heere hadden ze die stad nooit kunnen innemen. Maar Ai... Jozua denkt nog even na en zegt dan: 'Goed, we gaan met drieduizend man, dat moet zeker genoeg zijn.' Vol goede moed gaan de mannen op pad. Maar wat is dat?! Ze zijn nog niet eens bij de stadspoort aangekomen of een legertje van snelle, gewapende soldaten dendert de poort uit. De soldaten van Israël schrikken! Ze worden snel en hard aangevallen door de mannen van Ai. En voordat ze het weten vallen de eerste soldaten van Israël dood op de grond. Eén, nog één en nog één... nee dit kan niet, dit mag niet. Onmiddellijk keren ze zich om en zo hard als ze kunnen rennen ze de bergheiling af terug naar het tentenkamp! De Israëlieten in het tentenkamp zien ze komen. 'De soldaten, de soldaten zijn terug! En... ze hebben verloren!! Zesendertig mannen zijn dood!' Wat een ellende. Hoe is dit nu mogelijk? Waarom geeft de Heere wel de overwinning op de sterke stad Jericho en niet op dit kleine stadje Ai? Waarom helpt Hij niet meer? Waarom heeft Hij hen laten verliezen? Waarom zijn er doden gevallen? Het volk is angstig en bang! En Jozua? Wat doet Jozua?

JOZUA'S GEBED

Als Jozua het hoort, scheurt hij zijn kleren en werpt zich op de grond. Samen met de oudsten ligt hij tot het avond wordt voor de ark van de Heere. Ze hebben zelfs as op hun hoofd gedaan. Zo verdrietig, zo angstig zijn ze. 'Ach Heere', bidt Jozua, 'waarom heeft u dit laten gebeuren? Waarom heeft u het volk dan over de Jordaan laten gaan? Om hier in dit

land allemaal gedood te worden? We hadden beter aan de overkant van de Jordaan kunnen blijven, daar waren we veilig.' Jozua toch, ben je alweer vergeten wat er gebeurde bij de stad Jericho? Ben je vergeten dat het niet jouw plan was om over de Jordaan te gaan, maar Gods plan? Jozua is zo van streek dat hij daar even niet meer aan kan denken. Hij weet niet meer hoe het moet. 'Wat moet ik toch tegen het volk zeggen nu ze voor de vijand moesten vluchten? Nu er zesendertig mensen zijn omgekomen? De Heere zal helpen? En wat zullen de mensen die hier in Kanaän wonen, zeggen als ze dit horen? Ze zullen komen en ons omsingelen en ons allemaal uitroeien. Er zal geen Israël meer overblijven! En dan Heere? Wat zullen ze dan zeggen? Die God van Israël? Dat is geen God!' Zo klaagt Jozua zijn angst, zijn nood. Zo bidt Jozua tot God.

GODS ANTWOORD

En God hoort! Natuurlijk hoort de Heere het gebed van Jozua. En hij geeft direct antwoord. 'Jozua, sta onmiddellijk op en stop met klagen. Stop met mopperen! Hoe erg het ook is wat er allemaal gebeurd is, het is de schuld van het volk zelf. Jozua het volk heeft zich niet aan Mijn verbond gehouden. Jullie zijn met overmoed naar Ai vertrokken, maar jullie zijn vergeten dat niet jullie het land moeten overerven, maar Ik de Heere zal jullie het land geven. Jullie dachten het zelf wel te kunnen! En bovendien is er iemand onder het volk die mijn gebod heeft overtreden! Er is iemand die het gedurfd heeft om te stelen van de spullen van Jericho. Hij heeft ze in zijn tent verstopt. En je weet wat Ik daarover gezegd heb! Ik, de Heere, zal jullie niet meer helpen. Jullie zullen het van elke vijand verliezen en moeten vluchten voor je leven. Want wie steelt van Mij, steelt Mijn eer! En wie Mijn eer steelt, weet niet dat Ik, God, heilig ben. Jozua, Ik zal niet meer met jullie zijn totdat de zonden weggedaan is. Totdat de man, die aangewezen wordt, gestraft zal zijn! Totdat hij met vuur verbrand zal zijn.' Daar staat Jozua dan! Het is dus allemaal hun eigen schuld. Maar wie is de man die het durfde om van God te stelen? Die heel Israël in het ongeluk stortte? Hij moet gevonden worden maar hoe?

ACHAN AANGEWEEZEN

Ook dat heeft de Heere gezegd. 'Jozua, laat het volk zich heiligen, voorbereiden en klaarmaken. Want morgen zal de man aangewezen worden die dit kwaad heeft gedaan.' En zo zal het gaan. Jozua stuurt zijn boodschappers het tentenkamp rond. 'Heilig u, maak u klaar, want morgen moeten we allemaal voor de Heere verschijnen. Er is iets vreselijks gebeurd! De Heere wil niet meer bij ons zijn en zal ons niet meer helpen totdat de zonden uit het volk weggedaan is.' Zonden? De mensen worden bijna nog banger. Welke zonden? Wat is dan

toch gebeurd. Morgen moeten ze allemaal voor de Heere verschijnen en dan, heeft Jozua gezegd, zal de Heere de man aanwijzen die het kwaad gedaan heeft. Ook Achan hoort de woorden van de boodschappers. En nu? Ja, Achan, wat nu? Morgen moet iedereen voor de Heere verschijnen! Denk je er aan te ontkomen? Och, er zijn wel duizenden Israëlieten, er zal vast nog wel iemand zijn die iets kwaads gedaan heeft. En Achan doet precies als alle andere Israëlitische mannen. Hij maakt zich klaar en wacht het af.

De volgende morgen staan alle mannen in groepen bij elkaar. De stam van Ruben, de stam van Gad, de stam van Aser, twaalf grote groepen naar de twaalf stammen van Israël. Ook de stam van Juda heeft zich verzameld, met daartussen Achan en zijn familie. En dan wordt het stil. Welke stam zal aangewezen worden? Waar zal de man staan die Israël in het ongeluk heeft gestort? De ronde wordt gelopen, waarschijnlijk loopt iemand met een zak stenen langs de stammen. Degene die de zwarte steen heeft, is aangewezen. Zo had de Heere het bevolen. De spanning stijgt welke groep zal het zijn? Juda wordt aangewezen! Opgelucht gaan de ander stammen opzij. Want nu moet er gezocht worden in de stam van Juda. Ja, en je raadt het al, de familie van Achan wordt aangewezen. Dat kan ook niet anders want de Heere stuurt het lot. Nu moeten alle broers en Achan een voor een naar voren komen om een steen uit de zak te pakken. Wie zal de zwarte hebben? Achan, zo moeilijk is dat toch niet. Je weet toch zelf wel dat de Heere alles heeft gezien? En inderdaad, Achan wordt aangewezen. Hij is de man die zondigde tegen God, die Israël in het ongeluk stortte. Jozua stapt naar voren. 'Achan, mijn zoon, ben jij het? Weet je dan niet wat God gezegd heeft? Wie neemt van de spullen van Jericho, steelt van Mij. En Ik zal heel Israël verlaten! Achan wat heb je gedaan? Weet je dan echt niet Wie de Heere is? Hij Die het kwade straft en Die om Jezus wil ook vergeeft? Achan, de Heere doet wat Hij zegt, omdat Hij eerlijk is en niet liegen kan! Waarom heb je het toch niet eerder gezegd?'

ACHAN BEKENT

'Achan', zegt Jozua, 'geef de Heere toch de eer en doe belijdenis voor Hem en zeg mij wat je gedaan hebt.' Jozua wil het ook uit zijn mond horen. En dan kan Achan niet anders. Aangewezen door God Zelf moet hij wel bekennen. 'Het is waar Jozua, ik heb tegen de Heere gezondigd en heb gedaan wat God uitdrukkelijk verboden had. Ik heb van de spullen van Jericho genomen. Ik zag onder de buit zo'n mooie, dure jas liggen en tweehonderd zilveren sikkels en een grote goudstaaf, ik keek ernaar en dacht: Zo, als je dat alleen al hebt, dan ben je rijk! Hoeveel kun je daar wel niet voor kopen? Tweehonderd zilveren sikkels, daar moet je normaal wel

achthonderd dagen voor werken! En dan nog het goud! En toen heb ik het genomen en verstoppt in het midden van mijn tent.

Snel stuurt Jozua nu mannen naar de tent van Achan. Hij moet zeker weten dat het waar is. En het is waar! Midden in Achans tent is een gat gegraven en daarin vinden de mannen het zilver en het goud en de prachtige jas. Ze nemen het mee en leggen de spullen voor de Heere neer! Gestolen spullen, gestolen van God! Nu staat het vast. Achan is schuldig.

ACHAN GESTRAFT

Een lange droevige stoet verlaat het tentenkamp. Op weg naar het dal Achor. Het dal van beroering. Het dal waar de straf voltrokken zal worden. Daar gaat Achan met alles wat hij heeft, zijn zonen en dochters, zijn vee, zijn ezels, zijn koeien, zijn tent, de gestolen spullen, alles! Wat is de zonde toch erg! Erg voor Achan, erg voor zijn kinderen, erg voor het volk, erg voor Jozua die de straf voltrekken moet, erg voor God, erg voor ons. Er is nog nooit iemand geweest die gelukkig is geworden door te zondigen. Jozua roept het ook: 'Achan, waarom hebt u ons in het ongeluk gestort? De Heere, Die niet liegen kan, zal u op deze dag in het ongeluk storten.' En heel Israël pakt stenen van de grond en gooit ze op Achan en op alles wat hij heeft. Tenslotte, zo had de Heere gezegd, wordt alles met vuur verbrand. Er blijft niets van Achan en zijn spullen over. En nog zijn ze niet klaar. Jozua beveelt hen nog meer stenen te gooien, net zolang tot er een enorme steenhoop ontstaat op de plek waar Achan werd gestraft. Want Israël mag nooit meer vergeten dat expres zondigen tegen de Heere een verschrikkelijk kwaad is.

AFSLUITING

Achan is gestraft! Het kwaad is weg uit het midden van het volk. En de Heere keert terug! Denk eens even met mij mee. De straf is gedragen. Denk jij dan ook niet aan iets anders? Achan moest zelf zijn straf dragen, maar ik ken een Man Die niet Zijn eigen straf moest dragen, maar de straf van anderen. Ken jij Hem ook? En weet je wat de Heere toen zei: 'Omdat Jezus, Mijn Zoon, de straf heeft gedragen, kan Ik jou Mijn vrede geven!' Achan moest

sterven in het dal Achor, maar wij kunnen wegkomen door het offer van de Heere Jezus. Zondigen is erg, maar geen spijt hebben van je zonden, niet vragen om vergeving, denken dat het allemaal wel meevalt, is nog veel erger! Weet je wat je dan eigenlijk zegt? Heere Jezus, U hebt wel geleden voor de zonden, maar ik heb U niet nodig, ik draag mijn straf zelf wel! Maar wie zijn zonden belijdt en gelooft in Hem mag voor eeuwig leven! Weg uit het dal Achor, weg uit de plaats van de dood.

VERWERKING

Groepsgesprek. Kies eruit wat voor jouw groep passend is.

- Hoe kan het dat de strijd zo slecht afliep?
- Waarom wordt Achan zo zwaar gestraft? Hij zondigde terwijl hij wist wat de gevolgen zouden zijn voor hem, zijn kinderen en heel Israël.
- In de wet staat het zinnetje: 'Want de Heere onze God is een jaloers God. Of een na-ijverig God.' Wie weet wat dat betekent? Waarom heeft dit te maken met ons verhaal van vandaag?
- Wanneer hebben wij voor het eerst het gebod van God overtreden?
- Op welke manier kunnen wij stelen van God? Niet eren, niet geloven, alle tijd voor jezelf gebruiken, jezelf belangrijker vinden dan God.
- Op welke manier hebben anderen er last van als jij iets fout doet, zondigt.
- Waarom is het 'erger' als gelovige mensen zondigen dan niet-gelovigen? Omdat je de Heere tekort doet en mensen lelijk over Hem gaan denken.
- Waarom zou de Heere niet eerlijk zijn geweest als Hij Achan niet strafte? Dan zou de Heere gelogen hebben. Zou je dan nog zeker kunnen weten dat Hij jouw zonden wil vergeven?
- Waarom is het moeilijk om een goede leider te zijn, zoals Jozua?
- Verwerkingsblad (zie website).
- Creatieve opdracht. Laat de kinderen de tent van Achan tekenen met daarin de gestolen spullen in de grond. Laat daar overheen een stukje papier plakken zodat het gat afgedekt is. Schrijf daarop: 'geeft de Heere toch de eer.' (N.a.v. Jozua 7 vers 19)
- Speel het memoriespel. (Zie website)