

De vurige oven

Periodethema: Daniël
Daniël 3

KERNTKST

'Wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden en de vlam zal u niet aansteken.'
(Jes. 43: 2b)

UITLEG VAN DE KERNTKST

God heeft een zondig volk lief. Hoe kan dat? Omdat Hij het in Zijn verkiezende liefde heeft geformeerd, bij naam geroepen en Zijn Naam eraan verbonden. Dat is genade. Daarom kan het er diep onderdoor moeten gaan, door vuurvlammen heen, maar Hij zal niet toelaten dat het erin ten onder zal gaan. Wat een zekerheid zo'n God te mogen toebehoren.

BEGINSITUATIE

In voorgaande week is verteld over de droom van Nebukadnezar. Daniël kon die droom met Gods hulp uitleggen. Als dank aan Daniël stelde de koning hem aan als hoofd van de wijze mannen en als heerser aan het hof. Ook zijn vrienden delen in die dank. Zij worden bestuurders van delen van het rijk.

DOELSTELLINGEN

- Kinderen realiseren zich hoe moeilijk het kan zijn om iedere dag de Heere te dienen.
- Ze zien dat dit alleen met Gods hulp kan en dat daar zegen van te verwachten is.

INDELING

- Het beeld.
- Verzamelen van de heersers.
- De regels van het feest.
- Het feest begint, de drie vrienden doen niet mee.
- Boosheid van koning Nebukadnezar, herkansing.

- Antwoord van de drie vrienden.
- Geworpen in de brandende oven.
- De reactie van Nebukadnezar.
- Uit de brandende oven.
- Nebukadnezar erkent de allerhoogste God.

OPMERKINGEN

De vrienden van Daniël noemen we bewust niet bij hun naam om het verhaal wat eenvoudiger te maken.

ZINGEN

Psalm 27, 91: 5 en 136

'Veilig in Jezus armen' (JdH 569)

'Heer, wees mijn Gids' (WKK 440)

'De koning maakt een gouden beeld' (WKK 545)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 91: 5a God is voor de dichter een Steun en Toeverlaat. Hij kan volledig op Hem vertrouwen. Daarom hoeft hij nergens bang voor te zijn. Zijn tent: zijn woning is veilig. Wat een rust en zekerheid als we in al onze omstandigheden op de Heere vertrouwen.

MATERIALEN

In deze map zitten platen die u bij deze geschiedenis kunt gebruiken. Op de website is nog meer informatie beschikbaar.

BORDPLAN

Wil jij God ook volgen? Ook als dat straf oplevert?

INTRODUCTIE

Jullie zullen vast wel eens een uitnodiging voor een feest hebben gehad, misschien de bruiloft van een oom of tante, of een huwelijksfeest van je opa en oma. Je bent blij dat je mee mag, je hebt er zin in. Al weken kijk je er naar uit en misschien mag je ook wel nieuwe kleding kopen.

BRUGZIN OF BEGINZIN

De vrienden van Daniël zijn ook op een feest, maar blijft dat ook gezellig? Luister maar goed.

Vertelling

Het is groot feest in het land Babel. Geen wonder. Moet je eens kijken. In dat dal tussen de bergen staat een heel groot beeld. Wel zo hoog als een kerktoeren! Het schittert in de zon. Dat beeld is helemaal van goud. Heel veel mannen hebben er lang aan gewerkt om dit machtige, grote, schitterende beeld voor hun koning te maken. Ja, koning Nebukadnezar had het zelf gezegd. En wat koning Nebukadnezar zegt, moet gebeuren. Dat beeld heeft hij niet voor niets laten maken. Nee, dat beeld laat zien hoe groot en machtig koning Nebukadnezar is. Hij is immers koning over bijna heel de wereld. Iedereen moet naar hem luisteren. Iedereen? Koning Nebukadnezar vindt van wel. Daarom gaat hij een groot feest geven. Een feest ter ere van het gouden beeld. Eigenlijk dus een feest ter ere van zichzelf.

Alle belangrijke mannen uit heel zijn rijk worden geroepen. Burgemeesters, raadsliden en nog veel meer belangrijke mannen. Ze mogen niet zeggen dat ze niet komen. Ze moeten naar het feest van het gouden beeld. Dat heeft de koning bevolen. Op de dag van het feest staat het hele dal vol mensen. Je kunt ze bijna niet tellen. Er staan ook een heleboel mensen die muziek maken. Dat zal een geweldig mooi feest worden!

Stil eens! Daar vlakbij het beeld begint iemand te roepen. Het is een boodschapper van koning Nebukadnezar. 'Luister goed, mannen uit alle landen, knechten van de koning! Ik ga nu zeggen hoe wij het feest van het gouden beeld gaan vieren.' Het is muisstil geworden in het dal. Het grote, gouden beeld staat te schitteren in de zon. Alle mensen luisteren goed. Ook de drie vrienden van Daniël. Ja, ook de drie vrienden van Daniël zijn geroepen door de boodschappers van koning Nebukadnezar. Ook zij moesten naar het dal van het gouden beeld komen. Zijn ze daar blij mee? Nee, helemaal niet. Hoor maar eens wat die boodschapper roept. 'Straks als de muziek gaat spelen, moet iedereen die hier in dit dal staat, knielen voor het gouden beeld van koning Nebukadnezar.

Wie niet voor het gouden beeld knielt, zal in de oven gegooid worden waar een heel heet vuur brandt.' Dat betekent: wie niet bidt voor het gouden beeld, zal in het vuur verbrand worden, gedood! O wat erg! De drie vrienden schrikken. Knielen, bidden voor dat gouden beeld. Maar dat kan niet, dat mag niet. God heeft toch gezegd dat je alleen tot de Heere mag bidden? Je mag toch geen beeld maken en er dan voor gaan bidden? Hoe moet dat nu? Als ze het niet doen, zullen ze in het vuur gegooid worden. Als ze het wel doen, doen ze iets wat echt niet mag van de Heere, dan zondigen ze. Wat een naar feest is dit! Maar koning Nebukadnezar kijkt tevreden. Het feest van het gouden beeld zal geweldig worden.

Iedereen heeft de boodschap gehoord. Het feest kan beginnen. Daar klinkt de muziek door het dal. En iedereen weet het: nu moeten we knielen en bidden voor dat gouden beeld, want anders... Eén voor één knielen de mannen neer op de grond. Ze knielen allemaal voor het gouden beeld. Allemaal? Nee kijk, eens goed. Daar tussen al die geknielde mensen staan drie mannen recht overeind. De drie vrienden van Daniël. Ook de knechten van de koning hebben het gezien. Drie mannen knielen niet voor het beeld. Drie mannen doen niet wat de koning geboden heeft. Ze kijken nog eens beter en dan zien ze het. Het zijn de vrienden van Daniël. Mannen uit het Joodse land. Snel gaan ze naar de koning. 'Koning, u had toch gezegd dat iedereen het beeld moest aanbidden?' Ja, dat had de koning bevolen. 'Drie mannen, de drie vrienden van Daniel, aanbidden het beeld niet! Zij doen niet wat u gezegd hebt.'

Dan wordt de koning heel boos. 'Laat ze onmiddellijk hier komen', schreeuwt hij. Snel worden de drie vrienden gehaald. 'Vrienden van Daniël, is het waar dat jullie mijn goden niet willen aanbidden? Doen jullie niet wat ik, koning Nebukadnezar, gezegd heb? Ik geef jullie nog één kans. Straks als de muziek gaat spelen, knielen jullie voor het gouden beeld neer. Doen jullie dat niet, dan worden jullie in het vuur van de oven gegooid. Er is echt geen god die jullie uit dat vuur kan redden!' O, wat is koning Nebukadnezar boos. Je zou er bang van worden. Maar wat is koning Nebukadnezar ook dom. Weet hij dan echt niet meer wie de God van Daniël is?

En de drie vrienden? Zijn zij bang? Nee, zij zijn niet bang. Luister maar wat ze zeggen. 'Koning Nebukadnezar, wij zullen niet knielen voor het gouden beeld dat u hebt laten maken. Wij zullen uw goden niet aanbidden. Want wij hebben een God in de hemel, Die dienen wij, Die eren wij en deze God is machtig.

Hij kan ons uit het vuur van de oven redden. Zeker weten.' Maar vrienden van Daniël, weten jullie dat zeker dat de Heere jullie zal redden? Nee, dat weten ze niet zeker. Maar ook al moeten ze straks sterven in het vuur, dan zijn ze toch gered. Want als de drie vrienden sterven, dan komen ze bij hun God in de hemel. Dat weten ze zeker.

Maar koning Nebukadnezar gelooft niet in de Heere. Nee, hij is alleen maar heel erg boos dat de drie vrienden niet doen wat hij zegt. Het hele feest loopt verkeerd af! Hij is zo boos dat hij zegt: 'Maak die oven nog veel en veel heter. Stook het vuur maar op en gooi dan deze mannen erin.' Daar komen de sterke soldaten al aan. Ze binden de handen en voeten van de drie vrienden vast. Het zal niet lang meer duren of de vrienden zullen in het vuur gegooid worden. Wat erg! Ja, heel erg, maar weet je wat het geheim van deze mannen is? Ze hebben een God, Die nog veel machtiger is dan dat hete vuur!

Wat een verschrikkelijke gebeurtenis daar in dat dal van het gouden beeld. De drie vrienden van Daniël zijn in het hete vuur geworpen! Maar wat is dat? Koning Nebukadnezar staat geschrokken op. De soldaten hadden toch drie mannen in het vuur gegooid? 'Heren, knechten', roept hij uit, 'er zijn toch drie mannen in het vuur gegooid?' 'Ja koning, zeker weten!' 'Ik zie vier mannen in de oven. En ze lopen zomaar door het vuur. Die ene man lijkt wel een engel!' Hoe kan dat nu? Verbranden die mannen dan niet? De koning is helemaal van streek. Hij loopt naar de deur van de brandende oven. 'Vrienden van Daniël, knechten van de allerhoogste God, kom uit de oven! Kom hier!'

De deur van de oven gaat open! Daar stappen de drie vrienden uit het vuur naar buiten. Wat een wonder. Gered uit de vlammen. Iedereen komt om hen heen staan. Vreemd is dat. Er is helemaal niets te zien aan de mannen. Hun haar is niet verbrand. Hun kleren zijn niet verbrand. Ze ruiken zelfs niet naar het vuur. Wat is hun God toch een machtige God!

Zelfs koning Nebukadnezar weet het nu en alle belangrijke mensen die in het dal van het gouden beeld zijn. Hoor maar wat de koning zegt. 'Geloof in de God van deze mannen. Want die God heeft een engel gestuurd om deze mannen te redden uit het vuur. Hij liet hen niet in de steek. Deze mannen hebben op hun God vertrouwd! Daarom luister goed, iedereen die hier is.

Niemand mag nog iets kwaads zeggen over deze God. Want er is geen andere God, Die zo verlossen kan.' De drie vrienden mogen weer knechten worden van koning Nebukadnezar, maar bovenal blijven ze knechten van God. Hem willen ze altijd dienen.

AFSLUITING

Koning Nebukadnezar heeft veel geleerd vandaag. Maar weet hij nu echt Wie de Heere is? Nee, eigenlijk niet. Hij vergeet dat deze God ook hem verlossen kan. Van zijn zonden! Op wie wil jij lijken? Op koning Nebukadnezar of op de drie vrienden? Zij vertrouwden op hun God. De Heere wil ook jou verlossen! Vertrouw ook maar op deze God en zing maar mee: 'Ik steun op God, mijn Toeverlaat, dus heb ik niets te vrezen. Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad, uw tent zal veilig wezen.'

VERWERKING

- De vrienden van Daniël buigen niet voor de afgod, ze zijn dus heel standvastig. Wat leren wij hiervan? Waar liggen onze grenzen?
- Vraag aan de kinderen om voorbeelden waarin ze net als de drie vrienden van Daniël echt voor de Naam van God op moesten komen.
- Deze drie vrienden werden uit het vuur verlost. Dat gebeurt niet altijd. Er zijn ook mensen, die bij vervolgingen in Korea en het Midden-Oosten omkomen. Dat is voor ons wel eens heel moeilijk. Maar we mogen weten en geloven dat voor de gelovigen door de dood heen toch de overwinning komt. Hun vasthoudendheid om uit te komen voor hun geloof in de Heere Jezus, is voor ons soms beschamend. Spreek daar met de kinderen over en bespreek ook dat het goed is in het dankgebed voorbede te doen voor de lijdende kerk. Bid bijvoorbeeld voor het werk van de stichting 'Open Doors'.
- De vierde man, de engel in het vuur, is het geheim van alle redding. We mogen vanuit dit gedeelte ook wijzen op de Heere Jezus Christus. Is Hij niet Zelf gegaan door het 'vuur' van de toorn van God over onze zonden? Toen was er niemand bij Hem. Zo heeft Hij dat vuur geblust en de straf weggenomen. Bij de Heere mogen we komen om redding, maar ook om troost in de moeilijkheden. Wanneer Hij bij ons is, hoeven we niet bang te zijn.
- Bespreek met elkaar de tekst uit Jes. 43: 2. 'Wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden en de vlam zal u niet aansteken.'
- Zing of lees het lied 'De koning maakt een gouden beeld' voor.

