

# De wijzen

Periodethema: Jezus' geboorte  
Matthéüs 2: 1-12

## KERNTEKST

'En gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt gezins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de Leidsman voortkomen, Die Mijn volk Israël weiden zal.' (Matth. 2: 6)

## UITLEG VAN DE KERNTEKST

Woorden afkomstig uit Micha 5: 1 waarin voorspeld wordt dat de Messias, de overste Leidsman, geboren zal worden in het stadje Bethlehem. Hij is het Die Zijn volk Israël eten en drinken zal geven, zal leiden en verlossen.

## BEGINSITUATIE

Tijdens het kerstfeest hebben wij gehoord van de geboorte van de Heere Jezus. Wij hoorden hoe de Heere door middel van een droom Jozef overtuigde van Zijn verlossingsplan en Jozefs plaats daarin. Verder hoorden wij hoe de herders de blijde boodschap ontvingen en op pad gingen.

## DOELSTELLINGEN

- De kinderen horen hoe ook heidenen door God geroepen worden om de Verlosser te aanbidden.
- Wij leren daaruit dat de heil ook voor de heidenen is.
- We zien hoe vreemden het Woord geloven en hoe het volk van God, dat de Schriften kende, weigert om te geloven.
- We zien hoe ook in deze geschiedenis de Heere door dromen Zijn wil openbaart.

## INDELING

- Sterren aan de hemel.
- De wijzen op reis.
- In Jeruzalem aangekomen.

- Het Woord gaat open in het paleis.
- Herodes en de wijzen.
- De wijzen weer op pad, een ster aan de hemel.
- De wijzen vinden en aanbidden.
- Een Goddelijke droom.

## OPMERKINGEN

Deze geschiedenis is ook heel goed te gebruiken tijdens de kerstviering. Zie daarvoor ook de website voor programma's en liederen.

## ZINGEN

Psalm 95: 3; 130: 4

Lofzang van Zacharia: 5

'De wijzen, de wijzen' (OTH 338)

'Laat ieder het horen' (OTH 91)

'Wijzen uit het oosten' (Nu zijt welkome, WKK 132)

'Komt allen tezamen' (OTH 89)]

Voor meer liederen (zie website verwerkingen B4.16)

## UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 130: 4 Als het volk Israël in het gebed zijn ongerechtigheden aan de Heere beleed, dan vergaf Hij die. De dichter verlangt dat de Heere op zijn gebed ook zijn ongerechtigheden vergeeft.

## MATERIALEN

Plaatmateriaal van de website

Landkaart

## BORDPLAN

Geloof jij het?

**INTRODUCTIE**

Neem een telescoop mee.

Vraaggesprek:

Wat weet jij allemaal van de sterren? Door Wie zijn de sterren gemaakt? Weet jij hoe wijze mannen heten die de sterren en planeten bestuderen? Kun je een voorbeeld uit de Bijbel noemen van mannen die bezig waren met sterrenkunde? Astronomen zijn mensen die kijken naar de sterren en planeten staan, hoe ze zich bewegen enz. Nu heb je ook mensen die naar de veranderingen in de sterren kijken en dan gaan voorspellen wat er allemaal zal gebeuren op de aarde en in iemands leven. Dat is eigenlijk een vorm van bijgeloof. Net zoals je kunt geloven dat dertien een ongeluksgetal is en je het daarom nooit moet kiezen. Vandaag horen wij in de vertelling van wijze, heidense mannen die alles van de sterren weten, maar de Heere niet kennen. Ze gaan op reis, omdat de Heere hen een wonderlijke ster had laten zien en zij geloven dat die ster iets heel bijzonders betekent.

**BRUGZIN OF BEGINZIN**

Geloof jij het?

## Vertelling

**STERREN AAN DE HEMEL**

Het is een prachtige avond in het verre oosten. Het land waar vroeger Abraham woonde en waar later Babel was. De hemel is vol fonkelende sterren en stralende lichtpuntjes. Een heerlijke avond om met de telescoop de hemel af te turen. In een klein groepje staan de wijze mannen bij elkaar. Kijk eens naar het westen, daar zie je de sterren wel heel duidelijk vanavond. Soms wordt er zelfs wat opgeschreven. Iets wat ze heel belangrijk vinden om te onthouden. Het zijn immers sterrenkundigen. Overdag, als er geen ster aan de hemel te zien is, studeren deze mannen in de boeken. Misschien hebben ze ook wel in de boeken van Mozes gestudeerd. Daar wordt ook over een ster gesproken. Bileam, die heel vroeger leefde op ongeveer dezelfde plek als waar de wijzen nu staan, sprak al over een ster. 'Er zal een ster voortgaan uit Jakob en er zal een scepter uit Israël opkomen' (Num. 24: 17). Bileam, die eigenlijk het volk Israël moest vervloeken, zegende het volk omdat God dat wilde, maar hij sprak ook zonder dat hij het zelf wist van de ster die uit Jakob op zou gaan. Die ster, Die heersen zou, dat is Jezus. Wie weet hadden de wijzen die woorden wel gelezen. Ze wisten immers alles over de sterren en wat de sterren betekenen. Plotseling schiet de arm van een van de mannen naar voren. 'Daar, kijk daar, die ster daar hoog in de lucht vlakbij dat groepje kleine sterren, staat die er altijd al?'

De andere mannen draaien hun kijkers bij en zoeken de plek waar hun vriend hen wijst. 'Zie je hem, die grote, die wel heel helder schittert, ik heb die ster daar nog nooit gezien.' Lang hoeven de mannen niet te zoeken, de ster is groot, schitterend, en o zo helder. Verwonderd kijken ze nog eens en nog eens! Nee, zo'n grote, heldere en stralende ster hebben ze nog nooit gezien. Dit is buitengewoon. Waarom die ster daar staat, is voor de wijzen geen vraag. Zo'n bijzondere ster betekent iets heel bijzonders. Er is een Koningskind geboren! Dat is de uitleg van de ster. En wie de boeken goed kent, weet dat dat Koningskind in Israël bij de Joden geboren moet zijn.

**DE WIJZEN OP REIS**

Het besluit is gauw genomen. De wijzen gaan op reis. Zij gaan op zoek naar het Koningskind, want zij hebben Zijn ster in het oosten gezien. Kamelen worden volgeladen met eten, drinken, kleding en tassen vol geschenken. Wie op bezoek gaat bij een Koningskind om Dat te aanbidden, kan niet met lege handen aankomen. 'Zeg mannen, weten jullie wel zeker dat het goed gaat? Weten jullie wel zeker dat die mooie ster betekent dat er een Koningskind geboren is? Geloven jullie echt dat je uit de sterren kunt lezen wat er op aarde gebeurt?' Geen twijfel aan. De wijzen gaan op reis en het zal weken duren voor ze weten of het echt waar is wat ze die avond aan de donkere sterrenhemel ontdekten.

**IN JERUZALEM AANGEKOMEN**

Eindelijk komen ze aan in de hoofdstad van Israël, in Jeruzalem. En nu? Waar moeten ze dat Koningskind nu zoeken? Na wat rondgekeken te hebben, besluiten de wijzen het te vragen. 'Waar kunnen wij de pasgeboren Koning van de Joden vinden? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden.' Maar hoe ze ook vragen en rondkijken, niemand in Jeruzalem heeft van dat Koningskind gehoord. Hoe is het mogelijk. Zij hebben toch Zijn ster in het oosten gezien!? Eindelijk zijn ze hier en nu is het Koningskind nergens te vinden!

**HET WOORD GAAT OPEN IN HET PALEIS**

Als een lopend vuurtje gaat de tijding nu door Jeruzalem. 'Sterrenkundigen uit het oosten, vreemdelingen uit het verre Babel van vroeger zijn in Jeruzalem aangekomen en ze zoeken de nieuwgeboren Koning, want zij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden.' Het moet dus wel een heel belangrijk Koningskind zijn. Waarom weten zij daar wel van en hier in Jeruzalem weet niemand van de pasgeboren Koning van de Joden af? Al snel komen boodschappers het paleis van koning Herodes binnen snellen. 'Koning, luister toch, er zijn mannen uit het verre oosten gekomen.'

Zij zoeken de pasgeboren Koning van de Joden.' Als Herodes dit hoort, raakt hij helemaal in de war. Een Koning der Joden, een Koningskind? Hoe kan dat als hier in het paleis geen wiegje staat? Waar dan wel! Ja, waar dan wel? Heel Jeruzalem gonst van verwarring, niemand weet waar dit Koningskind te vinden is. Toch is Herodes slimmer dan je denkt. Een pasgeboren Koning der Joden, dat moet te maken hebben met de God van de Joden, dat weet Herodes heel goed. De Joden verwachten immers nog de grote Zoon van David, de Messias! Die Israël weer oprichten, verlossen zal. En alles wat te maken heeft met de God van de Joden, staat geschreven in de boeken van de Joden, ook dat weet koning Herodes heel goed. Snel laat hij de overpriesters en Schriftgeleerden bij elkaar komen. 'Zeg mij waar de Christus die jullie verwachten geboren zal worden!' Daar hoeven de overpriesters en Schriftgeleerden niet lang over na te denken. 'In Bethlehem in Judea, dat staat in Micha geschreven. Herodes weet genoeg. Nu kan hij zijn plannen maken. Hij weet waar hij het Koningskind vinden kan en nu moet hij heel voorzichtig te werk gaan. Stel dat het echt het Koningskind is dan moet hij zorgen dat dat Kind nooit op zijn troon zal komen. Herodes neemt zijn maatregelen. En de Schriftgeleerden en de overpriesters? Zij gaan weer gerust naar huis. Die mannen op hun kamelen, die vreemdelingen, wat weten zij nu van de Koning van de Joden. Nee, als de Messias geboren zou zijn, dan wisten zij daar zeker van af.

### HERODES EN DE WIJZEN

Herodes is zo gerust niet. Hij neemt het zekere voor het onzekere en laat stilletjes de wijzen naar zijn paleis roepen. 'Mannen, vertel mij wanneer jullie precies de ster aan de hemel hebben gezien.' Want, denkt Herodes, dan kan ik ongeveer uitrekenen hoe oud dat Kind nu moet zijn. Dat moet hij weten om straks zijn boze plannen te kunnen uitvoeren. Herodes is tevreden. Voorlopig weet hij genoeg. Nu de rest nog. Heel vriendelijk zegt hij: 'Ik weet waar jullie de geboren Koning der Joden kunnen vinden. In Bethlehem. Ga er naar toe en kijk of het waar is wat ik jullie gezegd heb. Als jullie Het vinden, bericht het mij dan zodat ik er ook heen kan gaan om Het te aanbidden.' Aanbidden? Herodes, jij? Ach, een leugentje meer of minder maakt Herodes niet uit als hij straks maar weet waar hij die nieuwe Koning kan vinden. Dan neemt hij wel zijn maatregelen.

### DE WIJZEN WEER OP PAD, EEN STER AAN DE HEMEL

Eindelijk kunnen de wijzen hun reis voortzetten. Nog negen kilometer naar het stadje Bethlehem en dan hebben ze hun doel bereikt. Maar vreemd is dat? De wijzen reizen helemaal alleen.

Is er dan niemand, geen enkele Jood, geen mens in Jeruzalem die nieuwsgierig is geworden door de woorden van de wijzen? 'Wij zoeken de pasgeboren Koning van de Joden, want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden.' Niemand, geen Schriftgeleerde, geen overpriester, geen man en geen vrouw, alleen koning Herodes. Maar of zijn plannen zo goed zijn? En toch laat God de wijzen niet alleen gaan. Kijk eens daar, hoog in de lucht! Daar schittert een ster, zo groot, zo mooi, zo prachtig, zo wonderlijk! Het is dezelfde ster die zij in het oosten gezien hebben. De wijzen weten het zeker. Maar Gods zorg is nog niet afgelopen. De ster staat niet stil aan de lucht te schitteren, maar gaat hen voor naar Bethlehem. Naar de plaats waar zij het Kindje kunnen vinden. De ster wijst hen de weg, de Heere is erbij. De wijzen zochten en de Heere laat hen vinden, 'wie zoekt, die vindt.'

### DE WIJZEN VINDEN EN AANBIDDEN

De blijdschap straalt van hun gezichten. De ster, hun ster die zij in het oosten zagen, ze hebben zich niet vergist. Al die moeite, al dat reizen door hitte en kou, de teleurstelling in Jeruzalem waar niemand van dit Koningskind weet, zelfs de Schriftgeleerden niet, de geheime ontmoeting met die strenge Koning Herodes en hun eenzame uittocht uit Jeruzalem. Het is niet voor niets! God Zelf is erbij en gaat hen voor totdat ze het Koningskind vinden. In dat kleine huisje in Bethlehem daar moeten ze zijn. Nee, geen paleis of dure woning. Ze vinden Maria en het Kindje, vallen voor Hem neer een aanbidden Hem. Jezus de Verlosser, hun Verlosser. 'Want wie gelooft, die zal behouden worden.' Ook heidenen! Eindelijk kunnen ze hun tassen legen, hun schatkisten openen. Voorzichtig wordt alles uitgestald in het kleine huisje. Goud, veel goud, daar kun je veel kosten van betalen, wierook om dit Koningskind eer te bewijzen en mirre, heerlijke dure zalf. De kostbaarste geschenken die je maar kunt bedenken voor Koning Jezus. Voor hun Heiland en Heere.

### EEN GODDELIJKE DROOM

Dan komt de tijd dat de wijzen weer naar het oosten terug moeten. Ze hebben gezocht, gevonden en mogen nu met blijdschap weer terug naar hun eigen land. Maar eerst nog langs koning Herodes! Dat was de wil van Herodes. Ja, wel de wil van Herodes, maar niet de wil van God. Opnieuw daalt de Heere af in een droom. Terwijl de wijzen slapen, spreekt de Heere tot hen: 'Wijzen, ga niet terug naar koning Herodes, zijn plannen zijn niet Goddelijk maar duivels. Hij is niet de man naar Mijn hart en doet niet wat Ik wil.' De wijzen weten genoeg. Als ze de volgende dag hun kamelen gezadeld hebben, kiezen zij een andere weg en gaan terug naar hun land.

### AFSLUITING

Weet je nog hoe Abram werd geroepen uit dit verre land? 'Abram, ga uit je land en verlaat je familie. Ga naar het land dat Ik je wijzen zal. En Ik zal je tot een groot volk maken en in u zullen alle volken van de aarde gezegend worden.' Hoe? Vandaag heb je het gezien, mannen, heidense mannen die op dezelfde plek wonen als Abraham vroeger, zijn gekomen en hebben hun Heere Jezus gevonden. Daarom, waar je ook woont en wie je ook bent: 'Wie zoekt, die vindt!' Geloof je dat?

### VERWERKING

- Zing de liederen die staan aangegeven.
- Vraaggesprek: Waarom waren de wijzen wijs?
- Wat deden de wijzen in deze geschiedenis en wat deed God?

- Wie liet de ster aan de hemel verschijnen?
- Wie heeft de sterren gemaakt?
- Wat kunnen wij hiervan leren? (Stuur naar het antwoord dat wij moeten zoeken op Gods uitnodiging, maar dat het de Heere is Die ons laat vinden!)
- De Heere heeft dat ook beloofd in de Bijbel. Weet jij wat daar staat? Matth. 7: 7-8, Luk. 11: 9 en Mark. 16: 16.
- Maak op het bord of op een blad twee kolommen. Boven de één zet je wijzen, boven de andere God. Schrijf nu de antwoorden van de vraag hierboven op.
- Zoek verschillende kleine plaatjes en laat deze in de goede kolommen plakken.
- Voor kleurplaten zie de website.