

Jezus gevlucht

Periodethema: Jezus' geboorte
Mattheüs 2: 13-23

KERNTKSTEN

'Opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken was.' (Matth. 2: 15b)

'De engel des Heeren verschijnt.' (Matth. 2: 13a, 19a)

UITLEG VAN DE KERNTKSTEN

De woorden Die de Heere heeft gesproken in het Oude Testament komen in het Nieuwe Testament uit en worden in Christus vervuld. Daarbij gebruikt de Heere hemelse boodschappers.

BEGINSITUATIE

Het zal voor de meeste zondagsscholen weer een van de eerste keren na het kerstfeest zijn. Bedenk welke geschiedenis hiervoor verteld is en sluit daar op aan. We beginnen deze zondag met de vertelling over de vlucht van Jezus naar Egypte. Deze kun je vinden na de geschiedenis over de wijzen. Ook de voorstelling in de tempel heeft al plaatsgevonden.

DOELSTELLINGEN

- We horen hoe Jozef een middel in Gods hand is om de Zoon van God uit handen van de satan te houden. God volvoert Zijn plan (Nederlandse Ge-loofsbelijdenis, art. 13).
- We merken dat God Zich aan Jozef openbaart via dromen, terwijl de Heere Zich aan ons openbaart via de Bijbel.
- We zien dat Jozef onmiddellijk doet wat God van hem vraagt. Wie op de Heere vertrouwt, zal nooit beschaamd uitkomen.
- We leren dat de Bijbel een waar woord is. Wat eens geschreven is, is of zal vervuld worden.
- We leren ook dat het lijden van de Heere Jezus al begon zodra Hij ontvangen was (Heidelbergse Catechismus, vraag 37).

INDELING

- God spreekt tot Jozef door een droom.
- De nachtelijke vlucht.
- Herodes' reactie, kindermoord.
- God spreekt opnieuw door een droom.
- De terugreis.
- God spreekt voor de derde keer tot Jozef in een droom.

OPMERKING

Om zelf even door te nemen: Nederlandse Ge-loofsbelijdenis artikel 13, over de voorzienigheid Gods: 'Zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat Hij zeer wel en rechtvaardig Zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en god-delozen onrechtvaardig handelen.'

Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 37 'Wat verstaat gij door het woordje geleden?' 'Dat Hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van Zijn leven op de aarde... de toorn van God tegen het hele menselijk geslacht gedragen heeft.'

ZINGEN

Psalm 1: 1; 136: 3; 138: 4a

'Welzalig de man die niet wandelt' (Opwekking 244)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 138: 4a De dichter is in levensgevaar. Vijanden omringen hem en koelen hun woede op hem. De dichter ziet dat hij het onderspit moet delven. Maar de Heere laat het niet zo ver komen dat ze hem doden. Met Zijn rechterhand, teken van macht en kracht, redt Hij hem.

MATERIALEN

Kaart van Israël uit de tijd van de Heere Jezus.

BORDPLAN

Dromen zijn bedrog!?

INTRODUCTIE

Vraaggesprek. Dromen zijn bedrog. Wie is het daarmee eens? Waarom vind je dat? Hoe maakte de Heere Zich bekend in de tijd van de Bijbel? Denk eens aan Mozes. Denk eens aan Jakob bij Bethel, denk eens aan de profeten bijv. Jona of Daniël waar we voor het kersfeest over gehoord hebben. Waarom denk je, spreekt God niet meer tot ons op die manier? Zou God het niet meer kunnen dan? Inderdaad de Heere kan het wel, maar wij hebben de hele Bijbel, genoeg om zalig te worden, genoeg om te weten wat de Heere van ons wil. Het is dus niet meer nodig om op die manier tot ons te spreken. Soms horen we nog wel eens verhalen van het zendingsveld. De Bijbel is daar vaak nog niet of maar gedeeltelijk, terwijl de Heere wel aan het werk is.

Laat kinderen vertellen. Wie heeft er vannacht gedroomd? Hoe kan het dat je droomt? Zijn die dromen echt waar? Vandaag horen we over iemand die wel drie keer droomt.

BRUGZIN OF BEGINZIN

Ik ga aan jullie vragen of jullie aan het einde van de vertelling weten wat het verschil is tussen onze dromen en de dromen van deze man.

Vertelling

Het is weer rustig geworden in het stadje Bethlehem. Met verbazing hebben de mensen gekeken naar die vreemde mannen op hun kamelen. Wijzen, sterrenkijkers uit het verre oosten. Ze kwamen zomaar hun stadje binnen. Ze reden zomaar door naar een eenvoudig huisje ergens in de straat. Ze stapten zomaar van hun rijdieren en verdwenen in het huis. Wat ze daar zochten? Wat ze daar vonden? De mensen in Bethlehem weten het niet. Maar de wijzen weten het wel. Ze zochten het Koningskind, Zijn ster was in het oosten gezien. En ze vonden de Zoon van God, de Verlosser, de Messias! Vol ontzag hebben ze Hem aanbeden. Ze hebben Hem geschenken gegeven, goud, wierook en mirre. Met lege tassen zijn ze weer terug gegaan, maar met een vol hart. Alleen daar weten de mensen in Bethlehem niets van. Ze hebben de vreemdelingen de stad weer uit zien gaan en al snel zijn ze hen vergeten. 'En de wijzen gingen langs een andere weg weer terug naar hun land.'

GOD SPREEKT TOT JOZEF IN EEN DROOM

Waar die vreemdelingen geweest zijn? Wij weten het. Bij de Heere Jezus! Bij Maria en Jozef. Jozef en Maria hebben hen ook weer zien gaan, maar zij zullen deze wijzen nooit meer vergeten. Het is weer rustig geworden in het huis van Jozef en Maria. Totdat het nacht wordt. Jozef en Maria liggen te slapen. Maar God slaapt niet. Hij stuurt in de nacht een engel naar Jozef. Als Jozef droomt, verschijnt de engel van God aan hem. 'Jozef, sta op en neem het Kindje Jezus en Zijn moeder met u mee en vlucht naar Egypte totdat ik u terugroepen zal!' Wat een boodschap midden in de nacht. Vluchten naar Egypte, driehonderd kilometer ver! Met een klein Kind. Dat is niet zonder gevaar! Nee, dat is niet zonder gevaar. Maar hier in Bethlehem is het ook niet zonder gevaar. De engel zegt namelijk nog meer: 'Koning Herodes zoekt Het te doden.' Wil Herodes het Kindje Jezus doden? Ja, Herodes gaat werken voor de satan. De satan zal alles proberen om het werk van de Heere Jezus te laten mislukken. Hij wil niet dat de straf voor de zonden gedragen zal worden door het Kindje Jezus, want dan moet hij het immers verliezen van Koning Jezus. Daarom probeert hij de Heere Jezus te laten doden. En Herodes is zijn knecht.

DE NACHTELIJKE VLUCHT

Onmiddellijk staat Jozef op. Hij gelooft de woorden van de engel. Het is een Goddelijke boodschap. Zou hij daar niet naar luisteren? Hij wekt Maria en snel kleden ze zich aan. Haastig zoeken ze wat spullen bij elkaar en dan móeten ze gaan. Ze hebben geen tijd te verliezen. Nog diezelfde nacht vlucht Jozef met het Kindje Jezus en Maria de donkere nacht in. Weg uit Bethlehem. Is er dan nergens plaats voor de Heere Jezus? Is Hij dan nergens welkom? Eerst geboren in een stal en nu op de vlucht naar Egypte! Driehonderd kilometer van huis. Waarom? Omdat de satan het niet kan hebben dat dit Kind geboren is. Omdat koning Herodes het niet kan hebben dat er ergens in Bethlehem een Koningskind geboren is. Wie weet zal dit Kind ooit koning worden en hem van de troon stoten! Maar Herodes wat je ook doet, dit Kind zál Koning worden, de hemelse Koning en alle knie zal zich voor Hem buigen. Zelfs jij Herodes. Zelfs de satan. En weet je waarom nog meer? Omdat er in het Oude Testament geschreven staat: 'Uit Egypte heb ik Mijn Zoon geroepen' (Hos. 11: 1). Vind je dat niet wonderlijk?

De Heere wist al dat dit gebeuren zou. Daarom heeft de profeet Hosea het vele honderden jaren geleden al voorspeld.

HERODES' REACTIE, KINDERMOORD

In het paleis loopt koning Herodes onrustig heen en weer. 'Heeft iemand de wijze mannen die hier pas waren soms gezien?' Nee, niemand heeft die vreemdelingen op hun kamelen gezien. Ze vallen anders best wel op! Koning Herodes snapt er niets van. Ze hadden allang terug moeten zijn. Zo ver is het toch niet naar Bethlehem? Ze hadden hem toch beloofd om op de terugweg even langs te komen? Dan zouden ze zeggen waar zij het Koningskind gevonden hadden. Maar nog steeds zijn ze er niet. Koning Herodes wordt ongeduldig! En als de wijzen maar weg blijven, weet koning Herodes het ineens. Die wijzen uit het oosten hebben hem, koning Herodes, bedrogen. Dat kan hij niet hebben! O, wat is hij boos. Zijn hele plan dreigt te mislukken. Welk plan koning Herodes? Het plan om het Kind te aanbidden soms? Nee, het plan om dat Kind te doden! Maar koning Herodes zal zijn zin krijgen. Nijdig roept hij een aantal soldaten bij zich. 'Jullie gaan naar Bethlehem en jullie doden alle kinderen van twee jaar en daaronder. Begrepen! En als jullie daarmee klaar zijn gaan jullie de hele omgeving van Bethlehem af en ook daar doden jullie alle kleine kinderen van nul tot twee jaar.' Wat een verschrikkelijke opdracht! Herodes heeft er goed over nagedacht. Als hij alle kinderen tot twee jaar zal laten doden, moet dat Koningskind er wel bij zijn. Dan is zijn plan toch gelukt. De soldaten gaan op pad. Ze moeten de vreselijke opdracht wel uitvoeren, want anders....

Het is verschrikkelijk. Als de soldaten klaar zijn met hun opdracht, klinkt het gehuil het geklaag en geweën op tot de hemel. Zoveel vaders, zoveel moeders die huilen om hun kleine kindje. Wie zal hen troosten? Herodes, wat heb je op je geweten? Maar ook dit wist de Heere al! Het is al voorzeggd door de profeet Jeremia.

GOD SPREEKT OPNIEUW DOOR EEN DROOM

Of Herodes nog één rustige dag gehad heeft, weten we niet. Wat we wel weten is dat zijn plan mislukt is. Satans plan is mislukt! Want God Zelf zorgt voor Zijn Zoon. Kort daarna sterft Herodes.

Al die tijd verblijven Jozef en Maria en het Kindje Jezus veilig in Egypte en wachten op Gods stem. En de Heere doet wat Hij belooft. Op een nacht verschijnt de engel voor de tweede keer aan Jozef in een droom. 'Jozef, sta op, neem het Kindje en Zijn moeder en ga terug naar het land Israël, want de gene die het Kindje zocht te doden is gestorven.' Het is veilig, ga maar op Mijn woord Jozef.

DE TERUGREIS

Weer doet Jozef wat de Heere zegt. Het is een Goddelijk bevel. Vol moed gaan ze op reis. Naar huis, naar Bethlehem. Maar hoe dichterbij ze bij het land Israël komen, hoe ongeruster ze worden. De Heere heeft wel gezegd dat ze terug moeten gaan, maar is dat wel veilig? Want weet je wie er koning geworden is in Judea? De zoon van koning Herodes. Zou die niet net zo wreed zijn als zijn vader?

GOD SPREEKT VOOR DE DERDE KEER TOT JOZEF IN EEN DROOM

Maar de Heere weet alles. Hij weet dat Jozef zorgen heeft en Hij is een helper in nood. Daarom spreekt hij voor de derde keer tot Jozef in een droom. 'Jozef, ga niet naar Judea, niet terug naar Bethlehem, maar reis door naar Galilea.' Helemaal naar het noorden van Israël. Ze hebben nog een lange reis voor de boeg, maar de Heere gaat mee. Jezus gaat mee, de Verlosser. Als ze aangekomen zijn in Galilea, gaan ze weer wonen in Nazareth. Ook dat stond al geschreven in de profeten, in het Oude Testament.

AFSLUITING

Jozef en Maria zijn eindelijk weer thuis gekomen. Maar de Heere Jezus? Hij is nog lang niet thuis. Zijn thuis is de hemel. Maar voordat Hij daar weer zal zijn, zal het lijden alleen maar erger worden. Opgejaagd, bespot, bespuugd, gehoond. Totdat Hij zal sterven aan het kruis. Om zo de straf voor de zonden te dragen. Gods plan zal doorgaan, omdat Hij zondige mensen wil verlossen en voor eeuwig Thuis wil halen!

VERWERKING

- Bespreek de volgende vragen: Waarom weet je dat de Bijbel waar is? Denk dan aan de woorden die vervuld werden. Zoek op Hos. 11: 1 en Jer. 31: 15.
- Welke twee dingen worden er in dit Bijbelverhaal vervuld?
- Zoek op Joh. 18: 5 en 6. Op welke manier hebben deze verzen met de geschiedenis van vandaag te maken?
- Waarom begon het lijden van de Heere Jezus al toen Hij nog niet eens geboren was?
- Maak een tiental kernzinnen over de vertelling. Laat deze in de goede volgorde op een groot papier plakken. Doe dit klassikaal, in groepjes of individueel.
- Print voor ieder kind een kaartje uit. Laat daarop de belangrijke plaatsen aankruisen. Nazareth, Bethlehem, Egypte. Teken de route die ze moesten reizen. Laat bij iedere belangrijke plaats een Bijbeltekst plakken.

