

Een nieuwe koningin

Periodethema: Esther
Esther 1-2

KERNTEKST

'En de koning beminde Esther boven alle vrouwen en zij verkreeg genade en gunst voor zijn aangezicht boven alle maagden.' (Esther 2: 17a)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Ahasveros, de koning van de Meden en de Perzen, hield heel van Esther. Zij verwierf boven alle andere meisjes zijn goedheid en genegenheid.

BEGINSITUATIE

We gaan een nieuwe serie verhalen volgen rondom de persoon Esther.

DOELSTELLINGEN

- Rijk zijn is makkelijk, maar wat is het erg als je nooit genoeg hebt.
- Een feestje is mooi, maar heel veel wijn en sterke drank verhogen niet de feestvreugde.

INDELING

- Koning Ahasveros.
- Koningin Vasthi verstoten.
- Mordechai en Esther.
- Esther wordt koningin.
- De samenzwering.

OPMERKING

Deze geschiedenis sluit heel nauw aan op de vertelling voor volgende week, we laten ze dan ook in elkaar overvloeien.

ZINGEN

Psalm 62: 5 en 105: 4

'Dank u voor deze nieuwe morgen' (WKK 599)

'Heer', wees mijn Gids' (WKK 440)

'Heer', wijs mij Uw weg' (WKK 441)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 105: 4a Het volk dat uit Abraham is voortgekomen (gesproten) is het volk Israël. De Heere heeft dit volk veel gunsten gegeven. Ze mochten genieten van Zijn genadige gaven en daden.

MATERIALEN

Op de website staan verschillende extra platen die gebruikt kunnen worden bij deze vertelling.

BORDPLAN

Een nieuwe koningin!

INTRODUCTIE

Je hebt vast wel eens een feest meegemaakt binnen je familie of misschien wel met de juf op school. De geschiedenis van vandaag gaat ook over een feest. En dat feest duurt wel zeven dagen.

BRUGZIN OF BEGINZIN

Maar hoe langer het duurt, het wordt het er niet gezelliger op. Luister maar goed!

Vertelling

Wat ziet het er allemaal mooi uit! Wat een groot paleis en moet je zien hoeveel mensen er lopen. Soldaten, generaals, voorname mannen, deftige heren. Wat zou er aan de hand zijn? Er is feest in het paleis van koning Ahasveros. Een heel groot feest. Dat feest duurt wel zeven dagen. Alle belangrijke mannen uit het hele land mogen komen. Waarom? De koning is zo blij. Hij is al koning over meer dan honderd landen. En als het feest afgelopen is, gaan de soldaten nog meer landen veroveren (*ter info: van India tot Griekenland had hij al in bezit*). Dan zal hij nog rijker worden en nog machtiger. Nog rijker? Maar de koning is toch al heel rijk? Kijk maar. Alle mannen op het feest drinken uit blinkende, gouden bekers. Er is heel veel eten en heel veel wijn! Iedereen mag zoveel eten en drinken als hij wil. Het is een prachtig feest!

En de koningin? Ook de koningin viert feest. Nee, op het feest van de koningin zijn geen mannen. Zij viert feest met de vrouwen. Zo hoort dat in dat land. Plotseling gaat de deur van de feestzaal open. Een paar knechten van de koning komen binnen. Wat komen die hier doen? Dit is toch het feest van de koningin? De knechten hebben een boodschap van de koning. Ze lopen naar koningin Vasthi toe en zeggen: 'Koningin Vasthi, de koning zegt dat u naar de feestzaal van de mannen moet komen.' Zij, koningin Vasthi, moet zij naar de feestzaal van de mannen komen? Het is al de zevende dag van het feest! De mannen hebben al zeven dagen wijn gedronken. Ze zijn allemaal dronken. Moet zij dan naar die feestzaal gaan? Ja, dat moet van de koning. Zij moet ook haar kroon op haar hoofd zetten. Dat heeft de koning gezegd. Dan kunnen alle mannen zien hoe mooi koningin Vasthi is. Maar koningin Vasthi wil helemaal niet. Zij wil niet naar de feestzaal met die dronken mannen. 'Nee', zegt ze tegen de knechten van de koning. 'Ik ga niet met jullie mee naar de koning.' Maar koningin Vasthi, wat doe u nu? Het is een gebod van de koning! De knechten gaan zonder koningin Vasthi terug naar de koning. O, wat is de koning boos! Hij heeft tegen iedereen in de zaal gezegd dat zijn vrouw, koningin Vasthi, zo zal komen. En nu komt ze niet.

Ze is ongehoorzaam. Ongehoorzaam aan die machtige koning Ahasveros. Maar koning, het was toch ook geen mooi plan wat u had bedacht? U was zelf ook een beetje dronken. Toch is de koning heel erg boos. Zo boos dat hij koningin Vasthi wegstuurt! Ze mag geen koningin meer zijn. En iedereen in het hele land moet het weten.

Maar wat nu? Het feest is voorbij. De wijn is op. De koning kan weer gewoon denken. Maar zijn vrouw, koningin Vasthi, is weg! Hij heeft ze zelf weggestuurd. De knechten van de koning weten raad. Zij hebben een plan. 'Koning, u moet alle mooie meisjes uit heel het land naar het paleis laten komen. Als ze daar een poosje gewoond hebben, kiest u het mooiste meisje uit. Zij mag dan koningin worden.' De koning vindt dat een goed plan. Hij laat zijn knechten overal meisjes zoeken. Ze worden allemaal naar een groot huis gebracht, vlakbij het paleis. Het vrouwenhuis. Kijk, daar komt weer een meisje aan. Wat is ze mooi. Wie zal dat zijn? Hoe heet ze? Esther is haar naam, ster betekent dat! En waar ze vandaan komt? Ze woont nu in de stad van de koning. Maar eigenlijk komt ze niet uit dit land. Nee, zij komt uit het land Israël. Vroeger zijn haar vader en moeder meegenomen naar het land van deze heidense koning. Haar vader en moeder zijn gestorven. Haar oom Mordechai zorgt nu voor haar. Ze hebben het fijn samen. Ze kunnen samen praten over vroeger. Over hun eigen land Israël en over de God van Israël. Natuurlijk willen ze graag terug naar hun eigen land en naar hun eigen volk, de Joden, maar dat kan niet. En nu is Esther meegenomen door de knechten van de koning. Nu mag zij niet meer bij haar oom Mordechai wonen. Zij moet mee naar het vrouwenhuis van de koning. Wat nu?

De knechten van het vrouwenhuis hebben het al snel gezien. Dit meisje is heel mooi. Ze geven haar extra lekker eten, zalf die heerlijk ruikt, heel mooie kleren, prachtige kettingen, armbanden en ringen. Zo kan ze zich mooi maken voor de koning. Wie weet kiest de koning haar uit. Ze mag zelfs in het mooiste plekje van het vrouwenhuis wonen. Er wordt goed voor Esther gezorgd. Toch komt Mordechai elke dag langs. Elke dag vraagt hij hoe het met Esther gaat. En Esther vergeet Mordechai ook niet. Dan komt de dag dat Esther naar de koning moet. En... de koning kiest haar uit! Zij mag de nieuwe koningin worden. Ze krijgt een kroon op haar hoofd. Het is feest in het paleis. De koning heeft een nieuwe koningin uit gekozen. Wat een blijde dag. Maar wat niemand weet, ook de koning niet, is dat Esther een Joods meisje is. Zij hoort bij het volk van Joden (het volk van Israël). Zij dient God. Maar hoe moet dat nu? Nu is zij koningin in een heidense land. Nu is zij de vrouw van een heidense koning. Hoe zal het verder gaan?

Ook Mordechai heeft het gehoord. Esther, voor wie hij altijd zorgde, is de nieuwe koningin geworden. Is hij blij of verdrietig? Ik weet het niet. In ieder geval gaat hij elke dag naar het paleis. Elke dag vraagt hij aan de knechten hoe het met koningin Esther is. Ook vandaag gaat hij naar het paleis. Stil eens, wat hoort hij daar? Twee knechten staan te fluisteren. Wat zeggen ze? Hoort hij het goed? Ze willen de koning doden. Maar dat mag niet. Snel vertelt Mordechai het aan de knechten van koningin Esther. 'Hoor eens! Een paar knechten bij de poort van het paleis willen de koning doden. Ik heb het zelf gehoord. Zeggen jullie het snel aan koningin Esther. Dan kan zij het aan de koning vertellen.' Zo gebeurt het. De koning laat die twee gemene mannen doden en alles wordt in een boek opgeschreven. Gelukkig had Mordechai het gefluisterd gehoord.

AFSLUITING

Het leek allemaal zo mooi in het paleis: een groot feest, een nieuwe koningin. En dan een staatsgreep, zo zouden wij het noemen in onze tijd. Heel gezellig is het er dus niet. Je vraagt je misschien ook af waarom dit verhaal in de Bijbel staat. Wat wil de Heere met deze geschiedenis? Hoe kan Hij Zijn volk Israël hiermee helpen? Volgende keer komen we hier op terug, dan gaan we verder met deze geschiedenis.

Onthoud voor vandaag: de Heere vindt je uniek en houdt van je zoals jij bent. Hij is jouw Schepper en Hij wil niets liever dan dat jij je leven in Zijn dienst geeft.

VERWERKING

- Bespreek met de kinderen wat zij ervan vinden, dat Esther niet vertelt dat zij van Joodse afkomst is. Wat is het verschil met Daniël die wilde niet eten wat onrein was volgens de wet van God? Waarom zal Esther dit niet verteld hebben? Esther wordt als koningin gekozen door de koning op basis van haar uiterlijk. Ze is knap en mooi. Wat vind je daarvan? Hoe kies jij je latere vriend of vriendin? Wat vind je daarbij het belangrijkste?
- Zou jij op het feest van Ahasveros willen zijn? Waarom wel of niet?
- Waarom wordt de koning zo boos als Vasthi niet komt?
- Er is een lied met de titel 'Esther is een prachtig meisje'. Het staat op de website.
- Op de website staan verschillende platen over deze vertelling. Print deze platen en plak ze (bijv. met een opgerold plakbandje) op de muur. Zo heeft u een 'beeldverhaal' tijdens uw vertelling. Na de vertelling haalt u de platen van de muur en verdeelt u ze onder de kinderen. Laat ze vertellen wat ze zien. Laat ze de platen daarna in de goede volgorde op de muur plakken.

