

Samenzwering

Periodethema: Esther
Esther 3-5

KERNTEKST

'En het geschiedde, toen de koning de koningin Esther zag, staande in het voorhof, verkreeg zij genade in zijn ogen.' (Esther 5: 2a)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Ahasveros, de koning van de Meden en de Perzen, hield heel van Esther. Zij verwierf boven alle andere meisjes zijn goedheid en genegenheid.

BEGINSITUATIE

Vorige week zijn we gestart met het levensverhaal van Esther. Zij is nu koningin aan het hof van koning Ahasveros.

DOELSTELLINGEN

- In grote nood mag je tot God bidden.
- Eerbiedig dienen we de Heere en geen bedriegers.

INDELING

- Mordechaï en Haman.
- Plan van Haman.
- Plan van Mordechaï.
- Esther naar de koning.
- Plan van Haman.

OPMERKING

De cultuur van meerdere vrouwen aan het hof en de reden waarom Esther al een tijd niet bij de koning is geweest, laten we in dit verhaal even op de achtergrond. Dit is niet de kern van het verhaal. Als kinderen ernaar vragen, kan dit later worden uitgelegd.

ZINGEN

Psalm 105: 4 en 116: 1-5

'Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam'
(WKK 443)

'Ik bouw op U' (WKK 445)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 105: 4 Behalve Abraham is ook Jakob de stamvader van het volk Israël. Ze worden daarom zijn kinderen genoemd. Hij heeft dit volk uitverkoren. Vanwege Gods genadige zegeningen hebben ze alle reden de Heere, hun God, te eren. Vervaren is een oud Nederlands woord en betekent: doen vrezen, bang maken. Als God Zijn gericht, Zijn oordelen over de aarde laat gaan, dan geeft dat vrees bij de heidenvolken.

MATERIALEN

Op de website staan verschillende passende platen, o.a. beeld van een scepter.

BORDPLAN

Bid voor mij!

INTRODUCTIE

Bidden. Als het goed is, doe je het dagelijks meerdere keren: rondom de maaltijd, op school, als je naar bed gaat enz. Er zijn ook situaties waarin je extra bidt, extra vaak bedoel ik dan, maar ook extra echt/gemeend. Als je oma bijvoorbeeld ziek is en moet worden geopereerd. Dan kan ik me voorstellen dat je op weg naar school misschien ook wel bidt en aan de juf op school vraagt of zij ook voor je oma wil bidden. Bidden is dan heel belangrijk.

BRUGZIN OF BEGINZIN

Ook in het verhaal van vandaag wordt veel gebeden. En worden gebeden verhoord? Luister maar goed!

Vertelling

Het land van koning Ahasveros wordt steeds groter. De koning kan zo'n groot land natuurlijk niet alleen regeren. Daarom heeft hij heel veel helpers. Heel belangrijke knechten. De allerbelangrijkste knecht is Haman. Hij is bijna zo belangrijk als de koning zelf. Als Haman langs komt, moeten de andere knechten van de koning buigen. Zo had de koning Ahasveros het gezegd! Het was een wet. Daar komt Haman aanlopen. Alle knechten buigen diep voor hem. Hé, wat is dat? Eén man buigt niet. Hij blijft rechtop staan. Wie is dat? Het is Mordechai. Mordechai buigt niet voor Haman. Hoe kan dat nu? Weet hij niet wat de koning gezegd heeft? Ja, dat weet Mordechai wel. Maar waarom buigt hij dan niet? De andere knechten van de koning vragen het hem. Mordechai, je moet voor Haman buigen. Dat heeft de koning gezegd. Als je het niet doet...! De volgende dag, als Haman langskomt, blijft Mordechai weer rechtop staan. Hij buigt niet. Nee, Mordechai buigt alleen voor de God van Israël. Zo gaat het elke dag. De andere knechten zien het en worden boos. Wat denkt die Mordechai wel! Ze zeggen het tegen Haman. 'Haman, de knecht Mordechai, die Jood, buigt niet voor u.' Als Haman dat merkt, wordt hij zo boos. Als Mordechai dan niet wil buigen, zal hij hem straffen. Hij zal hem laten doden. Maar niet alleen Mordechai moet gedood worden. Nee, Haman is zo boos dat hij alle Joodse mensen, alle Israëlieten in dat grote land wil doden. Alle mensen die horen bij het volk van God. Maar Haman, dat is een dwaas plan! Dat ga je toch niet echt doen! Dat vindt de koning nooit goed! Toch wel. Haman gaat naar de koning toe en zegt: 'Koning, u moet het volk van Israël doden. Het is een gevaarlijk volk. Ze willen niet naar uw wetten luisteren. Ze luisteren alleen maar naar de wet van hun God. Het zijn ongehoorzame mensen. U moet ze echt laten doden.'

Samen spreken ze een dag af waarop alle Israëlieten, alle Joden in het hele land gedood worden. Blij gaat Haman het paleis uit. In zijn hand heeft hij de ring van de koning. Met die ring kan hij een stempel van de koning zetten op alle brieven met die vreselijke boodschap. Nu is hij echt machtig.

Daar staat Mordechai bij de poort van het paleis. Hij heeft de boodschap van de koning ook gehoord. Alle Joden zullen gedood worden. Hij, zijn volk en misschien ook koningin Esther. Ook zij is immers van Joodse afkomst! Er zal niemand overblijven. Niemand... Maar de Heere Jezus moet nog geboren worden. Is God Zijn volk vergeten? O, wat is Mordechai verdrietig. Hij heeft zijn kleren gescheurd. Een oude zak heeft hij om zich heen geknoopt. Op zijn hoofd heeft hij as gestrooid. Hij lijkt wel op een oude schooier bij dat mooie paleis. De hele dag loopt Mordechai te huilen en te jammeren. De dienstmeisjes vertellen het aan koningin Esther. Mordechai zit in rouwkleren bij de poort. Snel laat Esther hem mooie kleren brengen. Maar Mordechai wil ze niet aan. Hij blijft daar maar zitten met al zijn verdriet. Nog steeds weet koningin Esther niet wat er aan de hand is. Waarom is Mordechai zo verdrietig? Waarom zit hij daar in zak en as? Een knecht moet het gaan vragen. Mordechai vertelt alles aan de knecht. Hij geeft hem zelfs een brief mee. Die brief moet hij aan koningin Esther geven. In de brief heeft Haman geschreven dat alle Joden op een dag gedood moeten worden. Het is echt waar. Kijk maar, het stempel van de ring van de koning staat erop. Wat schrikt koningin Esther van deze boodschap. Zal heel haar volk gedood worden? Maar even later schrikt ze nog veel erger. Want weet je wat Mordechai nog meer tegen de knecht gezegd heeft? Zij moet naar de koning gaan en smeken om genade. Zij moet aan de koning gaan vragen of haar volk gespaard kan blijven. Maar zij kan dat niet! Ze durft het niet! Zij is al zo lang niet bij de koning geweest. En als de koning haar niet roept, mag ze niet eens in het paleis van de koning komen! Hoe moet dat dan? Ze stuurt een knecht terug naar Mordechai. 'Mordechai, ik kan uw plan niet doen. Ik kan niet zomaar naar de koning gaan. Hij zal mij zeker doden! Ik mag niet bij hem in het paleis komen als ik niet geroepen ben! Mordechai, het is een dwaas plan.' Toch moet je gaan Esther! Misschien heeft God je daarom wel koningin laten worden. Heel misschien kun je nu helpen om het volk Israël te redden. Esther, als je niet naar de koning gaat, word je ook gedood. Jij hoort toch ook bij het volk Israël? Esther, denk maar niet dat Haman jou laat leven! Zo gaat de knecht gaat weer terug naar het paleis van koningin Esther. En wat doet koningin Esther? Gaat ze? Ja, ze gaat. Maar eerst laat ze nog een boodschap brengen bij Mordechai. 'Mordechai, bid voor mij.'

Vraag aan alle Joden, Israëlieten, die in deze stad wonen of zij ook voor mij bidden. Eet niet, maar bid. Ik zal het ook doen en mijn dienstmeisjes. Dan zal ik naar de koning gaan. Kom ik dan om, dan kom ik om! Het is erg gevaarlijk wat ik doe. Ook al moet ik dan sterven, ik zal gaan.' Esther heeft haar handen gevouwen, zij bidt. Ze weet het heel goed: de Heere alleen kan haar helpen. Ook nu, juist nu in deze gevaarlijke situatie.

Het is drie dagen later. Koningin Esther loopt door het paleis van die grote, machtige koning. Ze heeft haar mooiste kleren aangedaan. Hoe zal het aflopen? Ze is vlak bij de kamer van de koning gekomen. Nu moet ze door de deur en dan zal de koning haar zien! Zal ze mogen blijven leven? Voorzichtig doet Esther een stap naar voren. Dan blijft ze stilstaan. Daar zit de koning. Op zijn troon. Hij heeft de gouden staf, de scepter, in zijn handen. Als de koning die aan haar geeft, is het goed. Maar als de koning de gouden scepter niet geeft? Dan zal ze gedood worden. De koning ziet haar en hij strekt zijn arm uit. De gouden scepter steekt hij naar koningin Esther uit. Zij mag komen. Ze mag hem aanraken. Ze mag blijven leven. Ze zal niet sterven. De Heere heeft haar gebed verhoord. Ja, want de Heere is toch veel groter, veel machtiger dan deze grote koning. *De Heere is toch veel genadiger! Hij wil toch niet dat wij sterven, maar dat wij leven zullen. Eeuwig leven!* Voorzichtig komt koningin Esther dichterbij. 'Esther, wat wil je vragen aan mij? Je mag alles hebben wat je maar wilt.' Vraag dan Esther, nu! Nee, Esther zegt nog niets over het plan van Haman. Ze vraagt alleen maar of de koning samen met Haman bij haar wil komen eten. Dan zal zij het vragen. Haastig lopen de knechten van de koning door het paleis. Ze zoeken Haman. Hij mag samen met de koning bij koningin Esther komen eten. Een feestmaal bij de koningin, dat is fijn! Als ze aan tafel zitten vraagt de koning weer aan Esther: 'Vraag maar wat je van mij wilt hebben, lieve Esther. Je mag alles wat je maar wilt.' Hoor je dat? De koning wil echt naar haar luisteren. Nog durft Esther het niet te vragen. Koning, wilt u morgen weer een keer bij mij komen eten met Haman. Dan zal ik het vragen. Al die tijd bidt Mordechai voor haar, al die tijd bidden de andere Joodse mensen voor haar. Zal God de gebeden horen en verhoren?

De maaltijd is afgelopen. Haman is zo blij! Morgen mag hij weer met de koning en de koningin eten. Hij alleen, niemand anders, dat is fijn! O, wat is hij gelukkig. Maar dan wordt zijn gezicht ineens boos. Wie ziet hij daar? Die Jood, Mordechai! In rouwklere, met as op zijn hoofd. Hij blijft stijf rechtop staan. Hij buigt zich niet voor Haman. Als zijn blijdschap is weg. O, wat wordt Haman boos. Hij haat die Jood Mordechai! O, wat haat hij hem.

Als hij thuiskomt, roept hij zijn vrouw en vrienden bij elkaar. 'Wat moet ik doen met die Jood Mordechai? Ik ben zo belangrijk, ik mag zelfs bij de koning en de koningin eten. Maar die Jood. Die Mordechai! Zijn vrouw en vrienden hebben een plan. Haman laat in de tuin een grote, houten paal bouwen. Een paal van wel twintig meter hoog. 'Vraag aan de koning of Mordechai morgen daaraan gehangen mag worden. Dan ben je van hem af! Dan is hij dood! Dan kun je daarna blij zijn!'

AFSLUITING

Echt Haman? Kun je daarna blij zijn? Wat een verdrietig einde. Haman gaat vragen of Mordechai gedood mag worden. Koningin Esther gaat vragen of Mordechai en alle andere Joodse mensen mogen blijven leven. Dat is een verschil. Naar wie zal de koning luisteren? Hoe zal het aflopen? Ik weet het. Jij ook? Zoals de Heere het wil. Want Hij is aan het werk, ook in het leven van Esther en Mordechai. Hij verhoort hun gebeden en die van het volk Israël.

VERWERKING

- Mordechai knielt niet voor Haman, waarom niet? Op wie lijkt hij?
- Mensen kunnen zien dat Mordechai heel verdrietig is. Kunnen kinderen ook aan jou zien wanneer je verdrietig bent?
- Esther roept op om voor haar te bidden. Niet alleen Mordechai doet dat, maar ook heel veel Joden. Weet jij een voorbeeld te noemen uit onze tijd dat er ook heel veel gebeden wordt? Bidmomenten voor vervolgte christenen bijv.
- Weet je een spreekwoord dat past bij Haman? Wie een kuil graaft...
- Voor de denkers: hoe zal de paal van Haman eruit gezien hebben en hoe zullen ze deze gemaakt hebben? Wat was daar allemaal voor nodig?
- Waarom wordt Gods volk Israël (de Joden) nog steeds zo vijandig benaderd denk je? Wat is de overeenkomst met het verhaal vandaag?
- Voor doeners: laat ze aan de hand van een aantal tijdschriften een collage maken over christenen die vervolgd worden. Neem bijv. Open Doors, Friedenstimme, GZB magazines mee. Of laat ze een collage maken van de vervolgte kerk en onze kerkelijke situatie! Hoe is dat uit te beelden?
- Bespreek het belang van kaarten en gebed voor vervolgte christenen aan de hand van een concreet voorbeeld waarbij een vervolgte christen is gesterkt door gebed en aandacht d.m.v. kaarten uit het westen. Stuur als groep een kaart! En bid concreet voor een persoon die vervolgd wordt! Juist de concreetheid maakt het aansprekend voor de kinderen. Benadruk het thema 'bid voor mij' uit deze les en het verband met de vervolgte christenen.

