

De eerste discipelen

Periodethema: De rondwandeling
Johannes 1: 28-52

KERNTekSTEN

'Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!' (Joh. 1: 29b)

'Wij hebben gevonden den Messías, hetwelk is, overgezet zijnde, de Christus.' (Joh. 1: 42b)

'Rabbi! Gij zijt de Zoon Gods, Gij zijt de Koning Israëls.' (Joh. 1: 50b)

UITLEG VAN DE KERNTekSTEN

Johannes de Doper wijst de Heere Jezus aan als het Lam van God. Dat wijst op Zijn lijden en sterven. Daarna zijn er verschillende mannen die een discipel van de Heere Jezus worden. Andreas noemt Hem de Messias. Filippus noemt Hem de Zoon van God en de Koning van Israël, ook al heeft hij nog lang niet alles begrepen. De discipelen zullen de komende jaren pas echt iets gaan begrijpen van het werk van de Heere Jezus.

BEGINSITUATIE

De Heere Jezus begint Zijn werk op aarde. U kunt met de kinderen praten over de periode vanaf de geboorte van de Heere Jezus tot aan Zijn doop (alleen de vlucht naar Egypte wordt in dit jaar behandeld, maar de kinderen kennen het verhaal van de twaalfjarige Jezus is de tempel ook wel).

DOELSTELLINGEN

- Aan de kinderen vertellen hoe de eerste discipelen tot de Heere Jezus komen.
- Hen duidelijk maken dat de roeping en de weg van elke discipel anders is, maar dat er wel steeds dezelfde dingen terugkomen: een uitnodiging of een oproep, gehoorzaamheid aan de roeping en een reactie van verbazing en/of aanbidding.

INDELING

- De getuigenis van Johannes de Doper.
- De kennismaking van Andreas en Johannes.
- Het getuigen door Andreas.
- De kennismaking van Simon Petrus.
- De roeping van Filippus.
- Het getuigen van Filippus en zijn vergissingen.
- De ontmoeting en de belijdenis van Nathanaël.

OPMERKINGEN

Bekijk het filmpje over het begrip 'roeping' bij uw voorbereiding op ABC van het geloof: www.abcvoorkinderen.nl/wij-geloven/roeping.html (voor kinderen) of <http://abcvanhetgeloof.nl/wij-geloven/roeping> (voor jongeren).

In het Bijbelgedeelten staan veel uitspraken. Soms is het moeilijk om die voor jongere kinderen (uit groep 3 en 4) duidelijk te maken. Als het te moeilijk is voor uw groep, vertel dan zoveel mogelijk het verhaal.

ZINGEN

Psalm 12; 14; 81: 1; 130: 2 en 139: 1

Voor de kinderen uit groep 5 en 6: Psalm 91: 5; 119: 1 en 7

'Lam Gods dat alle zonden' (OMK, deel 1, nr. 50)

'Neem mijn leven, laat het, Heer'

(UAM, nr. 178; Herv. bundel, Gezang 228;

OTH-oud nr. 235; OTH-nieuw nr. 286; WKK, nr. 267)

'Wat de toekomst brengen moge' (UAM, nr. 176;

Herv. bundel, Gezang 300A; JdH nr. 880; OTH-oud

nr. 336; OTH-nieuw nr. 339; WKK, nr. 471)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 81: 12 Je mond openen is bidden. Vrijmoedig eisen is met sterke aandrang openhartig iets vragen aan de Heere.

Je hoeft niet bang te zijn om aan de Heere iets te vragen. Daarbij mag je Hem wijzen op de trouw van Zijn verbond. De Heere geeft royaal wat Hij beloofd heeft en waar we om verlegen zitten. Denk aan de beloften van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest bij onze doop.

MATERIALEN

U kunt een plaat laten zien van de Jordaan. Eventueel kun u een kaartje nemen van Israël om aan te wijzen waar Johannes gedoopt heeft en waar de

discipelen vandaan komen, uit Galilea. Verder is het goed om een plaat te laten zien van een vijgenboom.

BORDPLAN

Johannes
Andreas
Simon Petrus
Filippus
Nathanaël

INTRODUCTIE

U kunt een gesprekje houden over een bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan een dorp/stad. Sommige kinderen hebben een koningsdag meegemaakt of zijn naar Prinsjesdag geweest. Stel je voor dat het bij jullie gebeurt (of misschien is het al eens gebeurd, dan is het erg makkelijk om op deze gebeurtenis terug te grijpen). Je bent er helemaal vol van. Hoe reageer je naar anderen? Heb je foto's gemaakt? Het laat een diepe indruk achter die je je hele leven niet meer vergeet.

BRUGZIN OF BEGINZIN

'Zie, het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt.'

Vertelling

Wie roept dat? Bij de Jordaan staat een man in een harige mantel. Hij lijkt op een profeet. Veel mensen staan om hem heen. Het is Johannes de Doper, de voorloper van de Heere Jezus. De mensen kijken in de richting waarheen Johannes wijst.

Ziet Johannes een schaap of een geit lopen? Op de plaats waar hij staat, ziet hij elke dag veel schapen en geiten die op weg zijn naar Jeruzalem, naar de tempel. Ze worden daar geofferd.

Maar er zijn nu geen schapen te zien. Wel loopt er een Man. Naar Hem wijst Johannes. Wie is die Man? Het is de Heere Jezus. Johannes noemt Hem het Lam van God. Johannes weet: de Heere Jezus zal Zichzelf geven als een offerlam. De Heere Jezus zal op die manier de zonden van Zijn volk wegnemen en vergeven. Johannes weet zeker dat de Heere Jezus de Messias is. Hij heeft gezien hoe een duif op het hoofd van de Heere Jezus neerdaalde toen Johannes Hem de vorige dag doopte. God zei toen: 'Deze is Mijn geliefde Zoon.'

Wat een wonder. God wil ons redden van de zonden. Er is redding door Zijn Zoon., de Heere Jezus. Door Hem is er vergeving mogelijk.

Je hoeft er niet aan te twifelen of God je wil redden. God wil het! Maar wil jij naar God toekomen? Wil jij dat je zonden vergeven worden?

DE KENNISMAKING VAN ANDREAS EN JOHANNES

Bij Johannes staan nog meer mannen. Zij luisteren naar zijn woorden. Ze zijn leerlingen en krijgen elke dag onderwijs van hem. We noemen zo'n leerling een discipel. Zij hebben de vorige dag ook al gehoord: 'Zie, het Lam Gods.' Ze geloven de woorden van Johannes de Doper. Ze voelen in hun hart dat het waar is wat Johannes zegt. Wat doen ze? Ze laten Johannes in de steek en lopen achter de Man, de Heere Jezus, aan. Ze willen meer weten. Ze willen kennis met Hem maken, maar willen Hem ook leren kennen. Als ze dichtbij Hem zijn, draait de Heere Jezus Zich om. Hij vraagt vriendelijk: 'Wat zoeken jullie?' Ze reageren met een vraag: 'Rabbi, waar woont U?' De twee mannen, Andreas en Johannes heten ze, noemen de Heere Jezus 'Rabbi'. Dat betekent: Meester. Ze laten merken dat ze van Hem willen leren. Ze willen rustig met Hem praten. *Wil jij luisteren naar de woorden van God? Je kunt niet meer direct naar de Heere Jezus gaan, maar Hij spreekt wel tot jou. Dat doet Hij door de Bijbel, Gods Woord. Hij wil jou vertellen Wie Hij is en wat Hij doet. Daarom is het zo belangrijk om de Bijbel te lezen en te luisteren naar de verhalen.* Wat zegt de Heere Jezus? Wijst hij hen af? Nee, heel vriendelijk klinkt het: 'Kom en zie!' Blij lopen ze achter Hem aan, waarschijnlijk naar het huis waar Hij op dat moment logeert. De Heere Jezus woont in Galilea, maar nu is Hij in Judea. Johannes en Andreas blijven de hele dag bij de Heere Jezus. Ze zijn diep onder de indruk van Zijn woorden. Johannes weet later nog precies hoe laat het geweest is: vier uur in de middag. Zoveel indruk heeft het gesprek op hem gemaakt. Johannes en Andreas worden de eerste twee discipelen van de Heere Jezus.

DE KENNISMAKING MET PETRUS

'We hebben Hem gevonden!' Andreas is zo blij. Hij is er helemaal vol van. Hij heeft zijn broer Simon opgezocht en nu zegt hij opgetogen: 'Wij hebben de Messias, de Christus gevonden.'

Andreas kan er niet over zwijgen. Hij krijgt tranen in zijn ogen als hij de blijde boodschap aan Simon vertelt. 'Ga maar met mij mee, dan zal ik je bij Hem brengen.'

Simon loopt achter Andreas aan. Hij heeft de Heere Jezus nog nooit gezien. Maar wat blijkt? De Heere Jezus kent Simon wel. Hij kijkt hem aandachtig aan en zegt: 'Jij bent Simon, de zoon van Jona.' Simon kijkt verbaasd, maar de Heere Jezus gaat al verder: 'Ik geef je een nieuwe naam. Je zult Céfás of Petrus heten.' Petrus betekent 'rots'. Wat bedoelt de Heere Jezus daarmee? Is Simon zo hard als een rots, als een steen? Nee, maar in Israël is een rots een teken van vastheid en stevigheid. Zand spoelt snel weg en kun je weggraven. Een steen kun je makkelijk weggrollen, maar een rots gaat niet opzij. Op een rots kun je zelfs een huis bouwen. Zo zal Simon een standvastige man zijn. De Heere Jezus wil hem gebruiken om Zijn kerk te bouwen.

Als je de Heere Jezus leert kennen, wil je ook dat anderen Hem leren kennen. Je kunt dan niet over Hem zwijgen, zoals Andreas. Ben jij zo vol van God, dat je met je vriendjes en vriendinnetjes over Hem wil praten? Daarvoor hoef je geen dominee te zijn. Je mag heel eenvoudig vertellen, dat God jouw zonden vergeeft en dat je wil leven zoals Hij dat wil.

DE ROEPING VAN FILIPPUS

De volgende dag vertrekken ze naar Galilea. Dan ziet de Heere Jezus een man lopen. Heel doelbewust loopt Hij naar hem toe en zegt: 'Volg Mij!' Het zijn maar twee woorden, maar ze zijn wel erg belangrijk. Deze woorden veranderen het leven van de man, die aangesproken wordt. Tot wie spreekt de Heere Jezus deze woorden? Tot Filippus. Andreas en Simon kennen hem wel: ze wonen in hetzelfde dorp, in Bethsaida, een vissersplaatsje aan het meer van Galilea. Wat doet Filippus? Hij aarzelt niet, hij laat alles achter en volgt de Heere Jezus. *Als de Heere Jezus roept, moet je Hem gehoorzamen. Dat is ook nu nog zo. Hoor jij de roepstem van God in je leven? Of denk je: nu nog maar even niet. Later zal ik naar God luisteren. Dan gehoorzaam je Hem niet.*

HET GETUIGEN VAN FILIPPUS EN ZIJN VERGISSINGEN

Filippus volgt de Heere Jezus niet met tegenzin. Hij is zo vol van Hem dat hij zijn vriend Nathanaël opzoekt. Hij weet wel waar hij hem vinden moet, want Nathanaël heeft een lievelingsplekje. Een stil plekje, waar niemand hem ziet. Nathanaël zit onder een vijgenboom. Dat is een boom met grote bladeren en takken die naar beneden hangen. Als je eronder zit, lijkt het net een soort tentje. Hier kan Nathanaël rustig bidden en nadenken.

Wat fijn als je een plekje hebt om te bidden, om met God te praten.

Je mag Hem alles vertellen wat jou bezighoudt. Zoek een rustig plekje op om uit de Bijbel te lezen en erover na te denken. Vol enthousiasme vertelt Filippus: 'We hebben Hem gevonden, de Messias, over Wie Mozes geschreven heeft.' Samen hebben ze gesproken over het verlangen naar Messias. Daarom vertelt Filippus snel verder: 'Hij heet Jezus en is de Zoon van Jozef uit Nazareth.' Verbaasd kijkt Nathanaël zijn vriend aan. Uit Nazareth? Dat kan toch niet? Dat is een plaats waar heidenen wonen. Zal de Messias uit Nazareth komen? Daar heeft hij nog nooit van gehoord. De Messias zal toch in Bethlehem geboren worden? Nathanaël begrijpt het allemaal niet goed. Verwonderd vraagt hij: 'Kan uit Nazareth iets goeds komen?' Wat Filippus zegt klopt niet met de waarheid: een Zoon van Jozef? De Messias is Gods Zoon. *Het is nodig dat we de Bijbel goed kennen, anders kunnen we verkeerde dingen over de Heere Jezus aan anderen vertellen.* Nathanaël kent de profeten goed, hij weet wat God beloofd heeft. Hij raakt in verwarring door de woorden van Filippus. Ja, daar heeft Filippus geen antwoord op. Maar hij is zo vol van alles, dat hij zijn vriend in zijn blijdschap wil laten delen. Daarom zegt hij heel eenvoudig: 'Kom en zie.' Filippus bedoelt: kom nu maar mee, dan kun je het zelf zien. Gelukkig gaat Nathanaël mee, ook al heeft hij er geen grote verwachtingen van.

DE ONTMOETING EN DE BELIJDENIS VAN NATHANAËL

Als Nathanaël bij de Heere Jezus komt, wacht hem een grote verrassing. Zonder dat hij iets zegt, reageert de Heere Jezus meteen: 'Kijk, daar komt een Israëliet aan in wie geen bedrog is.' De Heere Jezus wil zeggen: een echte Israëliet die niet liegt. Heel verbaasd antwoordt Nathanaël: 'Hoe kent U mij?' Hij heeft de Heere Jezus immers nog nooit ontmoet. Rustig antwoordt de Heere Jezus: 'Ik zag jou onder de vijgenboom zitten, nog voordat Filippus naar je toekwam om je te roepen.' De verbazing van Nathanaël wordt nog groter. Hoe kan deze Man dat weten? Dit is zijn geheime plaats. Mischien heeft hij daar wel in een boekrol gelezen, terwijl niemand hem zag. Als deze Jezus dat weet, dan moet Hij wel een bijzonder Persoon zijn. Dan moet Hij wel God zijn. *Vergeet niet dat God alle dingen van jou weet. Wat andere mensen niet weten, weet Hij wel. Dat betekent dat Hij jouw verkeerde dingen ziet. Maar het betekent ook dat Hij jouw verdriet en zorg kent.* Diep onder de indruk roept hij uit: 'Rabbi, Meester, U bent de Zoon van God, U bent de Koning van Israël.' Weg is zijn twijfel. Weg zijn de vragen. Hij is bereid om de Heere Jezus te volgen.

AFSLUITING

De Heere Jezus zegt tenslotte tot Nathanaël: 'Je zult in de komende tijd nog veel grotere tekenen en wonderen zien.'

VERWERKING

- Bespreek met de kinderen wat het woord 'roeping' betekent.
- In de Bijbel staan verschillende voorbeelden van mensen die door God geroepen worden. Vraag de kinderen om voorbeelden te noemen: Abraham, Jona, Levi, Jesaja, Samuël, enz. Laat de kinderen vertellen op welke manier die personen geroepen zijn en met welke opdracht.
- Kom terug op de introductie: waar zijn de discipelen vol van? Waar ben jij vol van?
- Laat de kinderen reageren op de stelling: Je kunt alleen maar over de Heere Jezus vertellen als je voor dominee geleerd hebt.
- Op de site kunt u nog een extra verwerking vinden: de kinderen moeten vragen beantwoorden over dit verhaal.