

DE BRUILOFT TE KANA

Periodethema: De rondwandeling
Johannes 2: 1-12

KERNTEKST

'Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galiléa, en heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem.' (Joh. 2: 13)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Dit wonder staat niet op zichzelf. De Heere Jezus wil laten zien dat Hij de Messias is door Zijn heerlijkheid en macht te tonen.

BEGINSITUATIE

Vorige keer is het verhaal verteld uit Johannes 1 over de eerste discipelen van de Heere Jezus. Stel duidelijke vragen, zodat de kinderen zich het verhaal weer herinneren.

- Wie ziet Johannes aankomen als hij aan het preken is en wat zegt hij over Hem?
- Welke discipelen van Johannes lopen achter de Heere Jezus aan?
- Wat willen ze en hoe reageert de Heere Jezus?
- Wat gaat Andreas doen en wat zegt hij?
- Wat zegt de Heere Jezus de volgende dag tegen Filippus?
- Naar wie gaat Filippus toe en wat zegt hij tegen zijn vriend?
- Waar zit Nathanaël en wat is zijn reactie?
- Wat zegt de Heere Jezus tegen Nathanaël?
- Wat betekent dit verhaal voor ons?

DOELSTELLING

De kinderen door middel van de vertelling iets laten zien van de heerlijkheid, de macht en de majesteit van de Heere Jezus, opdat ze net als de discipelen ook in Hem mogen geloven.

INDELING

- De reis van Judea naar Kana in Galilea.
- De uitnodiging voor de bruiloft.
- Het probleem van de wijn.
- De opmerking van Maria en de reactie van de Heere Jezus.
- De instructie van Maria.
- Het eerste bevel van de Heere Jezus en het uitvoeren van de opdracht.
- Het tweede bevel van de Heere Jezus en de verbazing van de hofmeester.
- Het doel van dit wonder.
- De reactie van de discipelen.

OPMERKINGEN

Een bruiloft is fijn en gezellig. Kinderen kunnen echt uitzien naar een bruiloft. Maar besef tegelijkertijd dat zo iets ook andere reacties bij de kinderen kan opleveren, omdat ze denken aan wat na een bruiloft gebeurd is. Denk bijv. aan een scheiding van ouders, een ziekte of het overlijden van een vader of moeder. Of zelfs een tweede huwelijk van een ouder. Dit roept bij kinderen allerlei spanningen op. Het is goed als u de achtergrond van de kinderen van uw groep kent.

ZINGEN

Psalm 9: 1; 31: 15; 81: 1 en 12

Voor de kinderen uit groep 5 en 6: Psalm 23; 68: 10
'In Kana is het feest vandaag' (OMK, deel 1, nr. 37)
'God zij met je tot wij jou weer zien' (OMK, deel 2, nr. 74)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 9: 1 De dichter geeft met heel zijn hart de Heere blijmoedig lof en eer. Met mond en hart, vanuit zijn innerlijk, vertelt hij Gods wonderen. Zijn wij ook een getuige van de grote daden van God in Christus?

MATERIALEN

Een plaat van een oosters huis of een bruiloft is goed te gebruiken.

INTRODUCTIE

Bij dit verhaal is het goed om een gesprekje te houden over een bruiloft. De meeste kinderen zullen wel eens op een bruiloft geweest zijn. Wat moet er allemaal geregeld worden voor een bruiloft? Welke gasten worden uitgenodigd? Wat krijgen de gasten voor eten en drinken? U kunt hierbij ook meteen verschillen aangeven met een bruiloft in Israël. Soms duurt een bruiloft in Israël zeven dagen. Of deze bruiloft ook zeven dagen duurt, is moeilijk te zeggen. In Galilea, waar de mensen over het algemeen armer zijn dan in Judea, zijn de bruiloften vaak minder uitbundig. Bovendien zijn deze bruid en de bruidegom niet echt rijk zoals uit het verhaal blijkt. Laat het gesprekje niet te lang duren, kinderen weten soms veel te vertellen over een bruiloft, maar dit is niet het belangrijkste van het verhaal.

BRUGZIN OF BEGINZIN

De Heere Jezus heeft op dit moment minstens vijf discipelen: Johannes en Andreas, Simon Petrus, Filippus en Nathanaël.

Vertelling

Ze zijn op reis. Ze laten Judea, waar Johannes de Doper doopte, achter zich en lopen in de richting van Galilea. Op de derde dag komen ze in een klein dorp in Galilea: Kana. Het ligt ongeveer twaalf tot vijftien kilometer van Nazareth, dus ongeveer drie uur lopen. In dit dorp is een bruiloft. Wie zijn de bruid en de bruidegom? Hun namen staan niet in de Bijbel. Wel weten we dat Maria, de moeder van de Heere Jezus, ook op de bruiloft is.

DE UITNODIGING VOOR DE BRUILOFT

Weet je Wie er ook uitgenodigd wordt voor de bruiloft? De Heere Jezus met Zijn discipelen. Wat fijn dat ze Hem uitnodigen! De Heere Jezus wil op het bruiloftsfeest zijn. Hij laat zien dat Hij het goed vindt als een man en een vrouw gaan trouwen.

Het huwelijk is belangrijk. God wil dat één man en één vrouw samen trouwen, ook vandaag. Misschien ben je wel eens in de kerk geweest als er iemand trouwde. Je hoort dan een formulier lezen.

Ook een plaatje van de grote watervaten kan helpen om het verhaal duidelijk te maken.

BORDPLAN

bruiloft

Maria

de Heere Jezus

hofmeester of ceremoniemeester

Daarin staat dat God het huwelijk wil. Er staat ook dat God die man en vrouw wil helpen en voor hen wil zorgen. Ze mogen God altijd om hulp vragen. Als een bruidspaar in de kerk trouwt, zeggen ze eigenlijk: 'Heere God, wij willen ons huwelijk beginnen met U. We kunnen niet zonder Uw zegen.' Zeg jij dit ook? Wil jij graag dat de Heere God bij jou is? Wil jij graag de zegen van de Heere en kun je zonder Zijn zegen niet verder leven?

Als de Heere Jezus met Zijn discipelen bij het huis komt, staan er zes grote vaten met water klaar. Dat hebben ze nodig op de bruiloft. In Israël is het warm. De mensen hebben open sandalen aan. Hun voeten worden vies van het stof en het zweet. Het is erg fijn om je voeten te kunnen wassen voor je naar het feest gaat. Ook alle kruiken, borden en bekers moeten elke keer gewassen worden. Daar is erg veel water voor nodig. In één vat kan meestal 80 tot 120 liter water. In de Bijbel staat twee of drie metreten. Wij kennen deze maat niet meer, maar omgerekend kom je dus ongeveer tot 100 liter per vat.

Voor de bruiloft is nog meer klaar gemaakt. De bruidegom heeft voor wijn gezorgd. Je moet bij deze wijn niet denken aan hele sterke wijn, zoals wij die in een fles kennen. Nee, deze wijn is meer druivensap, je wordt er niet dronken van. Dat word je wel van onze wijn. Als je teveel wijn drinkt, word je dronken. Dan weet je niet goed meer wat je doet. Dat is erg!

HET PROBLEEM VAN DE WIJN

Hoe het komt, weten we niet. Maar de wijn is bijna op. Dat is heel erg voor de bruid en de bruidegom. Het is een schande! Iedereen zal er na de bruiloft over praten: 'Heb je het al gehoord? Er was niet eens genoeg wijn!' Maria merkt het. Ze vindt het heel erg. Maar ze weet niet hoe ze moet helpen. Opeens heeft ze een plan. Haar Zoon, de Heere Jezus, kan helpen! Ze gelooft het vast en zeker. Ze gaat naar Hem toe: 'De wijn is op. Ze hebben geen wijn meer.' Ze vertelt de Heere Jezus niet wat Hij moet doen, maar ze wil wel graag dat Hij helpt. Ze gelooft dat Hij het kan.

De Heere Jezus geeft haar een ander antwoord dan wij verwachten. Hij zegt: 'Vrouw, wat heb Ik met u te doen? Mijn ure is nog niet gekomen.'

Het lijkt of de Heere Jezus hier lelijk en boos doet tegen Zijn moeder. Of dat Hij heel onbeleefd doet tegen haar. Maar dat is niet zo. Hij zegt niet tegen haar: 'Ik wil niets met u te maken hebben.' Hij wil als het ware tegen Zijn moeder zeggen: 'Moeder, u mag niet zeggen wat Mijn opdracht is. Dat weet Ik Zelf wel. Ik moet de opdrachten van Mijn Vader in de hemel uitvoeren.' Maria moet leren dat ze niet over haar Zoon mag regeren. Niet Maria is de baas. Zij mag niet bepalen wat er moet gebeuren. Dat is een moeilijke les voor Maria.

De Heere Jezus zondigt hier niet. Hij kan niet zondigen, want Hij is zonder zonde. Toch kunnen we wel iets leren. De Heere Jezus laat ons zien dat we niet zomaar iets tegen onze ouders mogen zeggen. Misschien ben je wel eens boos op je moeder, omdat je iets niet mag. Of op je vader, omdat je iets niet krijgt. Dan zeg je soms dingen die je helemaal niet mag zeggen. Je vader en je moeder zijn je ouders. De Heere heeft hen aan jou gegeven. Jij moet naar hen luisteren en hen gehoorzamen. Soms is dat heel moeilijk, maar God vraagt dat van ons in Zijn wet. Denk maar aan het vijfde gebod: Eer je vader en je moeder.

De Heere Jezus zegt erbij: 'Mijn ure is nog niet gekomen. Het is nog niet de tijd dat Ik iets wil gaan doen. Ik zal helpen op het moment dat Ik het nodig vind.' *Wij willen altijd maar dat de Heere Jezus gelijk helpt. Als wij iets vragen, willen we dat we het meteen krijgen. Maar soms vindt God het beter om ons een tijdje te laten wachten. Hij weet het beste wat wij nodig hebben en wat goed voor ons is. We moeten altijd vragen: 'Uw wil geschiede.' Want wat God doet, is altijd goed. Hoe moeilijk het ook voor ons is.*

Maria vraagt niet verder. Ze gelooft vast en zeker dat de Heere Jezus zal helpen. Op welke manier? Dat weet ze niet. Maria gaat naar de dienstknechten. Heel eenvoudig zegt ze tegen hen: 'Als Hij iets tegen jullie zegt, dan moet je het ook gelijk doen.' Meer kan Maria niet doen. Meer mag ze ook niet doen.

HET BEVEL VAN DE HEERE JEZUS

Dan komt de Heere Jezus naar de dienstknechten toe. Hij zegt tegen hen: 'Vul al die watervaten met water.' Denken ze aan de woorden die Maria tegen hen gezegd heeft? Voeren ze deze opdracht uit? Ja, ze gaan aan het werk. Ze vullen de zes vaten met water. Een heel karwei. Ze moeten zorgen voor meer dan zeshonderd liter water (ongeveer vierhonderd flessen limonade). Als ze klaar zijn met dit karwei, krijgen ze een nieuwe opdracht van de Heere Jezus. Hij zegt: 'Neem van dit water en breng het bij de hofmeester.' *Een hofmeester kun je vergelijken met onze ceremoniemeester. Dat is iemand die er voor zorgt dat alles op het feest goed gaat. Dat iedereen genoeg eten en drinken heeft.*

Dat er fijne dingen gebeuren, bijvoorbeeld het zingen van liederen of het maken van muziek.

De hofmeester weet niet wat er gebeurd is. Hij proeft van het water en roept heel verbaasd: 'Het is wijn, heel goede wijn. Hoe kan dit?' Hij begrijpt niet waar deze lekkere wijn opeens vandaan komt. De knechten weten dat ze water in de vaten gedaan hebben. Als het nu wijn is geworden, dan moet er een wonder gebeurd zijn. De hofmeester roept de bruidegom. Hij zegt: 'Waarom heb je dit gedaan? Op een bruiloft geef je eerst de goede wijn aan je gasten. Als de goede wijn op is, geef je de minder goede wijn. Jij hebt het precies andersom gedaan: jij hebt de goede wijn voor het laatste bewaard.'

De bruidegom begrijpt het ook niet: hij heeft de goede wijn niet voor het laatst bewaard. Dan blijkt wat er gebeurd is. Een groot wonder: het water in de zes vaten is wijn geworden. De Heere Jezus heeft van het water wijn gemaakt. Hij heeft geen wijn in de vaten gegoten, Hij heeft het water in wijn veranderd. Dat kan niemand. Dat kan alleen God. Dat kan alleen de Heere Jezus.

Zie je dat de Heere Jezus helpt op Zijn tijd en dat Hij dan ook heel veel geeft? Denk je eens in: zeshonderd liter wijn. Geen slechte wijn, maar heel goede wijn. Hij geeft hier een heel groot cadeau aan het bruidspaar. Ze hebben genoeg voor het feest en houden nog over ook. *Als de Heere Jezus iets doet, doet Hij het altijd goed. Ook vandaag!*

HET DOEL VAN DIT WONDER

Johannes schrijft in zijn evangelie dat dit wonder een teken is. Het is niet zomaar een wonder. Maar dit wonder betekent iets. Niet iedereen op de bruiloft begrijpt wat dit wonder betekent. Ze verwonderen zich wel over deze gebeurtenis. Ze verbazen zich erover dat iemand van water wijn kan maken, maar verder zegt het de meeste mensen niets.

De discipelen begrijpen het wel: de Heere Jezus wil laten zien dat Hij de Messias is. Ze zien Zijn heerlijkheid en Zijn macht. Ze geloven dat Hij de beloofde Verlosser is. *Geloof jij in de Heere Jezus? Nee, niet alleen met je hoofd, omdat je weet dat het in de Bijbel staat. Maar met je hart, omdat je voelt dat je Hem als Verlosser en Zaligmaker nodig hebt.*

Dit is het eerste teken dat de Heere Jezus doet. Hij zal de komende tijd steeds meer en steeds duidelijker laten zien Wie Hij is en wat Hij doet. Door al de wonderen wil de Heere Jezus laten zien dat we in Hem moeten geloven. Dat wil Hij ook vandaag door dit verhaal aan ons leren.

AFSLUITING

Na de bruiloft gaat de Heere Jezus met Zijn moeder en Zijn discipelen naar Kapernaüm.

Ze lopen vanaf het bergland van Galilea naar het lager gelegen dorp, dat aan de oever van het meer ligt. Daar blijven ze een aantal dagen. Waarschijnlijk gaat Maria in dit dorp wonen. We lezen later ook dat de Heere Jezus in Kapernaüm gaat wonen. Hij gaat beginnen met Zijn werk op aarde en de opdracht van God uitvoeren.

VERWERKING

- Bijna alle kinderen hebben wel eens een bruiloft meegemaakt. U kunt een gesprekje op gang brengen over een christelijke bruiloft. Wanneer is de Heere Jezus wel/niet aanwezig? Is het vandaag ook nodig dat de Heere Jezus op een bruiloft komt? Dat kan niet letterlijk, maar hoe dan wel?
- Met de iets oudere kinderen kunt u praten over het huwelijk. Wie brengt een man en een vrouw bij elkaar? Let hierbij wel op kinderen van gescheiden ouders, die hun vragen zullen hebben (mijn papa en mama zijn ook in de kerk getrouwd en toch wonen ze niet meer bij elkaar). Ga er op een voorzichtige manier mee om als u weet dat u 'kinderen met deze achtergrond' in uw groep hebt.
- Praat met de kinderen over de verhouding tussen kinderen en ouders. Waarom is de reactie van de Heere Jezus niet verkeerd? Waarom mag Hij Zijn moeder terechtwijzen? Mogen wij ook zo reageren tegen onze ouders? Wat is de juiste houding tegenover onze ouders?
- Op de site is nog een extra verwerking te vinden: een woordzoeker met woorden uit dit verhaal.