

De lamme in Bethesda genezen

Periodethema: De rondwandeling
Johannes 5: 1-15

KERNTEKST

'Jezus zeide tot hem: Sta op, neem uw beddeken op, en wandel.' (Joh. 5: 8)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

De Heere Jezus geeft het bevel aan de verlamde man om op te staan en zijn matje op te pakken. Het lijkt een onmogelijke opdracht, maar als de Heere Jezus iets beveelt, moet je gehoorzamen.

BEGINSITUATIE

De vorige keer is er verteld over de genezing van de zoon van de koninklijke hoveling. Stel duidelijke vragen als u het verhaal terugvraagt:

- Waar woont de hoveling en waar gaat hij naar toe?
- Waarom wil hij de Heere Jezus opzoeken?
- Wat is de reactie van de Heere Jezus?
- Waarom gaat de Heere Jezus niet mee met de hoveling?
- Welke boodschap krijgt hij van zijn dienstknechten?
- Kun je vertellen wat het verschil is tussen een wondergeloof en een zaligmakend geloof? (zie les B4.27)

DOELSTELLINGEN

- De kinderen laten zien dat de Heere Jezus zieke mensen gezond kan maken.
- Het duidelijk maken dat we niet alleen genezing van ons lichaam nodig hebben, maar vooral genezing van ons hart.

INDELING

- De zieken in Bethesda
- De alwetendheid en het medelijden van de Heere Jezus.
- De genezing van de verlamde.

- Het gesprek met de Joden.
- De waarschuwing van de Heere Jezus.
- Het antwoord aan de Joden.

OPMERKING

Houd er rekening mee dat er kinderen in uw groep kunnen zitten, die familieleden hebben die niet beter (kunnen) worden. Misschien bidden ze al zo lang om genezing en er gebeurt niets. Dit kan veel vragen bij hen oproepen.

ZINGEN

Psalm 80: 11; 116: 10 en 11; 136: 26; 142: 2

Voor de kinderen uit groep 5 en 6: Psalm 32: 5; 92: 1; 103: 1, 2 en 5

'Er was een man die niet genas' (OMK, deel 1, nr. 39)
'Heer', wat wilt Gij dat ik doe?' (UAM, nr. 183; WKK, nr. 60)

'Leer mij uw weg, o Heer' (JdH, nr. 330; OTH-oud, nr. 202; OTH-nieuw, nr. 258)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 80: 11a Israël is door zijn zonden van Hem afgevallen. Steeds meer maakt men zich los van de Heere. De dichter bidt dat of God het volk redden, behouden wil, zodat het weer voor Hem knielt.

MATERIALEN

Bijbelland in beeld I: de plaat van de tempel, waar de Joden waarschijnlijk te vinden zijn. U kunt een plaat gebruiken om de ligging van Bethesda in Jeruzalem aan te wijzen

BORDPLAN

Jeruzalem
Schaapspoort
Bethesda

INTRODUCTIE

Elk kind is wel eens in een ziekenhuis geweest. Een gesprekje hierover moet niet moeilijk zijn. Houd er rekening mee dat kinderen dan veel kunnen vertellen, dus probeer het niet al te lang te maken.

BRUGZIN OF BEGINZIN

Daar ligt hij, op zijn matras, op zijn matje, helemaal alleen.

Vertelling

Nou, echt alleen is hij niet, want er liggen en lopen genoeg mensen in Bethesda, het ziekenhuis van Jeruzalem. Je moet bij het woord 'ziekenhuis' niet denken aan een ziekenhuis zoals bij ons. Er zijn ook geen echte kamers. Het is een gebouw met een dak dat op vijf zuilen vastgemaakt is. Zo krijg je vijf kleine kamers, 'zalen', zoals ze ook genoemd worden. Ze liggen rond een vijver.

Die vijver ligt dicht bij de Schaapspoort. Door deze poort komen elke dag heel veel schapen Jeruzalem binnen. Die schapen worden gebruikt in de tempel bij de offerdienst. De Schaapspoort en Bethesda liggen niet zo ver bij de tempel vandaan.

DE ZIEKEN IN BETHESDA

Maar wat doet deze man in Bethesda? Waarom ligt hij op zijn matje? Kijk eens rond in de zalen. Je ziet veel meer mensen liggen: kreupelen (mensen die slecht kunnen lopen); verlamden (mensen die één of twee verlamde benen en/of armen hebben), verdorden (mensen die heel klein geworden zijn, omdat delen van hun lichaam verschrompeld zijn), blinden en nog veel meer zieke mensen. Sommige mensen liggen in de buurt van de vijver.

Zijn ze niet bang om in het water te vallen? Nee, ze kijken steeds naar het water. Soms gebeurt er iets heel bijzonders. Af en toe komt het water in beweging. Niemand weet wanneer dat gebeurt. Een engel van God raakt het water aan. Je ziet de engel niet, maar je ziet wel wat er gebeurt: het water beweegt. Op dat moment krijgt het water een genezende kracht. Echt waar! Heel bijzonder! Wie als eerste het water aanraakt of in het water duikt, wordt genezen. Het maakt niet uit welke ziekte die man of vrouw heeft: hij of zij wordt direct beter.

Je begrijpt dat veel zieke mensen proberen zo dicht mogelijk bij het water te gaan zitten of liggen. Al die mensen wachten en hopen dat zij de volgende keer als eerste in het water zullen komen. Daarom hebben veel mensen familieleden of vrienden op bezoek, want als je ziek bent en niet goed kunt lopen, kun je ook niet snel bij het water komen. Familie kan dan helpen zodat de man of vrouw het eerst in het water komt.

En deze man? Hij ligt niet in de buurt van het water. Er zit niemand bij zijn matje op de grond. Af en toe zucht hij. Hij ligt hier al zo lang, al achtendertig jaar. Hij heeft steeds gehoopt dat hij het eerst in het water zou kunnen komen, maar elke keer is er iemand anders die hem net voor is. Hij kan al achtendertig jaar niet voor zichzelf zorgen en is helemaal afhankelijk van anderen, maar hij krijgt nooit bezoek. Er is niemand die hem helpt om in het water komen. Alleen kan hij het niet.

Daarom ligt hij dag in dag uit op zijn matje. Misschien is er wel iemand die hem wat eten geeft. Het is immers de plicht van elke Jood om voor armen en zieken te zorgen. Ze vinden dat je dan een goed werk doet en met goede werken kun je de hemel verdienen. Maar verder kijkt er niemand naar hem om en echt helpen doen ze hem niet.

Ook wij hebben de plicht om voor anderen te zorgen en zieke mensen te helpen. Als dat familie is, doe je dat uit liefde. Maar het is ook goed om anderen te helpen en aandacht te geven. Alleen... het betekent niet dat je met al die goede dingen die je doet de hemel kunt verdienen. Met goede werken kun je niet in de hemel komen, alleen door het geloof in de Heere Jezus. Als je in de Heere Jezus gelooft, wil je ook graag goede werken doen.

De verlamde heeft tijd genoeg om na te denken. Hij denkt na over de tijd dat hij nog gezond was. Hij denkt na over een manier om weer te kunnen lopen. Hij denkt na over de zonden die hij vroeger gedaan heeft. Wat duurt achtendertig jaar dan lang. Hij heeft de hoop al lang opgegeven. Hij ligt daar maar en wacht... en wacht... Waarop? Heeft het wachten nog wel zin? Zal er ooit iemand komen om hem te helpen?

Omdat het één van de grote feesten is, zijn er veel mensen in Jeruzalem. Elke man is verplicht met de drie grote feesten naar Jeruzalem te gaan om offers te brengen. Daarom is het zo druk en zijn er ook veel mensen in Bethesda.

DE ALWETENDHEID EN HET MEDELIDEN VAN DE HEERE JEZUS

Kijk, daar komt nog een Man een kijkje nemen. De verlamde kent deze Man niet. Hij verwacht geen bezoek, maar tot zijn grote verbazing blijft deze Vreemdeling bij zijn matje stilstaan. Hij kijkt hem met vriendelijke ogen aan. Wat moet deze Man van hem? Maar dan klinkt het: 'Wil je gezond worden?' Gezond worden? Ja, natuurlijk. Daar heeft hij al zoveel jaren naar verlangd. Zou deze Man hem kunnen helpen? Maar dan moet Hij blijven tot het water weer in beweging komt. Nee., het loopt altijd op een teleurstelling uit. Daarom antwoordt hij moedeloos en verdrietig: 'Heere, ik heb geen mens. Er is niemand die mij helpt om in het water te komen.'

En als ik al een keer dicht bij het water ben, dan is er altijd iemand die eerder is dan ik.' Hoor je de teleurstelling in zijn stem?

Nog maar net heeft hij de woorden uitgesproken of de Man zegt vriendelijk, maar wel gebiedend: 'Sta op en wandel. Neem je bed (=matje) op en wandel.' Hè, opstaan en zijn bed pakken? Dat zeg je toch niet tegen iemand die niet kan lopen? Dat doet toch pijn? De verlamde man kijkt de Vreemdeling aan. Hij ziet dat de Man het meent. Er ligt kracht in Zijn stem. En opeens... de verlamde man voelt het: hij is genezen. Hij heeft weer gevoel in zijn benen. Hij heeft na achtendertig jaar kracht om op zijn benen te staan! Wat een groot wonder! Hij bukt zich en rolt zijn matje op. Hij loopt door de zalen van Bethesda naar buiten. Daar, op straat, is het druk. Er lopen veel mensen, Schriftgeleerden en Farizeeën, Joden en buitenlanders. Het is feest en het is vandaag sabbat.

HET GESPREK MET DE JODEN

Opeens hoort de man een boze stem: 'Hé, waarom loop jij met je matje over de straat? Het is toch sabbat? Dan mag dat helemaal niet.' De Farizeeën denken alleen maar na over de wet van God. Het is streng verboden om te werken op de sabbat. Het onderhouden van die wet is veel belangrijker dan de genezing van deze verlamde man. Je merkt dat het geen goede leiders van het volk zijn. *Ze denken dat ze goed doen, maar vergeten dat God vraagt om je naaste lief te hebben.*

De man heeft helemaal niet aan de sabbat gedacht. Hij denkt er alleen maar aan dat hij na achtendertig jaar beter geworden is. Wat teleurgesteld zegt hij: 'De Man Die mij gezond gemaakt heeft, zei dat ik mijn matje op moest pakken en moest gaan lopen.' 'Dat mag helemaal niet', zeggen ze boos. Ze luisteren niet naar het verhaal dat de man gezond is en weer kan lopen. Ze denken alleen maar aan het sabbatsverbod. 'Wie heeft dat dan gezegd?' vragen ze kortaf. 'Dat weet ik niet', zegt de man eerlijk. Hij kende de Vreemdeling niet en heeft ook niet naar Zijn Naam gevraagd. Maar de Joden hebben al lang begrepen dat het de Heere Jezus moet zijn geweest.

DE WAARSCHUWING VAN DE HEERE JEZUS

De Heere Jezus is ondertussen ongemerkt vanuit de drukte in Bethesda weggelopen. Hij wil niet dat mensen in Hem geloven om Zijn wonderen. Maar Hij vergeet de genezen man niet. De man is naar de tempel gegaan om daar God te danken voor zijn genezing. Daar zoekt de Heere Jezus hem op. Hij loopt naar hem toe en spreekt hem aan: 'Zie, je bent nu gezond geworden. Maar Ik wil je waarschuwen: zondig niet meer, want dan zal je nog iets ergers overkomen.' De Heere Jezus legt hier een verband tussen zijn ziekte en zijn zonden. Hij laat merken dat Hij alle dingen van de genezen weet.

Hij weet welke zonden hij vroeger gedaan heeft en dat hij daardoor ziek geworden is. Je kunt niet zeggen dat een ziekte speciaal jou overkomt, omdat je iets ergs gedaan hebt. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Maar de Heere Jezus wil dat de man zich bekeert en een ander leven gaat leiden.

Zie je dat de Heere Jezus alles weet? Ook van jou? Hij wil zieke mensen beter maken, maar Hij wil nog liever zondige mensen genezen van al hun zondige, verkeerde dingen. Hij wil die zonden vergeven. Als je ziek bent, is dat erg. Maar het is veel erger dat je ziel en je hart ziek zijn door de zonden. De Heere Jezus wil ook jou beter maken. Hij wil je een ander hart en een ander leven geven, zodat je de zonden niet meer wilt doen. Hij wil je ook vergeving geven van al de zonden die je gedaan hebt en nog steeds doet. Je hoeft er niet aan te twijfelen of Hij dat wil. Want het liefste wat Hij doet, is zondaren genezen van hun zonden. Zondaren vergeving schenken.

De man gaat nog een keer terug naar de Farizeeën. Hij weet nu Wie hem de opdracht om zijn matje te dragen, gegeven heeft. Hij geeft hen antwoord op hun vraag. 'Het is Jezus', zegt hij. Hij wil op deze manier laten zien dat het goed is wat hij gedaan heeft. Nu hoopt hij geen straf te krijgen.

AFSLUITING

En de Farizeeën en de Schriftgeleerden? Hoe reageren zij? Ze zoeken niet het beste voor de genezen man. Maar ze nemen een besluit om de Heere Jezus te doden. Is dat hun dankbaarheid?

VERWERKING

- Met ziekte hebben we allemaal te maken. Hoe komt het dat er ziekte is? Kun/mag je altijd een verband leggen tussen ziekte en (een bepaalde) zonde?
- Ga in op de vraag of lichamelijke genezing altijd het beste is. Is er meer nodig? Wat is belangrijker: ziekte of een vernieuwd hart?
- Praat met de kinderen over dankbaarheid na een genezing: wij zijn alle zegeningen van God zo snel vergeten.
- Vraag aan de kinderen heel concreet of ze mensen en situaties op kunnen noemen waar u in het gebed speciaal voor wilt bidden.
- Praat met de kinderen over het geven van aandacht aan zieken en ouderen. Op welke manier kunnen kinderen dit doen? Neem een kaart mee, laat de kinderen hun naam op de kaart zetten en stuur die naar een gemeentelid dat ziek is. U kunt de kinderen ook een blaadje meegeven met een adres en de vraag of ze de komende week een kaart willen sturen aan die persoon.
- Op de site kunt u nog een extra verwerking vinden: een puzzel met plaatjes en tekst. Als de puzzel gemaakt is, kunnen ze het verhaal in het kort nalezen.

