

# Zalving in Bethanië en intocht

Periodethema: De rondwandeling  
Johannes 12: 1-19

## KERNTekSTEN

'Jezus dan zeide: Laat af van haar; zij heeft dit be-  
waard tegen den dag Mijner begrafenis.' (Joh. 12: 7)  
'Hosanna! Gezegend is Hij, Die komt in den Naam  
des Heeren, Hij, Die is de Koning Israëls!' (Joh. 12:  
13b)

## UITLEG VAN DE KERNTekSTEN

De Heere Jezus beschermt Maria tegen de boze  
woorden van Judas en de andere discipelen. Hij  
neemt het voor haar op en zegt dat zij een goed  
werk gedaan heeft. Zij ziet beter dan de anderen  
dat het einde van de Heere Jezus nabij is.

Het volk roept woorden die herinneren aan Psalm  
118. Ze eren de Heere Jezus als een koning, maar  
zien niet dat Hij de enige Koning is.

## BEGINSITUATIE

Vorige week is er verteld over de opwekking van  
Lazarus. Dit verhaal komt ook in deze schets aan  
de orde. Het is goed om het verhaal in herinnering  
te roepen. Stel vragen als:

- Wie zijn Maria, Martha en Lazarus?
- Waarom komt de Heere Jezus niet om Lazarus  
beter te maken?
- Kun je iets vertellen over een begrafenis in Israël?
- Welke belangrijke woorden zegt de Heere Jezus  
tegen Martha?
- Waarom huilt de Heere Jezus? Is dit niet vreemd  
voor ons gevoel?
- Wat zegt de Heere Jezus tegen Lazarus?
- Op welke verschillende manieren reageren de  
mensen op deze gebeurtenis?

## DOELSTELLINGEN

- De kinderen leren dat we net als Maria de Heere  
Jezus lief moeten hebben: dan kennen we onze  
zonde, weten van vergeving en zijn de Heere Je-  
zus dankbaar.
- Hen duidelijk maken dat je wel met woorden de  
Heere Jezus kunt loven zoals de Joden, maar dat  
het aankomt op het geloven met je hart.

## INDELING

- De maaltijd bij Simon de melaatse.
- De zalving door Maria.
- De reactie van de discipelen.
- De bescherming door de Heere Jezus.
- De reis naar Jeruzalem.
- De intocht in Jeruzalem.

## OPMERKINGEN

Het verhaal van vandaag bestaat eigenlijk uit twee  
verhalen. In de andere evangeliën staat bijvoor-  
beeld het verhaal over de intocht veel uitgebrei-  
der. In Johannes wordt alles korter verteld en daar  
is in de schets ook rekening mee gehouden.

Bekijk voor op de site <http://abcvanhetgeloof.nl/>  
de filmpjes met uitleg over het woord 'Christus':  
[http://www.abcvoorkinderen.nl/wij-geloven/chris-  
tus.html](http://www.abcvoorkinderen.nl/wij-geloven/christus.html) of: [http://abcvanhetgeloof.nl/wij-geloven/  
christus-jongeren](http://abcvanhetgeloof.nl/wij-geloven/christus-jongeren)

## ZINGEN

Psalm 16: 6; 21: 4 en 5; 71: 18; 95: 1 en 4; 133: 3;  
139: 1 en 14

Voor de kinderen uit groep 5 en 6: Psalm 118: 12  
en 13; 122: 1; 133: 1 en 2

Voor kinderen uit groep 3 en 4:

'Wie rijdt op die ezel' (OMK, deel 3, nr. 45)

Voor kinderen uit groep 5 en 6:

'Ruk nu takken van de bomen' (OMK, deel 2, nr. 54)

'Heft op uw hoofden, poorten wijd' (UAM, nr. 27; JdH, nr. 922; Hervormde Bundel, Gez. 3)

'Jezus, leven van mijn leven' (UAM, nr. 78;

JdH, nr. 303; Hervormde Bundel, Gez. 49;

OTH-oud, nr. 100;)

'Jezus, ga ons voor' (JdH, nr. 408; Hervormde Bundel, Gez. 222; OTH-oud, nr. 201; OTH-nieuw, nr. 257)

'Van U zijn alle dingen' (UAM, nr. 158; JdH, nr. 394; Hervormde Bundel, Gez. 148; OTH-oud, nr. 163; OTH-nieuw, nr. 212; WKK, nr. 467)

### UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 16: 6 Als de Heere in ontfermende liefde en genade naar je kijkt, dan raakt dat je hart en loop je over van blijdschap. Die momenten van blijdschap zijn in dit leven echter maar kort: niet volmaakt en telkens weer onderbroken door moeiten, zorg en dergelijke.

### INTRODUCTIE

In een gesprek kunt u met de kinderen het begrip 'houden van' introduceren. Van wie houdt je veel? Hoe laat je dat merken? Wat zou je aan iemand willen geven van wie je houdt? Geef de kinderen de opdracht om te luisteren of ze in het verhaal ook het begrip 'houden van' tegenkomen.

### BRUGZIN OF BEGINZIN

De discipelen zijn met de Heere Jezus weer terug in Bethanië.

## Vertelling

Ze zijn een poosje weggeweest, nadat de Heere Jezus Lazarus uit de dood opgewekt heeft. Ze gaan het huis binnen van Simon de melaatse. Simon is door de Heere Jezus genezen. Hij is dankbaar en wil de Heere Jezus laten zien dat hij van Hem liefheeft. Hij heeft in de grote zaal van zijn huis een maaltijd klaargemaakt. De discipelen krijgen allemaal een plekje aan tafel. In Israël zitten ze in die tijd niet aan tafel, maar er staan banken langs de lage tafels waarop ze kunnen liggen. Thomas kijkt eens om zich heen. Hij ziet nog meer mensen binnenkomen. Allemaal vrienden van de Heere Jezus. Gelukkig zijn Zijn vijanden vanavond niet welkom. Nu kunnen ze rustig de maaltijd gebruiken. Kijk, daar komt Lazarus binnen. Wat een wonder dat hij hier is en ook aan de maaltijd deel kan nemen, denkt Thomas. Wat was Lazarus ziek geweest. Thomas vond het eerst maar niets dat de Heere Jezus naar Bethanië ging. Toch had hij zijn Meester niet in de steek willen laten.

Straks in de hemel zal de Heere Zijn kinderen volop en voor eeuwig laten delen in Zijn liefde.

### MATERIALEN

Bijbelland in beeld II: de plaat van een stadspoort met een daarachterliggende stad. De plaat van een aanligtafel geeft u de gelegenheid om uit te leggen hoe de Joden aan tafel lagen. Bijbelland in beeld I: de plaat van de tempel, waar de Joden naartoe gaan. Gebruik de plattegrond van Jeruzalem en de Olijfberg om aan te geven hoe ze gelopen hebben (zie site).

### BORDPLAN

Simon de melaatse  
Maria, Martha en Lazarus  
Bethanië  
Jeruzalem

Hij had gezegd: 'Laten we ook meegaan, opdat we met Hem sterven.' De Heere Jezus had gehuild en later Lazarus uit de dood opgewekt. Wat hebben ze daarover veel met elkaar gepraat.

### DE ZALVING DOOR MARIA

Thomas ziet dat Martha er ook is. Ze ligt niet aan tafel, maar ze loopt heen en weer met schalen eten en kannen drinken. Zou Maria er ook zijn? Kijk, daar komt ze net binnen. In haar hand heeft ze een flesje. Daarin zit heel dure zalf, narduszalf. Die wordt in India gemaakt van de wortels van een plant. In zo'n flesje kan bijna een pond zalf. Waarom heeft Maria deze zalf bij zich? Wat gaat ze ermee doen? Thomas kijkt heel verbaasd. Ze loopt naar de Heere Jezus en gaat bij Zijn voeten zitten. Wat doet ze nu? Ze breekt de hals van het flesje af. Dat flesje is gemaakt van lichtgeel, doorzichtig marmer en is makkelijk kapot te breken. Dan giet Maria zalf over de voeten van de Heere Jezus. Niet zo maar een paar druppeltjes, zoals je normaal zou doen. Nee, ze giet de hele fles leeg. Daarna pakt ze haar lange haren en droogt de voeten van de Heere Jezus daarmee af. Het wordt heel stil. Iedereen kijkt naar Maria en naar de Heere Jezus. Waarom doet Maria dat? Die zalf gebruik je als iemand gestorven is, maar nu? Het hele huis ruikt lekker door de narduszalf. De Heere Jezus zegt niets en vraagt niets. Dan klinkt de boze stem van Judas Iskariot: 'Waar is dat nodig voor? Waarom is die zalf niet voor veel geld verkocht? Die zalf had je wel voor driehonderd penningen kunnen verkopen. Dan had je het geld rond het Pascha aan de arme mensen in Jeruzalem kunnen geven.'

Het blijft even stil. Eigenlijk heeft Judas wel gelijk, denkt Thomas. Hij ziet dat de andere discipelen dit ook denken. Wat wordt hier veel geld verspild. Voor een penning moet een man een hele dag werken. Driehonderd penningen is net zoveel geld als een jaarloon. Het is toch niet nodig om het flesje helemaal leeg te gieten? Een paar druppels was toch ook genoeg geweest?

### DE BESCHERMING DOOR DE HEERE JEZUS

Maar dan zegt de Heere Jezus iets. Zijn stem klinkt verontwaardigd, maar Hij is niet boos op Maria. Hij zegt tegen Judas: 'Houd op met deze dingen te zeggen. Maria heeft iets goeds gedaan. Ze heeft deze zalf bewaard voor Mijn begrafenis.' Maria zegt niets, maar Thomas ziet dat ze de Heere Jezus dankbaar aankijkt. Wat zal de opmerking van Judas Maria pijn hebben gedaan. Ze bedoelt het goed en nu krijgt ze alleen maar een bestraffing. *Misschien heb je dat zelf ook wel eens ervaren, dat je iets goeds gedaan hebt en dat een ander er lelijke dingen over zegt. Dan ben je verdrietig. Weet je... Je moet altijd goed opletten wat je zegt. Soms doe je een ander pijn zonder dat je het zelf merkt. Of nog erger, je pest iemand bewust en zegt lelijke dingen over een ander die helemaal niet waar zijn. Stop er dan vandaag nog mee. Het doet een ander zoveel pijn.*

De Heere Jezus weet waarom Maria de zalf over Hem heen gegoten heeft. Ze heeft zoveel liefde tot Hem dat ze Hem alles wil geven. Ze vindt het niet erg om zoveel geld aan Hem te geven. Ze doet dat met blijdschap in haar hart. En dat weet de Heere Jezus.

*Heb jij ook zoveel liefde tot de Heere Jezus? Wat heb jij voor Hem over? Wil je liever nog alles voor jezelf houden, zoals je tijd en je mooie dingen? Als je de Heere Jezus liefhebt, neem je tijd om te bidden, tijd om in de Bijbel te lezen, tijd om Hem te dienen. Dan vind je het ook niet erg om naar de kerk te gaan of naar een Bijbelverhaal te luisteren.*

De Heere Jezus zegt verder: 'Voor de arme mensen kun je altijd zorgen, maar Ik ben niet altijd bij jullie.' De Heere Jezus bedoelt: Het zal niet lang meer duren voordat Ik zal sterven. Maria heeft dat gezien en gemerkt. Heeft ze de aankondigingen van Jezus' lijden gehoord? Of heeft ze de discipelen erover horen praten? Het zou kunnen, maar in elk geval laat ze zien dat ze weet dat haar Meester niet lang meer bij hen is. Nu kan ze het nog voor Hem doen. De Heere Jezus neemt het voor haar op, want Hij weet veel meer. Hij weet wie Judas is. De discipelen zullen dat pas later begrijpen, maar Hij weet dat Judas een dief is. Judas zorgt voor het geld dat de Heere Jezus krijgt voor Zichzelf en voor Zijn discipelen om van te leven. Rijke mensen geven soms wat geld en Judas zorgt voor de portemonnee.

Maar hij is niet eerlijk. Vaak haalt hij er extra geld uit voor zichzelf. Geen discipel die dat weet, ook Thomas niet. Alleen de Heere Jezus weet het.

### DE INTOCHT IN JERUZALEM

Intussen hebben de mensen gehoord dat de Heere Jezus in Bethanië is. Zo'n nieuwtje gaat als een lopend vuurtje door het dorp. Bovendien zijn er veel vreemdelingen tijdens het Pascha in Jeruzalem. Ze horen van de opwekking van Lazarus. Daarom komen ze naar Bethanië toe. Ze willen de Heere Jezus zien, maar ze zijn ook nieuwsgierig naar Lazarus. De overpriesters vinden deze belangstelling voor de Heere Jezus en Lazarus helemaal niets. Het is maar goed dat de discipelen nog niet weten welke plannen ze hebben: ze willen niet alleen de Heere Jezus doden, maar ook Lazarus.

De volgende dag lopen de discipelen met de Heere Jezus Bethanië uit. Ze gaan naar Jeruzalem. Een heleboel mensen lopen mee. Ze lopen naar het dorpje Bethfagé, twee kilometer verderop, op de Olijfberg. Het gaat niet zo snel, want er lopen zoveel mensen bij de Heere Jezus. Thomas ziet dat de Heere Jezus iets zegt tegen twee andere discipelen. Die lopen door. Wat gaan ze doen? Als ze in buurt van het dorpje komen, ziet Thomas de discipelen terugkomen. Wat hebben ze bij zich? Een jonge ezel, een veulen. Wat willen ze daarmee? Thomas ziet de mensen kijken. Ze worden helemaal blij. Wie de Bijbel kent, weet dat Zacharia dit al verteld heeft: de grote Koning, de Messias zal de stad Jeruzalem binnenrijden op een ezel. Dan is Jezus de beloofde Messias. Het duurt niet lang of de mensen reageren heel enthousiast. Ze trekken palmtakken van de bomen. Ze wuiven en zwaaien met de grote bladeren. Die bladeren kunnen erg groot worden: wel vijf meter lang en een meter breed. Een palmtak is het teken van vreugde, blijdschap en overwinning. Ze zwaaien met de bladeren, leggen takken en kleren op de grond. Ook leggen ze kleren op de ezel. Nu zal de Heere Jezus Koning worden in Jeruzalem. Maar ze weten niet dat de Heere Jezus een andere Koning is dan zij denken. Hij heeft geen groot en mooi paleis; Hij heeft geen troon en geen sterk leger. Hij rijdt Jeruzalem niet binnen op een paard, om straks als een Koning te gaan vechten. Hij is juist de Vredevorst. Hij is zo arm dat Hij op een ezel Jeruzalem binnen zal komen. Maar juist zo laat Hij zien dat Hij arme zondaren wil en kan helpen.

Vanaf de Olijfberg zie je de tempel liggen, blinkend in het zonlicht. Jeruzalem is toch de stad van de grote Koning? Blij beginnen de mensen te roepen: 'Hosanna! Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren, Hij, Die is de Koning Israëls!' Deze woorden doen denken aan Psalm 118. Hosanna betekent 'geef nu heil, geef nu hulp'. Nu zal deze Jezus hun Koning worden.

Wat verlangen ze naar een aardse koning, die hen verlossen zal van de Romeinen.

Maar is het Koninkrijk van de Heere Jezus een aards koninkrijk? Nee toch? *Wat kun je vertellen over deze Koning? Hij is nederig (bescheiden), lankmoedig (geduldig), genadig, barmhartig (vol medelijden en ontferming), eenvoudig, zachtmoedig (zachtaardig, vriendelijk), rechtvaardig (eerlijk, betrouwbaar). Hij is liefdevol, juist voor mensen die Hem niet liefhebben. Maar als Hij die grote liefde in je hart geeft, dan kun je niet anders dan Hem liefhebben. Dan wil je niet anders dan dat Hij Koning wordt in je leven en dan wil je ook andere mensen liefhebben.*

De stoet mensen wordt steeds groter, want uit Jeruzalem komen mensen naar Olijfberg. Ze sluiten zich aan bij de juichende menigte. Zo gaan ze de Olijfberg af naar beneden. Even later gaat de weg weer omhoog naar één van de poorten van Jeruzalem. De Romeinse soldaten kijken toe. Normaal zouden ze gelijk ingrijpen, maar nu moeten ze glimlachen. Een Koning? Is dit een Koning? Iemand Die op een ezel rijdt? Daar zullen ze geen last van hebben. Hij heeft niet eens soldaten om Hem heen. Palmtakken en bladeren kun je toch niet als wapen gebruiken? Maar er zijn ook mensen die boos zijn. Thomas ziet het aan hun gezichten. Wat kijken de overpriesters, de Schriftgeleerden en de Farizeeën boos. Ze kunnen niets doen tegen de juichende mensen.

## AFSLUITING

Maar Thomas en de andere discipelen zijn blij. Eindelijk zal Jezus Koning worden. Daar hebben ze al zo lang op gehoopt. Maar 's avonds gaan ze teleurgesteld naar huis. Jezus heeft Zich niets van de mensen aangetrokken. Hij wil geen aardse koning zijn, maar een hemelse Koning. Wanneer gaan de discipelen dit begrijpen? Ken jij die hemelse Koning al?

## VERWERKING

- Bespreek wat het woord 'Christus' betekent. Laat de drie ambten van Christus aan de orde komen. Welk ambten komen in het verhaal van vandaag aan de orde?
- Kom terug op het introductiegesprek en vraag of ze voorbeelden in het verhaal kunnen noemen van 'houden van'. Probeer of ze ook het verschil aan kunnen geven: Maria, Martha, Lazarus, Simon de melaatse en de discipelen houden echt van de Heere Jezus; bij Judas en de mensen lijkt het erop dat ze van de Heere Jezus houden, maar het blijkt geen echte liefde te zijn.
- In een gesprek kunt u ingaan op de kenmerken van het Koninkrijk van God. Laat de kinderen verschillen noemen tussen een aardse koning (bijv. concreet onze koning Willem-Alexander) en de Heere Jezus als hemelse Koning.
- Op de site kunt u nog een extra verwerking vinden: een muur met in de stenen woorden die een tekst vormen over de intocht in Jeruzalem.