

Lydia

Periodethema: Paulus op reis
Handelingen 16: 9-24

KERNTEKST

'Welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd.' (Hand. 16: 14b)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Ons hart is gesloten voor de boodschap van God. Alleen als de Heere ons hart opent, gaan we luisteren naar Zijn Woord. Daarvoor stuurt Hij mensen de wereld in, zoals Paulus.

BEGINSITUATIE

Paulus is op zijn tweede zendingsreis, samen met Silas, Timotheüs en Lukas. Ze worden door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië (Latijn: Asia) te spreken. Asia was een Romeinse provincie in het westen van Turkije. Ook staat de Geest niet toe dat ze naar Bithynië in het noordwesten van Turkije reizen. Uiteindelijk komt het reisgezelschap aan in Troas, aan de westkust van Turkije.

DOELSTELLINGEN

- Kinderen leren dat de Heere ervoor gezorgd heeft dat het evangelie ook in ons werelddeel terecht is gekomen.
- Kinderen leren dat de Heere door Zijn Woord harten van mensen opent.
- Kinderen leren dat de duivel niet blij is en tegen gaat werken als mensen in de Heere gaan geloven.

INDELING

- Het visioen in Troas.
- Paulus in Filippi.
- Het hart van Lydia geopend.
- Een slavin met een waarzeggende geest achtervolgt Paulus.
- Paulus en Silas gevangengenomen.

ZINGEN

Psalm 25: 7 en 10; 42: 5; 105: 1, 2 en 5
'Roept uit aan alle stranden' (WK 269)
'Genade zo oneindig groot' (OTH 147)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 42: 5a De dichter gaat er zwaar onderdoor. Het is alsof golven van een ramp over hem heen slaan. Vijanden bespotten hem. Maar hij weet: de Heere geeft uitkomst. Hij laat hem Zijn gunst en genade ervaren. Daar vertrouwt hij op en daar zal hij van zingen. Zo ook Christus op Zijn lijdensweg.

MATERIALEN

Met behulp van de kaart van de zendingsreizen van Paulus kunt u de route die Paulus aflegt aanwijzen

BORDPLAN

De Heere opent een hart in Europa, daar wordt de duivel niet blij van.

INTRODUCTIE

Besprek met de kinderen waar ter wereld mensen wel en niet het evangelie kennen. De volgende vragen kunnen daarbij helpend zijn:

- 1 Wie weet wat zendelingen zijn?
- 2 In welke landen werken zendelingen?
- 3 Is het evangelie altijd al in Nederland geweest?

BRUGZIN OF BEGINZIN

Het evangelie is ook in ons werelddeel gekomen

Vertelling

Het is nacht. Paulus ligt te slapen. Hij is in Troas, een havenstad aan de kust van Turkije. En eigenlijk weet hij niet hoe het verder moet. Het was zo raar. De Heilige Geest had hem tegengehouden om de mensen over de Heere Jezus te vertellen. En toen Paulus met zijn vriend Silas naar een ander gebied wilde reizen, mocht het ook niet van de Heilige Geest. Waarom zou de Heilige Geest hen nu tegenhouden?

Aan de overkant van het water ligt Macedonië. Het is niet eens zo ver weg. Maar als je het water oversteekt, gebeurt er wel iets bijzonders. Opeens ben je in een ander werelddeel. Paulus is er nog nooit geweest. En in dat werelddeel heeft nog nooit iemand over de Heere Jezus horen vertellen. Dat werelddeel heet Europa. *Dat is het werelddeel waar ook wij wonen.*

Opeens ziet Paulus midden in de nacht een man staan, aan de overkant van het water. Het is net echt, maar het is een visioen. Een soort droom met je ogen open waarin de Heere een boodschap doorgeeft. De man staat in Macedonië. Hij roept Paulus: 'Kom over naar Macedonië en help ons!' Meteen is Paulus klaarwakker. Nu weet hij het. Dit is de bedoeling van de Heere. Hij moet naar Macedonië, naar Europa, om daar het evangelie te verkondigen. *Zo zorgt de Heere ervoor dat het evangelie ook bij ons is gekomen. We mogen Hem danken dat Hij Zijn blijde boodschap ook aan ons geeft.*

Samen met Silas en de andere mannen die meereizen gaat Paulus op zoek naar een schip. Het schip vaart weg uit de haven van Troas en brengt de mannen in Macedonië. In de haven van Neapolis gaat Paulus met de andere mannen van boord. Ze besluiten om de handelsweg te volgen en komen in de stad Filippi aan. Daar blijven de mannen een paar dagen.

In Filippi gaat Paulus op zoek naar een synagoge, de kerk van de Joden. Dat was zijn gewoonte. Als hij op zendingsreis was, wilde Paulus eerst aan de Joden vertellen dat de Messias was gekomen.

Maar in Filippi vindt Paulus geen synagoge. Hij ziet er wel een theater en tempels voor Romeinse goden. Er wonen vooral veel Romeinen in de stad, die vroeger soldaat zijn geweest. Er wonen maar weinig Joden. De Joden die er wel wonen, gaan op de sabbat buiten de stad bidden bij de rivier.

Op de sabbat gaat Paulus met zijn mannen ook de stad uit. Bij de rivier vinden ze een paar vrouwen die aan het bidden zijn. Ze vertellen dat de Messias is gekomen. Eén vrouw luistert heel erg goed. Het is net of ze gevangengenomen wordt door de woorden van Paulus. Ze heet Lydia. Lydia kwam uit Thyatira. In die stad maakten ze heel dure verfstoffen. Purper noemden ze die kleur, een beetje paars-rood. En omdat Lydia purper verkocht, kenden de meeste mensen haar als Lydia de purperverkoopster.

Als Lydia Paulus over de Heere Jezus hoort vertellen, verandert haar hele hart. Eerst was het net of haar hart op slot zat voor de Heere. Ze wilde niet echt naar de Heere luisteren. En nu gaat het open. Ze wil alles weten over de Heere Jezus en wil geen enkel woord van Paulus missen. *De Heere maakt herten van mensen open, zodat ze naar Hem gaan luisteren. We mogen Hem bidden of Hij ons hart opent, zodat we echt naar Hem gaan luisteren.*

De Heere heeft het hart van Lydia opengemaakt. Nu krijgt ze een heel nieuw leven. Een leven waarin ze luistert naar de Heere. Dat betekent ook dat Lydia gedoopt wil worden. Dat was het bevel van de Heere Jezus. Lydia wordt gedoopt met alle mensen die er in haar huis zijn. En ze wil graag nog meer over de Heere weten. Paulus en de andere mannen, die alles over de Heere Jezus weten, moeten in haar huis blijven. Lydia is zo gelukkig. Ze weet dat de Heere Jezus voor haar zonden betaald heeft. Nu wil ze wel alles voor Hem doen. Lydia is blij, want ze leeft nu voor de Heere. En dan is de duivel niet blij. Hij wil helemaal niet dat mensen in de Heere Jezus gaan geloven. En hij wil ook niet dat er nog meer mensen in Europa in de Heere Jezus gaan geloven. Dit moet stoppen, vindt de duivel.

Door de straten van Filippi loopt een meisje. Het is een slavinnetje, ze moet naar haar meesters luisteren. En wat nog erger is: de duivel is haar meester. De duivel heeft haar een waarzeggende geest gegeven. Het slavinnetje vertelt de toekomst aan mensen. Daar krijgt ze geld voor. Dat is niet voor haarzelf, maar voor haar meesters. Haar meesters verdienen door haar veel geld. De duivel fluistert dit meisje een zinnetje in. Dat gaat ze roepen, elke keer als ze Paulus, Silas of een van de andere mannen ziet. 'Deze mensen zijn dienstknechten van de allerhoogste God. Ze verkondigen ons de weg naar de zaligheid!' Dat klinkt mooi!

Het slavinnetje helpt om de mensen over de Heere Jezus te vertellen. Maar Paulus ergert zich er aan. Elke dag roept dit meisje dit. Maar zij is helemaal niet gestuurd om over de Heere Jezus te vertellen. Ze wil het ook niet echt. Het is een truc van de duivel om ervoor te zorgen dat de mensen Paulus niet meer willen geloven. Daar komt ze weer achter Paulus aan: 'Deze mensen zijn dienstknechten van de allerhoogste God. Ze verkondigen ons de weg naar de zaligheid!'

Paulus draait zich om en zegt tegen de waarzeggende geest in het slavinnetje: 'Ik gebied je in de Naam van Jezus Christus om nu uit haar weg te gaan!' Dan moet de geest van de duivel meteen luisteren. De Heere Jezus is sterker dan de duivel. Meteen gaat de geest uit het meisje weg. De duivel kan de Heere Jezus niet tegenhouden.

O nee? De duivel weet nog wel wat. De meesters van het slavinnetje merken dat hun slavinnetje de toekomst niet meer kan voorspellen. De mensen komen niet meer bij het slavinnetje om naar de toekomst te vragen. Ze verdient helemaal niets meer en haar meesters dus ook niet. Ze worden boos! Ze pakken Paulus en Silas vast en sleuren hen mee naar het marktplein.

Op het marktplein werken de bestuurders van de stad. Als er een probleem is of als iemand straf verdiend heeft, kun je bij hen terecht. De meesters van het slavinnetje maken er een heel verhaal van. Ze zeggen niet: 'Wij verdienen geen geld meer.' Ze zeggen: 'Deze mensen verstoren de orde in de stad. Het zijn Joden. Ze zeggen dat wij andere dingen moeten doen in ons leven.'

Maar dat mogen wij helemaal niet. Wij zijn Romeinen.' Alle mensen op het plein horen de meesters deze beschuldigingen over Paulus en Silas vertellen. En als een man stortten ze zich op Paulus en Silas. Weg met die mannen! De stadsbestuurders vinden het ook. Ze trekken de kleren van Paulus en Silas uit. Daar staan ze: Paulus en Silas. Mannen slaan met stokken op hun blote rug. Ze worden geslagen, omdat ze over de Heere Jezus vertellen.

Nadat ze veel stokslagen gekregen hebben, brengen de knechten van de stadbestuurders Paulus en Silas naar de gevangenis. 'Bewaak ze goed', zeggen ze nog tegen de gevangenisbewaarder. 'Ze mogen niet ontsnappen'. Daar zitten ze dan. Het evangelie is in Europa gekomen. Zal het dan niet verder komen dan Filippi?

AFSLUITING

Natuurlijk is het evangelie verder gekomen dan Filippi. De blijde boodschap klinkt vandaag ook weer bij ons. Alle reden om de Heere te danken! Heeft de blijde boodschap jouw hart ook opengemaakt? Dan ben je net als Lydia echt gelukkig.

VERWERKING

Kies uit een van deze mogelijkheden:

- 1 Laat de kinderen de route die Paulus en Silas afleggen natekenen op een kaart.
- 2 Ga met de kinderen in gesprek over waarzeggerij. Komen ze dit tegen op school of in wat ze lezen en zien? Hoe gaan ze ermee om?
- 3 Neem oude nummers mee van tijdschriften over de zending. Laat de kinderen een poster maken met plaatjes uit deze tijdschriften.

