

# Paulus gevangengenomen

Periodethema: Paulus op reis  
Handelingen 21: 26-40

## KERNTEKST

'Weg met hem!' (Hand. 21: 36b)

## UITLEG VAN DE KERNTEKST

De boodschap van het evangelie stuit op weerstand in deze wereld. Brengers van die boodschap delen in het lot van de Heere Jezus. Van Hem werd gezegd: 'Kruis Hem!' Over Zijn volgeling Paulus wordt gezegd: 'Weg met hem!'

## BEGINSITUATIE

Paulus is na zijn derde zendingsreis teruggekeerd in Jeruzalem. Er is een discussie in hoeverre Joodse christenen en heiden-christenen zich moeten houden aan de wetten van Mozes. De Joden verdenken Paulus de wetten van Mozes niet meer te respecteren. De leiders van de christelijke gemeente in Jeruzalem vragen Paulus om het tegendeel te bewijzen.

Om de verbinding te maken met het vorige verhaal is het goed de volgende vragen te stellen:

- In welke Europese stad werd door Paulus en Silas voor het eerst het evangelie gebracht?
- Welke mensen in Filippi kregen een nieuw hart?
- Hoe reageerden andere mensen in Filippi op het evangelie?
- Waarom kwamen Paulus en Silas in de gevangenis?

## DOELSTELLINGEN

- Kinderen leren verschillen tussen het Jodendom en het Christendom.
- Kinderen leren dat de Heere zorgt voor Zijn knechten.

- Kinderen leren dat het evangelie op weerstand stuit.

## INDELING

- Paulus voor de Romeinse hoofdman.
- De wet van Mozes.
- In de tempel.
- De toespraak van Paulus.

## ZINGEN

Psalm 145: 7

Gebed des Heeren: 3

'Je hoeft niet bang te zijn' (OTH 530, WK 611)

'k Stel mijn vertrouwen' (OTH 291)

## UITLEG VAN DE PSALM

Gebed des Heeren: 3a Dit is een berijming van het gebed dat Jezus Zijn discipelen leerde: Uw Koninkrijk kome. Gods Koninkrijk verschijnt straks in volle heerlijkheid als Jezus terugkomt. Maar het is er ook nu al in levens van mensen die in Hem geloven. Satan, de overste van de wereld, zal straks geen enkele macht meer hebben. Maar nu al wordt een kind van God verlost van zijn heerschappij. En dat alles met het doel dat God overal de lof wordt toegebracht.

## MATERIALEN

Met behulp van een plattegrond van de tempel en de aangrenzende burcht Antonia kunt u de situatie goed uitleggen.

## BORDPLAN

Weg met hem!

**INTRODUCTIE**

Maak twee kolommen op het bord. Zet boven de ene kolom: Joden en boven de andere: christenen. Vraag kinderen naar verschillen tussen Joden en christenen. Help eventueel door te vragen naar de kerk, de Bijbel en de zondag van de Joden.

Vraag kinderen na te denken over hoe het was voor een Jood als hij christen werd. Wat veranderde er in zijn of haar leven? Wat ging hij/zij wel doen, wat deed hij/zij niet meer?

Leg de kinderen uit dat sommige Joden helemaal niet blij waren dat andere Joden in de Heere Jezus gingen geloven. Over die onenigheid gaat de vertelling.

**BRUGZIN OF BEGINZIN**

'Spreekt u Grieks? Bent u dan niet die Egyptenaar?

## Vertelling

Die Egyptenaar die een oproer veroorzaakte en vierduizend gewapende mannen naar de woestijn leidde? Claudius Lysias, de Romeinse commandant van Jeruzalem, kan het nauwelijks geloven. De hele tijd is hij in de veronderstelling geweest dat die Egyptenaar weer in Jeruzalem was. Die Egyptenaar probeerde met zijn volgelingen in opstand te komen tegen de Romeinen. Midden op straat, als het heel druk was, staken ze met hun dolken in op Romeinen, zodat die stierven. Claudius Lysias dacht de leider van deze terroristen opgepakt te hebben, maar er staat een andere man voor hem. Een man die Grieks spreekt en Hebreuws.

In het fort van de Romeinen, de burcht Antonia, was zojuist het bericht binnengekomen. Heel Jeruzalem is in verwarring! Vanuit de ramen van het kasteel konden ze het zien. Beneden was een oeloop van heel het volk. In het midden van de mensenmenigte lag een man, die flinke klappen kreeg. De commandant had niet gearzeld. Hij had zijn soldaten bevelen gegeven en met elkaar waren ze de uit poort van de burcht gemarcheerd, de trappen af richting het tempelplein. Toen ze arriveerden bij de mensenmassa, waren de mensen opgehouden de man te slaan. De commandant liep naar de man toe, greep hem vast en beval hem met twee kettingen te boeien. Terwijl de man geboeid werd, keek de commandant om zich heen. 'Wie is deze man? En wat heeft hij gedaan?' vroeg hij. De mensen begonnen door elkaar te roepen. De één riep dit en de ander dat. De commandant kwam er niet uit. 'Breng hem naar de kazerne', beval hij zijn soldaten.

De soldaten probeerden met de geketende man door de mensenmenigte te lopen. Dat ging moeilijk. De mensen bleven proberen om de man te slaan. Steeds meer mensen kwamen er aan. Ze schreeuwden en sloegen en drongen op de soldaten en de geketende man aan. 'Weg met hem', schreeuwden ze. Toen ze bij de trappen naar de burcht Antonia waren aangekomen, moesten de soldaten de gevangene boven hun hoofd dragen. Anders was de man vast doodgeslagen. 'Weg met hem', bleven de mensen schreeuwen, terwijl de soldaten de man de trappen optilden en de kazerne binnenbrachten.

**DE WET VAN MOZES**

Hoe was het zo gekomen dat de mensen in Jeruzalem deze man wilden doden? Een tijdje geleden was hij aangekomen in Jeruzalem. Hij was een Jood van geboorte, maar was gaan geloven in de Heere Jezus. Sommige Joden geloofden ook in de Heere Jezus, maar lang niet allemaal. De Joden die niet in de Heere Jezus geloofden, waren helemaal niet blij met dat nieuwe geloof. Ze vonden dat volgelingen van de Heere Jezus geen eerbied hadden voor de wetten van Mozes en voor de tempel.

'Wilt u laten zien dat u de wetten van Mozes nog eerbiedigt?' hadden de leiders van de christelijke kerk tegen de man gezegd. 'U moet het volgende doen. Er zijn hier vier mannen die een gelofte hebben gedaan. Ze zijn dertig dagen lang Nazireeër geweest. Ze hebben geen wijn gedronken en hun haar niet geknipt. Nu gaan ze naar de tempel om een offer te brengen. Als u voor hen het offer betaalt, dan weet iedereen dat u het goed vindt als mensen de wet van Mozes houden. Dan weet iedereen dat het helemaal niet waar is dat u geen eerbied hebt voor de wet van Mozes.'

De man vond het een goed plan. Het was helemaal niet zijn bedoeling om geen eerbied meer te hebben voor de wet van Mozes. Wel wilde hij heel veel mensen vertellen over de Heere Jezus. Joden en heidenen. En die heidenen hoefden helemaal niet volgens de wet van Mozes te leven. De man nam de vier mannen mee naar de tempel. Samen gingen ze een offer brengen. De man zou het betalen.

**IN DE TEMPEL**

Alleen die vier Joodse mannen mochten dus met de man mee naar de tempel. De man had op zijn lange reizen ook andere mensen ontmoet. Heidenen die in de Heere Jezus waren gaan geloven. Sommigen waren meegegaan naar Jeruzalem, zoals de Efeziër Trofimus. Tegen Trofimus had de man echter gezegd dat hij niet de tempel binnen mocht gaan. Heidenen mocht immers niet in de tempel zelf komen.

Het zou heel oneerbiedig geweest zijn om een heiden als Trofimus mee te nemen in de tempel. Samen met de vier Nazireeërs betrad de man het tempelplein. Het was er druk. Joden uit alle hoeken van de hele wereld waren op het plein om offers te brengen. Opeens begon een groepje Joden uit Azië wild te gebaren en te roepen. Ze wezen naar de man. Ze kenden hem. Hij was in hun synagogen in Azië geweest. Hij had verteld over Jezus van Nazareth. Heidenen waren gaan geloven in zijn leer. En nu? Hij heeft een heiden meegenomen de tempel in. Hij heeft geen eerbied voor de tempel, voor de wetten van Mozes. De Joden uit Azië? Wat waren ze boos! Ze pakten de man ruw vast en schreeuwden: 'Mannen van Israël, kom helpen! Dit is de man die overal onderwijs geeft dat tegen ons volk ingaat, tegen de wet van Mozes, tegen deze tempel. Hij heeft vandaag Grieken meegenomen, heidenen, in de tempel. Nu is deze plaats ontheiligd!'

Alle Joden op het tempelplein werden boos. Dit was het ergste wat je kon doen. Heidenen meeneemen de tempel in. Nu was de tempel ontheiligd. Het heilige gebouw van de God van Israël. Hoe durfde die man? Allemaal hielpen ze mee om hem zo gauw mogelijk van het tempelplein te krijgen. Ze sleurden hem over de grond, de tempel uit, want deze man moest dood. En in de tempel mocht je niemand doden. Zo snel ze hem de tempelpoort hadden uit gesleurd, werden de poorten gesloten. Geen heiden kon het tempelplein meer betreden om de tempel nog verder te ontheiligen.

### DE PREEK VAN PAULUS

Voordat ze de man kunnen doden, hebben de soldaten hem bevrijd uit de handen van de woedende menigte. Nu staat hij voor commandant Claudius Lysias. De man verklaart: 'Ik ben een Joodse man uit Tarsus, staat u mij toe het volk toe te spreken.' Claudius Lysias, die nog steeds verbaasd is dat dit niet die Egyptenaar is, staat het toe. De man staat op de trappen en spreekt het volk toe in het Hebreeuws.

Als het volk hoort dat de man hun eigen taal, Hebreeuws, spreekt, wordt het stil. 'Ik ben een Joodse man, geboren in Tarsus, maar opgevoed hier in Jeruzalem aan de voeten van Gamaliël. Ik heb altijd mijn best gedaan de wetten van onze God zo goed mogelijk te onderhouden.

De mensen die in Jezus van Nazareth geloofden, heb ik vervolgd en in de gevangenis gebracht. Maar toen ik op een dag naar Damascus reisde, kwam er uit de hemel een fel licht. Ik viel op de grond en hoorde een stem: 'Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij?' Ik antwoordde en vroeg Hem: 'Wie bent u Heere?' 'Ik ben Jezus, de Nazarener, Die u vervolgt', klonk het antwoord. In deze Jezus geloof ik als mijn Heere. Hij heeft mij gezegd dat u hier in Jeruzalem niet in Hem wilt geloven. Daarom ben ik naar de heidenen gezonden om over Jezus Christus te vertellen.' Met stijgende verbazing hebben de Joden geluisterd naar de preek van Paulus. Nu weet iedereen precies met wie ze te maken hebben. Ze beginnen luid te schreeuwen: 'Weg van de aarde met zo iemand, want hij behoort niet te blijven leven.'

### AFSLUITING

Er is nog niet veel veranderd in de harten van de Joden. Toen de Heere Jezus werd gekruisigd, hebben ze geroepen: 'Weg met Hem.' Nu Paulus weer in de stad is, de apostel van de Heere Jezus, roepen ze precies hetzelfde: 'Weg met hem.' Iedereen die de Heere Jezus volgt, krijgt te maken met mensen die daar niet blij mee zijn. Ze spotten met je, ze plagen je, misschien proberen ze je zelfs te slaan. Maar de Heere bepaalt wat er gebeurt. Hij stuurt hier heidense soldaten om Paulus te redden. De Heere zorgt voor wie op Hem vertrouwen.

### VERWERKING

- 1 Laat de kinderen de plattegrond van de tempel en de aangrenzende burcht Antonia natekenen. Laat ze vervolgens de route die Paulus heeft afgelegd tekenen. Ook kunnen ze de route van de soldaten tekenen.
- 2 Ga met de kinderen in gesprek. Wat moet je doen als iemand volgens jou geen eerbied heeft voor de Bijbel of de kerk?
- 3 Geef alle kinderen een briefje. Laat ze er op schrijven waarom een christen altijd op de Heere mag vertrouwen. Laat de kinderen een voor een hun briefje voorlezen.
- 4 Neem een tijdschrift mee van Open Doors, SDOK of HVC. Hierin staan vaak verhalen over vervolgte christenen. Deel zo'n verhaal op het niveau van een kind en bid samen voor deze vervolgte christen(-en).

