

# Hemelvaart

Periodethema: Hemelvaart en Pinksteren  
Handelingen 1: 4-14 , (Lukas 24: 50-53)

## KERNTekSTEN

'Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea, en Samaria en tot aan het uiterste der aarde.' (Hand. 1: 8)

'En Zijn handen opheffende, zegende Hij hen.' (Luk. 24: 50b)

## UITLEG VAN DE KERNTekSTEN

Hier klinkt de belofte van de komst van de Heilige Geest en het bevel om met het evangelie de wereld door te gaan zodat het Koninkrijk van God zal groeien, maar wel onder de zegen van de Heere.

## BEGINSITUATIE

We hoorden over het ambtsherstel van Petrus aan de zee van Tiberias, hoe de Heere Jezus hem tot drie keer toe de opdracht gaf zorg te dragen voor de Zijnen. Vandaag wordt de opdracht aan allen gegeven met de belofte van de Heilige Geest.

## DOELSTELLINGEN

- De kinderen weten waar we op Hemelvaartsdag aan denken.
- Wij leren dat de Heere Jezus terug zal komen op de aarde zoals Hij nu heenging.
- Wij leren wat het werk van de Heere Jezus is in de hemel.
- Wij zien dat de Heere ons niet alleen laat, maar de Heilige Geest belooft.
- Wij leren dat we de dingen, die de Heere belooft, biddend mogen verwachten.
- Wij horen de opdracht van het doorgeven van het evangelie.

## INDELING

- Op de Olijfberg.
- De hemelvaart.
- Jezus' werk in de hemel.
- Hemelse boodschappers.
- In Jeruzalem, biddend wachten.
- Mijn getuigen.

## OPMERKING

Kies uw introductie en uw verwerking zoveel mogelijk in een logische lijn. Dit keer loopt de vertelling niet chronologisch met het Bijbelgedeelte. Er is gekozen voor een aantal 'terugblikken.'

## ZINGEN

Psalm 21: 1; 47: 3; 119: 3

'Toen de Heer' is opgestaan' (OTH 446)

'Elk oog zal Hem zien' (OTH 441)

'Glorie aan God' (OTH 306)

'Op een lichte wolkenwagen wordt de Heer' van d' aard gedragen'

'Wees ook jij een discipel' (Gele zangbundel 180)

## UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 119: 3a Een gebed om de hulp en de leiding van de Heilige Geest op alle wegen die de dichter gaat. Dan zal Hij in het spoor van Gods geboden gaan en hoeft hij niet bang te zijn voor verdwalen en voor Gods straf.

## MATERIALEN

Kies een plaat achter uit de map of van de website. Trappen van verhoging (zie B4.41).

## BORDPLAN

Hemelvaartsdag een feestdag!

**INTRODUCTIE**

Kies een van deze introducties

Teiltje met water en een kleine steen of knikker. Gooi de steen voorzichtig in het midden van het teiltje. Wat zie je gebeuren? Waterkringen. Het begint klein en het wordt steeds groter. Ik wil van jullie weten wat dat met de vertelling van vandaag te maken heeft.

Vragen over de voorgaande vertellingen in de lijn van de heilsfeiten. U kunt als hulpmiddel de platen van de heilsfeiten erbij zoeken of de kaart met de trappen.

- Waar denken we ook alweer aan met het kerstfeest?
- Wie weet waar we op Goede Vrijdag aan denken?
- Wat gebeurde er met Pasen?
- Tussen Pasen en Hemelvaartsdag zitten veertig dagen. Wat is gebeurd in die dagen met de discipelen en de Heere Jezus?
- Waar waren de discipelen toen de Heere Jezus vroeg om vis?
- Wat gebeurde er aan de zee van Tiberias/het meer van Galilea?

**BRUGZIN OF BEGINZIN**

Zie je wat er op het bord staat? Hemelvaartsdag een feestdag! Hoe zit dat?

## Vertelling

**OP DE OLIJFBERG**

Een feestdag, nou zeg dat wel. Niemand op aarde heeft gezien wat de discipelen gezien hebben. Niemand op aarde heeft gehoord wat de discipelen gehoord hebben. Ze kunnen er nog steeds met hun verstand niet bij. Ze stonden met z'n allen op de Olijfberg, net buiten Jeruzalem. Dat was al vaker gebeurd. Als Jezus alleen wilde zijn met Zijn discipelen dan ging Hij naar een berg. En als ze in Jeruzalem waren was dat de Olijfberg net buiten de stad, halverwege de weg naar Bethanië. Zo was het ook vandaag gebeurd. Al wandelend waren ze de straten van Jeruzalem doorgestaan, de stadspoort uit, het dal door en hadden ze de klim omhoog gemaakt. Maar wat er toen gebeurde? Al pratende hief de Heere Jezus Zijn armen op en spreidde Zijn zegenende handen uit boven de hoofden van Zijn volgelingen. Net zoals de hogepriester vroeger deed. En heel langzaam zagen ze het gebeuren. De voeten van hun Meester raakten los van de grond en heel langzaam werd de afstand tussen Hem en de discipelen groter. Steeds hoger steeg hun Meester, steeds dichterbij naar de hemel.

**DE HEMELVAART**

De discipelen zagen het, keken ernaar en wisten het.

Nu is de tijd gekomen dat hun Meester terug gaat naar Zijn Vader. Het werk op aarde is gedaan, de schuld is betaald en de straf, de boosheid van God is gedragen. De strijd is gewonnen en nu gaat Jezus terug naar de hemel! Zij mochten er vandaag bij zijn en het zien. Hoe hoger de Heere Jezus kwam, hoe moeilijker het kijken werd, maar wat ze nog wel zagen, waren de zegenende handen van hun Heere. Tenslotte schoof er heel langzaam een wolk tussen Jezus en hen. Hoe ze ook tuurden naar hun Meester, ze zagen Hem niet meer en ze zagen ook niet hoe de hemelse Vader de hemel opende en Zijn Zoon binnenliet en Hem zette aan Zijn rechterhand. De ereplaats, want alles was volbracht. De discipelen zagen het niet, maar wisten het wel.

**JEZUS' WERK IN DE HEMEL**

Daar bij de Vader in de hemel, daar hoort hun Meester thuis. Daar zal Hij regeren over de aarde, daar zal Hij bidden voor de Zijnen, daar maakt Hij plaats voor Zijn discipelen en voor alle mensen die in Hem geloven. En ze weten ook zeker, ze hebben het zelf uit de mond van Jezus gehoord dat Hij hen hier op aarde niet alleen zal laten. Daarom is het een feestdag. Vandaag is de Heere Jezus de hemelse Koning geworden, Die na zwaar en moeilijk werk weer Thuis is gekomen. Daar op de Olijfberg is niemand verdrietig en toch blijven ze maar naar boven staren. Ze zouden wel door de wolken heen willen kijken. Kun je dat begrijpen? Hun Meester, waar ze zoveel van houden, is nu weg.

**HEMELSE BOODSCHAPPERS**

Terwijl ze in aanbidding en verlangen naar de hemel blijven kijken, staan er ineens twee hemelse boodschappers in hagelwitte kleren bij hen. 'Gij mannen uit Galilea, wat staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, jullie Heiland, Die nu opgenomen is in de hemel, Die nu zit aan de rechterhand van Zijn Vader, zal één keer terugkomen net zoals u Hem naar de hemel hebt zien gaan.' Na deze woorden wordt het stil op de Olijfberg. 'Zo zal Hij eenmaal terugkomen!' Met deze belofte en alle andere woorden nog naklinkend in hun oren, lopen de discipelen tenslotte met blijdschap de Olijfberg af terug naar Jeruzalem. Daar zal het allemaal gaan gebeuren. Heeft Jezus het niet Zelf tegen hen gezegd dat ze niet weg moeten gaan uit Jeruzalem totdat ze gedoopt zullen zijn met de Heilige Geest?

**IN JERUZALEM, BIDDEND WACHTEN**

De discipelen raken er niet over uitgepraat. Telkens weer gaan ze naar de tempel om God te loven en te danken of zitten ze in de bovenzaal van een van de huizen van Jeruzalem. Al biddend wachten ze op de komst van de Heilige Geest. Want het zal gebeuren niet lang na deze dagen heeft Jezus gezegd.

Ook de vrouwen die Jezus volgden en Maria de moeder van de Heere Jezus en Zijn broers, ja zelfs Zijn broers, zijn erbij. En telkens weer vertellen de discipelen het tegen elkaar, tegen de vrouwen en tegen Jezus' broers wat er allemaal gebeurde op de Olijfberg en wat Jezus allemaal heeft gezegd. Hoe Jezus hen de Heilige Geest beloofde en hoe zij dachten dat er een nieuwe tijd aan zou breken waarin Jezus het Koninkrijk van Israël zal herstellen. En dat ze vroegen aan Jezus. 'Komt nu het nieuwe Koninkrijk?' Hun Jezus was immers Overwinnaar, zelfs van de dood.

### MIJN GETUIGEN

Nooit zullen ze het antwoord vergeten wat Jezus gaf: 'Het komt u niet toe de tijd te weten die alleen de Vader weet, dat is niet belangrijk voor jullie. Wat voor jullie belangrijk is: u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die zal over u komen en u zult Mijn getuigen zijn zowel in Jeruzalem, als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde.' De Heere Jezus heeft hen een belofte gegeven, de Heilige Geest en een opdracht. Straks moeten ze aan het werk nadat de Heilige Geest over hen gekomen is. Ze moeten gaan vertellen over Jezus de Messias, de Verlosser. Eerst in Jeruzalem, dan in heel Judea, dan nog verder in Samaria en tenslotte zal het Woord van de Heere Jezus over heel de aarde gaan.

### AFSLUITING

Zo is het ook gegaan. De Heilige Geest is uitgestort en de discipelen zijn gehoorzaam geweest en hebben van Jezus verteld in Jeruzalem, in Judea, in Samaria en ver daarbuiten. Weet je wat ze daarvoor kregen? Gevangenisstraf, lelijke woorden, stokslagen en tenslotte zijn ze bijna allemaal gedood. Allen Johannes niet. En daarna? Daarna kregen ze het eeuwige leven en zijn net als Jezus hun Meester de hemel binnengegaan. En nu? De discipelen zijn er niet meer maar Jezus' volgelingen wel. Die zijn er overal in de wereld. En waar ze nog niet zijn, daar moeten ze ook komen. Daarom staat de tekst: 'U zult mijn getuigen zijn' nog steeds in de Bijbel.

De discipelen kunnen geen getuigen meer zijn, maar Jezus' volgelingen wel. Ook jij kunt een discipel van Jezus worden. Weet jij hoe dat moet?

### VERWERKING

- Laat nogmaals het proefje met het waterteiltje zien. Wat heeft dit te maken met het Bijbelverhaal? Hoe kun jij een getuige zijn van de Heere Jezus? Moet dan iedereen zendeling worden? Leg uit dat getuige zijn met kleine kringen begint. Laat de kinderen noemen hoe je een getuige kunt zijn.
- Gesprek over werk van de Heere Jezus in de hemel. Maak drie kaartjes met daarop de woorden, regeren, bidden, plaats maken. Hang deze op en vraag wat deze woorden met de hemelvaart van de Heere Jezus te maken hebben.
- Zoek drie platen met zegenende handen van een hogepriester, de Heere Jezus en een dominee. Wat betekenen deze zegenende handen? Op welke manier hebben deze drie personen iets met elkaar te maken?
- Groepsgesprek. Trappen van verhoging (zie map B4. 41). Waarom gaat Jezus een 'trapje' omhoog tijdens de hemelvaart? Wat doet de Heere Jezus in de hemel. Trapje drie. Wat zal er nog gaan gebeuren? Welke mannen in de geschiedenis van vandaag hebben daar iets over gezegd? Wat zeiden ze dan?
- Maak een woordweb over zending en evangelisatie met woorden en/of plaatjes van zendingsorganisaties.
- Groepswork. Voor iedere kind of elke groep een stuk lint van vijftig centimeter en wolken met tekst. Laat de tekstwolken met vragen uitknippen en plak deze op het lint. 'Wat heeft de Heere Jezus beloofd? Welke opdracht gaf Hij aan de discipelen? Wat doet de Heere Jezus in de hemel? Hemelvaart.' Bespreek deze vragen en laat vervolgens het antwoordwolkje achterop de goede vraag plakken (zie website verwerking B4.43). Je kunt er ook voor kiezen om met een achtergrond te werken.

