

Toespraak en eerste bekeerden

Periodethema: Pinksteren
Handelingen 2: 14-47

KERNTEKST

'Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal.' (Hand. 2: 39)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Met Pinksteren wordt de Heilige Geest uitgestort. De belofte van de Heilige Geest is niet beperkt tot de apostelen of de daar aanwezige Joden. Ook hun kinderen, maar ook de heidenen mogen delen in deze belofte.

BEGINSITUATIE

De Joden hebben geroepen om de dood van Jezus tijdens de rechtszaak die werd geleid door Pontius Pilatus. Zij hebben de geruchten rond de opstanding van Jezus Christus vast gehoord. Echter, alleen Zijn apostelen zijn getuige geweest van Zijn hemelvaart. Zij wachten in de tempel op de uitstorting van de Heilige Geest.

DOELSTELLINGEN

- Kinderen leren dat bekering nodig is.
- Kinderen leren dat de belofte van de Heilige Geest ook voor kinderen geldt.

INDELING

- De preek van Petrus.
- De reactie van de Joodse toehoorders.
- Drieduizend mannen gedoopt.
- Het leven van de eerste christengemeente.

ZINGEN

Psalm 51: 1, 4 en 6; 105: 5; 118: 12; 133: 3

Morgenzang: 3

'Create in me a clean hart' (OTH 20)

'Heer' wat een voorrecht' (OTH 354)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 133: 3 Geweldig als er in een gemeente, in een gezin of in ons persoonlijk leven liefde, gewerkt door de Heilige Geest, woont. Daar geeft de Heere Zijn zegen. Met name de zegen van Zijn heil, Zijn reddende genade en het eeuwige leven. De zegen ook van vrede onder elkaar.

BORDPLAN

De Heilige Geest ook voor kinderen.

INTRODUCTIE

Besprek met de kinderen wat de Joden op het paasfeest met de Heere Jezus hebben gedaan. Vraag wat ze geroepen hebben en of de Joden geloven dat de Heere Jezus uit de doden is opgestaan.

BRUGZIN OF BEGINZIN

In de vertelling van vanmiddag volgen we zo'n Joodse vader, die wilde dat de Heere Jezus werd gekruisigd. Vanmiddag maakt deze vader de uitstorting van de Heilige Geest mee in Jeruzalem. Zijn leven verandert helemaal.

Vertelling

'Begrijp jij het?' vraagt een vader aan de man naast hem. 'Al die mannen zien er uit alsof het vissers uit Galilea zijn. Die hebben nooit op een taalschool gezeten. En toch kunnen ze al die talen spreken!' 'Maar ken je die mannen dan niet?' antwoordt de man naast hem. 'Dat zijn de discipelen van die Jezus van Nazareth.'

Ze staan op het tempelplein. Vandaag is het pinksterfeest. Vader is vanmorgen vroeg van huis gegaan om bij het morgenoffer te kunnen zijn. Dat was al om negen uur 's morgens. Vandaag komt vader God bedanken voor de oogst. Het koren is goed gegroeid. Daar heeft de Heere voor gezorgd. Precies zoals in de wetten van Mozes staat, wil deze Joodse vader een offer brengen. Hij offert brood om de Heere te bedanken.

Als vader de discipelen ziet, moet hij terugdenken aan het paasfeest. Het was wel een bijzonder feest dit jaar. Jezus van Nazareth was toen gekruisigd. Vader was er bij toen Jezus voor de rechtbank stond bij Pilatus. Vader heeft ook geroepen: 'Kruis Hem, kruis Hem.' En vader vindt het nog steeds goed. Die Jezus was gevaarlijk. Ze zeiden dat Hij de Koning van de Joden was. De echte Zoon van David. Daar geloofde vader niets van. Die Jezus moest dood. Nu zijn er mensen die zeggen dat Jezus weer leeft. Dat Jezus is opgestaan uit de dood. Maar dat gelooft vader niet. Doden die levend worden? Dat kan niet. En die Jezus zeker niet. Wat zouden Zijn discipelen vandaag dan te vertellen hebben?

Vader is best een beetje onder de indruk. Hier is iets heel bijzonders aan de hand. Hij hoorde zojuist het geluid van de wind, maar hij zag geen blaadje bewegen. Op de hoofden van de discipelen zag hij vuur, maar hun haar verbrandde niet. Nu hoort hij die eenvoudige mannen allemaal verschillende talen spreken. Het zijn de drie tekenen van de uitstorting van de Heilige Geest: wind, vuur en talen.

Maar dat weet vader nog niet. Hij gelooft nog niet in de Heere Jezus. 'Volgens mij zijn ze gewoon dronken', lachen sommige andere mannen. 'Wie gaat er nu zo vreemd praten?'

DE PREEK VAN PETRUS

Dan stapt één van de discipelen naar voren. 'Dat is Petrus', zegt iemand tegen vader. 'Die hoorde ook bij die Jezus van Nazareth. Dat was een belangrijke discipel van Hem.' Petrus steekt zijn hand in de lucht. Nu worden de mannen stil. Petrus wil wat zeggen. Luister maar wat hij zegt: 'Joodse mannen. Ik heb belangrijk nieuws voor jullie. Luister maar goed! Wij zijn niet dronken. Het is nog maar negen uur in de morgen. Er is iets anders aan de hand. De profeet Joël heeft het al gezegd! In het einde van de tijd zal God Zijn Geest uitstorten. De mensen die de Heilige Geest ontvangen, zullen profeteren. Ze zullen vertellen over de belangrijke dingen van de Heere God. Iedereen die de Naam van de Heere aan zal roepen, zal zalig worden.'

Luister goed mannen: dat is de boodschap van de Heere. Jezus heeft veel wonderen in uw midden gedaan. Jullie hebben Jezus gevangengenomen en aan het kruis laten spijkeren door zondige mensen. Maar God de Vader heeft Hem uit de dood weer op laten staan. Jezus is opgestaan uit de dood. Hij is opgevaren naar de hemel. Nu stuurt de Heere Jezus de Heilige Geest. Dat is wat jullie meemaken! Mannen van Israël. Jullie kunnen nu zeker weten dat de Heere Jezus Koning is in de hemel. Hij is de echte Zoon van koning David. Dezelfde Jezus Die jullie aan het kruis hebben gespijkerd.'

Het is een lange preek van Petrus. Vader schrikt erg van de preek. Nu begrijpt hij wat er gebeurt. Die wind, dat vuur en die talen. Het zijn tekenen van de Heilige Geest. De profeten hadden het al verteld. Petrus heeft helemaal gelijk. Dit is precies zoals het in de Bijbel staat. Dan dringt het tot vader door. Als dit allemaal waar is, dan is het helemaal verkeerd wat hij gedaan heeft. Vader heeft geroepen: 'Kruis Hem, kruis Hem.' Toen is Jezus gekruisigd. Dat is ook de schuld van vader!

De andere Joodse mannen denken er ook zo over. Dat was echt verkeerd. De Heere Jezus aan het kruis laten spijkeren was echt zonde. Jezus leeft en Hij is Koning in de hemel. 'Wat moeten we nu doen? Petrus, vertel het ons', zeggen vader en de andere mannen. Petrus vertelt wat ze doen moeten: 'Bekeert u.' Stop met het doen van zondige dingen betekent dat. 'En laat u dopen in de naam van de Heere Jezus. Dan zult u ook de Heilige Geest ontvangen! Deze belofte is voor u en voor uw kinderen, en voor nog veel meer mensen, zoveel als de Heere God er zal roepen. Laat je toch behouden en ga niet verloren!'

DE EERSTE BEKEERDEN

Niet veel later staat vader in een heel lange rij bij het water. De apostelen van de Heere Jezus staan in het water en dopen iedereen die in de Heere Jezus wil geloven. Wel drieduizend mannen willen die dag gedoopt worden. Vader zegt het tegen de apostelen: 'Ik heb gezondigd. Ik heb gezegd dat de Heere Jezus dood moest, maar nu wil ik in de Heere Jezus geloven. Hij is mijn Koning in de hemel.' Een van de apostelen zegt terug: 'Dat heeft de Heilige Geest jou geleerd. Daarvoor is de Heilige Geest gekomen. Om je te leren dat je zondig bent, maar ook je te leren dat je bij de Heere Jezus vergeving moet vragen. De Heilige Geest wil jou een nieuw hart geven.'

Dan wordt vader gedoopt. Hij stapt het water in en één van de apostelen duwt hem helemaal onder water en zegt: 'Ik doop u in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.' *Precies zoals jullie ook gedoopt zijn...*

Vader is blij als hij weer uit het water komt. Hij gelooft in de Heere Jezus. De zonden van vader zijn vergeven. De Heilige Geest woont in zijn hart. Nu wil hij voor altijd naar de Heere Jezus luisteren en hij wil er andere mensen over vertellen.

Snel gaat vader naar huis. Zijn kinderen wachten al achter het raam tot vader thuiskomt. Met een stralend gezicht komt vader thuis: 'Kinderen, ik heb goed nieuws.' Dan vertelt hij alle dingen die hij heeft meegemaakt. 'Kunnen kinderen dan ook in de Heere Jezus geloven en wil de Heilige Geest ook in harten van kinderen wonen?' vraagt het jongetje. 'Ja', zegt vader. 'Dat kan echt. Petrus heeft het gezegd. De Heilige Geest is ook voor kinderen.'

Dat heeft de Heere God ook tegen jou gezegd. Toen je bent gedoopt, heeft de Heere aan jullie beloofd dat Hij Zijn Heilige Geest aan jullie wil geven, om jullie hart helemaal nieuw te maken. De Heilige Geest wil van een slecht en zondig hart een nieuw hart maken, een hart dat naar de Heere Jezus wil luisteren. Vraag maar of de Heere wil doen wat Hij heeft beloofd toen je bent gedoopt, dan zal jij ook de Heilige Geest ontvangen.

EEN NIEUW LEVEN

Het leven van vader verandert helemaal. Nu hoort hij bij de Heere Jezus en bij de mensen die bij de Heere Jezus horen. Wel drieduizend mensen in Jeruzalem horen bij de gemeente van de Heere Jezus. Elke dag komen ze bij elkaar. De apostelen vertellen steeds nieuwe dingen over de Heere Jezus.

Vader en de andere christenen luisteren ademloos. Alles willen ze over de Heere Jezus weten. Ook vierten de christenen samen het Heilig Avondmaal. Dat was het bevel van de Heere Jezus. Ze breken het brood en drinken de wijn, precies zoals Hij het had gezegd. Het maakt het geloof van de eerste christenen nog sterker. Alle dagen bidden de eerste christenen met elkaar. De apostelen doen heel veel wonderen, iedereen staat er verbaasd over. Vader is helemaal veranderd. Opeens gaat hij ook mooie, dure dingen verkopen. Geld is niet meer zo belangrijk. Het geld dat hij verdient met de verkoop, geeft hij aan de kerk. Die helpt daar arme mensen mee. Elke dag is hij met de christenen in de tempel te vinden. Dan bidden ze samen en prijzen ze de Heere. De mensen van Jeruzalem zien het. Ze willen er bij horen. De Heilige Geest komt in de harten van steeds meer mensen wonen. Elke dag komen er nieuwe mensen tot geloof. Elke dag wordt de gemeente groter. Elke dag worden mensen zalig.

AFSLUITING

Dat doet de Heilige Geest nog steeds. Elke dag maakt Hij mensen zalig. Dat vindt Hij het mooiste werk. Donkere, zondige harten van mensen veranderen, zodat de harten nieuw worden. Toen je gedoopt bent, heeft de Heere het beloofd. De Heilige Geest wil in je wonen en jouw zonden afwassen. Hij wil je helpen om elke dag tegen de zonde te strijden en je leren hoe je naar de Heere Jezus moet luisteren. De Heilige Geest wil je klaar maken voor het eeuwige leven, klaar maken om voor eeuwig bij de Heere te zijn. Verlang jij er naar om zo door de Heilige Geest klaar gemaakt te worden om voor altijd bij de Heere te zijn?

VERWERKING

- Het leven van de eerste christenen verandert radicaal. Lees met de kinderen Handelingen 2: 42-47. Bespreek met de kinderen hoe de eerste christenen leefden. Vraag hoe ze dit nu terugzien in de gemeente.
- Geef de kinderen een leeg vel papier. Laat ze in het midden in een cirkel hun doopnaam schrijven. Vervolgens trekken de kinderen pijlen vanuit de cirkel. Bij elke pijl schrijven ze iets wat ze over de doop weten.
- Lees met de kinderen het gedeelte uit het doopformulier over de Heilige Geest. Vraag aan de kinderen wat de Heilige Geest volgens het doopformulier wil doen in hun harten.

