

Elia weggenomen; Elisa profeet

Periodethema: Elia
2 Koningen 2

KERNTekST

'Waar is de HEERE, de God van Elia? Ja, Dezelve?'
(2 Kon. 2: 14b)

UITLEG VAN DE KERNTekST

De belofte van Elia wordt bevestigd: Elisa heeft de hemelvaart van Elia gezien en ontvangt daarmee de bijzondere bijstand van Gods Geest als profeet.

BEGINSITUATIE

Vorige week hoorden de kinderen dat er na drieën-half jaar weer regen kwam. Wat een hoogtepunt in het leven van Elia! Vandaag horen de kinderen dat Elia naar de hemel gaat en dat Elisa hem op mag volgen. De stof voor vandaag is erg veel, u kunt ervoor kiezen om een deel uitgebreid te vertellen en de anderen delen kort, of zelfs enkele stukken te laten vervallen.

DOELSTELLINGEN

- We zien dat Elia op een heel bijzondere manier naar de hemel gaat. Wij zullen niet op zo'n bijzondere manier naar de hemel gaan, maar de belangrijkste vraag is of daar voor ons een plaats is bereid.
- We horen over de kracht van het Woord. De God van het Woord leeft nog!
- Een ernstige waarschuwing zijn de spottende kinderen. Ze worden gedood. Wie Gods volk aantast, raakt Zijn oogappel aan.

INDELING

- Elia gaat afscheid nemen en Elisa gaat mee.
- Op een wonderlijke manier baant Elia een pad door de Jordaan.

- Elisa vraagt een geestelijk eerstgeboortedeel aan Elia.
- Elia gaat op een bijzondere manier naar de hemel.
- Hij baant op dezelfde wonderlijke manier een pad door de Jordaan.
- De profeten geloven niet dat Elia er niet meer is.
- Elisa maakt de bron in Jericho gezond.
- Elisa vervloekt kinderen die hem bespotten.
- 42 kinderen worden door twee beren ter plekke verscheurd.

ZINGEN

Psalm 43: 4 en 47: 3

'Ik bouw op U mijn Schild en mijn Verlosser'
(OTH 191)

'Lichtstad met de paar'len poorten'
(Lied 413 Evangelische liedbundel)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 43: 4a De dichter gaat op naar de tempel, waar de ontmoeting met zijn God plaatsvindt op grond van het offer op het altaar. Zo is zijn God een bron van blijdschap voor hem. Dat uit hij door juichend te zingen, begeleid door snaarinstrumenten. Wie leeft uit Christus' offer heeft ook stof om de Heere te prijzen met lied en instrument.

MATERIALEN

Kaart om de plaatsen en de Jordaan aan te wijzen.

BORDPLAN

Een heerlijke toekomst!

INTRODUCTIE

Laat de kinderen reageren hoe zij hun toekomst zien. De één wil moeder worden, de ander vrachtwagenchauffeur. En daarna...?

BRUGZIN OF BEGINZIN

Vandaag gaat de vertelling over iemand die de goede keuze gemaakt heeft en altijd bij de Heere mag zijn. De vertelling gaat ook over spottende kinderen, die verscheurd worden en voor altijd ongelukkig zijn.

Vertelling

Tjonge, wat heeft Elia veel werk gedaan in zijn leven. Steeds moest hij naar de koning om te zeggen dat de gouden kalveren weg moesten. Of dat hij Baäl niet moest dienen. Vaak was hij zijn leven niet zeker. Hij werd gevoed door de raven bij de beek Krith. Hij is op de berg Karmel geweest. Vaak was zijn werk verdrietig, omdat het volk niet naar de Heere luisterde. Maar sommige mensen luisterden wel. In Bethel kun je dat goed zien. Daar is een profetenschool. Jonge mannen leren er hoe ze over de Heere moeten vertellen. Elia gaat daar naar toe. Hij is oud geworden. Het zal niet lang meer duren en dan mag hij altijd bij de Heere zijn. Het verlangen daarnaar is groot! Naast hem loopt Elisa, zijn knecht. Hij heeft hem tot profeet gezalfd en is steeds meegegaan. Elisa is veel jonger dan Elia.

ELIA GAAT AFSCHEID NEMEN EN ELISA GAAT MEE

‘Ik ga naar Bethel, maar blijf jij maar hier’, zegt Elia. ‘Nee hoor, ik laat u niet alleen’, zegt Elisa. Samen komen ze aan. De mannen van de profetenschool zeggen tegen Elisa: ‘Weet u dat de Heere Elia vandaag weg zal nemen?’ Dat weet Elisa. De Heere heeft het hem bekend gemaakt. Maar hij wil er niet over praten. Het maakt hem verdrietig.

Na een poosje gaat Elia verder. Hij moet van de Heere naar Jericho. Daar wonen ook knechten van de Heere. ‘Elisa, blijf maar hier, ik ga alleen.’ Elisa luistert niet. Hij zweert zelfs dat hij bij Elia blijft. Zo lang het kan...

In Jericho komen de profeten naar Elisa. ‘Weet u dat de Heere Elia vandaag weg zal nemen?’ Weer hoort Elisa het. Wat wonderlijk, de Heere heeft het ook hen bekendgemaakt!

OP EEN WONDERLIJKE MANIER BAANT ELIA EEN PAD DOOR DE JORDAAN

Elia moet weer verder. Weer zegt hij dat Elisa in Jericho moet blijven. Maar Elisa gaat mee. Dan komen ze bij de Jordaan. Er is geen brug. Het water is diep. Elia trekt zijn bruine profetenjas uit en rolt hem op.

Dan slaat hij ermee op het water. Het water gaat naar links en rechts en er komt een pad midden door de Jordaan. Nu kunnen Elia en Elisa er zo over lopen. Wat een wonder van de Heere! Als ze op de kant staan, is het pad weg. Het water stroomt verder.

ELISA VRAAGT EEN GEESTELIJK EERSTGEBORTEDEEL AAN ELIA

Daar staan ze, de oude en jonge profeet. Nu moeten ze afscheid van elkaar nemen. Elia zegt: ‘Voor dat ik weggenomen wordt, mag je mij iets vragen. Wat wil je hebben?’ Elisa hoeft er niet lang over na te denken. ‘Dat toch twee delen van uw geest op mij zijn.’ Wat betekent dat? Een oudste zoon kreeg twee keer zoveel van de erfenis dan de andere kinderen. Zo wil Elisa meer gaven ontvangen dan de andere profeten, zodat hij de opvolger van Elia kan zijn. Hij heeft de leiding van de Heilige Geest nodig. Maar dat kan Elia niet geven! De Heere geeft de Geest aan wie Hij wil! ‘Als je zult zien hoe ik weggenomen zal worden, zal de Heere het aan je geven’, zegt Elia. Samen lopen ze verder en praten. Het zijn de laatste ogenblikken voordat er iets gaat gebeuren.

ELIA GAAT OP EEN BIJZONDERE MANIER NAAR DE HEMEL

Elisa kijkt omhoog. De lucht wordt donker. Het begint te rommelen, te onweren. En dan is daar een wagen van vuur, met paarden ervoor. De wagen rijdt zo tussen Elia en Elisa door. En de oude profeet Elia wordt meegenomen naar de hemel. Daar gaat hij. Steeds hoger, steeds dichterbij zijn Vader. De Heere neemt hem op in de eeuwige heerlijkheid. Elia hoeft niet te sterven, maar mag zo, met lichaam en ziel, naar de hemel. Dat kan omdat de Heere Jezus de dood zal overwinnen voor Elia en voor al Zijn kinderen. *Mag je dat ook weten?*

Elisa roept: ‘Mijn vader, mijn vader, wagens in Israel en zijn ruiters!’ Het betekent: ik hield van u alsof u mijn vader was en uw gebed was voor ons land belangrijker dan alle strijdagens en paarden van de koning.

Elisa moet alleen terug... Hij voelt zich eenzaam en verdrietig. Hij scheurt zijn mantel in twee stukken. Maar wat is dat? Op de grond ligt de profetenmantel van Elia! Elisa raapt die op en neemt hem mee. Zou de Heilige Geest nu toch bij hem zijn, zoals eerst bij Elia?

HIJ BAANT OP DEZELFDE WONDERLIJKE MANIER EEN PAD DOOR DE JORDAAN

Elisa gaat terug naar de Jordaan en doet hetzelfde. Hij rolt de mantel op en slaat op het water. ‘Waar is de Heere, de God van Elia?’ zegt hij.

Wat een wonder. Er komt weer een pad! Op die God mag hij vertrouwen! Het werk van de Heere mag doorgaan, ook al is Elia er niet meer.

DE PROFETEN GELOVEN NIET DAT ELIA ER NIET MEER IS

De jonge mannen van de profetenschool hebben twee profeten naar de Jordaan zien gaan en er komt er één terug: Elisa, met de jas van Elia! Ze weten nu dat Elisa de nieuwe profeet is in plaats van Elia. Ze buigen voor hem. Maar... waar is Elia? Hij kan toch niet zomaar weg zijn? 'Zullen we gaan zoeken?' Elisa wil dat niet. Ze zullen Elia niet vinden, want hij is bij de Heere. Maar de mannen houden vol, want dat kunnen ze niet geloven. Dan vindt Elisa het goed. Drie dagen lang zoeken ze in bergen, dalen, tussen struiken en rotsen, maar ze vinden hem niet.

ELISA MAAKT DE BRON IN JERICHO GEZOND

De mensen in Jericho hebben ook gehoord dat Elisa nu de nieuwe profeet is. Ze hebben hem nodig en gaan naar hem toe. De stad is mooi, het land is goed, maar het water niet. Alles wat groeit, gaat weer dood. De mensen kunnen het water niet drinken. Zo is er geen leven mogelijk in Jericho.

'Breng een nieuwe schaal en doe daar zout in', zegt Elisa. Zout? Dat kun je toch niet drinken? Probeer maar eens een slokje zeewater te drinken! Dat is vies en je krijgt er dorst van. Elisa gaat met het zout naar de waterbron en gooit het erin. Wij denken: dat is verknoeid... voor altijd! Nee, Elisa zegt: 'Zo zegt de Heere, ik heb dit water gezond gemaakt.' Niet het zout, maar het woord van God maakte het water gezond. Elisa gaat verder, naar Beth-El. Hij is alleen, maar met de Heere!

ELISA VERVLOEKT KINDEREN DIE HEM BESPOTTEN

De jongens uit het dorp zijn met elkaar aan het spelen. 'Hé, zie je dat? Daar komt Elisa aan!' 'Ik zie het ja, aan zijn kleren!' Ja, jij ziet aan het zwarte pak of de toga ook als iemand ambtsdrager is. 'Bah, een profeet! Wij dienen het gouden kalf, daar bid-den we voor. Die profeet komt vast zeuren dat we zonden doen. Hij kan beter weggaan!' Zo praten de ouders, zo ook de kinderen. *Wat een voorrecht als je ouders dat niet doen, maar de Heere dienen!*

'Moet je kijken', zegt er één, 'hoe die man er uitziet! Kijk eens naar zijn hoofd! Hij heeft een kale kop! Haha!' Al gauw roepen ze het allemaal, hard en spottend. 'Kaalkop, ga op!' Ga maar naar de hemel, net als Elia. Fijn, dan kan hij niet meer waarschuwen voor zonden. Ze hebben Elisa niet nodig en zijn God ook niet. Wat vindt de duivel dit fijn...

Wat zal Elisa doen? Net doen alsof hij niets hoort? Nee, hij draait zich om. Een grote groep kinderen die met de Heere spotten. Vreselijk.

Hij scheldt niet, hij slaat niet. Maar hij vervloekt ze wel in de Naam van de Heere. Het is niet erg dat hij wordt uitgescholden, maar wel dat er met de Heere wordt gespot.

42 KINDEREN WORDEN DOOR TWEE BEREN TER PLEKKE VERSCHEURD

Ineens klinkt er geritsel in de struiken naast de weg. Gebrul. Twee gevaarlijke beren rennen op de kinderen af! Eén roept er nog: 'Weg!' De kinderen gillen. Het is te laat om te vluchten. 42 kinderen worden verscheurd. Ze moeten sterven. God ontmoeten. De beren doen Elisa niets. Dat komt omdat de Heere ze stuurt. Wie Gods volk aanraakt, raakt Zijn oogappel aan. Dat doet bij mensen heel erg pijn. God wil niet dat er met Zijn kinderen wordt gespot.

AFSLUITING

Het einde van de kinderen is vreselijk. Maar het einde van Elia is heerlijk! De ouders van de kinderen krijgen ook straf. Ze hebben diep verdriet om de dood van hun kinderen. Ze hebben hun kinderen niet voor God opgevoed. Dat is hun taak!

De kinderen die door de beren verscheurd zijn, kunnen niet meer om vergeving vragen. Jij wel. Wat is jouw liefste wens? Heb jij geleerd dat je alleen dan gelukkig bent als Elia's God jÓuw God is?

VERWERKING

- Kringgesprek over de hemel (bespreek met de kinderen dat het in de hemel om Christus gaat, het Lam dat geslacht werd voor de zonden. Hoe begrijpelijk het ook is dat kinderen in de hemel mensen willen ontmoeten die ons door de dood ontvallen zijn, toch gaat het daar niet in de eerste plaats om.)
Elia verlangde om naar de hemel te gaan. Wat maakte het verlangen van Elia zo groot? Waar is de hemel? Wat is daar het belangrijkste? Waarom zou je in de hemel willen zijn? Wie komen er in de hemel?
- Deze geschiedenis leent zich erg goed voor chronologische volgorde spellen. U kunt dat doen a.d.h.v. de platen op de website.
- U kunt vragen maken over de geschiedenis en deze in een bakje stoppen. De kinderen mogen om de beurt een vraag pakken en deze beantwoorden.
- Zoek van elk wonder in de geschiedenis een plaatje. Laat daaronder de juiste Bijbeltekst schrijven.
- Gebruik de kleurplaat van de website en laat de mantel van Elia met stof erop maken. Laat de leertekst erbij plakken. 'k Zal dan gedurig bij U zijn. Of 2 Kon. 2: 14b; Waar is de God van Elia?' Antwoord: in de hemel!

