

Jozefs broers weer naar Egypte

Periodethema: Jozef
Genesis 43

KERNTEKST

'Ik zal borg voor hem zijn; van mijn hand zult gij hem eisen; indien ik hem tot u niet breng en hem voor uw aangezicht stel, zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben!' (Gen. 43: 9)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Als je iets moet betalen en je kunt dat echt niet, dan moet je een ander zoeken die het voor jou kan en wil doen. Zo iemand heet een borg. Juda wil borg zijn voor Benjamin. Als Benjamin iets zou overkomen of gestraft zou worden, beloofde Juda in zijn plaats te willen gaan.

BEGINSITUATIE

De broers gaan nog een keer terug naar Egypte. Ze moeten wel, want het voedsel is weer op. En één van de broers zit nog steeds in Egypte gevangen.

DOELSTELLINGEN

- Maak de kinderen duidelijk dat Juda borg is voor Benjamin, maar dat er maar één Borg en Middelaar is in ons leven: Jezus Christus.
- Vertel de kinderen dat God álles bestuurt in ons leven.

INDELING

- Opnieuw naar Egypte.
- Juda is borg.
- Weer bij de onderkoning.
- In het huis van de onderkoning.

OPMERKINGEN

Lees Dordtse Leerregels, hoofdstuk 2.2 over Borg zijn .

ZINGEN

Psalm 116: 3; 20: 5; 121: 4.

'Voor al Uw goede gaven, Heer' (OMK deel 1 nr 90).
'Als je geen liefde hebt voor elkaar' (AWN deel 3 nr 19).

UITLEG VAN DE PSALM

De Heere hoort je kermen, je smeken en roepen tot Hem. Dan ontfermt Hij Zich, betoont Hij Zijn genade en medelijden. De Heere hoorde ook het smeken van Jakob en de broers.

MATERIALEN

Laat de kinderen een tafel tekenen met daarop elf borden met eten. Let goed op het bord van Benjamin.

BORDPLAN

Teken een tafel met elf borden en laat de kinderen de namen noemen van de broers van Jozef en schrijf die bij de borden. Wie krijgt het meeste eten?

INTRODUCTIE

De broers hebben steeds geprobeerd hun zonde te verbergen. Dit deden ze al 21 jaar lang. Wat denk je dat er in hun hart was? Was er vrede? Nee, onvrede. Was er rust? Nee, onrust. Hadden ze een vrij geweten? Nee, hun geweten sprak.

BRUGZIN OF BEGINZIN

Jakob ziet er erg tegenop dat zijn zonen, nu met Benjamin, weer naar de Egyptische onderkoning zullen gaan.

Vertelling

'Waarom hebben jullie gezegd dat jullie nog een jonge broer thuis hebben? Benjamin gaat niet met jullie mee. Straks komt Benjamin ook niet meer terug.' 'Vader', zeggen de broers, 'we konden toch ook niet weten dat hij zou zeggen, neem uw broer mee naar Egypte? We kunnen niet naar Egypte gaan zonder Benjamin. De onderkoning wil Benjamin zien en anders mogen we niet bij hem terugkomen. We moeten wel gaan, want al het koren is op. Als we niet gaan, sterven we allemaal van de honger.' Vader Jakob weet eigenlijk niet wat hij moet doen. Hij heeft vast zijn oude knieën gebogen en de Heere om raad gevraagd. Dan gebeurt er iets heel moois! Juda doet een stap naar voren en zegt: 'Ik zal borg voor hem zijn. Als Benjamin iets overkomt, zal ik de straf dragen. Ik zal dan gestraft worden in zijn plaats. Ik zal er alles aan doen om Benjamin te beschermen, ook al zou ik zelf moeten sterven.' *Weet je wie er ook een Borg is? Dé Borg. Dat is de Heere Jezus. Hij zou later geboren worden uit de familie van Juda. Hij hing in onze plaats aan het kruis. Hij droeg de straf die wij verdiend hebben. De Heere Jezus ging in onze plaats staan en omdat Hij dat heeft gedaan, mogen wij als zondaren weer tot God gaan. Ken jij die Borg? Het gaat erom dat je in Hem gelooft, dat je Hem lief hebt en dat je mag weten dat Hij de straf, die jij verdiend hebt, gedragen heeft. Dan is Hij ook jouw Borg. Daar mag je op vertrouwen!*

Als vader Jakob de woorden van Juda hoort, vindt hij het goed dat Benjamin meegaat. Allerlei geschenken gaan er mee naar Egypte. Allemaal bestemd voor de onderkoning. Kostbare specerijen, kruiden, honing, olie die heel lekker ruikt, noten. Ze nemen ook al het geld mee wat in hun korenzakken zat de vorige keer en natuurlijk ook geld voor het koren wat ze gaan halen. Jakob hoopt dat de onderkoning dan wat vriendelijker zal zijn tegen zijn zonen. Jakob is slim. Dat heeft hij wel geleerd bij zijn oom Laban. Maar Jakob heeft ook geleerd dat zijn slimheid hem niet zal helpen, maar dat hij op de Heere moet vertrouwen. Luister maar wat Jakob zegt: 'De wil van de Heere gebeurt, hoe het

ook gaat.' Hij legt zijn leven en dat van zijn zonen in de handen van Heere. Hij alleen kan hen beschermen en bewaren, ook in dat verre Egypte.

Na een lange reis komen ze in Egypte aan. Weer buigen ze diep voor de onderkoning. 'Breng deze mannen in mijn huis.' zegt Jozef. Weer schrikken de broers. Ze kijken elkaar aan. 'Wat zal er nu weer gebeuren?' Maar luister eens. Jozef zegt nog meer. 'Slacht vee en maak een maaltijd. Deze mannen zullen met mij eten.' De broers snappen er niets van. Zullen ze straks toch nog allemaal in de gevangenis terecht komen? Het geld zat toch in hun korenzakken? Denkt hij dat ze dieven zijn? Als ze in het huis van Jozef komen zeggen ze meteen tegen een huismeester van Jozef dat het geld de vorige keer weer in hun korenzakken zat. 'We zijn echt geen dieven, we hebben nu dubbel geld meegenomen.' 'Wees maar niet bang, ik weet dat jullie geen dieven zijn', zegt de knecht. Dan wordt ook Simeon uit de gevangenis gehaald. Wat zijn ze allemaal blij als ze hem weer terugzien! De broers leggen alle geschenken die ze mee hebben genomen in het huis van Jozef. Als hij binnenkomt, buigen ze weer heel diep voor hem en geven al de cadeaus aan hem. Wat is de onderkoning nu vriendelijk tegen hen! 'Gaat het goed met jullie oude vader, over wie jullie de vorige keer vertelden? Leeft hij nog?' 'Onze vader leeft nog. Het gaat goed met hem.' 'En is dit jullie jongste broer?' De onderkoning wijst naar Benjamin. 'God zij je genadig.' Wat is Jozef blij en dankbaar. Dan kan Jozef zich niet langer goed houden. Hij heeft zijn broers al zoveel jaren niet gezien. Er komen zoveel herinneringen bij hem boven. Snel gaat hij de kamer uit. Hij wil even alleen zijn. Jozef huilt. Niet van verdriet, maar van dankbaarheid. Wie had dit kunnen denken? Maar de broers mogen zijn tranen niet zien. Nog niet. Als Jozef zijn gezicht heeft gewassen, komt hij terug in de kamer waar de broers zijn. Dan gaan ze eten. Er is een aparte tafel voor Jozef en een aparte tafel voor de Egyptenaren en een aparte tafel voor de broers van Jozef. Niemand vindt dat vreemd. Dat gebeurde altijd zo in Egypte. De broers krijgen allemaal een plaats aangewezen waar ze moeten gaan zitten. Maar wat is dat vreemd. Kijk eens! Ze zitten precies in de goede volgorde. Van oud naar jong. Eerst Ruben, dan Simeon, dan Levi, dan Juda. De broers snappen er niets van. Het heerlijkste eten wordt binnengebracht en ook hele lekkere wijn. Maar er is nog iets vreemds. Op het bord van Benjamin ligt vijf keer zoveel eten als op de borden van de andere broers. Zijn de broers nu weer jaloers, net als vroeger op de jas van Jozef? Nee, gelukkig niet. De broers hebben veel geleerd in hun leven. *Ben jij ook weleens jaloers? Jaloers zijn is zonde. Als je jaloers bent op anderen, wil je zelf de dingen hebben die een ander ook heeft. Dat kan tot andere zonden*

leiden. Vraag maar aan de Heere of je tevreden mag zijn met hetgeen je al hebt. Hij geeft ons al zoveel om dankbaar voor te zijn! Wat zou je kunnen doen als je jaloers bent?

Wat vader Jakob deed, was echt niet goed. Hij liet merken dat hij Jozef en Benjamin liever had dan de andere broers. Wat heeft dat een verdriet gegeven. Toch had God hier een bedoeling mee.

AFSLUITING

De broers mogen eten en drinken zoveel als ze willen. Het wordt een echt feestmaal. Wat zijn ze

blij dat het nu goed gaat. De onderkoning gelooft dat ze geen spionnen zijn, anders zou hij niet zo aardig tegen hen zijn. Straks gaan ze weer naar huis. Met Simeon er weer bij. Wat zal vader Jakob blij zijn!

VERWERKING

Leg de tekst van vandaag aan de kinderen uit en vraag waarom die tekst zo goed bij dit verhaal past. 'Vrees de Heere en wijk van het kwade.'

Praat na over Gods leiding in je leven. Vraag aan de kinderen waarom jaloersheid tot andere zonden kan leiden.

