

Door de Jordaan

Periodethema: Naar het beloofde land
Jozua 3 en 4

KERNTekST

'Zo zult gij het uw kinderen te kennen geven, zeggende: Op het droge is Israël door deze Jordaan gegaan' (Joz. 4: 22).

UITLEG VAN DE KERNTekST

God Zelf zorgt voor een teken voor de Israëlieten om dit grote wonder niet te vergeten, maar het hun kinderen te vertellen.

BEGINSITUATIE

Vorige keer is het verhaal verteld van de twee verspieders die door Jozua naar Jericho gezonden zijn om de stad te verkennen. Jericho is de eerste stad die door de Israëlieten zal moeten worden ingenomen om het beloofde land in te komen. De inwoners van Jericho zijn bang voor de Israëlieten met hun machtige God. De verspieders vertellen Jozua dat God hun deze stad zeker geven zal.

Nadat de verspieders teruggekeerd zijn in het leger, vertrekken de Israëlieten in de richting van Jericho. Voordat men bij Jericho komt, moet men eerst de rivier de Jordaan oversteken.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen horen hoe God Zelf een gedenkteken geeft aan Israël.
- Ze leren dat God ons ook zulke gedenktekens gegeven heeft.
- Ze leren pleiten op hun doop.

INDELING

- Voor de Jordaan.
- Door de Jordaan.
- Aan de overzijde.
- Het gedenkteken.

ZINGEN

Psalm 93: 1, 3 en 4; 107: 22.

'Waarom staan die stenen daar' (AWN4, 3).

'Ik heb je bij je naam geroepen' (OMK1, 87).

UITLEG VAN DE PSALM

Gods daden zijn glorieus, vol glorie en pracht en moeten alom, overal verteld worden. Zo spreken vaders over de doortocht door de Jordaan. Omdat de kinderen het niet vergeten.

BORDPLAN

Tekening: een opgestoken vinger, met als betekenis dat we niet moeten vergeten, maar moeten op-letten/gedenken.

INTRODUCTIE

Wie van jullie heeft wel eens een monument gezien? Wat is een monument? Waarom worden er monumenten neergezet?

Een monument is een teken. Doordat we het monument zien, denken we aan dat waarvoor dat monument er staat, bijvoorbeeld aan de mensen die zijn omgekomen in de oorlog.

BRUGZIN OF BEGINZIN

In het verhaal van vandaag gaat de Heere Zelf voor een monument zorgen. Luister maar!

Vertelling

VOOR DE JORDAAN

Het kamp van de Israëlieten is nu vlak voor de rivier de Jordaan. De Jordaan is een brede rivier die ze moeten oversteken voordat ze naar Jericho kunnen gaan. Daar staat Jozua, midden in het kamp. Om hem heen staan mannen uit alle stammen van het volk. Jozua kijkt nog eens om zich heen. Hij kijkt de mannen ernstig aan. 'Jullie moeten je heiligen, want morgen zal de Heere wonderen doen onder ons.' Jozua vertelt de mannen precies wat de Heere aan hem verteld heeft. Nu Mozes er niet meer is, is hij de nieuwe leider van het volk. Dat heeft de Heere tegen hem gezegd. Ook heeft de Heere aan hem beloofd dat Hij met hem zal zijn. Dat Hij hem kracht en wijsheid zal geven en dat Hij ervoor zal zorgen dat het volk Jozua als de nieuwe leider zal zien. Een paar dagen geleden heeft de Heere aan Jozua verteld hoe het verder zal gaan. Hoe ze naar Jericho moeten gaan en hoe de Heere hen helpen zal. Hoor, Jozua zegt nog meer tegen de mannen: 'De ark van het verbond van de Heere zal voorop gaan. De priesters zullen die in de Jordaan dragen. Dan zal het gebeuren. Als de voeten van de priesters het water aanraken, zal het water van de Jordaan ophouden te stromen. Er zal een dam van water komen, waardoor we allemaal droogvoets door de Jordaan kunnen gaan. Door dit wonder zullen jullie zeker weten dat de Heere nog meer wonderen doen zal, dat Hij ervoor zal zorgen dat jullie de volken van Kanaän zullen overwinnen. Jullie moeten ervoor zorgen dat er morgen uit elke stam één man is, die een opdracht van de Heere kan uitvoeren.'

Een paar dagen daarvoor had Jozua al mannen door het kamp gestuurd die gezegd hadden: Als jullie de ark van het verbond zien en de priesters die hem dragen, moeten jullie de tenten opbreken en de ark volgen. Maar jullie moeten wel zorgen voor voldoende afstand tussen jullie en de ark. Jullie moeten ongeveer één kilometer afstand houden, zodat iedereen de ark goed kan zien en vol-

gen.' Jozua denkt nog even na. Is hij niets vergeten te zeggen? Nee, niets. Hij stuurt de mannen terug naar hun tent en gaat dan zelf ook naar zijn tent. Morgen zal het een heel bijzondere dag worden. Dat gelooft Jozua vast. De Heere heeft het immers aan hem beloofd!

DOOR DE JORDAAN

De volgende dag lopen de priesters met de ark van de Heere door het kamp. Vlug breken de mensen hun tenten af en volgen de ark op een afstand. Daar gaan ze, naar de Jordaan. Jozua ziet hoe hoog het water staat. De rivier is zo vol water dat het water zelfs naast de rivier stroomt. Wat is de rivier diep en breed. Nee, zonder een wonder van de Heere zal het volk hier nooit doorheen kunnen, dat beseft Jozua wel. Vol verwachting kijkt Jozua wat er gebeuren gaat. De priesters met de ark zijn nu bijna bij het water. Ze steken hun voet uit om in het water te stappen, en dan, als hun voet het water raakt, komt er geen water meer van bovenaf. Het water wat er al was, stroomt weg richting de Dode Zee. En zo ontstaat er een droog pad. Overal om zich heen hoort Jozua de mensen het uitroepen van verwondering. Wat een wonder van de Heere. Zo kan het volk naar de overkant van de rivier lopen zonder ook maar nat te worden. De priesters met de ark lopen naar het midden van de rivier en blijven daar op het droge staan. Eén voor één stappen de mensen op het pad. Zo loopt het hele volk veilig naar de overkant.

AAN DE OVERZIJDE

Eindelijk is iedereen aan de overkant. Alleen de priesters met de ark staan nog steeds midden op het pad. Verwachtingsvol kijkt iedereen naar Jozua. Wat zal er nu gebeuren? Zoals de laatste tijd al heel vaak gebeurd is, hoort Jozua in zich de stem van de Heere, Die hem precies vertelt wat er moet gebeuren. Jozua roept de twaalf mannen die door elke stam zijn uitgekozen bij zich. 'Jullie moeten alle twaalf een steen nemen uit het midden van de rivier, vlakbij de voeten van de priesters vandaan en die op je schouder meenemen naar de overkant. Die stenen moeten jullie meenemen naar de plaats waar we deze nacht zullen overnachten en daar op elkaar stapelen. Dit zal voor altijd een teken zijn voor jullie kinderen en hun kinderen. Als de kinderen later aan hun ouders zullen vragen: 'Wat zijn dat voor stenen?', dan moeten de ouders tegen hen zeggen dat de Heere dit pad gemaakt heeft in de Jordaan toen de ark en het volk daardoor moesten trekken.' Daar gaan de twaalf mannen. Alle twaalf nemen ze een grote steen op hun schouder en nemen die mee uit de Jordaan. Dan hoort Jozua weer de stem van God: 'Zeg nu tegen de priesters dat ook zij uit de rivier moeten komen, Jozua.' Jozua doet wat de Heere tegen hem gezegd heeft en

laat de priesters met de ark ook uit de Jordaan aan de kant komen. Iedereen is veilig aan de overkant! En net is de laatste priester uit de Jordaan, of daar komt het water al weer aan. Een paar tellen later is de rivier weer helemaal normaal zoals hij was voordat de priesters erin stapten. Vol verwondering en ontzag kijken de mensen naar Jozua. Daar staat hij, heel kalm. De mensen beseffen dat de Heere Jozua in de plaats van Mozes gezet heeft. En Jozua zelf voelt het ook. Zoals de Heere tegen Mozes sprak, zo praat Hij nu tegen Jozua en zo gebruikt Hij nu Jozua om het volk de wil van God te laten weten.

HET GEDENKTEKEN

Als ze die avond stoppen om hun tenten op te zetten voor de nacht, roept Jozua de twaalf mannen met de stenen naar zich toe. Eén voor één stapelt Jozua de stenen op elkaar. Aandachtig staan de mensen ernaar te kijken. 'Dit is een gedenkteken', zegt Jozua. 'Als een kind later aan zijn vader zal vragen wat deze stenen betekenen, moet de vader vertellen dat de Israëlieten op het droge door de Jordaan zijn gegaan. Want de Heere heeft het water van de Jordaan voor jullie ogen doen opdrogen totdat jullie allemaal overgestoken waren, net zoals Hij dat gedaan heeft bij jullie vaders bij de Schelfzee toen ze uit Egypte gegaan waren. Alle volken op de aarde moeten weten dat de Heere een machtige God is en u moet de Heere, uw God heel uw leven eren.'

AFSLUITING

Wat bijzonder hè, kinderen, dat de Heere er Zelf voor zorgt dat de Israëlieten dit wonder niet snel zullen vergeten! Hij zorgt ervoor dat de kinderen die veel later geboren worden het ook zullen horen van hun vader, die het weer gehoord heeft van zijn vader, enz.

De Heere vindt het belangrijk dat wij niet vergeten wat Hij in ons leven gedaan heeft. Daarom geeft de Heere soms een teken. Weten jullie wat voor teken de Heere ons heeft gegeven? De doop! Door de doop laat de Heere zien dat Hij ons apart zet, dat Hij wil dat wij Zijn volk zijn. Hij wil dat we Hem gehoorzamen.

VERWERKING

- Praat met elkaar over de betekenis van de doop. Wat betekent het teken van de doop? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we er steeds weer aan denken (de kinderen kunnen hun doopkaart ophangen in hun kamer, als voorbeeld kunt u uw eigen doopkaart meenemen).
- Probeer met elkaar de twaalf stammen te benoemen.
- Neem voor ieder kind een steen mee en laat het kind daarop zijn voorletter(s) schrijven. De kinderen kunnen de stenen mee naar huis nemen om zo thuis aan hun ouders het verhaal na te vertellen. Als een letter te moeilijk is voor de kinderen, kun je er ook voor kiezen om er bijvoorbeeld een kruis op te laten tekenen of een druppel water.

