

De belofte aan Maria

Periodethema: De belofte vervuld!

Lukas 1: 26-56

KERNTEKST

'Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn' (Luk. 1: 37).

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Bij God is alles mogelijk! Ook al denken wij dat het niet kan. Maria kon helemaal geen kindje krijgen, want ze was nog niet getrouwd met Jozef. Toch gebeurde het. De Heere Zelf zorgde ervoor dat ze zwanger werd. God doet dingen waarvan wij denken dat het niet (meer) mogelijk is.

BEGINSITUATIE

Vorige week hoorden de kinderen van Gods belofte aan Zacharias. Het leek onmogelijk, maar Elizabeth zal toch nog een zoon krijgen nu ze heel oud is. Ook vandaag gaat het over een belofte van God en ook nu lijkt het onmogelijk.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen horen dat bij God alle dingen mogelijk zijn, ook al lijken ze onmogelijk.
- De kinderen weten welke boodschap de engel voor Maria heeft.
- De kinderen zien het geloof en de overgave van Maria.

INDELING

- Gabriel wordt naar Maria in Nazareth gestuurd.
- Hij vertelt haar dat ze een Zoon zal krijgen die ze Jezus moet noemen.
- Maria vraagt hoe dit allemaal zal gebeuren.
- De engel vertelt haar dat haar Zoon Gods Zoon is.
- De engel vertelt dat Elizabeth ook in verwachting is.

- Maria gaat naar Elizabeth toe.
- Als Elizabeth de groet van Maria hoort, springt het kindje op in haar buik.
- Maria zingt haar lofzang.

ZINGEN

Lofzang van Maria: 1

'Gabriël door God gezonden' (UMK 2 lied 33).

'Nu daagt het in het oosten' (UMK 1, lied 15).

Psalm 136: 1

UITLEG VAN DE PSALM

God heeft naar Maria in haar lage staat, hoe nederig en klein ze ook is, omgezien. De Heere laat juist haar horen van Zijn gunst, Zijn genade. Dat doet haar zingen van blijdschap. Haar ziel en geest zingen tot eer van God.

INTRODUCTIE

Ken je koning David? Wat kun je over hem vertellen? (Hij werd koning, gezalfd door Samuël, schaapherder, speelde harp, koning Saul wilde hem doden, enz.). Bedenk met de kinderen dat David in Bethlehem woonde. In de velden rondom Bethlehem zorgde hij voor zijn schapen.

De Heere had beloofd dat uit zijn familie de beloofde Verlosser, de Heere Jezus geboren zou worden.

BRUGZIN OF BEGINZIN

Luister maar, de Heere gaat doen wat Hij beloofd heeft!

Vertelling

Zie je daar dat huisje? Daar in het stadje Nazareth? Binnen is een vrouw aan het werk. Netjes maakt ze alles schoon. Ja, want het zal niet lang meer duren of ze zal hier gaan wonen. Samen met Jozef. Bijna zullen ze gaan trouwen. Jozef is nu niet bij haar, hij is aan het werk in zijn timmerwerkplaats. Jozef is een timmerman. Eigenlijk is hij een prins. Hij is nog familie van koning David.

Ineens schrikt Maria. Wat is dat? Er staat iemand bij haar in haar huisje. Zomaar opeens. Ze heeft de deur niet open horen gaan en ze heeft niemand aan horen komen over de weg. 'Wees gegroet, gij begenadigde; de Heere is met u; gij zijt gezegend onder de vrouwen.' Bij haar staat niemand minder dan een engel, een knecht van God. Ja, Gabriël is weer vanuit de hemel naar de aarde gestuurd. Nu niet naar Zacharias, maar naar Maria. Maria schrikt een beetje. Wat is er aan de hand, wat bedoelt de engel? De engel weet wel dat Maria even niet weet wat er gebeurt. Vriendelijk praat hij verder. 'Wees niet bang Maria, God is je genadig. Maria, je zult in verwachting raken en een Zoon krijgen. Je moet Hem Jezus noemen. Deze Jezus zal belangrijk en machtig zijn en de Zoon van de Allerhoogste, van God, genoemd worden. Hij zal zitten op de troon van David en Koning zijn over het huis van Jakob. En aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.' Wat een boodschap: Maria zal een Zoon krijgen Die altijd Koning zal zijn. Je weet vast al Wie het is.

Wij wel, maar Maria wist het niet. Ze begrijpt er helemaal niets van. Heeft ze het goed gehoord? Zal ze moeder worden en een Zoon krijgen? Maar, maar dat kan helemaal niet. Ze is niet getrouwd. Maria kijkt de engel aan. Haar gezicht staat vragend. 'Hoe zal dat gebeuren? Ik ben nog niet getrouwd.' 'De Heilige Geest zal ervoor zorgen. Door de kracht van God zal het gebeuren. Daarom zal de Zoon Die geboren wordt, Gods Zoon genoemd worden.' Eigenlijk zegt de engel: Maria, jij bent de moeder en God is de Vader. *Heb je de Naam gehoord? Welke*

Naam moet Maria aan haar Zoon geven? Juist, Jezus. Die Naam vertelt al wat Hij komt doen. Jezus betekent Zaligmaker. Deze Jezus komt om zondige mensen zalig te maken, ze gelukkig te maken en hun zonden te vergeven. Maria krijgt dus niet zomaar een kindje. Nee, het is de Zoon van God. Hij wilde komen naar deze zondige wereld om jou gelukkig te maken. Heb je de Heere al gevraagd of Hij ook jou gelukkig wil maken?

Maar hoor, de engel is nog niet klaar. Hij heeft nog meer te vertellen aan Maria. Heel mooi nieuws. 'Elizabeth, uw nicht, is ook in verwachting. Zij zal een zoon krijgen nu ze oud is. Zij is nu zes maanden in verwachting.' Dat is bijzonder. Maria wist van het verdriet van Zacharias en Elizabeth. Ze hadden zo lang gehoopt op een kindje, zo veel keren gebeden en gevraagd of de Heere hen een baby wilde geven. Maar het was nooit gebeurd. Elizabeth werd te oud en kon geen kindje meer krijgen. Misschien waren ze wel gestopt met bidden, het had nu toch geen zin meer. *Heb jij dat ook weleens? Dat je stopt met bidden, omdat je denkt dat de Heere je niet hoort? Niet doen, blijf bidden! God hoort je altijd. Op Zijn tijd verhoort Hij je gebed. Dat zie je ook hier bij Zacharias en Elizabeth.* De Heere heeft hun gebed verhoord! Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Het kon helemaal niet: Elizabeth was te oud om een kindje te krijgen en Maria was nog niet getrouwd. Maar toch zijn ze allebei in verwachting. Dat heeft de Heere gedaan. Hij is almachtig, Hij kan alles.

En Maria? Ze gelooft toch zeker niet wat de engel zegt? Want het kan toch allemaal helemaal niet? Eerbiedig kijkt Maria de engel aan: 'Zie, de dienstmaagd van de Heere. Het zal gebeuren wat u gezegd heeft.' Maria gelooft wat de engel zegt, ze gelooft wat de Heere zegt. Dan gaat de engel weg. Maria is weer alleen in haar huisje in Nazareth.

Het is een paar dagen later. Ze voelt nog een keer aan de deur. Is hij echt dicht? Ja, hij zit goed dicht. Ze draait zich om en loopt weg. Wie gaat daar weg? Het is Maria. Ze heeft grote haast. Ze wil zeker vlug ergens zijn. Ja zeker. Maar ze moet wel eerst een paar dagen lopen. Want het is een eind weg waar ze naar toe wil. Ze gaat op bezoek bij haar nicht, bij Elizabeth. Maria heeft het blijde nieuws gehoord en nu wil ze zelf aan Elizabeth ook haar blijde nieuws vertellen. Terwijl ze loopt, kijkt ze om zich heen. Ze ziet akkers met koren, dorpjes met huisjes. Hoe verder ze komt, hoe meer het landschap verandert. Er komen meer heuvels. Dan ben ik er bijna, weet Maria, want Elizabeth en Zacharias wonen in het gebergte van Judea. En ja hoor, even later ziet ze het huisje van Elizabeth. Ze is er! De deur gaat open en daar staat Elizabeth. Maria kijkt naar haar. Je kunt al goed zien dat Elizabeth een kindje

verwacht. Maria loopt naar Elizabeth toe. 'Dag Elizabeth.' Elizabeth kijkt blij naar Maria. Wat fijn dat ze komt. Ze hoort de groet van Maria. Ineens voelt ze iets in haar buik. Haar baby springt op, hij beweegt hard. Dan wordt Elizabeth vervuld met de Heilige Geest staat er in de Bijbel. Het is net of iemand het haar vertelt: 'Daar komt de moeder van de Heere Jezus, van de Zaligmaker.' Hard roept ze: 'Gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is het Kindje in je buik. Waarom komt de moeder van de Heere naar mij toe?' Misschien heeft Maria wel gedacht: hoe weet Elizabeth dat? Maar hoor, daar gaat Elizabeth het al vertellen. 'Toen je mij groette, sprong het kindje van blijdschap op in mijn buik. Alles wat de Heere je gezegd heeft, zal gebeuren.' *Deze vrouwen weten het: wat de Heere zegt, zal gebeuren. Daar kan niemand iets aan veranderen. Dat is nog zo. Wat de Heere zegt, doet Hij! Je kunt de Heere vertrouwen.*

Hoor eens, ik hoor zingen. 'Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij de Heere Mijn Zaligmaker noemen.' Waar komt dat vandaan? Uit het huisje van Elizabeth. O kijk eens, ik zie het al. Maria staat te zingen. Ze is zo blij en zo vol van dankbaarheid dat ze gaat zingen om de Heere alle eer te geven. Wij kennen dat lied ook. De lofzang van Maria noemen wij dat. Maria zingt ervan hoe machtig de

Heere is, welke grote dingen Hij gedaan heeft. Elizabeth luistert eerbiedig. Samen loven ze de Heere. Geen ding is bij Hem onmogelijk!

AFSLUITING

Drie maanden lang blijft Maria bij Elizabeth. Dan gaat ze terug naar Nazareth, terug naar haar huisje, terug naar Jozef. Ze weet één ding: de Heere blijft bij mij. Wat er ook gebeurt, God zal mij niet verlaten.

VERWERKING

- Zing de lofzang van Maria met elkaar.
- Stel vragen over het verhaal.
 - Waar woonde Maria?
 - Hoe heet de engel die naar haar toe komt?
 - Wat zal ze krijgen?
 - Hoe moet haar Kindje heten?
 - Wie is er ook in verwachting?
 - Waar woont Elizabeth?
 - Hoe lang blijft Maria bij Elizabeth?
- Leer de kinderen de Bijbeltekst aan: 'Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.'
- Kopieer deze tekst op een vel papier. Laat de kinderen er een mooie rand omheen kleuren en maak er een schilderijhaakje aan vast. Zo kunnen ze deze mooie en belangrijke tekst thuis ophangen.

