

# De geboorte van Jezus

Periodethema: De belofte vervuld!  
Lukas 2: 1-20

## KERNTEKST

'Vreest niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volke wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus de Heere, in de stad van David. En dit zal u het teken zijn, gij zult het Kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe' (Luk. 2: 10-12).

## UITLEG VAN DE KERNTEKST

Dit is de kern van het kerstevangelie: dat u heden geboren is de Zaligmaker. Dat is Hij, daarvoor kwam Jezus naar deze aarde. Om verloren mensen en kinderen te redden. De engel vertelt precies waar de herders de Heere Jezus kunnen vinden.

## BEGINSITUATIE

Vorige week hoorden we van de belofte aan Maria. Ze zal een Zoon krijgen en Zijn Naam Jezus heten. In dit verhaal horen we hoe de belofte vervuld wordt! De Heere Jezus wordt geboren in Bethlehem.

## DOELSTELLINGEN

- De kinderen horen waar de Koning geboren wordt.
- De kinderen horen waarom de Koning naar de aarde komt.
- De kinderen leren dat een ieder mag komen om tot de Heere Jezus te bidden.
- De kinderen horen de blijde boodschap van de komst van de Heere Jezus.

## INDELING

- Het dorp Bethlehem.
- Jozef en Maria op zoek naar een plaatsje in Bethlehem.

- De Heere Jezus wordt geboren.
- De herders horen de blijde boodschap van de Engel.
- De herders gaan naar de Heere Jezus en aanbidden Hem.
- De herders gaan aan de mensen in Bethlehem vertellen dat de Heere Jezus geboren is.
- De mensen luisteren niet naar de blijde boodschap.

## ZINGEN

Psalm 136: 1 en 23.

'In Bethlehems stal' (UAM).

Kerstliederen.

## UITLEG VAN DE PSALM

In de Heere Jezus steekt God Zijn hand naar ons uit. Genadig kijkt Hij om naar zondaren, in hun lage stand. Gods gunst, genade en goedheid, is er voor eeuwig, voor altijd.

## MATERIALEN

Plaat van herders met hun schapen.

## BORDPLAN

Een plaat van de herders.

**INTRODUCTIE**

'Mama, mama, mijn buik.' Met een van pijn vertrokken gezicht grijpt Casper naar z'n buik. 'Jongen toch.' 'Mam, kan ik nu vanavond wel naar het kerstfeest van school?' 'Dat weet ik niet jongen.'

Een poosje later. Door de straat rijdt een gele ambulance. Er ligt een jongetje in. Casper van vijf.

Weer een poos later wordt er door de witte gangen van het ziekenhuis een groot bed gereden. Er ligt een wit jongetje in, Casper. De grote deuren gaan open en Casper wordt de operatiekamer ingereiden. Hij knippert tegen het felle licht van de lampen. Een dokter buigt zich over hem heen. 'Hoi Casper. Jij hebt een zere buik hè? Ik ga jouw buik beter maken.' 'Maar hij doet nu niet meer zo zeer hoor dokter.' 'Ik ga jouw buik helemaal beter maken. Zo ga je even slapen.' 'Slapen? Maar ik ben helemaal niet moe'. 'Toch ga je even slapen, Casper. En als je wakker wordt, is de pijn in jouw buik weg. Daar ga ik voor zorgen.' 'Ga ik dan nu echt slapen?' Met grote, vragende ogen kijkt Casper de dokter aan. 'Ja hoor, jij gaat nu slapen.' 'O, maar als ik ga slapen, moet ik eerst bidden.' En voor de dokter wat kan zeggen, doet Casper de dekens opzij, slaat z'n benen over de rand van het bed en wipt eruit. Daar knielt hij op de grond, voor het grote bed. Casper vouwt zijn handen, sluit zijn ogen en bidt: Ik ga slapen, ik ben moe.

'k Sluit mijn beide oogjes toe.  
Heere, houdt ook deze nacht,  
over mij getrouw de wacht.

't Boze dat ik heb gedaan,  
Zie dat Heere toch niet aan.  
Schoon mijn zonden vele zijn  
Maak om Jezus' wil mij rein.  
Amen.

Casper staat op, klimt in bed en geeft zich over aan de dokter. Die avond knielt er na lange tijd een arts voor zijn bed en bidt: 'Schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus' wil mij rein.'

**BRUGZIN OF BEGINZIN**

Waarom kunnen Casper, de dokter en wij dit bidden: Om Jezus' wil? Dat gaan we horen in het Bijbelverhaal.

**Vertelling**

Eenzaam staat het daar. Een eind bij de andere vandaan, zomaar in het veld. Een klein, houten huisje. 't Ziet er niet mooi of nieuw uit. Nee, eerder oud en arm. Zullen we er eens gaan kijken? Het is er stil. De deur kunnen we zo opendoen. Binnen is het donker. Als onze ogen aan het donker gewend zijn, kunnen we iets zien daarbinnen. Er ligt stro en in het schemerdonker zien we iets staan. Het lijkt

wel een voerbak voor dieren, een kribbe. Het staat laag, zodat de dieren er makkelijk bij kunnen. Verder is er niets te zien. Zou het een stal zijn? Dat zou zomaar kunnen. De schapen zijn er nu niet, die zijn buiten op het veld. Herders houden de wacht in het donker van de nacht.

Een eindje verderop zie ik wel licht. Daar is het dorpje Bethlehem. Zullen we daar ook eens gaan kijken? Daar is het niet stil, nee integendeel. Het is er heel druk. Er zijn heel veel mensen in Bethlehem. En het lijkt wel of er steeds meer mensen bij komen. Ja, iedereen moest op reis van keizer Augustus. O kijk, die twee mensen daar. Die zijn ook net aangekomen. Hun gezichten staan moe. Ze hebben vast een lange reis achter de rug. Ze lopen naar een huis toe en kloppen op de deur. Een man doet open. Even later schudt hij zijn hoofd. Met een somber gezicht lopen die twee mensen weer weg.

We zijn weer terug bij het huisje, wat daar zo eenzaam staat in het veld. Hé, het lijkt wel of er iemand om het huisje loopt. Ja, inderdaad. Er lopen twee mensen. Kijk eens goed. Dat zijn die twee mensen die net in Bethlehem waren bij dat huis. Voorzichtig doet de man de deur open, kijkt even naar binnen en wenkt zijn vrouw. 'Kom maar, hier kunnen we slapen.' Samen gaan ze het huisje binnen. Wie zijn die twee mensen? Waar komen ze vandaan?

Ze komen van heel ver. Dagenlang hebben ze gelopen. Tja, dat moest van de keizer. Hij had gezegd dat iedereen moest gaan naar de plaats waar hun familie vandaan kwam. En voor hen was dat Bethlehem. Zij zijn familie van koning David uit Bethlehem. Zelf wonen ze in Nazareth, maar nu moesten ze helemaal naar Bethlehem. Het zijn Jozef en Maria.

Jozef en Maria waren op weg gegaan. O, wat was het zwaar voor Maria. Het zal niet lang meer duren of ze zal een Kindje krijgen. Eindelijk kwamen ze in Bethlehem, konden ze eindelijk uitrusten. O ja? Er was nergens plaats voor hen, alles was vol. Gelukkig vonden ze dit huisje. Het geeft niet dat het buiten Bethlehem staat. Hier kunnen ze uitrusten. Jozef legt het stro bij elkaar. Hij maakt er een soort bed van. 'Kom maar Maria, hier kun je uitrusten.' Moe gaat Maria liggen. Ze kijkt eens om zich heen. Zal ze hier haar Kindje krijgen? Hier in deze stal? Is er geen betere plaats voor haar Kind? Want Maria weet, het Kindje Dat ik zal krijgen, is geen gewoon Kind. Het is Gods eigen Zoon.

Stil ligt Maria daar. Buiten is het nacht geworden. Om de stal heen is het helemaal stil en donker. In de verte zie je nog een paar lichtjes van Bethlehem.

Maar het duurt niet lang, of die doven ook. De mensen in Bethlehem slapen. Nergens is een lichtje. O ja, daar in de verte. Daar zie ik een beetje licht. Dat is een vuurtje van de herders, zij werken immers deze nacht. Zij passen op de schapen. Verder is het stil.

Maria en Jozef zijn binnen, zij rusten uit van de lange reis. 'Jozef, het zal nu niet lang meer duren. Bijna wordt het Kindje geboren.'

Het is een poosje later. Kijk eens, daar ligt Maria met een gelukkige trek op haar gezicht. In haar armen heeft ze iets vast, een Baby'tje. Ja, de belofte van God is gekomen: de Heere Jezus is geboren. Hij is gekomen vanuit de hemelse heerlijkheid, naar deze zondige wereld. *Waarom? Om jou zalig te kunnen maken. Om voor ons de straf te dragen. Om ons rein te maken.*

Vol verwondering houdt Maria haar Zoon vast. Zachtjes trekt ze de doek nog wat steviger om Hem heen. Die had ze meegenomen uit Nazareth. Kleertjes heeft ze niet bij zich voor haar Zoon, wel deze doeken. Even later komt Maria overeind. Ze buigt zich een stukje naar voren. Voorzichtig legt ze haar Baby'tje in de voerbak, in de kribbe. Dat is Zijn wieg. Nog even kijkt ze naar Hem. Daar ligt haar Zaligmaker. *Ook jouw Zaligmaker?*

Jozef en Maria gaan ook liggen. Ze zijn moe van alles wat er is gebeurd. Samen praten ze nog wat over het grote wonder wat er die nacht is gebeurd. Niemand weet het nog, alleen zij samen. O ja? Zal God Zelf er niet voor zorgen dat mensen de blijde boodschap horen? Iedereen moet het toch weten dat de Zaligmaker geboren is!

Bijna is Maria in slaap. Ineens... wat is dat? Hoort ze daar wat? Voetstappen, kraken, schuifelen, stemmen? 'Jozef, word eens wakker, wat is dat?' Jozef gaat overeind zitten. Ook hij hoort de snelle voetstappen. Voordat hij iets kan zeggen, gaat de deur van de stal een stukje open. Hij kraakt een beetje. Bang kijkt Maria naar de deur. Wie komt er zomaar binnen midden in de nacht? De deur gaat verder open en ze ziet mannen staan. Ze blijven niet buiten, nee, ze komen naar binnen. Grote, ruige mannen. Maria ziet het al. Het zijn herders. Dat vinden de mensen niet zulke fijne mannen. Veel mensen kijken op hen neer. Nee, met herders moet je maar niet te veel te maken hebben. De mensen verachten hen.

De herders lopen naar binnen. Jozef en Maria weten niet wat ze moeten zeggen. Hoe durven ze zomaar hier binnen te komen en gewoon door te lopen. Ze zien toch dat de schapen er niet zijn, maar dat zij hier nu zijn?

Maar als Maria nog eens goed naar hen kijkt, weet ze het. Nee, van deze ruige mannen hoeft ze niet bang te zijn. Zij zijn niet gekomen om kwaad te doen.

Voorzichtig en zachtjes lopen de herders de stal in. Even moeten hun ogen wennen aan het donker. Ze kijken om zich heen. Ja, daar, daar moeten ze zijn. 'Dat is Hem', fluistert er één. Die stoere mannen lopen zachtjes verder de stal in. Naar... de kribbe. Daar willen ze heen. Eerbiedig kijken ze naar het Kindje in de kribbe. Daar knielen de herders neer op de grond voor de Heere Jezus. Met verbaasde gezichten kijken Jozef en Maria toe. Wat gebeurt hier? Hoe weten deze herders dat hier een Kindje geboren is? Maria ziet wel dat ze ook weten Wíe daar ligt. Dat het geen gewoon Kindje is.

Maar hoe weten die herders dat? Even geleden waren ze nog op het veld bij de schapen. Met elkaar zaten ze rond een vuurtje. Ineens was daar een groot licht. O, wat schrokken ze. Maar toen die stem: 'Vreest niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volke wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus de Heere, in de stad van David. En dit zal u het teken zijn, gij zult het Kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe.' Ineens was de hemel vol met engelen. Ze gingen zingen. Zo mooi, zo zuiver. Zo mooi is er op aarde nog nooit gezongen en zal er ook nooit gezongen worden. Het was een jubelzang: 'Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen.' De engelen waren weggegaan. En de herders? Die kregen haast. Zo snel mogelijk moesten ze naar de Zaligmaker. Ze wisten precies waar ze Hem konden vinden.

Daar liggen ze geknield voor de Heere Jezus en ze aanbidden Hem. *Wat een wonder, de Heere Jezus wilde komen naar deze wereld om onze zonden, die velen zijn, te vergeven. Dat bidde jullie toch iedere avond? 'Schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus' wil mij rein.' Daar ligt Jezus, Die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Heb jij Hem al nodig gekregen? Ken jij de Heere Jezus als jouw Zaligmaker? Vanuit jezelf zoek je de Heere niet, maar de Heere zoekt jou! De Heere zocht ook de herders op.*

Even later gaan de herders staan. Hun gezichten stralen. Met blijde gezichten vertellen ze wat er in het veld gebeurd is. Hoe ze wisten dat ze hier de Zaligmaker konden vinden. Al deze dingen bewaren ze in hun hart. Nooit meer zullen de herders dit vergeten.

Ze draaien zich om en lopen achter elkaar de stal uit. Ze praten met elkaar over het grote wonder

wat gebeurd is. Stil kijken Jozef en Maria hen na. Verwondering is op hun gezicht. God Zelf heeft ervoor gezorgd dat de blijde boodschap van de geboorte van de Heere Jezus bekend werd.

En de herders? Gaan ze terug naar de schapen? Nee hoor, ze lopen de andere kant op. Richting de lichtjes die één voor één weer aan gaan daar. Bethlehem wordt wakker. Even later zijn ze in het dorpje. 'De Zaligmaker is geboren, de Heere Jezus. Jullie kunnen Hem vinden in de stal even buiten Bethlehem.' De mensen in Bethlehem horen de blijde boodschap. Alle mensen gaan nu natuurlijk zo snel mogelijk naar de stal om ook die Zaligmaker te aanbidden? O ja? Kijk eens op de weg naar de stal. Die is leeg. Er loopt niemand. En in Bethlehem? Daar heeft niemand het over het grote wonder en over de blijde boodschap die de herders brachten. Ze hebben het gehoord, maar er niets mee gedaan. *Wat doe jij met de boodschap van het evangelie die je elke dag hoort? Bewaar jij het in je hart? Of leg je het naast je neer en vergeet je het?*

In de stal is het stil geworden. De Heere Jezus ligt in de kribbe. Ook Jozef en Maria rusten uit. Maria slaapt niet. Nee, ze heeft veel te veel om over na te denken. Alles trekt in haar gedachten voorbij. Al die wonderlijke dingen die die nacht gebeurd zijn. Eerst de geboorte van haar Zoon, toen de herders die kwamen. Maria bewaart al deze dingen in haar hart. Ze vergeet ze niet, haar leven lang niet. Ze onthoudt alles. Vol eerbied kijkt ze naar de kribbe. Daar ligt haar Zoon, de Zaligmaker. Hij is gekomen om verloren mensen te redden. Om Jezus' wil is er vergeving van zonden.

#### **AFSLUITING**

Bid jij het vanavond? Voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw: 'Schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus' wil mij rein.'

#### **VERWERKING**

- Zing met elkaar het gebed: 'Ik ga slapen, ik ben moe.'
- Kleurplaat van de herders in het veld bij hun schapen.