

De wijzen

Periodethema: De belofte vervuld!
Mattheus 2: 1-12

KERNTEKST

'Waar is de geboren Koning der Joden? Want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden' (Matth. 2:2).
'En nedervallende, hebben zij Hetzelve aangebeden' (Matth. 2: 11b).

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Hier gaat het om in deze geschiedenis: om de Koning der Joden. De wijzen geloven dat hij een bijzondere Koning is en willen Hem eer bewijzen. God Zelf zorgt ervoor dat mensen te weten komen dat Zijn Zoon geboren is. Hier doet Hij dat door middel van een ster aan de hemel.

BEGINSITUATIE

Vorige week hebben de kinderen gehoord dat de Heere Jezus geboren is en hoe de Heere zorgt dat het bekend werd. De herders hoorden als eerste de blijde boodschap en vertelden het in Bethlehem. Nu laat de Heere weer aan mensen weten dat Zijn Zoon geboren is.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen horen hoe de wijzen op zoek gaan naar de Heere Jezus en hoe God Zelf zorgt dat ze Hem vinden.
- De kinderen horen dat wat God zegt altijd gebeuren zal en waar is.
- De kinderen horen hoe en waardoor de Heere hen de weg wil wijzen in hun leven.

INDELING

- De wijzen zien een bijzondere ster.
- Ze gaan op reis naar Jeruzalem om de geboren Koning te aanbidden.

- Ze komen in het paleis van koning Herodes.
- Herodes schrikt van hun vraag.
- Hij laat de overpriesters en Schriftgeleerden komen om te vertellen waar de Koning geboren wordt.
- Herodes vraagt de wijzen om terug te komen en te vertellen waar hij de Koning kan vinden.
- De wijzen gaan naar Bethlehem.
- De ster wijst hen de weg.
- De wijzen aanbidden de Heere Jezus.
- 's Nachts krijgen ze een droom.
- Via een andere weg gaan ze terug naar hun land.

OPMERKINGEN

Waarschijnlijk komen de Wijzen uit Mesopotamië. Het is een paar weken reizen naar Jeruzalem. De afstand van Jeruzalem naar Bethlehem is negen kilometer.

UITLEG VAN DE PSALM

Het gaat om de eer van de Heere. Vroeg en spa, laat, moet men Hem loven. Als dat je verlangen is, wil je niets liever dan dat de hele wereld Hem kent en looft. De wijzen brachten het Kind in de kribbe de eer. Ze kwamen van ver, van de wereld, en ze vonden hun Redder.

ZINGEN

Psalm 72: 11 en 2: 7.

'De wijzen, de wijzen' (AWN).

UITLEG VAN DE PSALM

In deze psalm gaat het erover wie alle eer moet krijgen. De Naam van de Heere. Dat doen de wijzen ook. Zij brengen de Heere Jezus alle eer en aanbidden Hem. Zo moeten wij dat ook doen.

MATERIALEN

- Plaat van de wijzen op hun kamelen.
- Plaat van sterren in de lucht.

BORDPLAN

Hang de platen op het bord.

INTRODUCTIE

Het is kerstvakantie. Jeftha en Ruben gaan op vakantie naar Oostenrijk. Leuk, lekker een week lang naar de sneeuw en de bergen. Papa heeft hen gewaarschuwd: 'Het is een eind rijden hoor jongens, jullie moeten wel tien uur in de auto zitten.' Dat vinden ze niet erg. Ze hebben wat spelletjes meegenomen die ze onderweg kunnen doen. Een paar dagen voor ze weggingen zat papa op een avond met een groot boek voor zich. 'Wat is dat?' hadden de jongens gevraagd. 'Dat is een atlas. Hierin staat de weg die we moeten rijden om in Oostenrijk te komen. Ik wil alvast even kijken waar ik ongeveer heen moet rijden om bij ons vakantiehuis te komen.' Nu zitten ze in de auto. Voorin zitten papa en mama. Een stem vertelt hen de weg, papa heeft de navigatie aangezet. Zo weten ze precies de weg die ze moeten rijden en zullen ze niet verdwalen. Ze weten zeker dat ze goed aan zullen komen, want de navigatie vertelt hen precies de weg.

BRUGZIN OF BEGINZIN

We horen in het Bijbelverhaal ook over mensen die op reis gaan. Luister maar eens hoe zij de weg weten en wie of wat hen de weg wijst.

Vertelling

'Nu zijn we er bijna, nu duurt het niet lang meer!' Een van de mannen draait zich om op zijn kameel en roept het de anderen die achter hem aankomen toe. Allemaal kijken ze. Ja, daar in de verte zien ze muren van een stad. Dat moet wel de stad Jeruzalem zijn. Daar zijn ze naar op weg. Al dagen zijn ze onderweg. Dag en nacht hebben ze gereisd. Het gaat niet zo snel met hun kamelen. Ze zijn volgeladen met spullen, geschenken die ze meegenomen hebben uit hun land. Ze hebben er een lange reis voor over. Want waar ze naar op zoek zijn, is zo bijzonder.

Waar zijn ze dan naar op zoek? Wat is er zo bijzonder? Het is allemaal een poosje geleden begonnen. Deze mannen zijn heel wijs. Ze wonen niet in Israël, maar in het Oosten. 's Nachts slapen ze niet, maar zijn ze altijd buiten. Hè, je gaat toch niet elke nacht naar buiten? 's Nachts moet je toch slapen? Deze mannen niet. Elke nacht kijken ze met elkaar naar de sterren. Ook die ene nacht. Daar staan ze. Hun hoofden omhoog naar de lucht. Wat zijn er weer veel sterren te zien. Ze weten heel veel over de sterren. In dikke boeken hebben ze erover gelezen. Elke nacht bestuderen ze de sterren en kijken ze of ze

iets bijzonders zien. Ineens stoot één van de mannen een ander aan en wijst omhoog. 'Kijk daar eens, zie je die ene ster? Die heb ik nog nooit gezien.' De man kijkt omhoog. Daar ziet hij de ster, hij straalt aan de donkere hemel. 'Die heb ik ook nog nooit gezien'. Andere wijzen horen het ook. Allemaal kijken ze omhoog naar die ene ster. Zou die hen iets willen vertellen? Vlug lopen ze naar binnen en pakken hun dikke boeken erbij. Het duurt niet lang of ze weten wat die ster hen wil vertellen: er is een Koning bij de Joden geboren. Eén man kijkt de anderen aan. 'Gaan jullie mee? Dan gaan we die Koning zoeken om Hem te aanbidden.' Dat vinden de andere mannen een goed plan. Ze pakken hun spullen en geschenken voor de geboren Koning, binden alles op hun kamelen en gaan op reis. Een lange reis naar het land van de Joden, naar Israël.

Daarom zien we deze mannen op hun kamelen vlakbij de stad Jeruzalem. Daar moeten ze zijn, want daar staat het paleis van de koning. En een geboren koning, een prins dus, moet je zoeken in een paleis. Kijk, daar rijden ze door de poort van de stad Jeruzalem. Hoog zitten ze op hun kamelen. Aan hun kleren kun je zien dat het belangrijke mannen zijn en ook dat ze niet uit het land Israël komen. Bij het paleis stappen ze van hun kameel af. Ze lopen naar de deur en kloppen aan. Even later doet een knecht de deur van het paleis open. 'Wij zijn gekomen om de geboren Koning te aanbidden.' De knecht kijkt hen verbaasd aan. Geboren Koning? Hier in het paleis? Hij weet van niets. De wijzen mogen verder komen en even later staan ze voor koning Herodes. Hij is koning over Israël. Verbaasd ziet hij deze belangrijke, wijze mannen voor hem staan. Wat komen ze doen? Daar hoeft hij niet lang op te wachten. Eén van hen stapt naar voren. 'Waar is de geboren Koning van de Joden? Wij hebben Zijn ster gezien in het Oosten en zijn gekomen om Hem te aanbidden.' Vol verwachting kijken de wijzen koning Herodes aan. Ze zijn zo blij dat ze er eindelijk zijn, eindelijk kunnen ze de Koning aanbidden.

En koning Herodes? Die zit recht op zijn stoel. Wat? Wat hoort hij van deze mannen? Een Koning geboren? Hij begrijpt er niets van, hij weet hier helemaal niets van. Hij schrikt ervan. En niet alleen hij, maar ook de knechten die bij hem staan. Vlug denkt Herodes na. Wie zou hem kunnen vertellen wat de ster betekent die deze mannen gezien hebben? Hij is hier helemaal niet blij mee. Stel je voor dat dit een nieuwe koning is en hij geen koning meer zal zijn.

Dat wil hij niet, hij wil zelf de belangrijkste zijn. Vlug roept hij alle wijze mannen van Israël. De overpriesters en Schriftgeleerden. Zij weten heel veel van de Bijbel. Even later staan ze allemaal voor koning Herodes. 'Kunnen jullie mij vertellen waar de Messias geboren zal worden?' Dat weten ze wel. Hier hoeven ze niet lang over na te denken. 'In Bethlehem, in Judea. Dat heeft de profeet Micha lang geleden al gezegd.' Herodes en de wijzen hebben gehoord waar ze de geboren Koning kunnen vinden. Hier in het paleis moeten ze niet zijn, maar in het stadje Bethlehem. Daar kunnen ze Hem vinden.

Ondertussen heeft Koning Herodes hard nagedacht. Hij wil echt geen andere koning. Stel je voor dat die hem van de troon stuurt. Dat mag niet gebeuren. Vlug heeft hij een plannetje bedacht. Als hij nu vraagt aan de wijzen of ze bij hem terug willen komen om te vertellen waar ze de Koning gevonden hebben, dan zegt hij gewoon dat hij die Koning ook wil aanbidden. Stiekem kan hij Hem dan doden. Dat mag natuurlijk niemand weten. Wat een gemeen plan van Herodes. Inmiddels is iedereen de zaal uit. Zonder dat iemand het merkt, roept Herodes de wijzen weer bij zich. Daar staan ze weer voor hem. 'Wanneer hebben jullie de ster precies gezien?' Als hij dat weet, weet hij ongeveer hoe oud die Koning moet zijn. 'Gaan jullie maar naar Bethlehem om die Koning te aanbidden. als jullie het gevonden hebben, willen jullie dan terugkomen en mij vertellen waar de Koning is? Dan kan ik ook naar die Koning gaan om Hem te aanbidden.' De wijzen knikken, dat zullen ze doen.

Daar gaan ze weer. Buiten bij de poort van het paleis klimmen ze op hun kamelen. Verder reizen moeten ze. Ze zijn nog niet bij de geboren Koning. Gaan er meer mensen mee? Mensen uit Jeruzalem die nu ook de blijde boodschap weten? Nee, niemand gaat mee. Ineens wijst één van de wijzen omhoog. 'Kijk daar eens?' Alle wijzen kijken omhoog. Daar, in de lucht, staat weer de ster. Die bijzondere ster die ze in het Oosten gezien hebben. God Zelf wijst hen de weg naar Zijn Kind. Ze hoeven alleen maar de ster te volgen. *God wijst ons ook de weg. De weg hoe wij bij de Heere kunnen komen. Die weg staat in de Bijbel. In de Bijbel staat alles wat de Heere ons wil leren.* De

wijzen worden blij als ze de ster zien. Ze zijn op de goede weg. Als ze in Bethlehem komen, is de ster er nog steeds. Hij leidt hen door de straatjes heen. Boven een huis blijft de ster staan. Een eenvoudig huis in Bethlehem. Het lijkt helemaal niet op een paleis. Toch woont hier een Koning. De wijzen stappen van hun kamelen af en pakken de cadeaus die ze meegenomen hebben. Ze lopen achter elkaar het huis binnen. Al snel zien ze de geboren Koning en Zijn moeder Maria. Ze vallen op hun knieën en aanbidden dit Kind. Vol eerbied kijken ze naar Hem. Ze geven de cadeaus die ze meegenomen hebben: goud, wierook en mirre. Wat zijn ze blij, ze hebben de geboren Koning gevonden. Al heel lang geleden is er gezegd dat de Heere Jezus van heidense mensen cadeaus zal krijgen. Dat gebeurt hier. Alles wat God zegt, is waar en zal gebeuren.

Als ze weggaan, is het al laat. Eerst gaan ze slapen, dan langs koning Herodes en dan zullen ze weer terug gaan naar hun eigen land in het Oosten. Die nacht gebeurt er iets bijzonders. Als de wijzen slapen, krijgen ze een droom. Een droom van God met een boodschap. 'Wijzen, ga niet terug naar koning Herodes, maar ga via een andere weg terug naar jullie land.' God Zelf zorgt voor Zijn Zoon, de Heere Jezus. De Heere weet immers alles. Hij weet dat Herodes het Kind niet wil aanbidden, maar Het wil doden. Daarom zorgt Hij ervoor dat de wijzen niet gaan vertellen waar Herodes de geboren Koning kan vinden. De volgende morgen gaan de wijzen weer naar huis via een andere weg dan ze gekomen zijn.

AFSLUITING

God Zelf zorgt voor Zijn Zoon. Zo zorgt Hij ook voor jou. Hij wil graag het beste voor je en wil je alles geven wat je nodig hebt. Zoek jij de Heere Jezus ook? Heb jij Hem al gevonden? Wat ben je dan gelukkig!

VERWERKING

- Praat met de kinderen over hoe de Heere ons de weg wijst.
- Geef de kinderen een blad met de wijzen erop en sterren in de lucht. Laat ze een ster uitprikken of uitknippen en plak er een geel stukje papier achter.
- Laat de kinderen de plaat van de wijzen kleuren.
- Leer een lied aan over de wijzen.

