

Jezus wandelt op de zee

Thema: De rondwandeling
Markus 6: 45-56

KERNTEKST

'Zijt welgemoed, Ik ben het, vreest niet. En Hij klom tot hen in het schip, en de wind stilde, en zij ontzetten zich bovenmate zeer in zichzelf en waren verwonderd' (Mark. 6: 50c-51).

UITLEG VAN DE KERNTEKST

De Heere Jezus weet hoe bang Zijn discipelen zijn. Daarom troost Hij hen door te zeggen dat Hij het is en ze niet bang hoeven te zijn. Dan klimt Hij ook in het schip en gebeurt er een wonder. De storm wordt stil. De discipelen verwonderen zich. Wat een macht heeft Jezus. Hij is de Zoon van God.

BEGINSITUATIE

Dit is het eerste verhaal dat de kinderen horen na de verhalen rondom het kerstfeest. De komende weken horen de kinderen verhalen over de rondwandeling van de Heere Jezus op aarde. Deze vertelling is de eerste in dit thema.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen horen dat God een God van wonderen is.
- De kinderen horen dat God Zijn kinderen nooit in de steek laat.
- De kinderen leren dat je altijd op God kunt vertrouwen.

INDELING

- De Heere Jezus stuurt Zijn discipelen het schip in en neemt afscheid van de mensen.
- De Heere Jezus gaat bidden op een berg.
- De discipelen varen naar de overkant van het meer.
- Ze hebben tegenwind.

- De Heere Jezus ziet hen zwoegen en gaat naar hen toe.
- De discipelen zien een spook op het water lopen.
- Ze zijn bang.
- De Heere Jezus zegt dat ze niet bang hoeven te zijn, want Hij is het.
- Als de Heere Jezus in het schip stapt, is de storm voorbij.
- De discipelen zijn diep onder de indruk van Gods macht.
- Ze varen naar het land van Gennesareth.
- Daar komen vele zieken naar de Heere Jezus toe om genezen te worden.
- De Heere Jezus geneest hen allen, ze hoeven maar de zoom van Zijn kleed aan te raken.

ZINGEN

Psalm 72: 11 en 93: 1-3.

'Je hoeft niet bang te zijn' (OT 430).

UITLEG VAN DE PSALM

Dat de Heere alle macht heeft en kracht geeft, zien we ook in de geschiedenis waarin Jezus op de zee wandelt en de storm tot bedaren brengt. Iedereen moet deze God vrezen.

MATERIALEN

- Platen voor de introductie van de vlucht naar Egypte, de twaalfjarige Jezus in de tempel, De Heere Jezus gedoopt door Johannes, de Heere Jezus met Zijn discipelen
- Plaat van het meer van Galilea.

BORDPLAN

Hang de platen een voor een op en bespreek ze met de kinderen (zie introductie).

INTRODUCTIE

Waar dachten we aan tijdens het kerstfeest? Wie kan iets vertellen over wat we daarna weten over het leven van de Heere Jezus? (De vlucht naar Egypte, de twaalfjarige Jezus in de tempel, gedoopt door Johannes, discipelen gekozen.)

Hang met de kinderen de platen in de goede volgorde op. Zo vul je voor de kinderen de tijd tussen het verhaal van de wijzen uit het Oosten en dit verhaal over de Heere Jezus Die op de zee wandelt.

BRUGZIN OF BEGINZIN

We gaan met elkaar luisteren naar een verhaal over het werk van de Heere Jezus op aarde.

Vertelling

Wat een wonder was het. Ze kunnen het nog steeds bijna niet begrijpen. Al die mensen die daar zaten, al die mensen die hun buik vol gegeten hebben van vijf broden en twee vissen. En... er waren zelfs nog twaalf volle manden met eten over. Het is nog steeds een drukte daar bij het meer van Galilea. De mensen hebben totaal geen haast om naar huis te gaan. 'Kom, ga het schip in en vaar naar de andere kant van het meer, naar Bethsaida.' De discipelen kijken op. Ze horen de stem van hun Meester. De stem van de Heere Jezus. Hij stuurt Zijn discipelen het schip in. Het is tijd om weg te gaan. Eén voor één stappen ze in. Daar vaart het bootje weg van het strand, het meer op. De Heere Jezus stapt niet in. Hij blijft staan op het strand. Hij draait zich om naar de mensen en neemt afscheid van hen. Dan gaat ook Hij weg. Niet in het bootje, maar lopend. Hij klimt een berg op om daar in alle rust te kunnen bidden. Praten met Zijn Vader in de hemel. *Doe jij dat ook elke avond? Praten met de Heere? Alles aan Hem vertellen? Wat er mis ging die dag, vragen wat je nodig hebt. Alles mag je aan de Heere vertellen. Hij hoort je altijd! De Heere Jezus heeft het nodig om Zijn Vader om hulp te vragen. Jij ook? Heb jij ook de Heere in alles nodig?*

De discipelen varen rustig in hun boot op het meer. Ze zijn al een eind op weg. Ze zullen vast wel gepraat hebben over het wonder van de vijf broden en de twee vissen. Kijk eens naar de lucht, het is donker geworden. Bijna is het nacht. Zouden ze aan de Heere Jezus gedacht hebben Die ergens op het land is, helemaal alleen? Eén van de discipelen kijkt eens naar de lucht, het lijkt wel of er meer wind komt. Andere discipelen merken het ook. Ze moeten harder roeien, het gaat zwaarder dan net. Wat hebben ze het zwaar. De hele nacht zwoegen ze in het donker om hun boot vooruit te krijgen. De wind is sterk. Maar ze doen hun best, ze gaan niet opgeven. Ze roeien wat ze kunnen.

Weet je Wie hen ziet? De Heere Jezus. Hij ziet Zijn discipelen varen op het meer. Hij hoort de wind en ziet dat de discipelen tegen de wind in moeten varen. En dat al de hele nacht. Het zal nu niet lang meer duren of het is ochtend. In de Bijbel staat dat het de 'vierde wake van de nacht' is. Dat betekent dat de nacht bijna voorbij is. De Heere Jezus loopt de berg af. Het is tijd om terug te gaan naar Zijn discipelen. Maar hoe komt Hij daar? Ze zijn midden op het meer. Daar kan Hij toch niet komen?

De discipelen zwoegen nog steeds tegen de wind in. Ineens schrikken ze. Wat is dat daar, midden op het meer? Zien ze het goed, loopt daar iemand? Ze beginnen te gillen. 'Help, een spook. Daar komt een spook!' Wat zijn ze bang. Ze kunnen geen kant op hier midden op het water. Dan horen ze een stem: 'Wees niet bang, Ik ben het!' Wat? Die stem? Die kennen ze. Even later klimt de Heere Jezus bij hen in het schip. En dan...? Ineens is de wind weg. Er zijn geen golven meer, het water gaat niet meer wild heen en weer en de discipelen hoeven niet meer hard te roeien. Wat een wonder. Hun Meester heeft ervoor gezorgd dat de storm gestopt is. Ze begrijpen er niets van. Maar één ding weten ze zeker: de Heere Jezus is Gods Zoon! Hij is echt God. *Zie jij dat ook? Er is niemand die zo machtig is als de Heere. Hij kan alles. De dingen die wij niet kunnen, kan de Heere wel. Ken je die tekst nog? Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.* De Heere Jezus versterkt hier het geloof van Zijn discipelen. Toen de Heere Jezus zoveel mensen te eten had gegeven van die vijf broden en twee vissen, waren ze niet zo onder de indruk. Ze hadden niets begrepen van het wonder dat hun Meester deed. Nu zien ze het wel en ze zijn diep onder de indruk van de macht van de Heere Jezus.

Rustig vaart het schip verder. De discipelen roeien en de Heere Jezus vaart mee. Na een poosje doorvaren zijn ze aan de overkant van het meer. Ze zijn nu in het land Gennesareth. Ze varen naar de kant en leggen hun boot vast. Inmiddels is het weer dag geworden. De zon is weer gaan schijnen. Achter elkaar stappen ze uit het schip. Mensen kijken naar hen. Algauw zie je aan de gezichten van de mensen dat ze weten Wie daar uit het schip komt. Dat is Jezus, de grote Heelmeester Die zieken beter maakt. *De Heere Jezus wil zoveel meer geven. Hij wil je niet alleen beter maken als je lichaam ziek is. Maar Hij wil ook je hart beter maken. Hij wil je zonden vergeven en je een kind van Hem maken. Heb jij daar de Heere Jezus voor nodig?*

De Heere Jezus en Zijn discipelen gaan op weg. Maar ze komen niet ver, want ineens staan er mensen voor hen. Ze dragen iets mee. Het is een soort bed. Daarop ligt een zieke. 'Heere, wilt U hem beter

maken? De Heere Jezus maakt deze man beter. Maar Hij is nog niet klaar of er wordt alweer een zieke gebracht. Ook deze wil door de Heere Jezus beter gemaakt worden. Er komen er nog meer. Alle mensen die horen dat Jezus er is, brengen hun zieken bij de Heere Jezus. En de Heere Jezus geneest ze allemaal. Waar Hij ook komt, in dorpen, in steden, overal komen zieken naar Hem toe.

Kijk daar maar op de markt. Daar liggen de zieken op hun bedden. Ze wachten op de Heere Jezus. Daar komt iemand naar de Heere Jezus toe en vraagt Hem of hij de onderkant van Zijn kleed aan

mag raken. Dat mag en... de man wordt beter. Wat een macht heeft Jezus. En wat een liefde voor de mensen.

AFSLUITING

Diezelfde liefde heeft de Heere Jezus nog. Hij wil niets liever dan jou en mij helpen. Hij wil er wel om gevraagd worden. Doe je dat elke morgen en elke avond? Op je knieën voor je bed. Al je zorgen en je vragen mag je in Zijn handen leggen.

VERWERKING

- Knutsel een boot op het water.

