

De verlamde in Bethesda

Thema: De rondwandeling
Johannes 5: 1-15

KERNTEKST

'Daarna vond hem Jezus in de tempel en zeide tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiede' (Joh. 5: 14).

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Uit deze tekst blijkt Jezus' alwetendheid, maar ook Zijn opzoekende liefde. Voor de tweede keer zoekt Hij de man op. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Laat dat vooral doorklinken in de vertelling.

BEGINSITUATIE

Jezus wandelt rond in het Joodse land, maar de dreiging van de Joodse leiders wordt steeds meer voelbaar. Hier is Hij in Jeruzalem voor één van de Joodse feesten, welk feest is niet bekend. De geschiedenis sluit aan bij de verhalen die de laatste weken zijn verteld.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen zien de grote liefde van de Heiland Die het verlorene zoekt.
- Zij zien dat Jezus ons door en door kent. Hij weet dat de man al heel lang ziek is en Hij weet van het verleden van de man.
- De kinderen leren dat het belangrijk is om oog te hebben voor de (zieke) naaste.

INDELING

- Het ziekenhuis Bethesda.
- Jezus komt op bezoek bij iemand die al achtendertig jaar ziek is.
- Hij geneest hem.
- De Joden bestraffen de man, omdat hij zijn matras draagt.

- In de tempel ontmoet de man de Heere Jezus.
- De man vertelt de Joden Wie hem genezen heeft.

OPMERKINGEN

Vermijd het gevaar om ziekte te koppelen aan een directe zonde. Al is het waar dat door de zonde ook ziekte in de wereld gekomen is, wij mogen dat directe verband niet leggen. Kinderen zouden kunnen denken dat iemand die erg ziek is, ook wel iets heel ergs gedaan moet hebben.

ZINGEN

Psalm 9: 1; 116: 10-11; 103: 1-2.

'Er was een man die niet genas' (WKK 565, OMK deel 1, lied 39: 1-7).

'Jezus wandelt door de straten' (OMK deel 1, lied 38: 1-3).

UITLEG VAN DE PSALM

God hoort ons smeken. Hij neigt, buigt voorover, om ons te horen. En Hij redt! Zo deed Jezus dat ook bij die man in Bethesda. Door dat wonder kreeg Hij de Heere lief.

MATERIAAL

Als u een plaat heeft van een dergelijk 'ziekenhuis' of van een verlamde op een matras, zou dat het verhaal verduidelijken.

BORDPLAN

Op het bord: 38 jaar.

INTRODUCTIE

Wie heeft er weleens in het ziekenhuis gelegen? Of: wie is weleens op bezoek geweest in het ziekenhuis? Hoe was het daar? Wie werken er in een ziekenhuis? Wie zorgt er voor je als je in het ziekenhuis ligt? Ken je iemand die al heel lang ziek is?

Vandaag gaan we een kijkje nemen in een ziekenhuis in Jeruzalem, een ziekenhuis van bijna tweeduizend jaar geleden. Dit ziekenhuis, uit de tijd dat de Heere Jezus op aarde was, lijkt helemaal niet op een ziekenhuis in onze tijd.

BRUGZIN OF BEGINZIN

Luister maar hoe dit ziekenhuis eruit ziet.

Vertelling

HET ZIEKENHUIS BETHESDA

In het midden is een grote vijver. Eromheen zijn de zalen waar de zieken liggen. Nou ja, zalen? Eigenlijk is het meer een afdak waar de zieken onder liggen. Zo liggen ze in elk geval in de schaduw en niet in de brandende zon. Dokters zijn er niet. Zusters en broeders die de zieken helpen met wassen en eten zijn er ook niet. Zieken zijn er wel. Heel veel zieken: blinden, verlamden, mensen die helemaal niet of bijna niet kunnen lopen. De zieken liggen op matrassen op de grond.

Maar er moet toch iemand voor hen zorgen? Deze zieken krijgen vaak bezoek van familie of vrienden. Zij brengen eten en drinken mee voor de zieken. Het gebeurt ook wel dat vreemden zomaar binnenlopen en de zieken eten geven of geld waar ze zelf eten van kunnen kopen.

Dit vreemde ziekenhuis heeft een mooie naam: Bethesda. Dat betekent: 'huis van barmhartigheid'. Barmhartig wil zeggen dat de mensen goed zijn voor elkaar. Maar ook de Heere is barmhartig voor deze zieken. Soms komt er een engel die het water van de vijver aanraakt. Dan begint het water opeens te borrelen. Er komt beweging in het water. Iedereen probeert dan zo snel mogelijk in het water te komen. Wie het eerst in het water is, is gezond. Eigenlijk liggen al die mensen daar alleen maar te wachten, te wachten tot het water in beweging komt. Voor sommige zieken is het moeilijk om bij het water te komen. Als je niet kunt lopen, moet je wachten tot iemand je wil dragen. En dan moet je ook nog de eerste zijn...

Vandaag is het erg druk in Bethesda. Er zijn veel mensen op bezoek. Er zijn ook veel mensen in Jeruzalem, want het is feest.

JEZUS KOMT OP BEZOEK BIJ IEMAND DIE AL ACHTENDERTIG JAAR ZIEK IS

Ook de Heere Jezus is naar Jeruzalem gekomen om het feest mee te vieren. Welk feest weten we niet, maar we weten wel dat het vandaag sabbat is, de rustdag. De Heere Jezus gaat ook naar Bethesda. Hij wandelt tussen de zieken door en blijft dan staan bij één van hen, iemand die al heel lang ziek is, al achtendertig jaar. Achtendertig jaar, zo oud is misschien jouw papa of mama wel. Zo lang is deze man al ziek!

HIJ GENEEST HEM

'Wilt u gezond worden?' vraagt de Heere Jezus aan de zieke man. Wat een vraag! Natuurlijk wil hij dat. Dat wil toch iedereen. De zieke man haalt verdrietig zijn schouders op. 'Ik heb niemand die mij kan helpen om in het water te komen. En als ik bij het water kom, is het te laat. Dan is iemand anders mij al voor geweest.' Hij kijkt Jezus aan. Zou deze Vreemdeling hem misschien willen helpen en hem naar het water dragen?

Maar Jezus is iets anders van plan. Hij zegt: 'Sta op, neem je bed op en wandel.' Meteen voelt de man dat hij kracht in zijn benen krijgt. Hij staat op, pakt zijn matras op en loopt weg. Zijn gezicht straalt van blijdschap.

Even later kijkt hij om zich heen. De Man Die hem genezen heeft, ziet hij niet meer. Jammer, nu kan hij Hem niet eens bedanken.

DE JODEN BESTRAFFEN DE MAN, OMDAT HIJ ZIJN MATRAS DRAAGT

Met zijn opgerolde matras op z'n schouder wil hij het ziekenhuis uitlopen om naar de tempel te gaan. Maar plotseling staan er een paar boze mannen voor hem. Ze zeggen: 'Het is sabbat. U mag vandaag helemaal niets dragen. Weet u niet wat in de wet staat?' 'Maar de Man Die mij beter heeft gemaakt, heeft gezegd dat ik mijn bed op moest nemen', antwoordt de man verschrikt. 'Wie heeft dat dan gedaan? Hoe heet Hij?' snauwen de mannen. Nog steeds kijken ze heel boos naar hem. 'Dat weet ik echt niet. Ik ken Hem niet en ik zie Hem ook niet meer.'

De mannen kijken elkaar aan. Ze denken bij zichzelf: het kan niet anders of Jezus van Nazareth heeft deze man beter gemaakt. Hoe durft Hij? En dat nog wel op de sabbat!

De man die zo lang ziek is geweest en nu beter is, begrijpt er niets van. Waarom zijn ze niet blij dat er iemand genezen is? Achtendertig lange jaren heeft hij op bed gelegen en nu kan hij weer lopen, dat is toch geweldig?

IN DE TEMPEL ONTMOET DE MAN DE HEERE JEZUS

Ook bij de tempel is het heel druk. Maar tussen al die mensen ziet hij opeens de Man Die hem beter heeft gemaakt. Nee, dat zeg ik niet goed: de Heere Jezus vindt hem. En Jezus zegt tegen hem: 'Je bent nu beter geworden. Zondig niet meer, want dan zul je een ergere straf krijgen.'

De Heere Jezus bedoelt: als je in ongehoorzaamheid blijft leven, krijg je de eeuwige straf. Dan kun je niet bij Mij horen. Ik ben niet alleen gekomen om je beter te maken, maar Ik wil ook je hart schoonwassen van de zonde, Ik wil jou een nieuw leven geven. Nu weet de man Wie hem genezen heeft: de Heere Jezus! Hij heeft vast en zeker al eerder over Hem gehoord.

DE MAN VERTELT DE JOODSE LEIDERS WIE HEM GENEZEN HEEFT

Nu hij weet Wie hem genezen heeft, wil hij het ook aan de Joodse leiders vertellen. Even later ziet hij hen en onmiddellijk loopt hij naar hen toe om hen te vertellen dat Jezus hem genezen heeft. 'Nu weet

ik Wie mij beter heeft gemaakt', zegt hij. 'Zijn Naam is Jezus.' Wat worden de Joden boos als ze dit horen. Dachten ze het niet? Hoe durft Hij, juist op de sabbat, iemand te genezen? Ze begrijpen er niets van waarom de Heere Jezus gekomen is en dat de sabbat juist een dag is om goed te doen en elkaar te helpen.

AFSLUITING

Zing met elkaar de psalm van deze zondag (psalm 116: 1). Praat er met de kinderen over waarom deze psalm zo goed bij dit verhaal past. Ook de tekst van vandaag past er goed bij. Waarom? Afhankelijk van de leeftijd van uw groep kunt u ook nog doorpraten over de vraag waarom de Heere Jezus naar de aarde gekomen is.

VERWERKING

U kunt ook een gesprekje beginnen over de vraag wat kinderen kunnen doen voor zieke mensen. Als ze een allemaal een kaart kleuren of tekenen, kunnen de kaarten naar zieke gemeenteleden verstuurd of eventueel persoonlijk gebracht worden.

