

# De zalving in Bethanië

Thema: Lijden en sterven  
Mattheüs 26: 6-16

## KERNTEKST

'Maar Jezus, zulks verstaande, zeide tot hen: Waarom doet gij deze vrouw moeite aan? Want zij heeft een goed werk aan Mij gewrocht' (Matth. 26: 10).

## UITLEG VAN DE KERNTEKST

De discipelen vallen deze vrouw lastig, maar Jezus neemt het voor haar op. Hij weet dat zij dit uit liefde voor Hem doet. Liefde die blijkt uit haar daden.

## BEGINSITUATIE

Deze gebeurtenis vindt plaats in de laatste week voor Jezus' dood, direct na het besluit om Jezus te doden. Ook Jezus legt een verband met Zijn aanstaande begrafenis. Maria is één van de weinigen die gezien heeft hoe dichtbij het lijden en sterven van de Heiland is.

## DOELSTELLINGEN

- De kinderen zien hoe, te midden van de groeiende vijandschap, toch een liefdedaad aan Christus verricht wordt.
- De kinderen zien hoe de Heere Jezus ons hart en onze daden weegt. Hij weet wat er in ons hart leeft.
- Dat geldt ook voor het kwade dat in ons hart leeft en ons tot slechte daden brengt. Hij weet ook wat Judas gaat doen, namelijk Hem verraden.

## INDELING

- Maria wil graag iets voor de Heere Jezus doen.
- Simon de melaatse heeft Jezus uitgenodigd voor het eten.
- Maria zalft Jezus met kostbare zalf.
- De reactie van de discipelen.

- Het antwoord van de Heere Jezus.
- Het verraad van Judas.

## OPMERKINGEN

Uit Johannes 12 weten we dat de vrouw uit dit gedeelte Maria is, de zuster van Martha en Lazarus.

## ZINGEN

Psalm 133: 1-3; 139: 1 en 14.

WKK lied 150: 3.

'k Stel mijn vertrouwen' (OTH 444).

'Ik zal de Heere God liefhebben' (OTH 425)

## UITLEG VAN DE PSALM

De Heere is alle lof en eer waard. Het is genade als je de Heere leert loven met je hart, met heel je leven. Deze vrouw leerde het en bewijst haar Heere de eer door Hem te zalven.

## MATERIAAL

Misschien kunt u een plaat laten zien waarop te zien is hoe in die tijd mensen aan tafel lagen.

## BORDPLAN

Op het bord als samenvatting schrijven: Maria houdt veel van de Heere Jezus.

**INTRODUCTIE**

Van wie hou jij het meest? Ik denk van je vader en moeder. Of misschien van je kleine broertje of zusje. Of van je opa en oma. (Laat de kinderen maar even reageren.)

Als je veel van iemand houdt, wil je graag iets heel moois geven, iets bijzonders. Straks ga ik vertellen over een vrouw die heel veel van de Heere Jezus houdt. Ze geeft Hem iets heel moois, een heel duur cadeau. Luister maar goed hoe de Heere Jezus dat vindt. Is Hij er blij mee? En wat vinden de discipelen ervan?

**BRUGZIN OF BEGINZIN**

Weet jij nog wie er in Bethanië woonden? En weet je nog wat er met Lazarus gebeurd was?

## Vertelling

**MARIA WIL GRAAG IETS VOOR DE HEERE JEZUS DOEN**

Wat was Maria verdrietig toen haar broer Lazarus gestorven was. En wat is ze blij dat de Heere Jezus hem weer opgewekt heeft uit de dood. Ze houdt heel veel van de Heere Jezus. Ze luisterde altijd al heel graag naar Hem als Hij bij hen was en vertelde van God en Zijn Koninkrijk, maar nu houdt ze nog meer van Hem. Ze merkt wel dat er ook mensen zijn die helemaal niet van Hem houden. Zij zijn boos op Jezus en hebben een hekel aan Hem. Het zijn de overpriesters en Schriftgeleerden en de oudsten van het volk. Maar gelukkig is niet iedereen boos op Hem.

**SIMON DE MELAAATSE HEEFT JEZUS UITGENODIGD VOOR HET ETEN**

Vandaag is de Heere Jezus uitgenodigd voor een maaltijd. Simon heeft gevraagd of Jezus met Zijn discipelen komt eten. Simon de melaatse heet hij. Is hij misschien vroeger melaats geweest en heeft Jezus hem beter gemaakt? Dat zou best kunnen. Martha is er ook. Zij helpt met bedienen.

**MARIA ZALFT JEZUS MET KOSTBARE ZALF**

Daar komt ook Maria binnen. Ze loopt direct naar de Heere Jezus toe en gaat achter Hem staan. Je weet vast nog wel dat de mensen in die tijd op rustbanken lagen bij het eten. In haar hand heeft Maria een mooie fles. Maar... wat doet zij nu? Ze houdt de fles boven het hoofd van de Heere Jezus en giet in één keer het hele flesje leeg op Zijn hoofd. 'Oh...!' Iedereen schrikt. Er zat heel dure zalf in het flesje. Meestal gebruik je daarvan maar een paar druppels. Dat is al genoeg om lekker te ruiken.

**DE REACTIE VAN DE DISCIPELEN**

Het is plotseling heel stil geworden. Iedereen kijkt

naar Maria. Maar wat kijken sommigen boos! En hoor eens wat ze tegen elkaar zeggen: 'Wie doet er nu zoiets? Dat geld had toch beter besteed kunnen worden. Zulke dure zalf. Hoeveel arme mensen kun je daar niet mee helpen?' Maria hoort het en ik denk dat ze er heel verlegen van wordt. Heeft ze iets verkeerd gedaan?

**HET ANTWOORD VAN DE HEERE JEZUS**

Maar dan zegt de Heere Jezus iets. Luister maar: 'Waarom doen jullie zo boos tegen haar? Zij heeft juist iets heel moois voor Mij gedaan. Ze heeft een goed werk voor Mij gedaan. De armen hebben jullie altijd bij je. Maar Ik blijf niet altijd bij jullie. Zij heeft dit alvast gedaan voor Mijn begrafenis. En Ik verzeker jullie: overal in de wereld waar het evangelie verteld zal worden, zal ook verteld worden wat zij vandaag voor Mij gedaan heeft.'

Nu kan Maria weer opgelucht ademhalen. De Heere Jezus Zelf neemt het voor haar op. Hij is blij met wat zij heeft gedaan. Laten de discipelen maar mopperen en boos kijken, het kan haar niets meer schelen. Weer is het stil geworden na de woorden van de Heere Jezus. Stil eten de mensen verder.

**HET VERRAAD VAN JUDAS**

Plotseling staat er iemand op en loopt de eetkamer uit. Het is Judas, één van de discipelen. O, wat is hij boos! Nu weet hij het zeker: hij gaat de Heere Jezus verraden. Hij is een bedrieger. Lang heeft Judas gedacht dat Hij koning zou worden, maar nu spreekt Jezus over Zijn begrafenis... Hij gaat naar de overpriesters. Hij heeft al lang gemerkt dat die boos op Jezus zijn. 'Wat krijg ik van jullie als ik zorg dat jullie Hem gevangen kunnen nemen?' vraagt hij. 'Wij geven je dertig zilveren penningen', antwoorden ze. Daar wil Judas het wel voor doen. 'Ik zal het jullie laten weten als er een goed moment komt om Hem gevangen te nemen', zegt hij nog. Dan gaat hij weer terug naar het huis waar de anderen aan het eten zijn. Hij gaat weer zitten alsof er niets gebeurd is.

**AFSLUITING**

De Heere Jezus weet wat er in het hart van Maria leeft: heel veel liefde voor Hem. Zal Hij dan ook niet weten wat er in het hart van Judas leeft en wat Judas net gedaan heeft?

**VERWERKING**

Het is mooi om nog even door te praten met de kinderen.

We hebben gezien dat Maria alles over heeft voor de Heere Jezus. Ze weet dat Hij Zijn leven gaat geven voor haar. Hij zal ook voor haar zonden sterven.

Wat hebben wij voor de Heere Jezus over? Hij vraagt van ons maar één ding: ons hart. Als wij Hem echt liefhebben, zeggen we: 'Heere, U bent alles voor mij. Ik wil U liefhebben en dienen.'

Als u een kruikje kunt laten zien, is het mogelijk aan de hand daarvan het verhaal terug te laten vertellen.

