

# Jezus gevangengenomen

Periodethema: Lijden en sterven  
Mattheus 26: 36-66

## KERNTEKST

'Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van Mij voorbijgaan. Doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt' (Matth. 26: 39).

## UITLEG VAN DE KERNTEKST

In deze tekst komt heel duidelijk de worsteling van de Heere Jezus naar voren. Het lijden was voor Hem zo ontzettend zwaar, omdat het niet alleen om lichamelijk lijden ging, maar om het dragen van de toorn van God op onze zonden.

## BEGINSITUATIE

In de vorige weken is met de vertelling van de voetwassing en de paasmaaltijd al een begin gemaakt met de lijdensgeschiedenis. Vandaag kunnen we hierbij aansluiten.

## DOELSTELLINGEN

- De kinderen laten zien dat de Heiland moest lijden om onze zonden.
- Hen laten zien dat Hij deze weg alleen moest gaan.
- Hen laten zien dat Hij deze weg vrijwillig ging.
- Hen laten zien dat ook zij met al hun verkeerde dingen de toevlucht mogen nemen tot deze Heiland.

## INDELING

- Jezus en Zijn discipelen naar de Olijfberg.
- Drie discipelen gaan mee de hof in.
- Hij bidt in grote angst.
- De discipelen slapen tot drie keer toe.
- De bende soldaten arriveert.
- Petrus slaat iemand het oor af.
- Jezus wordt gevangen genomen.

- Jezus wordt naar het huis van Kajafas gebracht.
- Het verhoor.

## OPMERKINGEN

Een verhaal vol diepe ernst, dat we sober moeten vertellen. Waak ervoor dat ze de Heere Jezus 'zielig' vinden. Zijn lijden was nodig, opdat wij behouden zouden kunnen worden. Laat ook doorklinken dat Hij Zich vrijwillig overgaf. Zoals aangegeven in het rooster heb ik me vooral gebaseerd op het evangelie naar Mattheüs.

## ZINGEN

Psalm 22: 1

't Is middernacht en in de hof' (OTH 97).

'Leer mij, o Heer', Uw lijden recht betrachten' (OTH 102).

'Jezus, leven van mijn leven' (OTH 100).

'Hij kwam bij ons heel gewoon' (OTH 94).

## UITLEG VAN DE PSALM

Christus, Sions Vorst, is Heere. Iedereen die dat erkent is zalig. Dan vertrouw je Hem. Maar niet iedereen erkent Hem als God. Zie hoe Hij gevangen genomen en veroordeeld wordt.

## BORDPLAN

In grote letters: *NACHT*

**INTRODUCTIE**

Zeg, ben jij weleens heel erg bang geweest? Waarvoor was je zo bang?

En wie is er weleens heel verdrietig geweest? Weet je nog waarom je zo verdrietig was?

En heb je ook weleens heel erge pijn gehad?

Probeer zo de begrippen angst, verdriet en pijn te laten leven. Breng ook naar voren dat er soms sprake is van eigen schuld. Als je verdriet hebt, omdat je straf kreeg nadat je je broertje zo geplaagd had, is dat je eigen schuld.

**BRUGZIN OF BEGINZIN**

Vandaag ga ik jullie een verhaal vertellen over iemand Die ook heel verdrietig is en ook heel bang. Zo verdrietig en zo bang dat wij het niet kunnen begrijpen. En... het is niet eens Zijn eigen schuld. Hij heeft niets verkeerd gedaan. Weet je over Wie ik ga vertellen? Luister maar.

## Vertelling

**JEZUS EN ZIJN DISCIPELEN NAAR DE OLIJFBERG**

Het is nacht in Jeruzalem en het is donker. Gelukkig is het niet zo heel erg donker, want het is volle maan. Het is stil op straat. Bijna iedereen slaapt. Toch zijn er nog wat mensen buiten. Een klein groepje mannen gaat net de stad uit. Wie zijn er nog zo laat op straat? Het zijn de Heere Jezus en Zijn discipelen. Ze hebben net het paasfeest gevierd. Nu gaan ze naar de Olijfberg. Op de Olijfberg is een mooie tuin, de hof van Gethsémané. Daar gaan ze naar toe. Daar wil de Heere Jezus gaan bidden. Hij wil Zijn Vader om kracht vragen, want Hij weet dat het lijden nu heel dichtbij is. Hij weet ook hoe erg het zal zijn. Hij zal de straf dragen die de mensen verdiend hebben. Dat wil Hij Zelf, maar nu het zo dichtbij komt, is Hij toch wel heel bang. Daarom wil Hij eerst alles tegen zijn Vader zeggen, Hem zeggen hoe moeilijk Hij het vindt.

Bij de ingang van de tuin zegt Hij tegen Zijn discipelen: 'Wachten jullie hier tot Ik gebeden zal hebben.'

**DRIE DISCIPELEN GAAN MEE DE HOF IN**

Drie discipelen mogen met Hem mee de tuin in. Het zijn Petrus, Jakobus en Johannes. Tegen hen zegt Hij: 'Ik ben zo bang en zo vreselijk verdrietig. Willen jullie wakker blijven en voor Mij bidden?' Zelf loopt Hij nog een paar stappen verder. Dan knielt Hij op de grond en bidt.

**JEZUS BIDT IN GROTE ANGST**

'Mijn Vader, Ik ben zo bang en zo verdrietig. Helpt U Mij en wilt U Mij sterk maken? Als het mogelijk is, hoef Ik dan niet te lijden?'

*Jullie vertelden dat jullie ook weleens bang en verdrietig zijn geweest, maar de Heere Jezus is hier nog*

*veel banger en verdrietiger dan jullie ooit geweest zijn.*

Na een poosje staat Hij op en loopt naar de drie discipelen. Zijn ze ook aan het bidden?

**DE DISCIPELEN SLAPEN TOT DRIE KEER TOE**

Nee, ze zijn in slaap gevallen. Zacht zegt Hij: 'Petrus, kunnen jullie dan niet één uur wakker blijven en voor Mij bidden?' De discipelen schrikken wakker. Ze schamen zich dat ze geslapen hebben, net nu de Heere Jezus het zo moeilijk heeft. Maar ze zijn ook zo moe en zo verdrietig.

'Blijf wakker en bid voor Mij en ook voor jezelf', vraagt de Heere Jezus weer. Dan loopt Hij bij hen vandaan, knielt weer neer en bidt: 'Vader, als het niet anders kan dat Ik moet lijden, laat Uw wil gebeuren.' Weer gaat Hij bij de discipelen kijken en... weer slapen ze.

Wat erg dat de Heere Jezus helemaal alleen is in deze strijd. Hij heeft het zo benauwd en is zo verdrietig. Hij knielt neer en bidt. Het zijn steeds dezelfde woorden. 'Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker voorbijgaan, laat Ik niet hoeven te lijden, maar... Uw wil geschiede. Ik zal de straf wel dragen, maar help Mij.' Dan komt er een engel uit de hemel. De engel troost Hem en maakt Hem sterk.

Als Hij weer opstaat en naar de discipelen loopt, vindt Hij hen weer slapend. 'Slaap nu maar verder, nu hoeft het niet meer', zegt Hij. Toch worden de discipelen wakker. Vol schrik merken ze dat ze weer geslapen hebben. Wat erg! Maar ze zien ook dat hun Meester niet bang meer is. Hij is heel rustig geworden. 'Kom, laten we gaan, de verrader komt eraan', zegt Hij dan. Rustig lopen de vier mannen naar de uitgang, waar de andere discipelen wachten.

**DE BENDE SOLDATEN ARRIVEERT**

Hoor! Wat is dat voor lawaai? Het lijkt wel of er heel veel mensen aankomen. Ze turen in het donker. In de verte zien ze lichtjes. Ze komen dichterbij. Er komen heel veel mensen aan, ze hebben zwaarden en stokken bij zich. Voorop loopt Judas. Hij wijst de andere mannen de weg. Die anderen zijn soldaten en knechten van de priesters. Judas heeft gezegd: 'Ik weet wel waar de Heere Jezus is. Ik zal jullie wel de weg wijzen. Weten jullie wel Wie Hij is? Nee? Ik zal net doen of Ik Zijn vriend nog ben. Ik zal Hem een kus geven. Let maar goed op. Wie ik een kus geef, Die is het, Hem moet je grijpen.'

'Dag Meester!' roept Judas en hij loopt direct naar Jezus toe om Hem een kus te geven. 'Vriend', zegt Jezus zacht, 'waarom ben je hier?' Meteen staan er soldaten om hen heen. Ze pakken Jezus stevig vast.

**PETRUS SLAAT IEMAND HET OOR AF**

Petrus ziet het. Hij wordt zo boos! Willen ze zijn Meester kwaad doen? Hij pakt zijn zwaard en slaat er op los. Hij raakt één van de mannen. Het is een knecht van de hogepriester. 'Au!' Zijn oor is eraf. Maar de Heere Jezus zegt: 'Doe je zwaard maar weg, Petrus. Je hoeft Mij niet te helpen. Als Ik het Mijn Vader vraag, kan Hij duizenden engelen sturen. Maar dat wil Ik niet. Dit moet allemaal gebeuren.' Dan pakt Hij het oor en maakt de man weer beter. Wat is de Heere Jezus goed voor Zijn vijanden.

Tegen de mannen met hun zwaarden en stokken zegt Hij: 'Het lijkt wel of jullie een moordenaar komen vangen. Ik was elke dag bij jullie in de tempel, waarom heb je Mij toen niet gevangen?'

**JEZUS WORDT GEVANGEN GENOMEN**

Dan pakken ze Hem beet, binden Zijn handen vast met touwen en nemen Hem mee. En de discipelen? Ze zijn zo geschrokken, ze lopen heel hard weg, allemaal een andere kant op. Ze laten de Heere Jezus alleen.

**JEZUS WORDT NAAR HET HUIS VAN KAJAFAS GEBRACHT**

De mannen nemen de Heere Jezus mee naar het huis van Kajafas, de hogepriester. Daar zitten de Schriftgeleerden en nog meer deftige mannen al te wachten.

Eén van de discipelen is stilletjes Jezus gevolgd. Het is Petrus. Hij wil toch zo graag weten wat er met de Heere Jezus gaat gebeuren. Hij ziet dat de mannen het huis van Kajafas binnengaan. Een poosje later sluipt hij ook naar binnen. Hij gaat bij de knechten staan en warmt zijn handen bij het vuur. Hij heeft een goede plek uitgekozen. Hiervandaan kan hij alles goed zien.

**HET VERHOOR**

De Heere Jezus staat in het midden, Zijn handen vastgebonden. Om Hem heen zitten de boze

priesters en Schriftgeleerden. Ze zijn blij dat ze de Heere Jezus gevangen hebben. Nu laten we Hem nooit meer los, denken ze. Ze proberen iets te vinden om Hem te beschuldigen, maar... ze vinden niets. De Heere Jezus heeft nooit iets kwaads gedaan, alleen maar goed. Er komen wel mannen die allemaal kwaad van Hem vertellen, maar dat zijn allemaal leugens. Toch moeten ze iets hebben om Hem te kunnen straffen.

Dan vraagt de hogepriester: 'Bent U dan de Christus, de Zoon van God?' 'Ja, Ik ben de Zoon van God', antwoordt de Heere Jezus. Dan scheurt de hogepriester zijn mooie mantel en schreeuwt: 'Jullie hebben het gehoord. Hij durft te zeggen dat Hij de Zoon van God is. Dat is vloeken! Wat denken jullie? Wat moet er met Hem gebeuren?' En alle andere mannen schreeuwen: 'Hij is schuldig, Hij verdient de dood.'

**AFSLUITING**

Wat een verdrietig verhaal, vind je niet? En toch is het ook een heel mooi verhaal. Want door de dood van de Heere Jezus is er voor ons leven, eeuwig leven. Wie in Hem gelooft, hoeft niet zelf de straf te dragen. Geloof jij in Hem? Is Hij jouw Zaligmaker? Misschien heb jij het ook wel heel moeilijk. Heb je veel verdriet of ben je vaak bang. We mogen alles bij de Heere Jezus brengen. Je hoeft je zorgen niet te verstoppen. Dat deed de Heere Jezus ook niet. We mogen het aan de Heere vertellen.

**VERWERKING**

- Wat heeft de tekst van vandaag (Jes. 53: 5b) met dit verhaal te maken? Waarom hebben wij straf verdiend?
- Zingen van de lijdensliederen.
- Is Judas nu de schuld van alles wat er met de Heere Jezus gebeurt? (Moeilijke vraag.)
- Kunnen wij de Heere Jezus ook verraden?

