

# Petrus verloochent de Heere Jezus

Periodethema: Lijden en sterven  
Mattheüs 26: 31-35 en 69-75

## KERNTEKST

'En terstond kraaide de haan en Petrus werd indachtig het woord van Jezus, Die tot hem gezegd had: Eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij Mij driemaal verloochenen. En naar buiten gaande, weende hij bitterlijk' (Matth. 26: 75).

## UITLEG VAN DE KERNTEKST

Petrus is terdege door Jezus gewaarschuwd. Ondanks de indringende waarschuwing verloochent hij de Heere Jezus toch. Deze tekst laat zien dat het daarbij niet gebleven is. Hij komt tot inkeer en heeft diep berouw.

## BEGINSITUATIE

Het begin van dit verhaal brengt ons terug in de zaal waar de paasmaaltijd gebruikt werd. Het vervolg speelt zich af na de gevangenneming van de Heere Jezus en sluit daarmee direct aan bij de geschiedenis die vorige week verteld is.

## DOELSTELLINGEN

- De kinderen zien hoe de Heere Jezus in liefde waarschuwt.
- Zij zien hoe Petrus toch Zijn Heiland verloochent.
- Zij zien hoe er bij Petrus diep berouw is.

## INDELING

- De Heere Jezus voorzegt dat alle discipelen zullen vluchten.
- Petrus gelooft het niet.
- Tijdens de gevangenneming vluchten ze allemaal.
- Petrus op de binnenplaats.

## ZINGEN

Psalm 31: 11; 22: 1.

'Leer mij, o Heer', Uw lijden recht betrachten' (OTH 102).

'Er kraait geen haan' (AWN deel 4, 27).

'Hij kwam bij ons heel gewoon' (OTH 94).

## UITLEG VAN DE PSALM

Iedereen lijkt zich samen te spannen tegen Jezus. Tot Zijn dood wordt besloten, terwijl Hij onschuldig is. Zelfs Petrus keert zich tegen Jezus en verloochent Hem.

## BORDPLAN

Op het bord alleen: *Petrus*

**INTRODUCTIE**

Stel je voor: je vriendje heeft geld gepakt uit zijn moeders portemonnee en hij zegt tegen jou 'Kom mee. Dan gaan we naar de snoepwinkel. Ik heb geld gepakt van mijn moeder, dan gaan we lekker veel snoep kopen.' 'Oh, zeg je, dat is gemeen! Je moeder bedriegen, die altijd zo goed voor je zorgt. Dat zal ik nooit doen!'

Ja, misschien zeg je dat wel, maar doe je het later toch...

**BRUGZIN OF BEGINZIN**

Zo ging het bij Petrus.

## Vertelling

**DE HEERE JESUS VERTELT ZIJN DISCIPELEN DAT ZE ALLEMAAL ZULLEN VLUCHTEN**

Na het Heilig Avondmaal vertelt de Heere Jezus wat er die nacht gebeuren gaat. Hij zegt dat alle discipelen Hem in de steek zullen laten. Ze zullen allemaal hard weglopen, net als een kudde schapen. Als een herder gedood wordt, lopen de schapen alle kanten op.

Petrus hoort het, maar daar wil hij niets van weten. 'O nee, Heere', zegt hij. 'Al zullen ze U allemaal in de steek laten, ik niet hoor. Nooit!' Maar dan kijkt de Heere Jezus Petrus aan en zegt tegen hem: 'Petrus, Ik zeg je dat je Mij nog deze nacht drie keer zult verloochenen. Nog voor de haan zal kraaien, zul je drie keer zeggen dat je Mij niet kent.'

Maar ook daar gelooft Petrus niets van. 'Al moet ik ook met U sterven', zegt hij stoer, 'ik zal u nooit verloochenen.' En hij is niet de enige die zo denkt. Ook de andere discipelen zeggen hetzelfde. Wat zijn ze helemaal vergeten? Ze zijn vergeten dat ze een zondig hart hebben. Dan word je hoogmoedig en trots, net als Petrus.

Tijdens de gevangenneming vluchten ze allemaal. Hoe gaat het later in die nacht, de nacht dat de Heere Jezus gevangen genomen wordt? Als de soldaten en de priesters met hun knechten de Heere Jezus gevangen nemen en vastbinden, lopen alle discipelen hard weg, ook Petrus...

Wat is dat verdrietig geweest voor de Heere Jezus. Zijn discipelen, zijn beste vrienden. Ze zijn altijd bij Hem geweest en nu laten ze Hem allemaal alleen. Toch is Petrus een poosje later wel nieuwsgierig. Wat zullen ze nu met de Heere Jezus gaan doen? Heel voorzichtig heeft hij zich weer omgedraaid en is de stoet, waarin de Heere Jezus meegenomen

wordt, achterna gegaan. Ja, daar gaan ze het huis van Kajafas binnen. Natuurlijk, ze gaan naar het huis van de hogepriester.

**PETRUS OP DE BINNENPLAATS**

Even later klopt Petrus ook op de poort en mag hij naar binnen, de binnenplaats op. Zo is hij toch weer heel dicht bij de Heere Jezus.

Opeens schrikt hij heel erg. Wat zegt dat dienstmeisje tegen hem? 'Ja, jij was ook bij Jezus, de Galileeër.' O, ze zegt dat Petrus ook bij de Heere Jezus hoort. Straks wordt hij ontdekt. Misschien willen ze hem dan ook wel gevangen nemen. Hij wordt bang en zegt gauw: 'Waar heb je het over? Nee hoor, ik ben geen discipel van Hem.'

Snel loopt hij weg. Hij kan hier maar beter vandaan gaan. Waar is de poort? Maar dan zegt een ander dienstmeisje tegen de mannen die daar staan: 'Deze man hoort ook bij Jezus de Nazarener.' Meeten zegt Petrus weer: 'Ik ken die Mens niet.' Deze keer zweert hij er zelfs bij.

Nu komen er meer mensen aanlopen. Het liefst wil Petrus hard weglopen, maar weer zegt iemand: 'Ja, jij hoort ook bij die Jezus. We horen het aan je spraak.' Wat krijgt Petrus het benauwd. Hij begint zelfs te vloeken en te zweren. 'Mensen, hou op. Ik ken die Man niet.' Dan kraait buiten de haan...

Tegelijk draait Jezus Zich om en kijkt Petrus aan. Heel verdrietig, maar ook met een blik vol liefde.

O, nu krijgt Petrus het nog veel benauwder. Die blik van Jezus... En opeens weet hij het weer. Nog voor de haan zou kraaien, zou hij drie keer zeggen dat hij de Heere Jezus niet kent. Dat heeft hij gedaan en... de Heere Jezus heeft alles gehoord. Petrus wil nog maar één ding: naar buiten, weg van deze plaats.

Buiten, in de donkere nacht huilt hij van berouw en spijt. Zal het nog goed kunnen komen tussen Petrus en de Heere Jezus?

**AFSLUITING**

Over deze vraag kunt u met de kinderen nog even doorpraten.

**VERWERKING**

Kunnen wij nu ook nog de Heere Jezus in de steek laten? Hoe dan?

Gods Naam is heilig. Die mogen we nooit zomaar gebruiken. Dat is vloeken. (Hier kunt eventueel materiaal van 'De Bond tegen vloeken' laten zien.)