

De Heere Jezus gekruisigd en begraven

Periodethema: Lijden en sterven
Markus 15: 21-47

KERNTekST

'En ter negender ure, riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eloï, Eloï, Lama Sabachtani, hetwelk is, overgezet zijnde: Mijn God, Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten?' (Mark. 15: 34).

UITLEG VAN DE KERNTekST

In deze aangrijpende tekst zien we het dieptepunt van het lijden van de Heere Jezus. Er is sprake van duisternis, die hier al drie uren duurt. Jezus is van God en mensen verlaten en roept dat ook uit. Er staat zelfs: met grote stem. Ook voor de omstanders moet dit zeer indrukwekkend geweest zijn.

BEGINSITUATIE

Dit verhaal sluit aan bij de vertellingen van de laatste weken. Nog meer dan deze verhalen is dit een geschiedenis van diepe ernst.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen zien de grote liefde van de Heere Jezus, een liefde tot het uiterste, tot in de dood.
- De kinderen beseffen (enigermate) hoe verlaten de Heere Jezus aan het kruis was.
- De kinderen zien in dat het om onze zonden was dat Hij dit lijden onderging. Daarom mogen ook zij de toevlucht nemen tot deze Zaligmaker.

INDELING

- Simon van Cyréne gedwongen het kruis te dragen.
- Golgotha.
- Drie uren duisternis.
- Van God en mensen verlaten.
- Het voorhangsel scheurt.
- De begrafenis.

OPMERKINGEN

Er is over de laatste uren van de Heere Jezus meer te zeggen dan ik in mijn Vertelling doe. Ik heb bewust aanvullingen uit de andere evangeliën weggelaten, omdat ik me aan de tekst van Markus wilde houden.

Dit is één van de moeilijkste verhalen om te vertellen. Probeer om in uiterste terughoudendheid het lijden te verwoorden.

Het gaat er ook niet om dat de kinderen medelijden krijgen met de Heere Jezus. Wel dat zij aangespoord worden om zelf te knielen bij het kruis.

ZINGEN

Psalm 31: 11; 22: 1.

'Jezus, leven van mijn leven' (OTH 100).

'Lam Gods dat zo onschuldig' (WKK 46).

'Mijn Verlosser hangt aan 't kruis' (WKK 49).

UITLEG VAN DE PSALM

In de nood blijft de dichter op de Heere, de God van het verbond, vertrouwen. Dat geeft kracht. Ook deze woorden zijn vervuld in de Heere Jezus. In de nood blijft de dichter op de Heere, de God van het verbond, vertrouwen. Dat geeft kracht. Ook deze woorden zijn vervuld in de Heere Jezus.

MATERIALEN

Misschien heeft u zelf een kruis (groot of klein). Laat dit zien en kom er aan het einde van het verhaal op terug.

BORDPLAN

Op het bord schrijven: *Goede Vrijdag*

INTRODUCTIE

Welke dag is het vandaag? Wie kan alle dagen van de week opnoemen? Er is één vrijdag in het jaar die geen gewone dag is. Die dag noemen wij Goede Vrijdag. Elk jaar is het een keer Goede Vrijdag. Dat is altijd vlak voor Pasen. Waarom noemen wij die dag eigenlijk Goede Vrijdag? Wij denken op Goede Vrijdag aan iets dat heel verdrietig is. Wie weet wat ik bedoel?

BRUGZIN OF BEGINZIN

Op Goede Vrijdag denken wij eraan dat de Heere Jezus gestorven is. Toch noemen we die dag goed. Straks mogen jullie zeggen waarom die vrijdag toch een Goede Vrijdag was. Luister maar.

Vertelling

Simon van Cyréne gedwongen het kruis te dragen. Wat gebeurt er? Opeens wordt hij beetgepakt. Stevige armen houden hem vast. Losrukken gaat niet. Sterke soldaten leggen een zware balk op zijn rug. 'Lopen', snauwen ze, 'naar Golgotha.'

Dat wil Simon eigenlijk niet. Hij komt van zijn akker, net buiten de stad. Dan komt er opeens een stoet aan met drie misdadigers. Alle drie dragen ze een kruisbalk op hun rug. Voor hen en achter hen lopen soldaten. En daarachter heel veel mensen die nieuwsgierig zijn. Zij willen weleens zien wie er vandaag gekruisigd gaan worden.

Een van hen kennen wij wel. Het is de Heere Jezus. Maar Hij is toch geen misdadiger, geen boef die de doodstraf verdiend heeft?

Nee, Zijn handen hebben alleen maar goed gedaan: zieken beter gemaakt, doden opgewekt, kinderen gezegend. Zijn mond heeft alleen maar goede woorden gesproken, geen lelijke taal, geen kleine of grote leugens. Toch wordt Hij vandaag behandeld of Hij een misdadiger is. Hoe kan dat?

Weet je, eigenlijk hadden wij straf verdiend. Jij en ik en alle andere mensen. Wij zijn wel ongehoorzaam, doen wel stoute dingen of we zijn brutaal. Ons hart is boos.

Maar nu heeft de Heere Jezus gezegd: Vader, Ik wil de straf dragen die de mensen verdiend hebben. Straf Mij maar, dan kan het weer goed worden tussen U en de mensen. Dan kunnen de zonden van de mensen vergeven worden.

Daarom wordt Hij vandaag behandeld als een misdadiger, als iemand die de ergste straf verdiend heeft. Nu zijn de soldaten, met Jezus, op weg naar Golgotha. Daar zal Hij met twee anderen gekruisigd worden.

Maar dat kruis is heel zwaar. En de rug van Heere Jezus doet zo'n zeer. Vannacht hebben de soldaten Hem geslagen met een gesel. Hij kan bijna niet meer. De soldaten zien het wel, maar denk je dat zij dan zo'n kruis gaan dragen? Nee hoor.

Kijk, daar staat iemand langs de kant van de weg. Het is Simon van Cyréne. Ze dwingen hem om het kruis te dragen. Hij wil niet, maar hij moet wel!

GOLGOTHA

Zo komen ze even later aan bij Golgotha, een sombere heuvel buiten de stad. Het is de plaats waar misdadigers gestraft worden. De twee andere mannen zijn moordenaars. Zij hebben wel iets ergs gedaan.

Daar wordt de Heere Jezus met spijkers aan het kruis geslagen. Dan wordt het kruis rechtop gezet. Daar hangt de Heere Jezus urenlang in de hete zon. Boven Zijn hoofd hangt een bordje. Daarop staat: 'De Koning der Joden'. Naast hem hangen de twee anderen, de één aan de rechterkant, de ander aan de linkerkant.

Ondertussen verdelen de soldaten zijn kleren. Ze loten erom wie welk kledingstuk mee mag nemen. Veel mensen staan te kijken. Hebben ze medelijden met Hem? Nee hoor, ze lachen Hem nog uit ook. 'Ha, U kon toch de tempel in drie dagen afbreken en weer opbouwen? Verlos Uzelf dan en kom van het kruis af.' De Schriftgeleerden en overpriesters doen ook mee. Ze spotten: 'Anderen heeft Hij wel geholpen, maar Zichzelf kan hij niet verlossen.' Nee? Zou de Heere Jezus dat echt niet kunnen? Wat denk je? Hij kan het wel, maar Hij wil het niet. Hij wil de straf dragen die zondige mensen en kinderen, ook wij, verdienen.

DRIE UREN DUISTERNIS

Maar opeens... wordt het heel donker. Het is midden op de dag, maar de zon schijnt niet meer. Het lijkt wel nacht. Drie uur duurt de duisternis, drie lange uren.

De mensen worden bang. Ze begrijpen er niets van. De Heere Jezus begrijpt het wel. Nu komt het moeilijkste moment van het lijden. Hij is helemaal alleen. Hij voelt de boosheid van God over de zonde. Altijd wist Hij dat Zijn Vader bij Hem was. Nu is dat niet meer zo. Ook Zijn Vader heeft Hem verlaten. Dat is het allermoeilijkste. Op aarde lachen de mensen Hem uit en bespotten ze Hem. In de hemel wil Zijn Vader ook niets meer van Hem weten. Dat is de zwaarste straf voor Hem.

Weet je nog: die straf die wij verdiend hebben. Die draagt de Heere Jezus, hier aan het kruis op Golgotha. En weet je wat nu zo bijzonder is? Omdat de Heere Jezus hier helemaal alleen was, hoeven wij nooit meer alleen te zijn. Omdat Jezus de straf droeg, kan God weer bij ons wonen. Als je echt in de Heere Jezus gelooft, mag je weten dat God altijd bij je is, ook als je het heel moeilijk hebt. En als je tot Hem bidt, hoort Hij je altijd.

VAN GOD EN MENSEN VERLATEN

Opeens schrikken de mensen. Hoor, de Heere Jezus roept iets. Iedereen kan het horen, zo hard roept Hij. 'Eloï, Eloï, lama sabachtani.' Het is de taal, die de mensen toen spraken. Het betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? Zo verdrietig, zo alleen is de Heere Jezus nu.

Dan wordt het weer licht en meteen begint er iemand te spotten. 'Hoor, Hij roept Elia. Laten we eens kijken of Elia echt komt om Hem te helpen.' Iemand anders probeert de Heere Jezus wat drinken te geven door een spons op een lange stok te steken. Nog één keer roept Jezus. Dan sterft Hij.

HET VOORHANGSEL SCHEURT

Op hetzelfde ogenblik gebeurt er in de tempel iets bijzonders. Het mooie gordijn tussen het heilige en het heilige der heiligen scheurt doormidden. Van boven naar beneden. Je kunt nu zomaar het heilige der heiligen binnenlopen. Dat heeft de Heere God Zelf gedaan.

Ook op Golgotha gebeurt er iets bijzonders. De baas van de soldaten, de hoofdman over honderd, staat erbij als Jezus sterft. Hij ziet wel dat deze Man zo heel anders was dan de misdadigers die hij eerder gekruisigd heeft. Nee, dit was geen gewoon mens. 'Echt waar', zegt hij dan, 'deze Man was Gods Zoon.'

In de verte staat een groepje vrouwen. Maria Magdalena is erbij en Maria, de moeder van Jakobus, en ook een vrouw die Salóme heet. Samen met andere vrouwen zijn zij de Heere Jezus gevolgd, helemaal vanuit Galilea. Zij hebben Hem vaak ook geholpen, bijvoorbeeld door eten voor Hem te kopen. Ook op deze verdrietige dag laten zij Hem niet in de steek. Van een afstand kijken ze toe wat er allemaal gebeurt.

DE BEGRAFENIS

Als het avond wordt, gaat er iemand naar Pilatus. Hij heet Jozef van Arimathéa. Ook hij hield van de Heere Jezus, al wist bijna niemand dat. Nu komt hij er voor uit. Hij gaat aan Pilatus vragen of hij het lichaam van de Heere Jezus mag begraven. Gelukkig vindt Pilatus het goed.

Voorzichtig haalt hij het lichaam van de gestorven Jezus van het kruis. Dan wikkelt hij het in nieuwe linnen doeken en legt het in een nieuw graf. Dit graf is niet in de grond, maar in een rots. Voor de opening rolt hij een grote steen. Meer tijd heeft hij vandaag niet. Het is al bijna donker en dan begint de sabbat. Dan mag je niet meer werken. Stilletjes hebben twee vrouwen meegekeken waar de Heere Jezus begraven is. Als de sabbat voorbij is, zullen ze gauw naar het graf gaan om het lichaam verder te verzorgen. Dan gaan ze naar huis. Wat een verdrietig einde van een verdrietige dag.

AFSLUITING

Aan het begin zei ik dat wij op Goede Vrijdag eraan denken dat de Heere Jezus gestorven is. Is die vrijdag nu een verdrietige dag of toch een goede dag? Waarom noemen we deze dag Goede Vrijdag?

VERWERKING

- Een verwerking rond de kruiswoorden. Schrijf ze alle zeven op een vel papier. Elk kruiswoord op een apart vel. Vraag wie er een kruiswoord kan noemen. Leg die in het midden. Ga zo verder tot ze allemaal genoemd zijn. Weten de kinderen de goede volgorde? Help ze daarbij. Een wat ouder kind kan ze ook voorlezen. In de volgende weken kan deze oefening herhaald worden.
- Waarom is het kruis zo belangrijk voor ons?

